

Gods Koninkrijk

13 studies over de plaats van Gods Koninkrijk in de Schrift
Hein de Haan

INHOUDSOPGAVE

1. Knollen Voor Citroenen 5
2. De Joodse kenmerken van het evangelie van het Koninkrijk 7
3. Zoek Eerst Het Koninkrijk 9
4. Jezus, Apostel Van Het Koninkrijk 11
5. Verdere Uitbreiding & Het Onze Vader 13
6. De Gelijkenissen & Wedergeboorte 15
7. Gods Heerschappij & Het Lichaam Van Christus 17
8. Medewerkers Voor Het Koninkrijk Uit De Besnijdenis 19
9. Israël = Israël. Jood = Jood 21
10. Ons Zeker Erfdeel 23
11. Ons Of Hun Erfdeel: Heel Verschillend 25
12. Paulus Verkondiging Van Gods Koninkrijk 28
13. De Dubieuze Grenslijn 30

1. Knollen Voor Citroenen

Galaten 5: 19-21 De werken van het vlees zijn:

*hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, nijd, moord, dronkenschap, brasserij, en dergelijke; waarvan ik jullie zeg dat zij die zulke dingen doen **GODS KONINKRIJK** niet zullen beërven.*

Kijk, daar heb je Gods koninkrijk. Paulus heeft het zelfs over de erfenis van Gods Koninkrijk. Enig idee waar hij het over heeft? Laat ik nu maar alvast bij voorbaat duidelijk stellen dat ikzelf dit zie als de toekomstige heerschappij van God over echt alles. Zo, dat is er uit! Zonder enige grond. Die hoop ik later wel te geven.

Je zou kunnen zeggen dat het thema van de Bijbel Gods Koninkrijk is. Natuurlijk zijn er nog heel veel andere thema's, zoals God zelf, die gemeenschap tot stand brengt, de Zoon van God, die verzoening tot stand brengt en ons leven is, genade, die in elk facet van Gods plan doorklinkt. Zo kan ik nog wel even een aantal zaken meer opnoemen.

Je kan de Bijbel het boek over Gods komende Koninkrijk noemen. Het Oude Testament kent deze uitdrukking dan wel niet, maar er zijn meer dan duizend uitspraken in het Oude Testament, die we later in het Nieuwe Testament als '*Gods Koninkrijk*' terugvinden.

Wat betekent nou eigenlijk Gods Koninkrijk? Je kan wel zeggen dat men er binnen de christenheid een behoorlijk soepzootje van gemaakt heeft. De één gebruikt deze uitdrukking zus. De ander gebruikt het zo. De vraag '*Wat zegt de Bijbel hierover?*' is zeer ongebruikelijk en je krijgt haast de indruk dat het zelfs een ongepaste vraag is.

Gods Koninkrijk is een volkomen Bijbelse uitdrukking. Binnen de christenheid, en zeker ook binnen de evangelische wereld, is het echter een geheel eigen leven gaan leiden. Het kreeg een mooi opgepoetst plekje binnen ons veredeld, ritualistisch taalgebruik.

We hebben het aan de Middeleeuwen te danken dat nog altijd bij veel gelovigen, denkend aan de uitdrukking '*Gods Koninkrijk*', direct spontaan allerlei ideeën over hun eigen georganiseerde kerkstructuur opborrelen. Het waanidee van de kerk als Gods Koninkrijk.

Zo spreekt men ook met alle eerbied over ons bouwen aan Gods Koninkrijk. Laat ik nou zo'n donkerbruin vermoeden hebben dat er slechts Eén Bouwer is. Namelijk Degene die Zijn eigen Koninkrijk bouwt.

Ook wordt tegen de klippen op getracht om een rechtvaardige wereld te scheppen met allerlei sociale idealen. Dat ziet men dan als het hoogste goed van de kerk: Het opzetten van Gods Koninkrijk. Op zich is er niks mis mee als mensen onderling wat meer sociaal en medemenselijk zijn. Ik ben als mens daar best voor en ga daar graag in mee, maar het heeft niks met Gods Koninkrijk of het bouwen daaraan te maken. Men probeert dan eigenlijk, tegen de profetieën van Gods Woord in, Gods Koninkrijk op aarde te vestigen en zo wordt het dan ook vaak benoemd.

Wat we met al deze waanvoorstellingen voor elkaar hebben gekregen is dat een groot deel van de huidige christenheid menselijke oplossingen van sociale en ethische kwesties als ons werk aan het Koninkrijk verkondigt en men het goede nieuws van Gods reddend evangelie op de tweede plaats gesteld heeft of zelfs helemaal achterwege heeft gelaten.

In de zestiger jaren was het sociale evangelie een kenmerkende uitwas van deze misleidende opvatting over Gods Koninkrijk. Tegenwoordig hoor je daar niet meer over omdat het onderscheid tussen vrijzinnig en evangelisch/orthodox christendom vrijwel geheel is weggefallen en men nu vrij algemeen binnen de christenheid het sociale evangelie vermengd heeft met wat men daarvoor al presenteerde als het evangelie.

Nu komt er ergens een nieuwe kerk en hoe noemt men dat dan? Men heeft het dan over een uitbreiding van Gods Koninkrijk. Men gaat evangeliseren door via folders mensen uit te nodigen voor een dienst en

men spreekt dan van het bevorderen van Gods Koninkrijk. Hoe meer mensen, hoe meer geld, hoe groter het Koninkrijk. Zo wordt het dan gepresenteerd.

Begrijp me goed. Ik heb niks tegen evangeliseren, integendeel! Als ik zoiets op straat tegenkom, dan blijf ik altijd staan en als het kan knoop ik daar dan ook graag nog een gesprek aan vast. Ik vind evangelisatie nog altijd prachtig. Daar zit het hem dus echt niet in. Ik heb ook niks tegen het opzetten van een kerk. Iedereen wil wel graag bij elkaar komen als je gedachten met elkaar te delen hebt en vaak wordt zoiets dan een kerk genoemd. Geen enkel probleem dus. Het heeft alleen niks met Gods koninkrijk te maken.

Ja, we hebben als christenheid de uitdrukking '*Gods Koninkrijk*' uitermate populair gemaakt en we zitten nu met de gebakken peren. Niemand begrijpt meer wat de Bijbel bedoeld als het zo duidelijk over Gods Koninkrijk spreekt en het toch niet direct toepasbaar lijkt op onze eigen kerkelijke positie.

Zou ikzelf persoonlijk een aantal weken een bepaalde uitdrukking totaal verkeerd gebruiken, dan is er nog geen man overboord. Na dat aantal weken kom ik door het schuren van betekenis toch wellicht achter mijn eigen misser.

Zou ik tientallen jaren een bepaalde uitdrukking verkeerd gebruiken, dan is het gebruik van die uitdrukking inmiddels al zo vertrouwd, dat ik dan wellicht nog wel iets voel schuren als ik over die uitdrukking in de Bijbel lees, maar ik accepteer het dan maar dat ik dat Bijbelgedeelte nou eenmaal niet begrijp.

Veel groepen binnen het immense bedrijf, dat zich de christenheid noemt, volgen al honderden jaren het verkeerde gebruik van een bepaalde uitdrukking, dan is er inmiddels al een acceptatie ontstaan dat bepaalde gedeeltes in de Bijbel gewoon onbegrijpelijk zijn. Dat is wat er gebeurd is met deze uitdrukking '*Gods Koninkrijk*'!

We hebben ons knollen voor citroenen laten verkopen en nu kunnen we niet anders dan weer met een schone lei beginnen om stap voor stap in de Bijbel zelf na te gaan wat de Bijbel verstaat onder '*Gods Koninkrijk*'.

2. De Joodse kenmerken van het evangelie van het Koninkrijk

We hebben de verwarring gezien, die helaas binnen de christenheid voor de gebruikelijke kijk op Gods Koninkrijk doorgaat. Nu wordt het wel eens tijd om daar een nuchter onderzoek van de Bijbel op dit punt tegenover te stellen. Ik zal me zoveel mogelijk beperken in mijn studie tot het Nieuwe Testament. Hoe je het ook wendt of keert, daar wordt telkens dit Koninkrijk van God gezien als een toekomstige periode, waarin God zelf de volle heerschappij op Zich neemt.

Van groot belang bij ons onderzoek is de wetenschap van het wel heel simpele feit dat Koninkrijk, Koningschap en Heerschappij alle drie feitelijk dezelfde zaken zijn. Het is een simpel feit, maar blijkbaar zo simpel dat het idee bij veel leraars niet eens opkomt. Het gaat om Gods uiteindelijke Koninkrijk over alles, oftewel de uiteindelijke, ook uiterlijke, heerschappij van God over alles.

Jezus verscheen op het toneel en Zijn dienst was uitsluitend gericht op het volk van Israël.

Mattheus 10:5-6 De twaalf discipelen heeft Jezus uitgezonden en Hij gebod hun: Wijk niet af op een weg naar heidenen, ga geen stad van Samaritanen binnen; begeef je liever tot de verloren schapen van het huis van Israël.

Mattheus 15:24 Jezus antwoordde: Ik ben uitsluitend gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël.

Handelingen 3:26 God heeft in de eerste plaats voor jullie [Het Joodse Volk] Zijn Knecht doen opstaan en Hem naar jullie [Het Joodse Volk] toe gezonden, om jullie [Het Joodse Volk] te zegenen, door een ieder van jullie [Het Joodse Volk] af te brengen van zijn boosheden.

Handelingen 13:46 Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst tot jullie [Het Joodse Volk] het woord van God werd gesproken, maar nu jullie [Het Joodse Volk] het verstoten en jullie het leven van de aïoon niet waardig keuren, kijk, nu wenden wij ons naar de heidenen.

Romeinen 15:8 Christus is ter wille van de waarachtigheid van God een dienaar van besnedenen [Het Volk Israël] geweest, om de beloften, aan de vaders gedaan, te bevestigen,

Jezus boodschap voor het volk Israël was:

*Mattheus 4:17 Van toen aan begon Jezus te prediken: Bekeer je, want **HET KONINKRIJK VAN DE HEMELN** is nabijgekomen.*

*Markus 1: 14-15 Jezus ging naar Galilea om het evangelie van God te prediken, en Hij zei: De tijd is vervuld en **GODS KONINKRIJK** is nabijgekomen. Bekeer je en geloof het evangelie.*

Ook de twaalf kregen duidelijk diezelfde opdracht voor het volk Israël.

*Mattheus 10: 5-10 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebod hun: Wijk niet af op een weg naar heidenen, ga geen stad van Samaritanen binnen; begeef je liever tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ga en predik en zeg: **HET KONINKRIJK VAN DE HEMELN** is nabijgekomen. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. jullie hebben het gratis ontvangen, deel het ook weer gratis uit. Voorzie je niet van goud of zilver of koper in je gordels, van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf,*

Alle kenmerken van Gods Koninkrijk voor Israël kwamen langs. Ziekengenezing, dodenopwekking, melaatsenreiniging, het uitdrijven van boze geesten. Niet als een spectaculair onderdeel van een gospelshow, maar als een simpel bewijs dat het Koninkrijk baan brak. (Let wel: Hier wordt niet gesproken over enige hapering in de genezing, zoals tegenwoordig elke genezingsprediker, die daarmee ook pretendeert Gods Koninkrijk te prediken, al die slagen om de arm houdt.) Het gebeurt gewoon, simpel. Daar is dit hier in deze tekst nou eenmaal wel Gods Koninkrijk voor.

Een ander kenmerk van dat Koninkrijk is een totale andere economie. Dit komt tot uitdrukking in die, voor ons vreemde, uitspraak dat ze geen goud, zilver of koper in hun gordels hebben, ook geen reiszak, geen twee hemden, geen sandalen en geen staf voor onderweg meenamen. Bij al die namaak koninkrijkverkondigers in onze tijd zit daar niet één tussen die dit in praktijk brengt. Ook bij de meeste Bijbeluitleggers wordt deze (toch heldere?) opsomming nogal gemakkelijk overgeslagen.

Deze totaal andere economie van alles gemeenschappelijk hebben, werkt in onze tijd van kopen en verkopen simpelweg niet. Dat komt vanwege het toch echt Bijbelse feit dat het Koninkrijk van God nog helemaal niet baan breekt in deze tijd. Daar waar dat wel zou gebeuren, daar komt deze economie ook gelijk tot volle bloei.

Handelingen 2: 44-45 Allen, die tot het geloof gekomen en bij elkaar gekomen waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden;

Handelingen 4: 32-35 De menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zei, dat iets van wat hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, maar zij hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte.

Gods Koninkrijk zal dus geen economie van kopen en verkopen zijn, maar van delen en gemeenschappelijk bezit. Je leest dat hier in Handelingen 4 als de grote genade die onder hen was. Het is Gods genade alleen die dit kan uitwerken. Alleen moeten we daarbij dus duidelijk onderscheiden dat dit hier een kenmerk is van Gods handelen in Zijn Koninkrijk. Het heeft dus totaal geen raakvlakken met het Lichaam van Christus met Christus als Hoofd, oftewel de gemeenschap gelovigen, die wij in deze tijd vormen.

Er zijn in onze tijd ook wel groeperingen die n.a.v. deze Bijbelgedeelten een soort van ‘commune-idee’ als de leefwijze van hun groep omarmen. Ikzelf was in de zeventiger jaren erg gecharmeerd van een dergelijke sekte. Dit kenmerk van een totaal nieuwe soort economie loopt in de Schrift echter netjes parallel aan dat andere kenmerk van Gods Koninkrijk ‘*Dodenopwekking*’ en ‘*Ziekengenezing*’. De perfectie, waarmee genade dit tijdens het baan breken van Gods Koninkrijk uitvoert, ontbreekt volkomen in die groepen die dit in onze tijd proberen te imiteren.

Zoals we op veel punten al het decor opgebouwd zien worden om het hele schouwspel van de eindtijd klaar te laten staan, zo zien we dit momenteel ook in de, voor de wereld verontrustende, ontwikkelingen in de financiële sector. Er is best wel angst voor de val van de Euro. Velen willen daarom ook heel graag terug naar de Gulden. Anderen proberen de angstige gedachte dat de hele westerse financiële markt in elkaar stort te verdringen met sport en spel. Wij kunnen, als gelovigen die iets van de Bijbel begrijpen, die hele ontwikkeling volgen als een blijde voorbode van de komst van de Koning met Zijn Koninkrijk.

3. Zoek Eerst Het Koninkrijk

Zodra God de draad met Zijn Volk Israël weer zal oppakken, zal de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk weer de wereld overgaan. Let wel, dan zijn wij als leden van het Lichaam van Christus hier op aarde niet meer van de partij. Dit zal gepaard gaan met de duidelijke tekenen van het Koninkrijk: Doden opwekking, zieken genezing, e.d. De ons zo vertrouwde markteconomie zal in elkaar geklapt zijn en God zal Zijn economie van het Koninkrijk (geen persoonlijk bezit, geen kopen of verkopen, maar alles bij allen gemeenschappelijk) mondiaal invoeren.

Alle volkeren, die de verkondiging van het koninkrijk door het Joodse volk zullen aannemen, krijgen deel aan die nieuwe economie. Natuurlijk zal de antichrist weer proberen de ouderwetse markteconomie nieuw leven in te blazen. In dat verband staat dan ook de volgende tekst:

Openbaring 13:17 Niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Zo'n tekst heeft dan ook gelijk elk angstaanjagend randje verloren. Kopen of verkopen hoort nou eenmaal bij de dan failliete markteconomie. Daar hebben de gelovigen binnen Gods Koninkrijk in die tijd dus geen deel aan. Die kennen dan namelijk de nieuwe economie van Gods Koninkrijk.

Nu terug naar het uitgangspunt.

Mattheus 4:17 Van toen aan begon Jezus te prediken: Bekeer je, want het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen.

Markus 1: 14-15 Jezus ging naar Galilea om het evangelie van God te prediken, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je en geloof het evangelie.

Heel populair verkondigt het gros van de evangelische wereld nog aldoor Gods Koninkrijk alsof dit wel zou thuishoren in onze praktijk. De meeste liederen in de samenzang zijn zelfs daarop geënt. Het lijkt alsof we allemaal weten wat we daar nou eigenlijk wel onder moeten verstaan. Niks is minder waar. Men heeft eigenlijk geen flauw idee.

Toen Jezus echter met deze uitdrukking 'Het Koninkrijk van God' op de proppen kwam, was het helemaal niet nodig dat Hij deze uitdrukking uitlegde. Hij verkondigde iets wat elke Israëliet gelijk begreep. Ze hadden daar namelijk enorm naar uitgezien. Wat hadden ze verlangd naar die helemaal te gekke toestand op aarde, waar hun eigen profeten al zo vaak over gesproken hadden!

Psalms 67: 1-5 God doet Zijn aanschijn bij ons lichten in Sela, opdat men op aarde Uw weg zal kennen, onder alle volken Uw redding. Dat de volken U loven, o God; dat de volken allemaal samen U loven. Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat U de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt vanuit Sela. Dat de volken U loven, o God, dat de volken allemaal samen U loven.

Tot tweemaal toe wordt het plekje, waar dit alles begint, genoemd. In de meeste Bijbels is dat plekje al redelijk verstopt, verborgen en soms zelfs helemaal weg. 'Sela', oftewel 'De Rots'. Het is de Rots-plaats 'Petra' in de woestijn van Jordanië, waar God Zijn volk bij elkaar zal brengen uit alle landen, ook het land Israël. Van daaruit (Sela/Petra) zal Gods Nieuwe Verbond met Zijn aardse volk Israël opnieuw opgestart worden.

Alle volkeren zullen van daaruit (Sela/Petra) de weg van God leren kennen, Zijn redding leren kennen. Ze zullen Hem loven, zich verheugen en jubelen. Alles wordt recht gezet, oftewel God richt in rechtmatigheid. Gods koninkrijk breekt baan. Die belofte brandde in de harten van het volk Israël. Toen Jezus dan ook kwam met Zijn prediking van Gods Koninkrijk spitste men de oren. Dat waren vertrouwde klanken.

Mattheus 6: 33 Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal je bovendien geschonken worden.

De hele uitdrukking is in de christenheid al zo sterk een eigen leven gaan leiden, dat wanneer we zo'n tekst als hierboven gewoon zijn letterlijke betekenis teruggeven, je vanzelfsprekend gek aangekeken wordt. We kennen het liedje. We zingen het en we leren onze kinderen dan, alsof dat er staat, dat ze in de allereerste plaats alles gehoorzaam moeten doen wat God zegt in Zijn Woord. Al het andere in het leven komt op de tweede plaats.

Herken je die gezochte toepassing? Nogmaals: Het staat er totaal niet! Zo laten we zo'n lied vanuit onze onwetendheid een totaal ander verhaal vertellen dan wat de Schrift hierover te zeggen heeft. Het staat er niet, maar we onderwijzen het onze kinderen toch.

Dat tweede deel: *'Alles zal je bovendien geschonken worden'*, dat staat er als een absolute garantie. Hoe je er ook tegenaan kijkt, je kan het taalkundig niet anders uitleggen. Hier staat een absolute garantie dat ons dan bovendien alles erbij geschonken zal worden. Zo wordt het echter door vrijwel niemand opgevat. Niemand leert zijn kinderen:

'Nou gewoon gehoorzaam zijn, dan krijg je alles wat je nodig hebt, dan word je gegarandeerd beter, dan hoef je zelfs helemaal niet ziek te worden, dan zal het je aan niks ontbreken'.

Dat laatste onderdeel wordt eigenlijk door niemand in de christenheid gegarandeerd, zelfs de meest extreme voorspoedprediker waagt zich daar niet aan, terwijl juist die laatste garantie er wel degelijk staat. Dat eerste, wat door vrijwel iedereen zo toegepast wordt, *'Nou gewoon gehoorzaam zijn'*, dat is nu juist het onderdeel dat totaal niet voorkomt in deze tekst.

Jezus spoorde Zijn discipelen (Letterlijke volgelingen op aarde. Dat zijn wij dus niet) aan om het zoeken van Zijn Koninkrijk voorop te zetten. Kort daarna ontvingen ze daartoe ook alle bekwaamheid:

Mattheus 10: 5-10 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun: Wijk niet af op een weg naar heidenen, ga geen stad van Samaritanen binnen; begeef je liever tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ga en predik en zeg: Het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Gratis hebben jullie het ontvangen, geeft het om niet. Voorzie je niet van goud of zilver of koper in je gordels, van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf,

Ze hoefden zich niet bezorgd te maken over zieken. Ze hadden het evangelie van het Koninkrijk. Ze hoefden zich niet druk te maken over doden. Ze hadden het evangelie van het Koninkrijk. Ze hoefden niet terug te schrikken voor verontreiniging door melaatsen. Ze hadden het evangelie van het Koninkrijk. Ze hoefden niet in hun schulp te kruipen voor boze geesten. Ze hadden het evangelie van het Koninkrijk. Ze hoefden geen geld voor onderweg mee te nemen. Ze hadden het evangelie van het Koninkrijk. Ze hadden geen extra kleding of ondersteuning nodig. Ze hadden het evangelie van het Koninkrijk. Dat evangelie van het koninkrijk brak krachtdadig baan.

Zie je hoe ook in die tijd alles afhankelijk is van Gods overvloeiende genade? Het heeft wel een andere praktijk. Het heeft wel een ander resultaat. Maar ook in die tijd zal het God zijn, die in genade alles werkt onder de gelovigen. Die genade is wat we gemeen hebben met die gelovigen binnen Gods Koninkrijk, al is het gevolg nog zo verschillend.

4. Jezus, Apostel Van Het Koninkrijk

In onze vorige studie hebben we de letterlijke betekenis van Jezus oproep aan Zijn volgelingen om eerst Zijn Koninkrijk te zoeken bekeken. Heb je het gevoel dat je nu iets uit handen geslagen is?

Mattheus 6: 33 Zoek eerst ZIJN KONINKRIJK en Zijn gerechtigheid en dit alles zal je bovendien geschonken worden.

Natuurlijk maakt zo'n letterlijke interpretatie van deze tekst, dat je er voor het hier en nu (in onze huishouding van God: Het Lichaam van Christus) geen enkele praktische les uit kan halen. Dat staat voor veel evangelische christenen tegenwoordig zo ongeveer gelijk aan Bijbelkritiek. Ja mensen, als je me wilt veroordelen vanwege het letterlijk nemen van de Bijbel, dan ligt hier je kans.

Zo'n toepassing van 'Zoek eerst Zijn Koninkrijk' uitleggen als 'In de eerste plaats God gehoorzaam zijn', maakt trouwens geen gelovigen die uit genade leren leven. Het creëert alleen maar slavendienst. Daar lijkt me niks praktisch aan. Het is juist zeer praktisch onderscheid te zien in Gods handelen met Zijn aardse volk Israël en met het ophemelse Lichaam van Christus, waar wij toe behoren.

Jezus had nog maar nauwelijks de verzoeking door satan in de woestijn achter de rug of Hij begon Zijn openbare dienst.

Marcus 1: 14-15 Nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie van God te prediken, en Hij zei: De tijd is vervuld en GODS KONINKRIJK is nabijgekomen.

Jezus openbare dienst kenmerkte zich in de aankondiging van Gods naderende Koninkrijk.

Jesaja 61:1-4 De Geest van Adonai Yahweh is op mij, omdat Yahweh mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan hen die zwak zijn, om te verbinden hen die gebroken van hart zijn, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor hen die gebonden zijn opening van de gevangenis; om uit te roepen een jaar van het plezier van Yahweh en een dag van wraak van onze God; om alle mensen die treuren te troosten, om over hen die treuren in Sion [Jeruzalem] te beschikken, dat men hun een hoofdsieraad geeft in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Eikenbomen van de gerechtigheid, een planting van Yahweh, tot Zijn verheerlijking.

Zo was het Koninkrijk, direct verbonden aan de openbare dienst van de Messias, zoals het al voorzegt was door de profeten. Midden in vers 2 komt die onderbreking die wij inmiddels kennen. Vanuit de evangeliën en de Handelingen denkt menigeen dat daar dat jaar van het plezier van Yahweh al gevierd werd. Maar die dag van wraak is nog nooit gekomen.

Feitelijk is dat jaar van het plezier van Yahweh ook uitgesteld tot na die verborgen huishouding van God, waar wij ons momenteel in bevinden. Als God straks zijn plan met Israël verder doorzet dan zal er nog eens een echt jaar van het plezier van Yahweh aanbreken! Daar valt alles in Handelingen bij in het niet. Dan zal ook die dag van wraak aanbreken. Let op de verhouding (jaar: dag / 365:1). Gods plezier overtreft veruit Zijn wraak.

De profeten zagen dus al de openbare dienst van de Messias direct verbonden aan de aankondiging van Gods Koninkrijk. Jezus zelf herinnerde Zijn aardse volk Israël hieraan:

Lukas 4:17-19 Hem [Jezus] werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest van de Heer is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar van de Heer.

De Heer stopt hier in de profetie, hoewel wij weten dat die (midden in de zin) gewoon verder gaat met die dag van de wraak. Het joodse volk, dat hier in de synagoge stond te luisteren, kon direct uit dit gedeelte opmaken dat Gods Koninkrijk voor de deur stond. De grote Apostel van dit Koninkrijk zat hier voor hen deze aankondiging voor te lezen.

Lukas 4: 43 Ik [Jezus Christus] moet het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden [Grieks: "Apostello"].

De boodschap van het Koninkrijk van God moest van stad tot stad, van dorp tot dorp, gebracht worden binnen de landsgrenzen van Israël.

*Lukas 8: 1 Hij trok van stad tot stad en van dorp tot dorp, terwijl Hij het evangelie van **GODS KONINKRIJK** verkondigde, en de twaalven met Hem,*

De taak van de verkondiging van het evangelie van Gods Koninkrijk, met al zijn kenmerken, breidde zich uit. Eerst tot de twaalf discipelen van Jezus Christus.

*Lukas 9: 1-4 Toen riep Hij [Jezus] de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om **GODS KONINKRIJK** te verkondigen en genezingen te doen, en Hij zei tegen hen: *Neem niets mee voor onderweg, geen staf of reiszak, geen brood of zilvergeld, en heb ook niet twee hemden bij je. Kom je ergens in een huis, blijft daar en reist vandaar verder.**

Later wordt deze opdracht uitgebreid naar de zeventig man, die er op uitgestuurd werden. Ook dat heeft weer typische Joodse Koninkrijks-kenmerken. Daar wil ik graag in de volgende studie weer uitgebreid op ingaan.

5. Verdere Uitbreiding & Het Onze Vader

De Heer had de taak van de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk, met al zijn kenmerken, overgedragen aan Zijn twaalf discipelen. Iets later werd dan deze opdracht verder uitgebreid naar de zeventig of tweeënzeventig man, die er op uitgestuurd werden.

Lukas 10: 1-9 Daarna wees de Heer er nog tweeënzeventig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen zou. Hij zei tegen hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in Zijn oogst. Ga heen, zie, Ik zend jullie als lammeren midden onder wolven. Draag geen beurs of reiszak of sandalen, en groet niemand onderweg. Welk huis je ook binnentreedt, zeg eerst: Er is vrede over dit huis. Als daar een zoon van de vrede is, dan zal jouw vrede op hem rusten, maar zo niet, dan zal het [die vrede] bij je terugkomen. Blijf in dat huis, eet en drink wat men je geeft, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als je in een stad komt, waar men je ontvangt, eet wat je wordt voorgezet, en genees de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk van God is nabij jullie gekomen.

Vrijwel alle zendingsorganisaties pikken dit gedeelte in vanwege de oproep om te bidden tot God voor arbeiders in Gods oogst. Hoe je het ook wendt of keert, als er dan zendingen uitgaan, worden ze goed uitgerust met van alles en nog wat. Niemand laat zijn geld thuis en naar koude gebieden nemen we maar wat graag extra kleding mee. Dat alles uitdrukkelijk tegen dit zendingsbevel in.

Wanneer zendingen tegenwoordig uitgaan, dan breidt hun rijk ook niet uit op de manier die hier getekend wordt. Al zingen we nog zo vaak in samenkomsten 'Vrede zij u, vrede zij u, gelijk u de Vader zond, zend ik ook u', de ander wordt niet rijkelijker overladen met vrede die uit ons naar hen toevloeit. Hier zie je in dit gedeelte echter dat deze (tweeën)zeventig die macht wel hadden. Vanzelfsprekend, want zij zijn de middelen die genade in die tijd hanteert om Gods Koninkrijk krachtig baan te laten breken.

Een stad waar men deze 'zendingen' ontvangt, wordt onderdeel van het hele systeem, zowel sociaal als economisch, van het Koninkrijk van God. Gods vrede breidt zich daarmee uit. Zolang de verkondiging er is, zolang is het Koninkrijk van God nabij hen gekomen. Waar men hen ontvangt, daar heersen deze kenmerken van Gods Koninkrijk.

Vanzelfsprekend hoort bij die kenmerken van Gods Koninkrijk ook hier weer die gemeenschappelijke economie er helemaal bij. Dat blijkt gelijk uit de opvang, die zo'n 'zending' ontving. Ook de absolute genezing van zieken past daarin. Let op! Er staat niet: 'Probeer zieken te genezen'. Dat is de aanpak van de zogenaamde gebedsgenezers in onze tijd. Genezing is per definitie gegarandeerd binnen het Koninkrijk.

Een heel belangrijk kenmerk voor die tijd komt tot uitdrukking in het overbekende gebed 'Het Onze Vader'. Ja, ik weet het: Ik heb op meerdere plekken al geschreven over dit gebed. Het is echter zo'n kenmerkend onderdeel van Gods Koninkrijk, dat ik het hier niet onbesproken kan laten.

Lukas 11: 1-4 Heer, leer ons Hij zei tegen hen: Als je bidt, zeg: Vader, Uw naam wordt geheiligd; uw Koninkrijk komt; geef ons elke dag ons dagelijks brood; en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.

In onze tijd wringt dit gebed wanneer we echt over de woorden nadenken. Dat krijg je je strot niet uit als je echt serieus met Gods Woord omgaat. Het Onze Vader is in onze tijd ook nog eens een sleurgedbed geworden, die op elk gewenst/ongewenst moment opgeroepen kan worden. Een soort 'Here zegen deze spijze amen gebed' voor volwassenen. Inhoudsloos! Dat zal totaal anders worden wanneer God de draad met Zijn verbondsvolk Israël weer oppakt.

Als Israël Zijn Redding in Messias Jezus zal erkennen, wordt het hart van dit volk gelucht met de woorden:

'O Yahweh, dat Uw Koninkrijk toch over heel deze aarde mag komen!'

Ja, inderdaad. Ze zullen dan ook Zijn naam weer letterlijk aanroepen.

Psalm 80:18 Maak ons levend, dan zullen wij Uw naam aanroepen.

Psalm 116:13 Ik zal de naam van Yahweh aanroepen.

Psalm 116:17 Ik zal U lof-offers brengen en de naam van Yahweh aanroepen.

Zacharia 13:9 Zij zullen Mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: Yahweh is mijn God.

Momenteel is het uitspreken van de naam van God nog een enorm probleem voor elke gelovige Jood. Voor hen komt dit bijna over als heiligschennis. Het meest eigenaardige vind ik dan wel dat heel veel evangelische christenen nou juist heel veel respect hebben voor dit niet uitspreken van de naam van God. De redding is echter in geen enkele andere naam. God verbindt die redding van Israël en daarna van de volkeren aan de naam Yahweh.

De belangrijkste oorzaak van dit niet aanroepen van Gods naam ligt in het feit dat ze hun God feitelijk niet persoonlijk kennen. Zodra ze Yahweh als hun Redder leren kennen en hun Messias Yeshua (Jezus) als Middelaar tussen God en mensen erkennen, dan zal de boodschap van het Koninkrijk door hen krachtig naar de volkeren weerklinken.

Het Joodse volk zal Degene zijn die de naam van Yahweh wereldwijd bekend zal maken. Dan zal de heerschappij van God mondiaal een feit worden. De oproep weerklinkt dan uit elke Joodse mond:

Joël 2:32 Het zal geschieden, dat ieder die de naam van Yahweh aanroept, gered zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals Yahweh gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die Yahweh zal roepen.

'O Yahweh, dat Uw Koninkrijk toch over heel deze aarde mag komen!'

Deze roep van het Joodse volk in het Onze Vader lijkt nu nog een fictie met hun verzwijgen van die naam. Het persoonlijk van harte kennen van hun God zal hun mond echter doen openen.

Lukas 11: 2 Vader, Uw naam wordt geheiligd; Uw Koninkrijk komt;

6. De Gelijkenissen & Wedergeboorte

Het zijn met name de gelijkenissen in de evangeliën, die luid de boodschap van het Koninkrijk uitschreeuwen. Als er iets in de Bijbel bestaat wat binnen de christenheid een volkomen verkeerde plek heeft gekregen, dan zijn het wel de gelijkenissen.

We doen, als evangelische wereld, voortdurend vergeefse pogingen om de gelijkenissen op onszelf van toepassing te brengen. We begaan daarbij ook nog eens de dwaasheid om de ander wijs te maken dat dit bedoeld was als plaatje om de boodschap wat begrijpelijker te maken.

Mattheus 13:13 Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, met het doel dat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.

*Lukas 8:10 Hij zei: Aan jullie [de discipelen] is het gegeven de geheimenissen van **GODS KONINKRIJK** te kennen, maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, met het doel dat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen.*

Niks begrijpelijker. De bedoeling was om bij die geestelijk doven nog wat meer verwarring te scheppen. Het thema van willekeurig welke gelijkenis dan ook is in de verste verte niet Gods handelen in onze tijd van het Lichaam van Christus.

Het thema van de gelijkenis van de zaaier (Matt. 13:19) is Gods Koninkrijk.

Het thema van de gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Matt. 13:24) is Gods Koninkrijk.

Het thema van de gelijkenis van het mosterdzaadje (Matt. 13:31) is Gods Koninkrijk.

Het thema van de gelijkenis van het zuurdesem (Matt. 13:33) is Gods Koninkrijk.

Het thema van de gelijkenis van de verborgen schat (Matt. 13:44) is Gods Koninkrijk.

Het thema van de gelijkenis van de parel van grote waarde (Matt. 13:45,46) is Gods Koninkrijk.

Het thema van de gelijkenis van het net dat in de zee werd geworpen (Matt. 13:47) is Gods Koninkrijk.

Het thema van de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Matt. 20:1) is Gods Koninkrijk.

Het thema van de gelijkenis van de bruiloft van de zoon van de koning (Matt. 22:2) is Gods Koninkrijk.

Het thema van de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden (Matt. 25:1) is Gods Koninkrijk.

Het thema van de gelijkenis van het zaad dat in het verborgene groeit (Mar. 4:26) is Gods Koninkrijk.

En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Alle gelijkenissen hebben het thema van Gods Koninkrijk. Door daar mee te sjoemelen brengen we het Woord van God echt niet wat dichterbij de mensen. We zorgen dat ze er helemaal geen hout meer van snappen. Alle logica is dan namelijk als sneeuw voor de zon verdwenen en we houden alleen nog wat zalvende menselijke woordjes over.

Jazeker mensen, zodra je Gods Koninkrijk in het juiste perspectief plaatst, dan zal je gaan ontdekken dat heel veel favoriete Bijbelgedeelten niet handelen over jouw plekje binnen het Lichaam van Christus, maar dus te maken hebben met Gods beloften van Gods Koninkrijk aan Zijn aardse volk Israël. Neem bijvoorbeeld de volgende uitspraken:

*Johannes 3: 3 Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij **GODS KONINKRIJK** niet zien.*

*Johannes 3: 5 Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij **GODS KONINKRIJK** niet binnengaan.*

Nicodemus had als leraar van Israël deze uitspraak van Christus gelijk kunnen begrijpen.

Johannes 3: 10 Jezus antwoordde hem: Jij bent de leraar van Israël, en deze dingen begrijp je niet?

Gods Koninkrijk heeft namelijk met een totaal nieuw leven voor Israël te maken. Een wedergeboorte.

Jeremia 32:39-40 Ik zal hun een hart en een weg geven, zodat zij Mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede; ja, Ik zal een verbond van de aïoon met hen sluiten, dat Ik Mij niet van

achter hen afwenden zal en dat Ik hun wel zal doen, en Mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken;

Ezechiël 11:19 Ik zal hun een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,

Ezechiël 36:26-27 Een nieuw hart zal Ik jullie geven en een nieuwe geest in jullie binnenste; het hart van steen zal Ik uit jullie lichaam verwijderen en Ik zal jullie een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in jullie binnenste geven en maken, dat jullie naar Mijn inzettingen wandelen en ijverig Mijn voorschriften onderhouden.

Gods Koninkrijk betekent voor het aardse volk Israël dus een nationale en geestelijke wedergeboorte. Heel letterlijk wordt er in de kern van Israël het oude door God weggenomen en er komt iets totaal nieuws voor in de plaats. Wedergeboorte! Vind je het ook niet eigenaardig dat deze reeks overduidelijke teksten vrijwel nooit in verband gebracht wordt met deze woorden aan Nicodemus over wedergeboorte?

Natuurlijk kunnen we uit veel Bijbelse gegevens die direct over ons gaan ook concluderen dat God in ons leven iets compleet nieuws tot stand heeft gebracht. Maar Gods Koninkrijk betreft Gods handelen met Zijn aardse volk Israël en via dit volk verder met alle andere aardse volkeren.

Ook bij dit aardse volk blijkt dan opnieuw dat hun ijverig onderhouden van al Gods voorschriften gewoon een kwestie van genade is. Het is namelijk Gods Geest, die God hen in hun binnenste geeft, die maakt dat ze ijverig die voorschriften onderhouden.

Ezechiël 36: 27 Mijn Geest zal Ik in jullie binnenste geven en maken, dat jullie naar mijn inzettingen wandelen en ijverig mijn voorschriften onderhouden.

Menigeen binnen de evangelische wereld kijkt heel vreemd tegen dit laatste aan. Zou God dan uitwerken dat men zich voor de volle 100 % aan de wet houdt? De overgrote meerderheid van de evangelische wereld ziet dat nou juist als wetticisme. Nee, dat is nou juist de werking van Gods genade binnen het Nieuwe Verbond. (Nog eventjes duidelijk: Dus niet bij ons!)

Romeinen 8: 4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Binnen de huishouding van de verborgenheid, het Lichaam van Christus, waar wij bij horen, daar zou het wetticisme zijn als we hier ook een poging toe wagen. Genade werkt dit namelijk niet in ons uit. Dit is namelijk het verschil tussen Gods Koninkrijk en de Gemeente, het lichaam van Christus.

7. Gods Heerschappij & Het Lichaam Van Christus

Er zijn meerdere uitdrukkingen voor het Koninkrijk. De twee meest elementaire zijn

1. Gods Koninkrijk
2. Koninkrijk der hemelen

Vergeefs heb ik diepgaande studies gevolgd en gelezen van leraren die enorme verschillen terugvinden in deze twee uitdrukkingen. Mattheus is de enige schrijver die de uitdrukking *'Koninkrijk der hemelen'* gebruikt. Laat nou juist Mattheus de schrijver van het evangelie zijn die Jezus als Koning van het volk Israël tekent. De tekening is ook voortdurend aards gericht. Dat maakt dat de uitdrukking *'Koninkrijk der hemelen'* uitsluitend gezien wordt als het Gods Koninkrijk hier op aarde met Jeruzalem als de troonplaats.

De uitdrukking *'Koninkrijk'* heeft zowel in het Hebreeuws als in het Grieks een dubbele betekenis.

1. Het is het letterlijke rijk van de Koning op de aarde. Dat kan uitsluitend betrekking hebben op het aardse rijk dat door het volk Israël verkondigd zal worden en dat hier letterlijk op aarde gevestigd gaat worden.
2. Het is het letterlijke bestuur of de heerschappij van God. Dit is veel ruimer. Dat heeft zeker ook betrekking op het aardse rijk van God, maar daarnaast reikt dat bestuur of die heerschappij van God over al Zijn huishoudingen.

Je snapt wellicht al dat in die tweede omschrijving ook onze huidige verborgen huishouding van God een plek heeft. Wij horen dan wel niet bij het aardse letterlijke rijk dat over de hele aarde haar invloed zal uitoefenen, maar God heeft wel degelijk Zijn heerschappij binnen onze huishouding van de verborgenheid.

Efeze 3: 2-9 Jullie hebben toch wel gehoord van de huishouding van Gods genade, die mij met het oog op jullie gegeven is: dat mij door openbaring de verborgenheid bekendgemaakt is, zoals ik hier boven in het kort al over schreef. Jullie kunnen je bij het lezen daarover een begrip vormen van mijn inzicht in deze verborgenheid van Christus, dat in de tijd van voorgaande geslachten onbekend is gebleven bij de menskinderen, zoals het nu wel door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostolische profeten: deze verborgenheid, dat de heidenen samen-erfgenamen zijn, een samen-lichaam; en samen-deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben in overeenstemming met de genadegave van God, die mij geschonken is in overeenstemming met de werking van Zijn kracht. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen wat de gemeenschap aan de verborgenheid inhoudt, dat aionen-lang verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,

Wat is nou datgene waarvan Paulus hier zegt dat hij *'hier boven in het kort al over schreef'*?

Wat is dus die huishouding van Gods genade op dit moment?

Wat is dus die verborgenheid, die Paulus geopenbaard is?

Wat kunnen we dus lezen om ons een beter begrip te kunnen vormen van die verborgenheid?

Wat is dus aan al die geslachten voor deze openbaring verborgen gebleven?

Wat is dus dat samen-lichaam?

Wat houdt dus die gemeenschap aan de verborgenheid in?

Hiervoor moeten we heel simpel een hoofdstukje terug in Efeze. Paulus schreef namelijk dat hij *'daarboven erover geschreven'* had. Dat betekent dat wij een stukje daarvoor erover lezen kunnen. Wat is het?

Efeze 2:15 Christus heeft in Zichzelf, vrede makende, de twee [Jood en heiden] tot één nieuwe mens geschapen,

Wij hebben de neiging om bij de omschrijving '*nieuwe mens*' altijd aan een persoonlijke zaak te denken. We denken dan: '*Ik ben een nieuwe mens geworden*'. Hoewel we dit als feit best vanuit andere gedeelten kunnen aantonen, spreekt Paulus hier daar niet over. Hier heeft Paulus het over het feit dat Jood en heiden samengevoegd zijn tot één nieuwe mens. Dat is dat samen-lichaam. Dat is die verborgenheid. Dat is de huidige huishouding van Gods genade.

Waar God nu dus handelt met een totaal nieuwe mens, die een totale eenheid van alle gelovigen gezamenlijk is, maar die onzichtbaar is voor de wereld, daar handelt God niet gelijktijdig met een duidelijk zichtbare aardse eenheid van het volk van Israël als de grote drager van de boodschap van Gods Koninkrijk.

Die twee vormen niet een soort interactief getuigenis in onze tijd.

A. Nu, op dit moment, hebben we te maken met de ophemelse, verborgen Gemeente, het Lichaam van Christus, de Nieuwe Mens. In die Nieuwe Mens is er totaal geen sprake van een jood of een heiden.

B. Gezien de ontwikkeling aan het aardse decor kunnen we beslist zeggen: Binnenkort verschijnt opnieuw het aardse volk Israël met de verkondiging van Gods Koninkrijk voor de hele aarde. In dat aardse handelen van God is er voor de volle 100 % sprake van joden (de eerste plaats) en heidenen (de tweede plaats).

Je hebt dus twee betekenissen van Gods Koninkrijk.

1. Het is het letterlijke rijk van de Koning op de aarde.
2. Het is het letterlijke bestuur of de heerschappij van God.

In verband met Gods handelen binnen het Nieuwe Verbond met Zijn aardse volk Israël hebben we vanuit de Evangeliën dat eerste kenmerk van het Koninkrijk van God al belicht. Als we straks Paulus weg door het boek de Handelingen, de vroege brieven en ook zijn latere brieven met toch zeer opvallende Nieuw Verbondskenmerken volgen, dan zullen we opnieuw stilstaan bij dit eerste kenmerk van het Koninkrijk van God, namelijk het letterlijke rijk van de Koning op aarde.

Ik popel echter om Paulus schrijven aan ons, Het Lichaam van Christus, die Nieuwe Mens, door te lichten op deze uitdrukking '*Het Koninkrijk*'. Dan zal ondubbelzinnig blijken dat het Koninkrijk van God niet ophoudt bij de aardse grenzen van het toekomstige rijk van God op aarde. Dan komen we uit bij het machtige bestuur, oftewel heerschappij, van onze God. Daar beginnen we dan ook in de volgende studie mee.

8. Medewerkers Voor Het Koninkrijk Uit De Besnijdenis

Ik wil nu de focus richten op de uitgesproken Bijbelboeken die direct aan ons, de Gemeente, het Lichaam van Christus, geschreven zijn. Dan val je waarschijnlijk gelijk in stomme verbazing. Waarom? Nou, één bepaald Bijbelgedeelte, dat gericht is aan die Nieuwe Mens, Het Lichaam van Christus, heeft toch nog een heel nadrukkelijke relatie met Gods uiterlijke, aardse Koninkrijk!

Colosse 4:10-11 Aristarchus, mijn medegevangene, laat jullie groeten, en Marcus, de neef van Barnabas, over hem hebben jullie opdracht gekregen; ontvang hem, als hij bij jullie mocht komen. Jezus genaamd Justus, de enigen uit de besnedenen, die mijn medewerkers zijn voor Gods Koninkrijk, en die mij dan ook tot troost zijn geweest.

Ik weet dat veel leraars de apostel voor de heidenen, Paulus, niet eens echt in een relatie willen brengen met Joden oftewel besnedenen. Tenslotte was Paulus toch, buiten de openbaring van de verborgenheid om, de apostel van de heidenen?

Handelingen 13:46-48 Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst tot jullie [Het Joodse volk] het woord van God werd gesproken, maar nu jullie het verstoten en jullie jezelf het leven van de aïoon niet waardig keuren, kijk, nu wenden wij ons tot de heidenen. Want zo heeft ons de Heer geboden: Ik heb jullie gesteld tot een licht van de heidenen, opdat jullie tot redding zouden zijn tot aan het uiterste van de aarde. Toen de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord van de Heer; en allen, die bestemd waren tot het leven van de aïoon, kwamen tot geloof; Handelingen 15:12 Ze hoorden Barnabas en Paulus alle tekenen en wonderen vertellen die God door hen onder de heidenen gedaan had.

Handelingen 18:6 Toen dezen [De Joden] zich verzetten en lasterden, schudde hij (Paulus) zijn kleren uit en zei tegen hen [De Joden]: Jullie bloed is nu op jullie hoofd; ik ben er rein van, voortaan zal ik mij tot de heidenen wenden.

Handelingen 28:28 Het zij jullie [De Joden] dan bekend, dat deze redding van God aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen!

Romeinen 1:5 door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid van het geloof te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen,

Romeinen 11:13 Ik spreek tot jullie, heidenen. Juist omdat ik apostel van de heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening,

Galaten 1:15-16 Toen het God, die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd en door Zijn genade geroepen heeft, behaagd had Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed;

Galaten 2:7-9 Toen zij zagen, dat mij het evangelie van de niet besnijdenis toevertrouwd was, zoals aan Petrus die van de besnijdenis, (immers Hij, die Petrus kracht gaf tot in het apostel zijn van de besnijdenis, gaf die kracht ook aan mij tot in de heidenen), en toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten, reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand: wij zouden tot in de volkeren, zij tot in de besnijdenis gaan.

1 Timotheus 2:7 Ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld (ik spreek waarheid en geen leugen) als een leermeester van de heidenen in geloof en waarheid.

Ai!!! Die laatste tekst lijkt er niet thuis te horen. Het feit dat Paulus in zijn brief aan Timotheus toch nog steeds de nadruk legt op zijn apostelschap voor de heidenen is voor velen een doorslaand bewijs dat ook bij de openbaring van de verborgenheid (De Gemeente, het Lichaam van Christus) er in Paulus dienst feitelijk niks veranderd is. Hij blijft gewoon onderscheid aanbrengen tussen de Joden en de volkeren. Daar lijkt dus van het wegvallen van het onderscheid tussen Jood en heiden, zoals in die Nieuwe Mens, het Lichaam van Christus, ineens geen enkele sprake meer te zijn.

We gaan even op zoek naar Paulus uitzonderlijke dienst (of beter gezegd: diensten) van God. We komen namelijk uit op Paulus twee afzonderlijke bedieningen.

1. Nieuwe Verbond - Ten eerste de jood - Ten tweede de heiden:

Handelingen 21:19 Hij vertelde in bijzonderheden, wat God onder de heidenen door zijn dienst had verricht.

Romeinen 11:13 Juist omdat ik apostel van de heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening.

Romeinen 15:16 Om een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen te zijn in de heilige dienst van het evangelie van God,

2 Corinthe 3:6 God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond niet van de letter, maar van de Geest,

2. De Verborgenheid - Nieuwe Mens - Geen jood - Geen heiden:

Efeze 3: 6-7 Deze verborgenheid, dat de heidenen samen-erfgenamen zijn, een samen-lichaam en samen-deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave van God, die mij geschonken is naar de werking van Zijn kracht.

Jood & heiden vormen nu in die Nieuwe Mens samen erfgenamen (een eenheid), een samen lichaam (een eenheid) en samen deelgenoten van de belofte in Christus Jezus (ook eenheid). Die twee bestaan daar dus niet apart. Er is alleen nog die Nieuwe Mens.

Colosse 1: 23 Je niet laten afbrengen van de hoop van het evangelie, dat jullie gehoord hebben en dat verkondigd is in de hele schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Ik verblijd mij nu over hetgeen ik voor jullie lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder jullie het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, de verborgenheid, die eionen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard aan Zijn heiligen.

Ondanks dat de brieven aan Timotheus en ook die aan Titus duidelijk late brieven zijn, en dus na de openbaring van de verborgenheid zijn geschreven, klopt het volkomen dat Paulus in deze brieven volledig van het onderscheid tussen Jood en heiden, zoals dat gold binnen het Nieuwe Verbond, uitging en dus bovendien zijn apostelschap voor de volkeren liet gelden. Dat past namelijk helemaal in het kenmerkende Koninkrijks-karakter van deze brieven.

In deze brieven (Timotheus/Titus) wijst Paulus op kenmerkende Koninkrijks-gaven, die door handoplegging zijn ontvangen. Het hiërarchisch geestelijk onderscheid onder de gelovigen, zoals die wel voorkwam binnen die plaatselijke synagogen van het Koninkrijk, functioneerde daar ook nog volop. Dat zie je ook duidelijk in de aanstelling van de speciale ambten, die thuishoren in een uiterlijk lichaam en niet in het verborgen Lichaam van Christus. Hier geldt weer dat Gods roeping onberouwelijk is. Paulus eerste dienst aan hen bleef ook gewoon doorgaan.

De vraag aan het begin van deze studie was: Hoe is het mogelijk dat Paulus in Colosse, wat duidelijk aan het Lichaam van Christus geschreven is, toch de groeten doet van medewerkers uit de besnijdenis voor het uiterlijke, aardse Koninkrijk van God. Gezien de twee afzonderlijke diensten die Paulus van God gekregen heeft is het eigenlijk vanzelfsprekend dat hij deze medewerkers voor het Koninkrijk van God kende en wellicht zelfs nauw met hen samengewerkt heeft, of zelfs nog deed.

9. Israël = Israël. Jood = Jood

Men ziet Handelingen 28: 28 nogal eens als een soort magische overgang. Voor die tijd zou je dan dus het onderscheid tussen Jood en heiden hebben. Daarna zou dat opgeheven zijn. Voor die tijd zouden de uiterlijke synagogen functioneren. Na die tijd nog uitsluitend het verborgen Lichaam van Christus.

Handelingen 28:28 Het zij jullie [De Joden] dan bekend, dat deze redding van God aan de heidenen (de niet-Joden) gezonden is; die zullen dan ook horen!

Hier staat totaal niet dat voortaan de redding van God gelijkelijk zou zijn over jood en heiden, dat elk onderscheid weggevallen zou zijn, dat er zelfs totaal geen sprake meer zou zijn van Jood of heiden omdat er één nieuwe Mens is, namelijk het Lichaam van Christus.

Hier is nog voluit sprake van het kenmerkende onderscheid, zoals dat thuishoort binnen het Koninkrijk.

Romeinen 2:9-10 Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek.

Paulus hanteerde heel de Handelingen door dit beginsel: 'Eerst de Jood en ook de Griek'. Zelfs Handelingen 28: 28 is een voltrekking van dit Koninkrijks-beginsel. Zo paste zijn apostelschap voor de heidenen ook binnen dit beginsel.

Zij die geroepen waren binnen zo'n Koninkrijks-synagoge hadden een wandel overeenkomstig hun roeping, hadden een uitzicht overeenkomstig hun roeping, hadden een hoop overeenkomstig hun roeping, hadden zelfs een loon overeenkomstig hun roeping.

Romeinen 11:29 De roeping van God is onberouwelijk.

Onberouwelijk betekent dat God daar niet op terug komt. Dat was ook het geval in die brieven die wel later geschreven zijn, maar met geen woord spreken over de verborgenheid, het Lichaam van Christus.

De prijs, de verwachting en de hoop die passen bij onze roeping is uniek.

Filippi 3:14 Het doel, om de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Het zal ons nu wellicht een heel stuk minder verbazen dat in één bepaald Bijbelgedeelte, die zo duidelijk aan de Gemeente, het Lichaam van Christus gericht is, die allereerste uitdrukking 'Gods Koninkrijk' toch voorkomt.

Colosse 4:10-11 Aristarchus, mijn medegevangene, laat jullie groeten, en Marcus, de neef van Barnabas (over hem hebben jullie opdracht gekregen; ontvang hem, als hij bij jullie mocht komen) Jezus genaamd Justus, de enigen uit de besnedenen, die mijn medewerkers zijn voor Gods Koninkrijk, en die mij dan ook tot troost zijn geweest.

Tja, wat dacht je? Die medewerkers voor Gods letterlijke, aardse Koninkrijk zijn niet plotsklaps overleden. Hun speciale roeping tot dat aardse Koninkrijk is hen ook niet zomaar afgenomen, zo van: 'Oeps! Sorry hoor. Ik had jullie dan wel geroepen voor dit aardse Koninkrijk, maar nu blijkt dat jullie toch eigenlijk geroepen hadden moeten zijn voor die bovenhemelse positie. Sorry, Mijn foutje.'

Paulus kende hen van hun speciale dienst voor de besnijdenis en blijkbaar kenden deze gelovigen in Colosse deze Joden ook. Vanzelfsprekend dus dat hij de groeten overbrengt.

Die zogenaamde grenslijn van Handelingen 28: 28 kom ik in een latere studie nog zeer uitgebreid op terug. Nu eerst nog wat primaire Bijbelstudiebeginselen.

Ik kan me heel goed voorstellen dat alles wat je hier leest behoorlijk verwarrend voor je is. Mijn advies is:

1. Lees de Bijbel in zijn letterlijke betekenis
2. Vertaal uitdrukkingen als 'Israël', 'Juda', 'Jeruzalem', 'Jood', 'heiden' en 'Sion' niet tot iets persoonlijks voor jou, tenzij jij ook echt Israël, Juda, Jeruzalem, Jood, heiden of Sion bent en beslist geen plek hebt binnen het Lichaam van Christus.
3. Pas beloften aan Israël e.d. uitsluitend toe op Israël e.d.
4. Gooi vergeestelijking van Bijbelteksten in de prullenbak.
(Vergeestelijking van Bijbelteksten is namelijk niet, zoals de uitdrukking lijkt te zeggen, het geestelijk maken van letterlijke uitspraken. Het is je eigen fantasie erop loslaten. De letterlijke Bijbeltekst op zich is al geestelijk genoeg.)
5. Israël is het aardse, uiterlijke verbondsvolk van God.
6. De Bijbel is voor de volle 100 % een Joods boek.
7. Voor vrijwel 99,99 % is de Bijbel uitsluitend gericht tot Israël en via hen tot de volkeren.
8. Enkele brieven zoals Efeze, en Colosse (misschien dus 1/100 %) zijn de enige uitzondering daarop.

Misschien dat jij nu komt met de tegenwerping dat aardse Joden geen echte Joden meer zijn omdat zij geestelijk gezien geen godlovers zijn.

Romeinen 2:28-29 Niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

Sluit deze uitspraak van Paulus de onveranderde Jood uit en plaatst het ons als christenen daarvoor in de plaats? Dat is wat veel christenen leren. Dan is ineens de hele Bijbel aan ons gericht en kunnen we vergeestelijken zoveel als we willen.

Aan de Jood legt Paulus hier uit wie nu een echte Jood is. Dan heb je niet genoeg aan het uiterlijke. Dan moet het innerlijk ook in orde zijn. Wat is daar nou zo moeilijk aan te begrijpen? Inderdaad is bij het Jood zijn niet alleen het ras bepalend, niet alleen het besneden zijn bepalend. Je mag verwachten bij een Jood, dat hij in overeenstemming met wat die benaming aangeeft ook Zijn God looft. Deze tekst sluit dus niet de Jood uit. Het geeft alleen een nadere bepaling van wie een ware Jood is. (Dat geeft trouwens ook een totaal andere kijk op het nu nog onbekeerde volk Israël in het beloofde land.)

Ik hoop hiermee de hemelhoge berg verwarring wat weg geschoffeld te hebben. Zoals gezegd komen we nog terug op die schijnbare grenslijn. Eerst gaan we in de volgende studies verder met de vermeldingen van het Koninkrijk of de Heerschappij in de brieven aan die Nieuwe Mens, het Lichaam van Christus.

10. Ons Zeker Erfdeel

We kijken de brieven Efeze en Colosse door op eventuele besprekingen van het Koninkrijk, oftewel de Heerschappij. Tot nu toe hebben we er nog maar eentje opgemerkt. Hier komt de volgende:

Efeze 5:5 Hiervan moeten jullie doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God.

Paulus spreekt hier over de erfenis (het erfdeel) en niet over de redding. Het Koninkrijk hier in Efeze heeft dus gelijk al twee specifieke kenmerken.

1. Het is niet het Koninkrijk van God. Het is het Koninkrijk van Christus en God.
2. Het is het erfdeel van de gelovigen in onze tijd, de leden van de Gemeente, het Lichaam van Christus.

We springen maar direct boven op dat erfdeel van ons. Een erfenis is niet de redding op zich. Willen we weten wat dit erfdeel is, dan moeten we eerst alle teksten over ons erfdeel op de rit zetten. Leraars die dat oppervlakkig doen, stuiten op tegenstrijdige berichten. Volgens mij komen ze daardoor, volkomen ten onrechte, tot de vreemde conclusie dat er sprake is van twee soorten erfdeelen voor ons.

1. In de eerste plaats een erfdeel dat al helemaal kant en klaar zou liggen in Christus en waar geen verdiensten van ons aan verbonden zijn.
2. Dan, als een soort tweede erfdeel, iets wat wij nog moeten verdienen en wat we dus aan het eind van de rit ontvangen als ons loon.

Weer zo'n typisch geforceerde tweedeling. Paulus had dan toch wel ergens zo'n splitsing moeten aangeven. Het feit dat hij dat niet doet, geeft mij het idee dat er slechts sprake is van één erfdeel. We lopen daarom zelf alle Bijbelgedeelten over ons erfdeel na.

A. Eerste Bijbelgedeelte:

Efeze 1:10-11 God heeft ons de verborgenheid van Zijn wil doen kennenom, in de huishouding van de volheid der tijden, alles wat in de hemelen en op de aarde is onder Christus, te hoofden, in Wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil,

Er is een raad van Gods wil. Die had al ver van tevoren ons in ons erfdeel gepland. Onze plek in dat erfdeel ligt helemaal vast in Christus zelf. Dat erfdeel wijst, wat tijdstip betreft, feitelijk op de allerlaatste eindfase als echt alles onder Christus gehooft is. Dat is nu al onze positie als Lichaam van Christus, volkomen één met Hem, boven alles. Die toekomstige tijd wordt hier Gods huishouding van de volheid der tijden genoemd. God heeft ons nu al inzicht gegeven in die verborgenheid van Gods wil, zoals dit Bijbelgedeelte begint.

B. Tweede Bijbelgedeelte:

Efeze 1: 13-14 In Christus zijn jullie, nadat jullie het woord van de waarheid, het evangelie van jullie redding, hebben gehoord; in Hem zijn jullie, toen jullie gelovig werden, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze erfenis,

Dit gedeelte geeft opnieuw aan dat feitelijk alles al vastligt in Christus. Nadat we tot geloof kwamen heeft God ons verzegeld met de Heilige Geest. Die is a.h.w. onze garantie dat we deel krijgen aan onze erfenis.

C. Derde Bijbelgedeelte:

Efeze 1: 16-18 Ik denk aan jullie bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, ..., aan jullie de Geest van wijsheid en van openbaring geeft om Hem recht te kennen: verlichte ogen van jullie

harten, zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen,

Het onderwerp van dit gedeelte is Paulus gebed voor ons, als gelovigen binnen het Lichaam van Christus. De gigantische rijkdom en heerlijkheid van Christus erfenis bij ons is heel vaak niet eens een genot voor ons omdat onze ogen ervoor gesloten zijn. Evenzogoed ligt het feit van die rijkdom en heerlijkheid vast. Het enige verlangen van Paulus hier is dat onze ogen er ook voor open gaan.

D. Vierde Bijbelgedeelte:

Colosse 1:12 Jullie danken met blijdschap de Vader, die jullie toebereid heeft voor het erfdeel van de heiligen in het licht.

Nogmaals een heel duidelijk getuigenis dat onze erfenis vastligt. Vader zelf heeft ons toebereid voor dat erfdeel.

E. Vijfde en laatste Bijbelgedeelte:

Colosse 3: 23-24 Wat jullie ook doen, verricht je werk vanuit je hart, als voor de Heer en niet voor mensen; jullie weten toch, dat jullie van de Heer tot vergelding de erfenis zullen ontvangen. Jullie dienen dus Christus als Heer.

Hier wordt de erfenis een loon op werken genoemd. Dat is, samen met onze uitgangstekst (Efeze 5: 5 met dat Koninkrijk van Christus en God) aanleiding voor enkele Bijbelleraren om twee soorten erfennissen te zien. Eentje die kant en klaar ligt en eentje die nog te verdienen of verliezen valt. De aanwijzingen 'Vanuit je hart', 'Voor de Heer' en 'Christus als Heer' zet deze leraren nog niet op een bepaald spoor. Men ziet daar hooguit een nog wat strengere opvatting voor de taak in. Hun gedachte dus dat je dit nou ook echt vanuit je hart moet doen.

Natuurlijk haalt deze uitspraak Paulus voorgaande spreken over de erfenis niet onderuit. Zeker niet wanneer we Paulus onderwijs over hoe God Zijn werken dan ook werkelijk in ons uitwerkt, ook concreet kennen.

Filippi 2: 12-13 Blijf je redding uitwerken met vreze en beven, want God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.

Hoe bestaat het dat het oppervlakkig lijkt, alsof er hier een botsing ontstaat over loon en over iets dat reeds al lang en breed voor ons klaar ligt? Die botsing ontstaat uitsluitend door ons oppervlakkig aankijken tegen dat werk van ons. Dat ligt namelijk reeds kant en klaar al voor ons voorbereid.

Efeze 2:10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus tot in goede werken geschapen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Onze erfenis staat al vast. Ons loon staat al vast. Hoezo? Nou, onze dienst staat namelijk ook al vast. Onze werken zijn toch zeker allang voorbereid. Die goede werken zijn namelijk in Christus Jezus geschapen. Echt alles is genade! Ook onze erfenis. Ook ons loon.

Efeze 5:5 Hiervan moeten jullie doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God.

Wij gaan dus zondermeer binnen. Uitsluitend op grond van genade! Alleen: Waar binnen? En hoezo zeker? Hoereerders dan? Onreinen dan? Geldgierigen dan? Daarom diepen we het in de volgende studie ook nog wat verder uit.

11. Ons Of Hun Erfdeel: Heel Verschillend

Onze erfenis ontvangen we louter op grond van genade alleen. Nu pakken we de draad weer op en gaan naar onze uitgangstekst en plakken daar gelijk de volgende en laatste Bijbeltekst over Gods Koninkrijk of Heerschappij in de brieven aan die Nieuwe Mens, het Lichaam van Christus, aan vast.

Efeze 5:5 Hiervan moeten jullie doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk/de Heerschappij van Christus en God.

Colosse 1:13 Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk/de Heerschappij van de Zoon van Zijn liefde,

We vroegen ons af hoe het mogelijk was dat er gesproken wordt over Gods Koninkrijk in brieven die aan de Gemeente, het Lichaam van Christus, gericht waren. We hebben nu ontdekt dat dit direct met ons erfdeel te maken heeft. Dat erfdeel is Christus heerschappij over echt alles in de huishouding van de volheid der tijden. Vandaar dat Paulus hier niet simpelweg spreekt over Gods Koninkrijk, maar zowel over de heerschappij van Christus en God als over de heerschappij van de Zoon van Gods liefde.

Het onderwerp hier is de heerschappij van Christus. Heerschappij en Koninkrijk zijn feitelijk identiek. Het heerlijke aan dat erfdeel is dat wij deel uitmaken van die heerschappij in Christus zelf. De Heilige Geest, waar we mee verzegeld zijn, staat daar a.h.w. garant voor.

Als we nou Efeze 5: 5 oppervlakkig lezen, dan kom je er toch niet onderuit dat je die erfenis toch alsnog kan verspelen? Ja, bij oppervlakkig lezen wellicht. Zeker als je het derde vers er ook nog eens bijzet.

Efeze 5:3 Van hoerij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder jullie zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt,

Dat mag niet, want je moet..... Tja, dat wettische werkwoord komt in de Griekse tekst, zoals Paulus die opschreef, niet eens voor. Paulus ging er eerder van uit dat onder de leden van het Lichaam van Christus dit soort zaken zelfs geen onderwerp van gesprek is. Waar verwacht hij het dan wel? Gewoon één vers verder kijken.

Efeze 5: 6 Door zulke dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.

Dat waren we wel, maar dat zijn we niet meer.

Efeze 2:2 waarin jullie vroeger gewandeld hebben overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht van de lucht, van de geest, die nu nog werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid.

We waren het. We zijn dat nu niet meer. Niet door onze geweldige gehoorzaamheid, maar door Zijn roeping.

Hiermee lijkt mij de plek van het Koninkrijk binnen de Gemeente, het Lichaam van Christus, voldoende uitgewerkt. De waarschuwing van Paulus in Efeze 5: 5 komt echter ook nog op andere plekken terug, waarbij het uitsluitend betrekking heeft op Gods aardse Koninkrijk.

1 Corinthe 6:9-10 Weten jullie niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet; hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars of rovers, geen van hen zal Gods Koninkrijk beërven. Galaten 5:21 Wie zulke dingen bedrijven zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

Jawel, hiermee zijn we dus terecht gekomen bij de Bijbeltekst die de hele oorzaak was van dit onderzoek in de Koninkrijken. Onze tekst uit Galaten.

Ook hier gaat het niet over de redding van de gelovigen in de Nieuwe Verbonds synagogen. Het gaat ook hier over hun erfdeel. Het Koninkrijk dat vanuit Jeruzalem de aarde zal overgaan. Vele volkeren zullen in die tijd tot discipelen van Jezus gedoopt worden.

Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen door hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en door hen te leren onderhouden alles wat Ik jullie bevolen heb.

Al die heidenvolkeren zullen zich bij Gods Koninkrijk voegen. Er zal echter nog altijd een plek zijn buiten die bekeerde volkeren. Een plek waar die mensen vertoeven die het Koninkrijk van God niet beërven.

Openbaring 22:15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

Dus, voor deze gelovigen in Galatië en ook in Corinthe gold eveneens dat ze hun redding niet konden kwijtraken. Het feit is heel simpel. Het verzoeningswerk is eens voor altijd tot stand gebracht. Dat kan niet meer ongedaan gemaakt worden. De vergeving van de zonden is eens voor altijd geschonken. Dat kan niet meer ingetrokken worden. Wat zou er bij deze gelovigen uit het Nieuwe Verbond nog mis kunnen gaan?

1 Corinthe 3: 11-15 Een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, maar zelf zal hij gered worden, maar als door vuur heen.

Ook hier ligt de redding vast. Dat fundament ligt er stevig en vast. Vandaar dat hier voor deze gelovigen uit het Nieuwe Verbond de keiharde garantie gegeven wordt dat ze gered zijn. Punt uit!

Maar er komt vuur. Vuur voor de werken. Hout, hooi of stro, dat verbrandt allemaal zodra het in het vuur terecht komt. Je kan veel beter bouwen met goud, zilver of kostbare stenen. Het feit dat dit niet in de hens te krijgen is, maakt dit een even solide zekerheid als het fundament zelf. Paulus wees in de voorgaande verzen er al op dat je op God kan bouwen (verbrandt niet) of op mensen (verbrandt gelijk).

1 Corinthe 3: 5-7 Wat is Apollos? wat is Paulus? Dienaren, door wie jullie tot geloof gekomen zijn, en wel zoals de Heer dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Daarom, wie plant betekent niks, wie begiet betekent niks, maar God, die de groei geeft.

Eigen werk, in plaats van opzien naar de Heer zelf als onze Bron voor alles. Dat kon er dus nog altijd mis gaan. Dat kan bij deze gelovigen hun erfdeel in gevaar brengen. Zij zijn gered, maar zij beërven het Koninkrijk van God niet.

Over dit buiten Gods Koninkrijk zijn kwam de volgende vraag binnen:

“Wat betekent het dan, dat zij het Koninkrijk van God niet beërven? Als zij wel gered zijn, maar het koninkrijk niet beërven, wat houdt die redding dan in?”

Mijn antwoord:

Gods Koninkrijk is niet hetzelfde als gered zijn. Het reddingswerk is volgens mij 2.000 jaar terug al totaal volbracht. Je ziet om je heen dat ondanks dat reddingswerk, wat een feit is, er nog altijd weinig mensen als geredden leven. De ervaring van dit gered zijn zal voor iedereen naar mijn idee pas concreet zijn als ook Christus Jezus zich onderstelt aan de Vader en God alles in allen zal zijn, dus ook in hen.

Je zou dus, net zoals je in je vraag naar voren brengt, kunnen stellen dat als dat reddingswerk nu al concreet is, maar er nog geen beleving daarvan is, wat stelt die redding dan voor? Emotioneel stelt dat inderdaad eigenlijk niks voor, maar concreet is het hele werk allang tot stand gekomen. Dit heeft op zich al heel veel weg van die situatie van de profetische tijd, waar het evangelie van het koninkrijk betrekking op heeft.

Die geredde mensen, die dan toch niet in Gods Koninkrijk zijn, die zijn dus letterlijk buiten het Koninkrijk. Ze bevinden zich op aarde buiten het gebied van het Koninkrijk van God. Je zou dus kunnen zeggen dat zij, terwijl het Koninkrijk op aarde is, zij zich nog steeds op het gebied bevinden waar de mens heerst, dus buiten Gods Koninkrijk. Dat heeft enorm veel weg van de situatie van de ongelovigen in onze tijd, nu het hele gebied op deze wereld door de mens beheerst wordt en er dus geen letterlijk Koninkrijk van God is.

Met buiten het Koninkrijk zijn is er voor die mens, die zelf heerst over zijn leven, dan ook geen genot of ervaring van zijn gered zijn, hoewel die redding er dankzij Christus werk wel al is.

12. Paulus Verkondiging Van Gods Koninkrijk

We hebben Paulus onderscheiden onderwijs over het Koninkrijk tijdens de huidige Huishouding van God al doorgelicht. Nu de rest nog. Je kan rustig stellen dat Paulus dienst van begin tot eind doortrokken was van het Koninkrijk van God/de heerschappij van God.

Met alle verdrukkingen die de gelovigen doormaakten, hield Paulus hen de hoop, oftewel het uitzicht, van dat Koninkrijk van God voor.

Handelingen 14:22 om de zielen van de discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door veel verdrukkingen Gods Koninkrijk moeten binnengaan.

In Efeze (voor de openbaring van de verborgenheid van de Nieuwe Mens) hanteerde Paulus het Nieuwe Verbonds- beginsel van 'eerst de Jood' heel praktisch door drie maanden lang het evangelie in de synagoge te verkondigen. Vanzelfsprekend besprak hij daar met de Joden dat aardse rijk, dat zij zo van harte verwachtten: Het Koninkrijk van God.

Handelingen 19:8 Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen aangaande Gods Koninkrijk.

Drie jaar lang heeft Paulus onder deze Joden in Efeze het evangelie uitgelegd. Als hij dan even kort het kenmerk van die verkondiging opschrijft, typeert hij het zelf als de prediking van het Koninkrijk.

Handelingen 20:25 Ik weet, dat jullie allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het Koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zullen zien.

Het was juist omdat Paulus dat Koninkrijk van God verkondigd had, dat hij er absoluut van overtuigd was dat hij echt de hele raad van God verkondigd had. (Natuurlijk zover als hij het toen vanuit de Schriften kende. De openbaring van de verborgenheid was hem toen nog onbekend.)

Handelingen 20: 26-27 Daarom [zie vorige tekst] verklaar ik jullie vandaag, dat ik rein ben van het bloed van jullie allemaal; want ik heb niet nagelaten jullie de hele raad van God te verkondigen.

Toen Paulus een ontmoeting had met hele vooraanstaande Joden in Rome, heeft hij de hele dag, van de vroege ochtend tot de late avond, besteed aan het uitleggen van de boodschap van Gods Koninkrijk.

Handelingen 28:23 Nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk Gods Koninkrijk voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe.

Het is een kenmerkend onderdeel van de verkondiging van het evangelie van Gods Koninkrijk dat alles zo exact na te trekken was in de wet van Mozes en de profeten. Paulus werd juist na het ontvangen van de openbaring van de verborgenheid met scheve ogen aangekeken. Niets van alles wat hij zou gaan verkondigen als de verborgenheid betreffende die Nieuwe Mens, het Lichaam van Christus, was na te trekken vanuit de Joodse Tenach. Het was zelfs niet terug te brengen op de uitspraken van Jezus. Zelfs het onderwijs vanuit het gezaghebbend Jeruzalem sloot daar niet op aan. Het was namelijk verborgen en dus gewoonweg niet na te gaan!

Efeze 3:4-5 De verborgenheid van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten onbekend is geweest aan de mensenkinderen,

Efeze 3:9 De gemeenschap aan de verborgenheid, dat vanaf de aionen verborgen is gebleven in de God, de Schepper van alle dingen,

Colosse 1:26 De verborgenheid, dat aionen en geslachten lang verborgen is geweest,

Dit was hier in het laatste hoofdstuk van Handelingen nog niet het geval. Alles was na te trekken en Paulus adviseerde dat tijdens zijn dienst onder het Nieuwe Verbond ook.

Handelingen 17:11 De gelovigen in Berea onderscheidten zich gunstig van hen in Thessalonica, omdat zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.

1 Corinthe 14:29 Twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen.

1 Thessalonica 5:21 Toetst alles en behoudt het goede.

Handelingen 28:23 Met nadruk stelde Paulus hen Gods Koninkrijk voor, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe.

Het is nou precies hier dat we in dat gedeelte belanden, dat zo overbekend is geworden bij al die uitleggers, die net als ik zien dat Paulus in de gevangenis van Rome een bijzondere openbaring van de verborgenheid, het Lichaam van Christus, ontvangen heeft.

Handelingen 28: 28 Het zij jullie dan bekend, dat deze redding van God aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen!

De beroemde, en bij sommigen zelfs beruchte, grenslijn, die velen hier zien staan.

A. Voor deze lijn zou er dan sprake zijn van het Nieuwe Verbond met het uitzicht op het aardse Koninkrijk van God voor de Joden op de eerste plaats en daarna voor de heidenen.

B. Na deze grenslijn hebben we dan opeens te maken met de Gemeente, het Lichaam van Christus met het uitzicht op de bovenhemelse heerschappij van God over alles.

In alle rust reserveer ik de volgende studie om mijn argumenten tegen deze grenslijn op de rit te zetten. Sommige gelovigen denken dan gelijk dat ik daarmee aangeef dat leraren die het anders leren dus niet deugen. Dan zou ikzelf (heel oprecht) ook een hele tijd niet gedeugd hebben. Dat is totaal niet de manier waarop we met elkaar omgaan.

Ik ken jou in de Heer, of je nou gelooft dat de Gemeente, het Lichaam van Christus, begon in Handelingen 2, of Handelingen 7, of Handelingen 13, of Handelingen 28 of er feitelijk altijd al geweest was, de hele Bijbel door. We kunnen samen ons buigen onder het gezag van het Woord van God, de Bijbel. Dat gezag kan mij corrigeren. Dat kan jou corrigeren.

Jij kan geloven in de opname voor de grote verdrukking, midden in de grote verdrukking, aan het eind van de grote verdrukking, of dat er helemaal geen opname komt. Onze eenheid kraakt daar niet onder. Die ligt vast in de Heer. Wij kunnen ons samen buigen onder het gezag van het Woord van God, de Bijbel. Dat kan mij corrigeren. Dat kan jou corrigeren.

Jij kan geloven dat je nog altijd het Koninkrijk verkondigt. Voor jou houdt dat in dat je sociaal werk verricht. Wellicht houdt het voor jou in dat je de zondag eerbiedigt. Het kan voor jou inhouden dat je de Sabbat/zaterdag houdt. Voor jou kan het betekenen dat de wet zijn volle invloed heeft op je geloofsleven. Jij kan het doen door een genezingsgave uit de oefenen. Ik kan in geen één van die zaken geloven. Onze eenheid is daarmee niet aan gruzelementen. Die ligt vast in de Heer. Wij kunnen ons samen buigen onder het gezag van het Woord van God, de Bijbel. Dat Woord kan mij corrigeren. Die kan jou corrigeren.

13. De Dubieuze Grenslijn

We sluiten onze serie over het Koninkrijk van God af met een nadere studie over de grenslijn, die zeer populair is onder de gelovigen waar ik ook toe behoor, die een sterk onderscheid zien tussen het Nieuwe Verbond en de Gemeente, het Lichaam van Christus.

Handelingen 28: 28 Het zij jullie dan bekend, dat deze redding van God aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen!

Dit wordt door heel velen de grenslijn genoemd. Ik zal eerlijk zeggen dat ik daar mijn twijfels over heb. Hier volgen mijn overwegingen.

A. In de eerste plaats is het kenmerk van de verborgenheid, oftewel de Nieuwe Mens uit Efeze 2, dat daar geen onderscheid bestaat tussen Jood en Heiden. Die twee (zo worden ze daar door Paulus genoemd) zijn volkomen opgegaan in die Nieuwe Mens. Het feit dat Paulus hier in Handelingen 28: 28 nog zo uitgesproken spreekt over heidenen, en daarmee dus ook over Joden, geeft aan dat hij nog altijd rekent vanuit het Nieuwe Verbonds- beginsel van 'Eerst de Jood, dan de Griek'.

B. In de tweede plaats is de tijdsvorm van het werkwoord 'gezonden' in de Aorist. Dat houdt in dat de redding Gods in het verleden aan de heidenen gezonden is, en dat dit nog altijd doorgaat. Dat klopt ook, want die deur heeft in de eerste plaats Petrus geopend om vervolgens Paulus daar door te laten gaan. Het is dus geen kwestie van dat deze redding Gods op het specifieke moment van Handelingen 28: 28 plotseling naar de heidenen gezonden werd.

C. Deze uitspraak dat de redding van God ook aan de heidenen is gezonden is geheel in de lijn van Gods Oud Testamentische profetie. Wanneer het echter echt verborgen zou zijn, zoals dat volgens Paulus uitspraken over die Nieuwe Mens ook concreet is, dan zou het nou juist niet in de lijn van de profetieën liggen.

*Psalm 67:1-4 God is ons genadig en zegent ons, Hij doet Zijn aanschijn bij ons lichten opdat men op aarde Uw weg kent, **ONDER ALLE HEIDENVOLKEREN UW REDDING**. Dat de heidenen U loven, o God; dat de heidenen gezamenlijk U loven. Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat U de heidenen in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt.*

Kijk, hier heb je de volledig heldere en duidelijke voorzegging dat de redding naar de heidenen gaat, zoals dit in Handelingen 28: 28 ook verloopt. Zou dit de start van het geheimenis zijn, dan was het daarmee ook echt verborgen geweest in God en dan had het dus niet zo open en bloot, dus voor iedereen geopenbaard, reeds in die Oud Testamentische profetie gestaan.

Nog meer getuigenissen hierover vanuit het Oude Testament:

Psalm 86:9 Alle volken, die U gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, o Here, en Uw naam eren;

*Psalm 98:2-3 Yahweh heeft **ZIJN REDDING** bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard **VOOR DE OGEN VAN DE HEIDENEN**. Hij is gedachtig geweest aan Zijn goedertierenheid, en Zijn waarheid aan het huis van Israël; en al de einden van de aarde hebben gezien de redding van onze God.*

Psalm 102:15 De heidenen zullen de naam van Yahweh vrezen, alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid,

Psalm 138:4 Alle koningen van de aarde zullen U, Yahweh, loven, wanneer zij de woorden van Uw mond gehoord hebben;

*Jesaja 49:6 Ik heb U gegeven tot een Licht van **DE HEIDENEN**, om **MIJN REDDING** te zijn tot aan het einde van de aarde.*

D. Een grenslijn in Gods handelen zou aangeven dat God vanaf dat moment anders zou handelen. Het is een feit dat Paulus hierna een openbaring betreffende de Gemeente, het Lichaam van Christus, kreeg. De Joodse gelovigen die als synagogen geroepen waren binnen het Nieuwe Verbond, plus de heidenen die daarbij gevoegd waren, werden daarna echter niet ontdaan van hun hoop, uitzicht en roeping.

Deze gedachte van een grenslijn, die ikzelf een tijdlang heb aangehangen omdat ik de waarheid betreffende het Lichaam van Christus had ontdekt, blijkt echter geen grond in de Bijbel te hebben. Bovendien blijft Paulus, zoals je van een trouwe dienstknecht mocht verwachten, gewoon de vertrouwde boodschap van Gods Koninkrijk uitdragen.

Handelingen 28: 30-31 Paulus bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, terwijl hij Gods Koninkrijk predikte,

De prediking van Gods Koninkrijk hield in dat Gods heerschappij aanstaande was. Dat verwachtte elke gelovige Jood. Paulus eigen verwachting van het aanbreken van dat Koninkrijk was op dat moment ook nog steeds onveranderd.

De lijn van het Nieuwe Verbond bleef naast de openbaring van de verborgenheid betreffende de Nieuwe Mens, het Lichaam van Christus, gewoon doorgaan. We hebben daar al eerder i.v.m. de typische Koninkrijks-kenmerken van de brieven aan Filippi, Timotheus en Titus bij stil gestaan. Dat zou vanzelfsprekend ondenkbaar zijn wanneer Handelingen 28: 28 een solide grenslijn was.

Er is wel iets echt veranderd binnen de lijn van de verkondiging van dat Koninkrijk. Voor de grenslijn verwachtte ook Paulus nog concreet het aanbreken van het Koninkrijk op aarde. Daarna wist Paulus ook in de kenmerkende late Koninkrijks-brieven dat dit er niet meer inzat. Daar verwacht hij dus zijn letterlijk sterven.

2 Timotheus 4:6 Wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur.

We sluiten deze serie over Gods Koninkrijk af met een laatste heenwijzing van Paulus naar Gods komend Koninkrijk. Het is de Heer zelf, die de gelovige veilig in Zijn Koninkrijk zal leiden.

2 Timotheus 4:18 De Heer zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in Zijn hemels Koninkrijk brengen.

Gezien de typische Nieuw Verbonds- inhoud van deze brief neig ik er toe om dit als dezelfde hemelse roeping te zien, waar de Hebreeën zich ook door kenmerkten.

Hebreeën 3:1 Heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, richt jullie oog op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Jezus,

Nergens staan wij als leden van het Lichaam van Christus met de Heer in relatie als onze Apostel en Hogepriester. Dit past geheel binnen het Koninkrijk. Die grote Apostel van Gods Koninkrijk waren we al tegen gekomen in de evangeliën.

Lukas 4: 43 Ik [Jezus Christus] moet het evangelie van Gods Koninkrijk verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden [Grieks: Apostello].

Na de openbaring van de verborgenheid liepen er dus tijdelijk twee lijnen naast elkaar. Dat was de tijd van Paulus twee afzonderlijke diensten. De gelovigen die onder het Nieuwe Verbond geroepen waren, bleven apart naast de gelovigen binnen de verborgenheid bestaan totdat de laatste met die Nieuwe Verbonds-roeping gestorven was.

Het is heel goed mogelijk, nu we het decor van de profetische eindtijd weer opgetrokken zien worden, dat God nu ook weer verder zal gaan met de lijn van het Nieuwe Verbond. Er is echter een kenmerkende start. Het tot geloof komen van het aardse volk van God, Israël. Dat sluit feitelijk elke pretentie van Koninkrijks-verkondiging in onze tijd, zonder deze start, bij voorbaat uit.

Laten we ons dus nu maar zoveel mogelijk met onze hoge en rijke positie in Christus in de ophemelse bezig houden. Dat is puur genot van Gods overvloeiende rijkdommen van genade in onze tijd!

