

Genade Rijmelarijtjes

Hein de Haan

Ik noem mijn brouwseltjes, die ik hierbij opdien, rijmelarijtjes. Poëzie in een bedje van Nederlandse taal bereikt in mijn ervaring niet snel de hoogte van een volwaardig gedicht. Er zijn/waren een aantal Nederlandse taalvirtuozen, die in mijn beleving echt gedichten hebben geschreven. Dat zijn echter de grote uitzonderingen. Ik zie mijzelf daar mijlenver vanaf staan, vandaar dat ik mijn composities simpel rijmelarijtjes blijf noemen. Dit keer zijn het rijmelarijtjes met de kern van het Leven: "Genade".

- 1 - De Barst
- 2 - Liefde - 1 Corinthe 13
- 3 - Zeven - Zeuven
- 4 - Bedenkt
- 5 - Christus Denken (Filippi 2)
- 6 - Daar staan we dan (Rom 8: 22)
- 7 - De Enige Ware Held
- 8 - De Plaatsers
- 9 - Echte vrede in de wereldrazernij
- 10 - Eeuwige liefde
- 11 - Engel van het licht (2 Corinthe 11: 14)
- 12 - Gebroken Vaten (2 Corinthe 4:7)
- 13 - De man
- 14 - Kroniek
- 15 - Mijn Verstopplekje
- 16 - God, Alles In Allen (1 Corinthe 15:28)
- 17 - Het Kruis & Gods Troon
- 18 - Uitverkoren & Geliefd
- 19 - Geopende Ogen
- 20 - Komt God tot Zijn recht?
- 21 - Hij zorgt
- 22 - Gods Formatie
- 23 - Hart vol liefde
- 24 - Het Beste Komt
- 25 - Hoe en waarom
- 26 - Het Smalle Pad
- 27 - Het tegenwoord
- 28 - Ja
- 29 - Vleesgeworden Woord (Johannes 1: 1-14)
- 30 - Karma?
- 31 - Niet verwacht
- 32 - Onvergankelijke liefde
- 33 - Redding
- 34 - Lijdend scheppen (Romeinen 8: 22)
- 35 - U draagt
- 36 - Liefde, Pure Liefde
- 37 - Uit Hem, door Hem & tot Hem
- 38 - Uitgekrast (Romeinen 7)
- 39 - Uw wil
- 40 - Vader In Contrast
- 41 - Voornemen van Vader
- 42 - Wat is wijsheid? (Colosse 2: 3)
- 43 - Wat kan genade nog?
- 44 - We entertainen ons suf
- 45 - Zijn armen

De Barst

De ochtend gloort, een vogel fluit
Een droom verstoord, geen stap vooruit
M'n leven draagt een winkelhaak
Het is verliezen en niet winnen
Kenmerkend een verloren zaak
Daar stroomt de kracht van 't leven binnen

Probeer maar weer is wat men zegt
Ik simuleer, het is niet echt
Mijn zijn dat vormt één grote scheur
Er is geen mens, die wil beminnen
En nergens is een adviseur
Maar toch stroom daar bezieling binnen

Waar blijf ik staan? Verleden tijd
Op mijn vulkaan, gebakkeleid
Het lichaam is erg diep verwond
Ik kan niet meer opnieuw beginnen
Ellende staat tot aan m'n mond
Toch stroomt Gods levenslicht naar binnen

Verloren strijd is wat men ziet
De haat en nijd, dat doet verdriet
Ik ben die mens, die is geknakt
Mijn kruik, wie kon dat licht ontsluiten?
Mijn leven is kapot gehakt
Zo stroomt het licht van God naar buiten

Een aarden kruik met licht daarin
Voor Gods gebruik, ik overwin
Ja, Christus is mijn levenslicht
In al mijn zwakheid niet te stuiten
Die lichtbron wordt in mij gericht
En stroomt door barsten nu naar buiten

Liefde - I Corinthe 13

God zelf is liefde, onvoorwaardelijk
God zelf is liefde vol geduld
Die van lankmoedigheid vervuld
Zorgt dat gedelgd is alle schuld

God zelf is liefde, onbeperkt
Gods liefde, die is goedertieren
De bron, die Hem doet zegenvieren
Is wat tot in Zijn einddoel werkt

God zelf is liefde, categorisch
Gods liefde, die is niet jaloers
Het rent geen profetie-parcours
Het is een hoger weg dan charismatisch

God zelf is liefde, absoluut
Gods liefde, die loopt niet te pronken
Is dan ook niet laag gezonken
Het is geen menselijk attribuut

God zelf is liefde, onvergankelijk
Het is geen opgeblazenheid
Het is Gods vanzelfsprekendheid
Dat maakt de mens totaal afhankelijk

God zelf is liefde, altijddurend
Gods liefde is niet onbekleed
Hij dost ons uit, totaal compleet
In Christus leven voortbordurend

God zelf is liefde, onbegrensd
God is niet naar Zichzelf op zoek
Hij toont hoe in elk Bijbelboek
Hij ieder mens het beste wenst

God zelf is liefde, grenzeloos
Gods liefde, die verbittert nooit
Inscherping wordt door Hem ontplooid
De liefde Gods, schot in de roos

Gods liefde, ongelimiteerd
Hij rekent zelfs het kwaad niet toe
Geen mens, maar God mag weten hoe
Het goed en kwaad straks completeert

God zelf is liefde, overvloeiend
De liefde, die echt nooit vergaat
Al wordt het nog zo fel gehaat
God, al in al, in liefde bloeiend

Zeven - Zeuven

Hij is gewoon, hij is een zeven
Maar hij is chic en dus een zeuven
Hij heeft een volheid te beleven
Maar hij heeft echt niks te beleuven
Hij kent geen angst, loopt niet te beven
Beschaafd gedrag met angst en beuven

Maar wat maakt je nou zo opgeblazen?
Wat stel je jezelf tegenover de ander?
Waarom zo hoog van de toren blazen?
Ben jij dan de enige vaderlander?

Hij is gewoon, hij is een zeven
Maar hij is chic en dus een zeuven
Een nieuwe schepping, heel bedreven
De zelfverfijning, sjiek bedreuven
Alles door Gods hand ingegeven
Vanuit je klasse doorgegeuven

Maar wat maakt je nou zo opgeblazen?
Wat heb je aan woorden zonder kracht?
Je drinkt water uit de champagneglazen
Je licht straalt zwarter dan de nacht

Hij is gewoon, hij is een zeven
Maar hij is chic en dus een zeuven
Hij heeft geen noodzaak om te zweven
Wat houdt hij over zonder zweuven?
Want hij heeft Christus als zijn leven
Hij zoekt de schaduw na te leuven

Maar wat maakt je nou zo opgeblazen?
Waar is nog liefde in al dat verstand?
Is de genade dan echt uitgeblazen?
Helemaal doorgeslagen naar d'andere kant

De zeuven was zoëuven afgedreuven
In zijn streuven gewichtig te leuven.
Het zij hem vergeuven.

Hij is gewoon, hij is een zeven
Hij heeft een volheid te beleven
Hij kent geen angst, loopt niet te beven
Hij heeft geen noodzaak om te zweven
Een nieuwe schepping, heel bedreven
Alles door Gods hand ingegeven
Want hij heeft Christus als zijn leven

Bedenkt

Bedenkt onbevooroordeeld:
Geen twist en ook geen strijd
Geen regel, die veroordeelt
Maar Christus werkelijkheid
Bedenkt toch eens: Alle mensen zijn straks eindelijk vrij, Woehoe

Bedenkt: Genade overvloeiend
Het vraagt geen werk van ons
Geen preek meer, doodvermoeiend
Religie krijgt de bons
Bedenkt dat elke leraar Gods liefde onderwijst, Woehoe

Je denkt misschien "Wat een domkop!
Wat een hopeloos geval!"
Maar Gods gena, die raakt nooit op
Want Hij is straks alles en in al!

Bedenkt: Niet jouw bezieling
De vraag of jij het zelf wel kan
Het is niet jouw verdieping
Het is Gods eeuwig plan
Bedenkt dat iedereen in Christus straks, zeker weten, alles vindt, Woehoe

Je denkt misschien "Wat een domkop!
Wat een hopeloos geval!"
Maar Gods gena, die raakt nooit op
Want Hij is straks alles en in al!
Want Hij is straks alles en in al!

Christus Denken (Filippi 2)

Christus Jezus, de opgestane Heer
Uitermate verhoogd boven macht, kracht en eer
Werkt een werk. dat noemen mensen zot
Hij maakt zichzelf namelijk totaal kapot

Hij vernietigt zichzelf geheel en al
Voor de wereld raakt dat kant noch wal
Hij ontledigt zich en Hij wordt een mens
Zo 'n omschrijving raakt onze irritatiegrens

En dat denken is nu in jou
Dat ook in Christus Jezus is
Eén met Hem in Zijn verrijzenis
Met Hem verhoogd in die verbintenis
Werkt Hij vanuit Zijn sterk geheimenis
Een heerlijk, rijk hemels getuigenis
Ben ik ontrouw, Hij blijft getrouw

Hoezo werd Hij een niemendal?
Een niks, een frutje voor het al
Voor iedereen werd Hij een mens
Zo denkt die Heer, dat is Zijn wens

En ook als mens maakt Hij zich klein
Opdat God al in al zal kunnen zijn
Hij is gehoorzaam tot de dood
De dood van het kruis, scharlakenrood

Hij die zichzelf vernietigt en verlaagt
Werd aan het kruis bespot en zelfs belaagd
Wij toonden de vijandigheid
Hij schonk ons Zijn gerechtigheid

En nu zijn wij met Hem vereend
Genade heeft ons dat verleend
Zijn denken is ons denken nu
Christus leeft in ons nu continu

Want dat denken is nu in jou
Dat ook in Christus Jezus is
Eén met Hem in Zijn verrijzenis
Met Hem verhoogd in die verbintenis
Werkt Hij vanuit Zijn sterk geheimenis
Een heerlijk, rijk hemels getuigenis
Ben ik ontrouw, Hij blijft getrouw

Het denken van ontlediging
Vormt nu ons eigen denkrichting
Het is de visie, die Hij ongemerkt
In ons bepaalt en in ons werkt

Hij maakt ons klein, Hij degradeert
Geen één, die dan zichzelf nog eert
Hij werkt genade in ons uit
Dat is Gods positief geluid

Want dat denken is nu in jou

Dat ook in Christus Jezus is
Eén met Hem in Zijn verrijzenis
Met Hem verhoogd in die verbintenis
Werkt Hij vanuit Zijn sterk geheimenis
Een heerlijk, rijk hemels getuigenis
Ben ik ontrouw, Hij blijft getrouw

God laat zich zo niet onbetuigd
Tot elke knie zich voor Hem buigt
Dat is wat Christus voorbereidt
Dat elke tong Hem straks belijdt

Daar staan we dan (Rom 8: 22)

Daar loop je dan
Getekend door het kind dat je samen mocht verwekken
Daar sta je dan
Berekend op de pijn, die jouw hoop hier gaat bevleken

Zwanger, je bent zwanger van jouw kleine
Ontvanger, het kleine kind ontvanger met veel pijnen
Wie kent het leed, wie kent de smart, wie kent de wee van die verwachting?
Wie kent de hoop, wie kent het zicht, wie het verschiet, wie die belasting?

Daar loop je dan
Gelukkig met het kroost, waar je saam' naar uit mag kijken
Daar sta je dan
Gefolterd zal je pijn de verzadiging bereiken

Zwanger, je bent zwanger, maar het kost zoveel
Ontvanger, dit prachtig kind, die krijgt zijn deel?
Daar komt een wee, daar weer wat leed, het uitzicht is een zoon, een dochter
Waar blijft de hoop? Waar het verschiet? Ellende lijkt nu veel doorwrochter

De schepping zucht en heeft veel pijn
Er moet geen ongelijkheid zijn
De oorlog dendert op de aard'
De mensheid hongert als een paard
Wie is die God, die dit zo doet?
De straten zijn bezaaid met bloed
Wat komt hier nu nog van terecht?
Een ieder strijdt, een ieder vecht
De schepping is in barensood
Een prachtig uitzicht, levensgroot
Maar wie heeft daar nog ogen voor?
Je ziet het tussen teksten door
Gods Woord spreekt van iets ongekennds
Een prachtig kind, de nieuwe Mens

Daar gaan we dan
Gelukkig in de hoop, waar we nu naar uit gaan kijken
Daar staan we dan
Gekweld door pijn, maar waarin God ons zal bereiken

Zwanger, we zijn zwanger, maar het kost zoveel
Ontvanger van een nieuwe schepping, ons heerlijk deel

De Enige Ware Held

Daar lopen alle helden
Ze lopen zij aan zij
Ze willen al hun daden melden
Zij voelen zich zo vrij
De mist begint te dampen
De helden blijven stampen
De mist bedekt hun zegepraal
De heldendaden allemaal
Verdwijnen in de dichte soep
Van al hun stuntwerk, toer en troep

“Ach laat mij ditmaal toch vermelden
Al mijn verdienste, al mijn werk
Laat mij je op de mouwen spelden
Al wat ik deed voor onze kerk”
De mist bedekt hun zegepraal
De heldendaden allemaal
Verdwijnen in de dichte soep
Van al hun stuntwerk, toer en troep

“Ach laat mij ditmaal toch” weerklinkt weer
De rest blijft zompen in de waas
Alle verdienstelijkheid vindt geen eer
De nevel, die maakt wijzen dwaas
De mist bedekt hun zegepraal
De heldendaden allemaal
Verdwijnen in de dichte soep
Van al hun stuntwerk, toer en troep

“Ach laat mij” kan je nog bemerken
Maar niets dringt meer door deze smoor
Verlaten zijn nu alle kerken
Hun werk, koopt niemand iets meer voor
De mist bedekt hun zegepraal
De heldendaden allemaal
Verdwijnen in de dichte soep
Van al hun stuntwerk, toer en troep

Eén werk, dat blijft recht overeind
Eén werk, de overwinning op de dood
Eén werk, genade als Hij weer verschijnt
Eén werk, gekleurd in fel scharlakenrood
Geen mist bedekt die zegepraal
Eén heldendaad voor allemaal
Een ieder valt dan voor Hem neer
En elk belijdt dan Hem als Heer

De Plaatsers

De God is de Plaatsers
Als het fijn voor de wind gaat
De God is de Plaatsers
Als ons leventje stormt
De God is de Plaatsers
Voor elke christendemocraat
De God is de Plaatsers
Voor katholiek en hervormd

Het leven is simpel
Gaat het goed voor de wind
Met vlag en wimpel
Alles lijkt goedgezind
Maar komt er opstand
Ja, komt er verdriet
Dan werkt onze weerstand
Met de beste wil niet
We zijn dan verslagen
We zijn dan kapot
Geen sterke been kan ons dan nog dragen
Geen kracht in onszelf dan alleen nog de God

De God is de Plaatsers
En Hij is niets meer
De God is de Plaatsers
En Hij is niets minder
De God is de Plaatsers
In Christus, de Heer
De God is de Plaatsers
Hier en daarginder

De God openbaar Zijn soevereiniteit
In onze voor- en onze ramspoed
In onze inferior- en superioriteit
Als ik niet weet en juist zeker weet wat ik doen moet
De God blijft namelijk aller Heer
Die alles draagt in eigen macht

Echte vrede in de wereldrazernij

In de keet, die wereldkloot
Is daar de sereniteit
En die stroomt nu wereldwijd
Dankzij Gods gerechtigheid
Het oude is aan 't kruis gedood

In de herrie van het bestaan
Is daar steeds de rust
Heeft Gods liefde mij gekust
Ben ik mij toch steeds bewust
Al het werk is al gedaan

In de drukte van het zijn
Heb ik toch de vrede
Dankzij Hem die mij bekleedde
Met Zijn kennis en Zijn rede
Die mij plaatst in Zijn domein

Eeuwige liefde

Mijn chaos, die raakt nooit echt uitgeblust
Ik blijf hier maar trillen op mijn beide benen
U plaatste mij hier op Uw weg van rust
U bent nu zomaar op mijn pad verschenen

Ik krenkte en streed opdat ik U griede
Ik wentelde me in mijn vijandigheid
U hebt mij zo lief met Uw eeuwige liefde
U trok mij in goedertierenheid

Ik sloopte de boel, mijn manifestatie
Ik smeedt alles los tot een vies kale neet
U bouwt alles op tot een sterke constructie
U dost me weer uit met een schitterend kleed

Wat zou ik met mijn vrucht ´ loos pogen beweren?
Mijn smoesjes, mijn praatjes, mijn vroom draaijerij?
U plaatst mij in Christus in hemelse sferen
Gesteld in de macht van Uw heerschappij

Engel van het licht (2 Corinthe II: 14)

Kom kijken nu gij allen, naar buiten op de straat
Daar heb j' een drukke spreker, die zegt waarop het staat
Wat wij alleen maar denken, dat is wat hij bericht
De landelijke redder, de engel van het licht

Kom luister naar zijn preken, de grote moralist
Hij tekent wat je doen moet als echt evangelist
Hij vormt je in jouw godsdienst in alle ernst verplicht
Tot nooit meer zo genieten, die engel van het licht

Hij spreekt de taal der mensen met aangename stem
De ontstemdheid van de meute is voeding, drank voor hem
De dominee der natie zo op het eerst' gezicht
Die telkens maar zich voordoet als engel van het licht

De leraar kwam verscholen, maar nu staat hij vooraan
Zijn preken laten alles in kerk'lijk daglicht staan
Het Bijbels denken is nu voor zware leer gezwicht
Slinks pakt hij ieder in, die engel van het licht

Hij zingt het lied van liefde, maar meer nog van conflict
Hij noemt de "wij" fatsoenlijk, de "zij" zijn ongeschikt
Men volgt zijn goede doelen zo met de ogen dicht
Dat men hem niet ontmaskert, die engel van het licht

Voortdurend uit op roof, zo kijkt hij in het rond
Steelt iedere devotie van hoogverheven grond
Nee, niemand kan hem raken, die eenmaal is verlicht
Want men is te verdoofd door die engel van het licht

Hij spreekt over geschillen en over handgemeen
Voor hem zijn de migranten de blokken aan ons been
De allochtoon verjagen, dat lijkt ons christenplicht
Zo speelt hij voor dit kleine Rijk als engel van het licht

Hij grijpt je in het telkens maar weer zoeken van wat hoop
En werkt aan je problemen, bereidt jouw uitverkoop
Er blijft van jou niks over, het goeds dat jij verricht
Hij drukt het achterover als engel van het licht

Hij is zo fascinerend, maar zelden is hij saai
En niemand schrikt zich wezenloos, zelfs bij het haan-gekraai
Tot driemaal toe wordt zo de spot op hem gericht
Maar hij is zo bemin'lijk, die engel van het licht

Hij is zo humanistisch, die grote filantroop
Hij pakt je in en heeft je lief en gooit je op de hoop
Hij is het brute, wrede beest, zo lief in jouw gezicht
Zo speelt hij het gemene spel als engel van het licht

De wolf, die huult, huult weer vannacht. De slang vervolgt zijn weg
Zijn adem, die spreekt zijdezacht: Commando overleg
Gebiedend legt hij vrijheid op. Die leugen is verplicht
Wanneer valt hij nu door de mand, die engel van het licht?

Het hele volk van Israël wordt straks spontaan gered
Als de Messias Jezus zich op de Olijfberg zet

Dan valt het doek voor dit vertoon, dan gaat het boek echt dicht
Van zeven jaren heerschappij, die engel van het licht

Gebroken Vaten

2 Corintiërs 4:7 Wij hebben een schatkamer in onze aarden vaten, met het doel dat het grandioze van de kracht van God zou komen, en niet uit ons;

Gebroken vaten, gebroken bestaan
Gebroken zaak om niet meer voort te gaan
Gebroken vaten, gebroken leven
Gebroken pijpje maar aan Maarten geven
Van tussen de brokken straalt er een licht

Gebroken vaten, gebroken zijn
Gebroken door de grond gaan van de pijn
Gebroken vaten, gebroken doen
Gebroken, leeg als een uitgeknepen citroen
De stralen door de brokken naar buiten gericht

Gebroken vaten, gebroken ambt
Gebroken is je leven verlamd
Gebroken vaten, gebroken baan
Gebroken op hachelijke bodem te staan
En dwars door de brokken juicht het goede bericht

Gebroken vaten, gebroken werk
Gebroken, je bent niet meer zo sterk
Gebroken vaten, gebroken vak
Gebroken, daar sta je dan, gammel en zwak
Zo krijg je door brokstukken Gods onderricht

De Man

Een overvloed van vrede
stroomt van de troon van God.
Het denken zonder rede
volgt enkel blind genot.
Maar Christus staat met open armen
Hij biedt de man genade aan.
Een gunst zo onnaspeurlijk rijk
maar toch blijft hij weerstaan.

Hij zoekt zijn eigen moog'lijkheden,
hij weet 't zelf het best.
Genade voor zijn redding kent hij,
maar hij verwerpt de rest.
Zijn vrouw is goed voor klusjes
die hij haar toebedeelt.
Zij zoekt zijn warmte en zijn liefde,
de hand die haar nooit streelt.

Nog steeds voelt zij de pijn van vroeger,
waar hij geen tijd voor heeft.
Ze moet het nu toch maar eens gaan vergeten,
dat wat zij destijds heeft beleefd.
Hij lacht, we klaren 't wel samen.
Haar hoofd zakt in haar schoot
en zij zegt: "Amen".

Genade en nog meer genade
is ook zijn rijke deel.
Hij mag er voluit uit gaan leven.
Hij vindt het maar een beetje veel.
Gena kan zijn bestaan doordrenken,
hij blijft zichzelf en and'ren krenken.
Hij zet 't voort tot 't laatste end,
zo is hij 't jaren al gewend.

't Gezin zoekt naar de veil'ge haven
met een pa die hen begrijpt,
waar kind'ren zich aan kunnen laven
in tedere geborgenheid.
Maar pa die kan 't hen niet geven
want hij weet zelf de koers niet meer.
Hij wijst hen wel op het vergeven,
maar dan als plicht buiten de Heer.

Die norm die haalt hij zelf ook niet,
maar daarvan heeft hij nooit de schuld.
Het is de schuld van al die and'ren
met al hun eindeloos geduld.

O, rijkdom vol van Gods genade,
die strekt zich uit, ja, ook naar hem.
God heeft hem zoveel meer te bieden,
o, luister dan toch naar die stem.
Hij roept je toe om nu te stoppen,
niet door te gaan in eigen kracht.
Want je kan vrijheid leren kennen
als jij 't van gena verwacht.

Ja God slaat jou nu nog steeds gade
in liefde en vol van Zijn gena.
Want God wacht tot jij eens zal buigen
voor 't wond're kruis van Golgotha,
waar 't eind van al je zwoegend pogen
in 't graf met Hem geworpen is.
En daar staat Christus als jouw leven
Die ook jouw Al in alles is.

Kroniek

God schiep, Adam at, God riep, vijgenblad
Poedelnaakt, God bedekt, vuilgemaakt, onbevlekt
Buitenhof, broederhoeder, doen alsof, dode broeder

Mens vermengd, engelhater, geheel verzengd door het water
God genadig, Noach arkt, wonderdadig, aangeharkt
God belooft aan Abraham, wordt geloofd, verstrikte ram

God die leidt Jozefs koop, Gods beleid, Israëls hoop
Opgeborgen, Egyptes knecht, slavenzorgen lamgelegd
Uit Egypteland geleid en van hogerhand bevrijd

Volk dat rende, Rode Zee, hoop ellende, viel niet mee
God greep in, een heel droog pad, grondbegin, een gloednieuw blad
Bleef rondneuzen, die verspiedt, grote reuzen, geen krediet

Veertig jaren aan de wandel, vol bezwaren uit de handel
Op een dag door de Jordaan, Gods verdrag was ingegaan
Vlees regeerde soeverein, Saul acteerde, schone schijn, David pareerde Filistijn,

Maar daar kwamen de profeten altijd waakzaam uitgemeten
Zij voorspelden toen de dag: Het vermelde blij verslag
Van de redding van de mensheid, volle plaatsing in de vrijheid
Jezus overwint de tweede dood, zonde ondervindt de laatste stoot

Liefde die echt nooit vergaat openbaart ons Gods gelaat

Mijn Verstopplekje

In de hof van Eden valt de vrede in stukken,
een grauwe nevel die de ogen beslaat.
Het zaad van wanhoop geeft een bloem om te plukken
van de grond waar enkel ellende op staat.

De strijd zet zich voort. Wie komt tot bezinning?
In de macht van de boze wordt de voetstap versneld.
Maar Degeen Die mijn weg kent is mijn Overwinning.
Hij heeft hen ontwapend en tentoon gesteld.

Ja, Hij is mijn Schild in de mist van mijn wanhoop.
De verheerlijkte Christus boven alles gesteld.
Hij is genotvol, mijn vaste grondslag.
Mijn Verstopplek in God staat boven vermeld.

Maar nog vaak slaat het noodweer in hevigheid neder.
't Is duister, de donder van 't onweer raast voort.
Mijn Schuilplaats te kennen zo goed en zo teder
wordt dankzij mijn lusten in de kiem gesmoord.

Maar Hij zegt: "Kom bij Me, alles is al gestreden.
Ik heb overwonnen, de prijs is betaald.
Boven al 't duister, de donder, 't noodweer
is jouw Plekje in God als medeheerser bepaald.

Gezeten met Christus boven hemelse machten
mag ik delen in Gods machtige heerschappij.
Genade is 't licht dat ook straalt in de nachten.
In Christus ben ik zelfs onder noodweer nog vrij.

Ja, Hij is mijn Schild in de mist van mijn wanhoop.
De verheerlijkte Christus boven alles gesteld.
Hij is genotvol, mijn vaste grondslag.
Mijn Verstopplek in God staat boven vermeld.
Hij is genotvol, mijn vaste grondslag.
Mijn Verstopplek in God staat boven vermeld.
Rustend in Christus boven alles gesteld.

God, Alles In Allen (1 Corinthe 15:28)

Onontkoombare liefde van God
Onafwendbaar
Ieder inclusief

Onvermijdelijk grote genade
Niet te ontlopen
Allen All-In

Onweerstaanbare zorg van God
Jij inbegrepen
Zeker gewis

Onbedwingbare hartstocht van God
Niemand ontbrekend!
Echt inclusief

Levenwekkende opstandingskracht
Niets dat ons scheidt
Ieder zijn tijd

Onafwendbaar plan van God
Knieën die buigen
Mond die belijdt

Onherroepelijk eindoordeel
Zoon onderworpen
Alles in Al

Het Kruis & Gods Troon

Het kruis. Daar blijven velen steken.
Het graf. Daar wacht een hele rij.
Ze zijn wel met Hem opgewekt
Zijn leven is ook wel hun deel.
Het zegt hun echter niet zoveel.
Ze blijven om vergeving smeken.

Ze zitten aan Gods rechterhand.
Hun plek is in de Zoon.
Ze zien zich echter daar niet staan.
Ze kijken naar Zijn aards bestaan.
Hoe Hij aan 't kruis werd aangerand.

Was Christus slechts naar 't kruis gegaan,
dan was Zijn leven waardeloos.
Het was geen graf wat Hij verkoos.
Dan was Zijn werk een nederlaag
Dan bleef vergeving maar een vraag.
Maar Prijst God, Hij is opgestaan!

We mogen zien op Hem Die leeft.
De dood echt overwonnen heeft.
Hij is het Die altijd vergeeft!
Ons leven met Zichzelf verweeft.
Eén met Degeen die altijd leeft!
Hemelse zegen nu beleeft.
Genade op genade geeft.

Gods troon. Daar blijven wij nu steken.
Het hemelse. Daar staan we nu.
We zijn echt met Hem opgewekt.
Zijn leven is ons deel.
Dat zegt ons o zoveel.
Nu zal ons niets, niets meer ontbreken.

Uitverkoren & Geliefd

Uitverkoren
En geliefd
Want de Heer is smoorverliefd
En Hij zal je toebehoren.

Goed beschermd
En vol van vreugde
Dat mijn hart zich zelfs verheugde
Dat is God die Zicht ontfermt.

Echt vergeving
Maakt jou prachtig
En in Christus ben je machtig
Want Hijzelf is jouw bekleding

Je bent rein
Je bent heilig
Want in Christus ben je veilig
Hij doet jou geborgen zijn.

Zo volmaakt
En aangenaam
Ben jij nu de erfgenaam
Hij heeft jou echt aangeraakt.

Heel intiem
En met een lach
Werkt de Heer ook deze dag
In jouw leven echt subliem.

Gods gedachten
Van Zijn hart
Maken dat ik soms verward
Zelfs het hoogste mag verwachten

Geopende Ogen

O man, wat hoost het in je hart!
Opnieuw gekwetst, je wereld ravenzwart
Maar Hij ontsluit de ogen van je hart en je ziet liefde

Ja, wat je leest, zo zal het ook echt zijn
Zijn liefde werkt in het diepste van je pijn
En Hij ontsluit de ogen van je hart en je ziet liefde

Hij is erbij, ook wanneer jij nu alleen bent
Hij is erbij als jij het niet meer weet
Heb jij gefaald? Ben jij die ongeluksprofeet?
Hij is erbij, Hij heeft je lief nu Hij je zo herkent

Geen greintje warmte in jouw levens-kilte
Je bent omringt met zwijgen en met stilte
Maar Hij ontsluit de ogen van je hart en je ziet liefde

En heb je niets meer te verliezen of te winnen
Geen enkele kans meer om toch weer te beginnen
Ja, Hij ontsluit de ogen van je hart en je ziet liefde

Hij is erbij, ook wanneer jij nu alleen bent
Hij is erbij als jij het niet meer weet
Heb jij gefaald? Ben jij die ongeluksprofeet?
Hij is erbij, Hij heeft je lief nu Hij je zo herkent

Komt God tot Zijn recht?

Komt God tot Zijn recht?

Komt God openbaar?

Ik wil heel erg graag Zijn liefde tonen
Ik wil wat Hij deed zo graag belonen
Hij gaf zichzelf voor mij aan het kruis
Dus ik werk me een slag naar het lijkenhuis

Komt God tot Zijn recht?

Komt God openbaar?

Ik poog om maar steeds meer op Hem te lijken
Zodat God dan tevreden mij kan bekijken
Ik faal toch maar steeds aan de lopende band
En schiet steeds maar door naar de andere kant

Komt God tot Zijn recht?

Komt God openbaar?

Ik lijk toch maar telkens mijn hoofd te stoten
Gods goedheid en liefde zit ik te verkloten
Ik weet wel, Zijn liefde is onbeperkt
Ik ben er mee bezig, er wordt aan gewerkt

Komt God tot Zijn recht?

Komt God openbaar?

Ik ben al decennia heel erg actief
Aan de relatie met God vanuit mijn perspectief
Ik doe echt gigantisch voor Hem mijn best
Wat heb ik mijn leven voor Hem toch verpest

Komt God tot Zijn recht?

Komt God openbaar?

Nu eindelijk mijn dienstwerk op de vuilnisberg ligt
Mijn oog nu alleen nog op Hem is gericht
Nu werkt God Zijn werken in mij als een vrucht
En ik ben die vogel, zo vrij in de lucht

God komt tot Zijn recht

God komt openbaar

Hij zorgt

Hij zorgt

Ook waar ik geen zorg bemerk
Mijn leven is gewaarborgd
Want het toezicht is Zijn werk

Maar ik voel geen enkel leven
Waar blijft toch Zijn werkzaamheid?
Ik wil graag nu iets beleven
Niet die waas van geheimzinnigheid

Hij bestiert

Waar Zijn bestiering mij ontgaat
Ook in mijn leven zegeviert
Gods liefde krachtig over 't kwaad

Maar ik zie nu geen prestatie
Zelfs geen ingreep maak ik mee
Dus, hoe werkt Zijn confrontatie?
Ik ken niet Zijn ABC

Hij ontfermt

Waar ontferming mij ver weg lijkt
Hij, die zonder waarneming beschermt
En die ook Zijn doel bereikt

Maar ik zie niets van erbarmen
Hij beschermt, maar ik merk het niet
Ik zie enkel maar kansarmen
Hun benauwdheid en verdriet

God werkt

Hij werkt in het verborgen
Hij werkt door, onopgemerkt
Ook wij zijn in Hem geborgen
Tot straks heel erg onbepert
Elke knie voor Hem zal buigen
Elke tong Zijn naam belijdt
Dan is iedereen getuige
Van Zijn goddelijk beleid

Gods Formatie

Je koestert haat
Overdosis sensatietekort
Uit de grijze middelmaat
Hart met het hoogste leegterecord
Rancune, zo onnoemelijk zat
Groei je op voor galg en rad

Jij verandert, transformatie
Zoals er in Adam allen sterven
Jij verandert, Gods formatie
Zo zullen in Christus allen leven

Alles wat jij verkrijgt
Uit eigen zweet, bloed en tranen
Wat nooit eigen inspanning ontstijgt
Probeert zich toch een weg te banen
Hoeveel je in het leven ook verloor
Daar koop je absoluut niets voor

Jij verandert, transformatie
Zoals er in Adam allen sterven
Jij verandert, Gods formatie
Zo zullen in Christus allen leven

Verleden is niet in jouw hand
De toekomst dobbelt om je lot
Vandaag een teken aan de wand
Je lijkt vroeg rijp, maar bent vroeg rot
Je hoeft niet op een wereldreis
Geen geld is nodig, zonder prijs

Jij verandert, transformatie
Zoals er in Adam allen sterven
Jij verandert, Gods formatie
Zo zullen in Christus allen leven

Zout water, dat is wat je drinkt
Brood vol ellende wat je eet
Vandaag de herrie die weerklinkt
Maakt dat je morgen niks meer weet
Pad dat je gaat, dat is te zwaar
Staat nu je hoofd er wel al naar?

Jij verandert, transformatie
Zoals er in Adam allen sterven
Jij verandert, Gods formatie
Zo zullen in Christus allen leven

Hart vol liefde

Woedend en tierend en vloekend
Vertrapten we alles wat leeft
De vredesduiven verzoekend
Ons ideaal nagestreefd
Wij waren de brengers van vrede en licht
Wij handelden zoals het hoort
De schijnwerpers moesten op ons zijn gericht
Wij brachten het vredesakkoord

We snelden de koppen van ieders verzet
We rekenden snel met hen af
We handelden echt naar de letter der wet
De vonken, die vlogen eraf
We hielden zo prachtig het paradijs
Van vrede en liefde in 't zicht
Maar brachten intussen noodzakelijkerwijs
De vijand hun doodsbericht

Maar daar waren zij met hun hart passioneel
Zij wezen op God als de bron van het al
Zij molden ons hele oorlogstoneel
Gods vrede en liefde komt echt overal

Ons woord dat was vrede, ons doen was geweld
Zo preekten we kalmte en rust
Ons doen en ons spreken was tegengesteld
De haat had met liefde gekust
De duif van de vrede door ons afgeslacht
Gemoedsrust vakkundig gekeeld
Zo kwamen we binnen als dief in de nacht
Hun rol was nu echt uitgespeeld

Maar daar waren zij met hun hart vol van gloed
Groothartigheid duidde hun zijn
Zij wezen naar waar je het zoeken moet
Weg van ons dodelijk oorlogsterrein

Toen kwamen er bommen en vliegtuigen bij
Het schrikbewind, dat moest eraan
Wij bouwden één grote geweldenarij
Wij waren met niemand begaan
De heilige duif van de vrede verkracht
Die duif, die komt echt nooit meer vrij
Ons teken van strijd voor de vrijheid en macht
Voor de eenheid, de mensmaatschappij

Maar daar is God zelf met Zijn hart toegenegen
Bewijst Hij Zijn liefde in de vorm van Zijn Zoon
Zijn vrede en liefde, die rijkt allerwegen
En ieder vereert Hem, die zit op de troon

Het Beste Komt

Ze vluchten heen.
De bommen vallen
De kind´ren huilen
Gillen, schreeuwen
Ze kunnen nergens heen

Het beste komt
Dit is nog niet het eind
Het beste komt
De datum vastomlijnd
Het beste komt
Dat al het kwade ondermijnt
Het beste komt
Zijn liefde wordt al scherp omljnd

Ze vluchten heen
Miljoenen sterfgevallen
Die landen worden slangenkuilen
En vallen terug voorbij de Middeleeuwen
Ze kunnen nergens heen

Het beste komt
Dit is nog niet het eind
Het beste komt
De datum vastomlijnd
Het beste komt
Dat al het kwade ondermijnt
Het beste komt
Zijn liefde wordt al scherp omljnd

Ze vluchten heen
Ze willen in onz´ armen vallen
Ze willen zo graag bij ons schuilen
Wij zien hen echter als de spreeuwen
Ze kunnen nergens heen

Het beste komt
Dit is nog niet het eind
Het beste komt
De datum vastomlijnd
Het beste komt
Dat al het kwade ondermijnt
Het beste komt
Zijn liefde wordt al scherp omljnd

God maakt ons één
God ziet in Christus echt die allen
Hij is de Schouder om op uit te huilen
Dat is Zijn doel de komend´ eeuwen
Hij Al in Al, daar gaat het heen

Hoe en waarom

Boodschappers van dood, jullie hadden mijn oor
Al jullie complotten was ik gek genoeg voor
Actief in een wereld, die ik toch niet verstond
Verachting, ellende, een heel klokje rond

Maar U nam mij, bracht in mij gelukkig een keer
U wendde de leegheid in mij geheel om
Mijn honger, mijn nood, en het deed mij zo zeer
U nam mij en leerde het hoe en waarom

Een boodschap gebracht door een engel van licht
Die dekmantel strooit ieders ogen wel dicht
Verpakt in een dogma zo hard als beton
Tobt ieder zich af voor die vuile spion

Maar U nam mij, bracht in mij gelukkig een keer
U wendde de leegheid in mij geheel om
Mijn spreken, de boodschap, dat deed velen zeer
Maar U neemt hen en leert hen het hoe en waarom

Varkens eer en hun glorie, ja hun pracht en hun praal
Schitterend opgediende schillen op overdadig volle schaal
Ieder at zo zijn uitschot in sterk kerkelijk leer
Heel discreet en gedreven, gezaghebbend woord van eer

Maar U nam mij, bracht in mij gelukkig een keer
U wendde de leegheid in mij geheel om
Vervolging, verdrukking, dat doet nog best zeer
Maar U toont hen Uw liefde en het hoe en waarom

Verzoening de boodschap, maar een ieder heeft slaap
Het woord vindt men mooi, maar te recht voor zijn raap
Men vindt het godslast ´ring, slechts God op de troon
De mens moet beslissen, geen genade maar loon

Maar U nam mij, bracht in mij gelukkig een keer
U wendde de leegheid in mij geheel om
De eigen inspanning werd alleen nog de Heer
Zo werkt U bij allen het hoe en waarom

U Redder der wereld, Verzoener van ´t al
Voor U is ook godsdienst geen hoop ´loos geval
U nam al die vroomheid zelfs mee in de dood
Straks eten ze mee puur genadebrood

Ja, U neemt echt een ieder en brengt daar een keer
U wendt daar de leegheid voor hen geheel om
De Alles in allen is dan onze Heer
Zo werkt U in allen het hoe en waarom

Het Smalle Pad

Ik sappel en ik beul me af
De brede weg zal ik niet gaan
Getrappel in gestrekte draf
Ja, ik heb goed mijn best gedaan
Nee, niemand die mij onderschat
Ik stuur mijn schip op 't smalle pad

Ik vonnis en ik keur mezelf
De brede weg heeft afgedaan
Strafzones in het kerkgewelf
Die slechteriken gadeslaan
Ik word van dodelijk water nat
Want ik blijf steeds op 't smalle pad

Ik span me in en zwoeg maar door
De brede weg krijgt mijn verbod
Met tegenzin ga ik ervoor
Ik zal de beste zijn voor God
Ik lijk een onbeschreven blad
Zo wandelend op het smalle pad

Maar God wijst op een ander pad
Van de Messias, ja Zijn Zoon
Hij die verrijst, die is jouw Schat
Hij is jouw Leven, jouw Persoon
Hij onderschikt zo iedereen
En daar gaat heel Gods schepping heen

Het tegenwoord

Liefde faalt nooit - het loopt echter vast op de recalcitrante mens
Gered uit genade - God wacht op de keuze van de vrome wens
Je kan het niet zelf - Hier heb je de handleiding van wat je moet doen
Jij bent geheel hulploos - De eigen beslissing met keurig fatsoen

God heeft de controle - Wij bepalen ons leven uit vrije wil
Wij roemen echt nooit - Onze handel en wandel beklinkt het verschil
De slaaf van de zonde - Zijn keuze staat vrij
Onverdiende genade - Gehoorzaamheids-uitsloverij

God, grote Redder - Voor de meesten echt niet
Gena zonder meer - voor wie de eis overziet
God, niet te weerstaan - behalve door zondaars
Je redt niet jezelf - dat doen de woord-bedienaars

We hebben goed nieuws - Iedereen gaat verloren
God houdt echt van jou - Je bent het kaf tussen 't koren
De zonde's vernietigd - verootmoedig je nou
Je bent gerechtvaardigd - in een mooi kerkgebouw

Ja

Ja God, in U is alles reeds omvat
De aarde, hemel en wat verder
U bent de Heer, U bent de Herder
U bent met schuim en pluim op stap

Ja God, de schepping toont Uw heerlijkheid
De zon en storm bezingt Uw eer
Zo bent U krachtig, zo weer teer
En voor en na en tussendoor draagt U de verantwoordelijkheid

Ja God, de dood is wat U overwon
Uw Zoon, mijn Redder, in de groeve
Wist dood en graf te overtroeven
Werd voor een elk de Levensbron

Vleesgeworden Woord (Johannes 1: 1-14)

O Woord! U was in het begin
U was bij God en in U kennen wij Hemzelf
U hebt gewoond hier onder dit gewelf
O Woord! Ja, U bent vlees geworden
Zelfs tegen de verdrukking in

O Woord! U hebt bij ons gewoond
U was de eer van God, wij zagen al Uw heerlijkheid
Nergens een waas van vrome geheimzinnigheid
O Woord! Ja, U bent vlees geworden
U hebt de dood en 't graf in het beginsel al onttroont

O Woord! De Zoon, de Enige van Pappa
U bent zo vol van waarheid en genade
U leidt elk mens op de begaande paden
O Woord! Ja, U bent vlees geworden
U werkt het plan uit van Gods grote heilsprogramma

Karma?

'Loon naar werken' doet het goed
Volle inzet vlees en bloed
Strijden tegen eigen vlees
'Christelijk' genadevrees

Boontje die om 't loontje komt
In een leer vast afgestompt
Wie goed doet, ook goed ontmoet
Genade op gespannen voet

'Ik heb altijd goed geleefd'
'Ja, ik was toch steeds beleefd'
Dus wacht straks maar op de prijs
Ja, jij bent heel 'Karma' wijs

Kwaad, dat produceert weer kwaad
Dat is wat te wachten staat
'Christelijk' Karma op de spits
Oordeel als een bliksemflits

Niet Karma, maar genadegoed
Het kwaad dat nu toch goed ontmoet
Kwaad doen en nu dan toch vergeving
Verblijf in Godes woonomgeving

Genade zet ons Karma stil
God openbaart in ons Zijn wil
Hij werkt Zijn werken nu in jou
Hij is daarmee Zijn wezen trouw

Niet verwacht

Daar sta ik in de opstanding
Verbaast, geschokt, ontdaan
Ik had hier al die slechte mensen
Toch echt nooit toegestaan

Daar staan in de verheerlijking
De dieven met de oplichters
En zondaars naast elkaar
Daar zag ik ook de brandstichters
En ook die zwendelaar

Ik vroeg aan de verrezen Heer
Wie of dit had bedacht?
En waarom kijkt men op mij neer?
“Men had jou niet verwacht!”

Onvergankelijke liefde

U, mijn weg, mijn waarheid en mijn leven
Wat een weg, die me overal leidt
Wat een waarheid, in voltooid volbrachte tijd
Wat een leven van volkomenheid

U, mijn licht, mijn feest, mijn kracht
Wat een licht vormt nu mijn feest
Wat een feest, zo vol van kracht
Wat een kracht, volheid van Geest

U mijn vreugd, mijn hart, mijn liefde
Wat een vreugde vult mijn hart
Wat een hart, klasse apart
Liefde hebt u opgestart
Onvergankelijke liefde

Redding

De wereld ligt vernietigd
Gespleten en verscheurd
Te wachten op een redding
De grote liefdesbeurt

De geur van de beloften
Die zijn geannuleerd
Er is niet ééntje nageleefd
De mensheid geschoffeerd

De splinters in je botten
Het kruis nog op je rug
Je hunkert naar genezing
Er is geen weg terug

Je schreeuwt naar al je goden
Je roept het kapitaal
Je brult vergeefs je longen leeg
Genezing van je kwaal

God kent het lijden, het verdriet
Het hoort zelfs tot Zijn plan
Om ons te brengen aan Zijn hart
Al snap ik er geen donder van

De wereld ligt vernietigd
Het kruis nog op zijn bast
Het schreeuwt vergeefs zijn longen leeg
Herstel van deze last

Het duister en het kwaad gaan door
Maar pijn, die breekt een scheur
Zo stroomt nu juist het volle licht
Zo in mijn interieur

Het duister schrikt nu achteruit
Gena bestraalt dat kwaad
Gods onvoorwaardelijke liefdesbron
Het kost ´lijk pronksieraad

Verscheurde stof, verstopplek van
Genade en van licht
Een heerlijk hemels onderwijs
Van Gods goede bericht

We juichen nu tot onze God
We roepen tot de Vader
We zingen onze longen leeg
Ja, Christus bracht ons nader

Lijdend scheppen (Romeinen 8: 22)

Weeën baren
Lijden scheidt
Uitweg is er in gevaren
Inzicht? Nee, gehandicapt

Kwaal herstelt
Drift bedaart
Geen pacifist zonder geweld
Dat is nou echt haalbare kaart

Weeën baren
Lijden scheidt
Eenvoud kenmerk van het ware?
Zijn de fouten onderscheidt?

Broosheid sterkt
Onthutst de held
Liefde, die is onbeperkt
En is heel snel uitgeteld

Weeën baren
Lijden scheidt
Wie wil jou het leed besparen?
Wie heeft jou zo flink genept?

Kapot, ontzet,
Ja naar de knoppen
Zo heet mijn levensalfabet
Dat zal eens in glorie stoppen

Weeën baren
Lijden scheidt
Zo gaan alle levensjaren
Op Zijn weg, ja Zijn recept
Weeën baren
Lijden scheidt

U draagt

Voor zijn leeftijd is hij wijs
Beschermd door thuis als zijn paleis
Zij is echter net mijn vrouw
Optimist levensgetrouw
Heer, ik weet dat als ik ga
U hen draagt, uit-en-ter-na

Hij is jong en zo vol vuur
In een wereld van tortuur
Haar elan lijkt elastiek
Maar de wereld, die is ziek
Heer, ik weet dat als ik ga
U hen draagt, uit-en-ter-na

Nu hij uit zijn jeugd-zijn groeit
Eeuwen oud en onvermoeid
Nu zij al haar vreugde deelt
Veerkracht mooi verzinnebeeldt
Heer, ik weet dat als ik ga
U hen draagt, uit-en-ter-na

De hele wereld, die is dood
Kassiewijle, idioot
Wat doet wijsheid daar nog aan?
Veerkracht op de benen staan?
Heer, ik weet dat als ik ga
U hen draagt, uit-en-ter-na

Maar er komt geheid een dag
Dan hijst God Zijn vredesvlag
Mens en God zijn dan verzoend
Recht en Gods genade zoent
Ik weet als ik eerder ga
U hen draagt, uit-en-ter-na

Liefde, Pure Liefde

Winnaar

Winnaar

Ja, meer dan overwinnaar

Een echte superwinnaar

Door liefde, pure liefde

Kampioen

Kampioen

Ja, meer dan kampioen

Een echte superkampioen

In Hem, die van mij houdt

Nummer Eén

Nummer Eén

Ja, meer dan nummer één

Een echte super nummer één

Alles door Hem volbracht

De zegepraal

De zegepraal

Ja, meer dan zomaar zegepraal

Een echte superzegepraal

Vermorzelde de dood

Triomf

Ja, de triomf

De Triomfator triomfeert

Een groots, fantastische triomf

De eindvictorie zegeviert

't Is liefde, pure liefde

Uit Hem, door Hem & tot Hem

Alles uit Hem
Alles ook door Hem
Alles vindt plaats volgens plan tot in Hem
Hij krijgt de hulde tot in de aionen
Hem zij de eer en we zeggen "Amen!"

De wereld uit Hem
Verlossing door Hem
Geen oordeel verstoort in het plan tot in Hem
Hij krijgt de hulde tot in de aionen
Hem zij de eer en we zeggen "Amen!"

Verzoening uit Hem
Interventie door Hem
De Middelaar werkt volgens plan tot in Hem
Hij krijgt de hulde tot in de aionen
Hem zij de eer en we zeggen "Amen!"

Rechtvaardig uit Hem
Integer door Hem
Perfectie geheel volgens plan tot in Hem
Hij krijgt de hulde tot in de aionen
Hem zij de eer en we zeggen "Amen!"

Geboren uit Hem
Geen zonde door Hem
Zijn zaad is actief volgens plan tot in Hem
Hij krijgt de hulde tot in de aionen
Hem zij de eer en we zeggen "Amen!"

In Christus uit Hem
De wijsheid door Hem
Gered nu en heilig, het plan tot in Hem
Hij krijgt de hulde tot in de aionen
Hem zij de eer en we zeggen "Amen!"

Bekwaamheid uit Hem
Bedreven door Hem
Routine vindt plaats volgens plan tot in Hem
Hij krijgt de hulde tot in de aionen
Hem zij de eer en we zeggen "Amen!"

Alles uit Hem
Alles ook door Hem
Alles vindt plaats volgens plan tot in Hem
Hij krijgt de hulde tot in de aionen
Hem zij de eer en we zeggen "Amen!"

Uitgekrast (Romeinen 7)

Niemand, echt niemand, beslist echt niet iemand
Ik ben echt nooit iemand of wie dan ook tot last
Niemand, echt niemand, beslist echt nooit iemand
Ik handel nooit ergens volstrekt ongepast

Ben je wel eens benauwd?
Ben je wel eens beproefd?
Ben je wel eens heel ernstig verschrikkelijk bedroefd?
Ben je wel eens beroerd?
Heb je wel eens getobd?
Heeft iemand je wel eens de deur uit geschopt?

Nee, niemand, echt niemand, beslist echt niet iemand
Ik ben echt nooit iemand of wie dan ook tot last
Niemand, echt niemand, beslist echt nooit iemand
Ik handel nooit ergens volstrekt ongepast

Ben je wel eens gekweld?
Zit je wel eens in nood?
Sta je wel eens zelfstandig oog in oog met de dood?
Heb jij echt nooit geluk?
Is je leven zo rot?
Je krijgt sinds vandaag echt niks meer door je strot?

Nou niemand, echt niemand, beslist echt niet iemand
Ik ben echt nooit iemand of wie dan ook tot last
Niemand, echt niemand, beslist echt nooit iemand
Ik handel nooit ergens volstrekt ongepast

Ben je wel eens misleid?
Deed je wat hij gebod?
Was het loon van je normen en waarden de dood?
Snap je niet wat je doet?
Doe je niet wat je wil?
Stond je niet bij de zonde, die werkt in je, stil?

Nee, niemand, echt niemand, beslist echt niet iemand
Ik ben echt nooit iemand of wie dan ook tot last
Niemand, echt niemand, beslist echt nooit iemand
Ik handel nooit ergens volstrekt ongepast

Woont er in jou geen goed?
Doe jijzelf het niet meer?
Gedraag jij je nooit meer een keertje als heer?
Is je denken verstrikt?
Zit je lijf in de knoop?
Er is een echt leven en dus is er hoop.

Ja iemand, echt iemand, beslist een echt iemand
Ik ken een echt iemand, die droeg al je last
Iemand, echt iemand, beslist een echt iemand
Hij heeft al je zonde en schuld uitgekrast
Uw Wil

Heer, is dit Uw wil?
Dat ik niks meer doe
Mond en acties stil

Niks van mijn gedoe

Goed, ik relax nu maar
Ik wacht rustig af
Weg, dat loos gebaar
Ik zwijg nu als het graf

Nu heeft U de kans
Dat U in mij werkt
Heer is dat Uw wil?
Ja, is dat Uw wil?

Heer, is dit Uw wil?
Heel mijn werk kapot
Ik niet langer spil
Van mijn vroom complot

Alles wat was opgebouwd
Alles zomaar naar de maan
´k Had voor U zoveel verstouwd
In mijn braaf, devoot bestaan

Nu zingt U een kost´lijk lied
Dwars door mijn gebroken scherven
Heer, is dat Uw wil?
Ja, is dat Uw wil?

Heer, is dit Uw wil?
Dat ik mij vernietigd voel
In mijn drukke overkill
Mijn commotie en gewoel

Stukgelopen in mijn ambt
Lijk ik nergens bruikbaar voor
Lig ik uitgeteld, verlamd
Daar zingt U het loflied door

Uw genade en Uw gunst
Zingen nu tot eer van God
O ja Heer, dat is Uw wil
Ja, ´k geniet nu van Uw wil

Heer, dit is Uw wil!
Dat uw stromen vloeien
Dwars door flarden van mijn schil
Gena en liefde samengroeien

U verkwist Uw liefde vrij
In mijn falen, mijn gebrek
Nooit meer loon en geen soldij
Stort Uw wijsheid in de gek

In ons letsel in Uw zij
In ons kloffie U nabij
O ja Heer, dat is Uw wil
Ja, ´k geniet zo van Uw wil

Vader In Contrast

Vader van de liefde en de haat
Vader van de regen en de zon
Al wat ons te wachten staat
Liefde, die in U begon
Vader van het diepe dal
Vader van de hoge berg
Vader, U bent overal
Met de reus en met de dwerg

Vader, alles uit en door en tot U
Vader, elke tong belijdt Uw naam
Vader, elke knie die buigt straks voor U
Ieder in U aangenaam

Vader van de soos, Vader van 't plezier
Vader van de eenzaamheid en pijn
U schiep mij, teruggetrokken hier
Tot een bron in de woestijn
Vader van het prakkiseren
Vader van de snelle keus
Ieder zal U eens vereren
Al in al, victorieus

Vader, alles uit en door en tot U
Vader, elke tong belijdt Uw naam
Vader, elke knie die buigt straks voor U
Ieder in U aangenaam

Vader van de kosmos, Vader in ons hart
Vader in de hemel, mijn geborgenheid
U bent zo verheven, U neemt ons apart
Wij zijn nu verweven in Uw waardigheid

Vader, alles uit en door en tot U
Vader, elke tong belijdt Uw naam
Vader, elke knie die buigt straks voor U
Ieder in U aangenaam

Voornemen van Vader

Het was ooit op de Prinsengracht
Verschil in mij als dag en nacht
Dat ik Gods Woord leerde ontdekken
Ik liep met Provo's mee op straat
Mijn weerstand tegen 't apparaat
Van al die politieke gekken
Maar toen ontdekte ik al snel
Dat ook in mijn gekweld bestel
De haat inwonend zat te kwekken
Zo viel ik in mijn eigen wraak
Totaal niets was nog in de haak
Hij was al bezig mij te wekken

En in het voornemen van Vader
Zag Hij me in Zijn Zoon reeds staan
Nog goddeloos en wist niet beter
Dan dat mijn leven mis zou gaan

De tocht door kerken nam een start
De logica totaal verward
Daar viel echt niets aan te begrijpen
Het zoeken naar respons mislukt
De radeloosheid het product
Zonder een goddelijk ingrijpen
Jaar buiten enig perspectief
De twijfel, die was intensief
Over de liefde en de vrede
Met zicht op de persoonlijkheid
Verdween mijn ziel en zaligheid
Zonder nog uitwijkmogelijkheden

Vanuit het voornemen van Vader
Deed Hij mijn ogen open gaan
Ik werd Zijn kind en wist toen beter
Gods Zoon, Hij vult nu mijn bestaan

Het was uitsluitend door Zijn Woord
Dat God mijn beden had verhoord
Hij gaf mij inzicht in Zijn denken
En alle zegen in Zijn Zoon
Dat was genade en geen loon
Al 't hemelse wou Hij mij schenken
Hij toonde mij Zijn grote plan
Hij gaat de hele rataplan
De hele mensheid eens verzoenen
Hij heeft gekozen voor de mens
En daaraan is totaal geen grens
Al loopt het zelfs in de "tig"-joenen

Ja, 't is het voornemen van Vader
Dat ieders ogen open gaan
Hij werkt geloof en dat is beter
Dan al het werk van Hein de Haan

Wat is wijsheid? (Colosse 2: 3)

Wat is wijsheid vroeg de kleine
Nog net liggend in zijn doekje
Poepend in zijn luierbroekje
Hij was nog de pure reine

Wat is wijsheid vroeg het kind
Met een hart zo vol van spelen
Om niet snel te gaan vervelen
Dat geen eigenwijsheid mint

Wat is wijsheid vroeg de knaap
Wilde nu graag alles weten
Had zijn God nog niet vergeten
Sprak ronduit, recht voor zijn raap

Wat is wijsheid vroeg het groentje
Vrijgevochten en met pit
Waar nog ideaal in zit
En zo fris nog als een hoentje

Wat is wijsheid vroeg het span
Op hun eerste rendez-vous
Zonder al teveel gedoe
Hij zei haar: Ik ben je man

Wat is wijsheid vroeg het stel
Voor het leven toegewijd
Trouw tot aan hun sterfelijkheid
In hun vreugde en hun kwel

Wat is wijsheid vroeg de Pa
Drie, vier kids om op te voeden
Leek toch soms teveel van 't goede
Maar het went door schand' en scha

Wat is wijsheid ging maar door
Bij het kind, de knaap, het stel
Er was geen vertaaltabel
Daar zijn echt geen woorden voor

Al die vragen over wijsheid
Hingen zomaar in de lucht
Maar ze bleven onbevruucht
Onvoltooide antwoordtijd

Wat is wijsheid leert de Schrift
Hij is een Persoon, de Zoon
Gods genade en geen loon
Wat God werkt als vrije gift

Wat kan genade nog?

Beneden in een hoog portiek
Staat zij te lonken naar een volgend ´ klant
Gebarsten maatschappijkritiek
Haar ideaal reeds in verloedering verzand
Het was haar vree en rustseizoen
Wat zou genade nog in dit gesloopte leven kunnen doen?

Afwezig liggend onderaan de brug
Zijn zwak gestel zo kleumend in de kou
Er lijkt totaal geen weg terug
Voor dit door drugs verwoeste Godsgebouw
Vol uitgeknepen "Peace"-citroen
Wat zou genade nog in dit gesloopte leven kunnen doen?

Nog worst ´lend tussen beddensprei
Gooit hij de bommen op het rijdend doel
Hij schreeuwt zich wakker, de droom is weer voorbij
Ontwaakt in het nu van posttraumatisch angstgevoel
Hij was er voor zijn nummer. Hij was nog maar zo groen
Wat zou genade nog in dit gesloopte leven kunnen doen?

Ze was zo blij gelukkig met haar man
Hij sloeg haar alle hoeken van de kamer door
Het bier erin, de wijsheid in de kan
Ze vond voor haar verkrachting geen gehoor
Vast in de kelder mocht ze haar mond vergeefs weer opendoen
Wat zou genade nog in dit gesloopte leven kunnen doen?

Hij was de zo gerespecteerde ouderling
Hij had het echt gemaakt in godsdienstland
Hij was de ware schone schijn tentoonstelling
Altijd zo vroom en nooit wat aan de hand
Men zag slechts uiterlijk een leven vol fatsoen
Wat zou genade nog in dit gesloopte leven kunnen doen?

Maar Christus troont nu in Gods rechterzij
Zijn heerschappij is volheid van gena
Zijn liefde kan ik met de pet niet bij
Overvloeiende rijkdom zonder weerga
God zegt nu tegen allen: "Ik verzoen"
Dat is wat Hij met die gesloopte levens zal gaan doen

We entertainen ons suf

De kerk is weer open
De kerk is gastvrij
De kerk brengt wat leven in de brouwerij

Het lijkt een theater
Het lijkt op een show
Zo is het een tempel, zo weer een disco

Men zingt accapella
Men zingt met gitaar
Men zingt soms alleen en dan weer met elkaar

Entertain jij jezelf maar loos
Houd jij jezelf maar lekker bezig
Vermaak jij jezelf maar met al je cadeaus
Zo met sier opgetooid, maar de inhoud afwezig

De kerk is weer open
De kerk is gastvrij
De kerk brengt wat leven in de brouwerij

Daar staat dan de spreker
Hij is dominant
Slechts mens onder mensen, dat vindt men gênant

Men kijkt naar hem op
Men brengt hem de eer
Want hij brengt de enig Christelijke leer

Hij heeft gestudeerd
Hij zegt hoe het moet
De dreigende taal zit hem goed in het bloed

Entertain jij jezelf maar loos
Houd jij jezelf maar lekker bezig
Vermaak jij jezelf maar met al je cadeaus
Zo met sier opgetooid, maar de inhoud afwezig

De kerk is weer open
De kerk is gastvrij
De kerk brengt wat leven in de brouwerij

Daar heb je het orgel
Wat klinkt die weer fijn
Het is gewoon echt te mooi om weer waar te zijn

We hebben de Psalmen
We hebben gezangen
Wie zou nog naar heerlijker oorden verlangen?

Een Johannes de Heer
Een Opwekking erbij
Hele noten zijn wij nu allang echt voorbij

Entertain jij jezelf maar loos
Houd jij jezelf maar lekker bezig
Vermaak jij jezelf maar met al je cadeaus

Zo met sier opgetooid, maar de inhoud afwezig

De kerk is weer open
De kerk is gastvrij
De kerk brengt wat leven in de brouwerij

We hebben de Gospel
We hebben een koor
We hebben verwenning voor 't jeukende oor

De spreker gaat spreken
Hij doet zeer geleerd
Over Gomar en Armin, hij diskwalificeert

Hij citeert wat geschriften
Maar vergeet dan Gods Woord
De inhoud gaat daarmee bekwaam overboord

Entertain jij jezelf maar loos
Houd jij jezelf maar lekker bezig
Vermaak jij jezelf maar met al je cadeaus
Zo met sier opgetooid, maar de inhoud afwezig

De kerk is weer open
De kerk is gastvrij
De kerk brengt wat leven in de brouwerij

Maar Christus, Hij leeft
Hij volgt simpel Gods plan
Ook al snapt de kerk daar geen sikkepit van

Zijn armen

Zoveel pijn en waar is dat nou goed voor?
Gejank en al mijn tranen zijn al op
Er is nu niks waardoor ik het versta
Ik ga aan de emoties onderdoor
De waanzin, die verslaat de logica

En ik schreeuw:
“Waarom?! Waarom?! Waarom?!”
Gaat het nu toch telkens zo?
Waarom?! Waarom?! Waarom?!”
Brul repetitio

Het einde van de weg
Bevat antwoord op mijn vragen
Het einde van de weg
Ook al zie ik het nu niet

Het einde van de weg
Toont de armen, die mij dragen
Dat Hij nu Zijn liefde uitwerkt
Blijkt aan ´t einde van de weg

Gisteren dacht ik: ´k Heb het alles wel gehad
Mijn eigen ik geheel uiteengespat
Maar nu merk ik dat het nog veel dieper kan
De gekte, die mijn hoofd berijdt
Als een ware dolleman

En ik jank:
“Waarom?! Waarom?! Waarom?!”
Gaat het nu toch telkens zo?
Waarom?! Waarom?! Waarom?!”
Brul repetitio

Het einde van de weg
Bevat antwoord op mijn vragen
Het einde van de weg
Ook al zie ik het nu niet

Het einde van de weg
Toont de armen, die mij dragen
Dat Hij nu Zijn liefde uitwerkt
Blijkt aan ´t einde van de weg

“Waarom?! Waarom?! Waarom?!”
Er zijn armen, die mij dragen!
Nu en telkens weer tot aan ´t einde van de weg.