

GENADE KNIPOOGJES

-2-

Hein de Haan

- 1 - Wettisch Isolement
- 2 - Branden In De Hel
- 3 - Vrijgekocht!
- 4 - Wat zijn we goed hè?
- 5 - Godsdienstig Verfijnde Waanzin
- 6 - Selectief of Inclusief
- 7 - Welke Jezus?
- 8 - Ook Hoeren Gaan Naar De Hemel!
- 9 - Geen Schepje Er Bovenop!
- 10 - Evangelische Maskerswinkel
- 11 - Ben Jij Geschikt?
- 12 - Zij zien jou wel zitten!
- 13 - De kracht van Gods woord
- 14 - Pappa Schreef Jou Twee Brieven? Nee, Veel Meer!
- 15 - De Bevriende Handelsrelatie
- 16 - Verhongerden Onder Grondig Bijbelonderwijs
- 17 - Onbetaald Verzoend
- 18 - Het Verzoendeksel: Bron Van Vreugde
- 19 - Een Door God Geslagene
- 20 - Gods Gerechtigheid
- 21 - God Is Voor Jou!
- 22 - God Reageert Niet, Hij Regeert
- 23 - Wie Is Er Groter Dan God?
- 24 - Wat Is Er Zo Bijzonder Aan Zonde?
- 25 - Genade & Zonde
- 26 - Gods Mening Over Jou
- 27 - Dat is nou Vader!
- 28 - Toorn Van God
- 29 - Wordt Iemand Gered Door Het Geloof?
- 30 - Knock-out
- 31 - Alleen God Opent Verblinde Ogen
- 32 - Ongepast
- 33 - So You Think You Can Save
- 34 - Van Gesloof Tot Geloof
- 35 - Ont-'Moeten'=Ga-'Laten'
- 36 - Nederlands: Genadetaal
- 37 - Een Gelovige Doet Goede Werken
- 38 - Doe Eens Wat Minder Voor God!
- 39 - Bij God In Een Uitkering Zitten
- 40 - Klem Je Vast Aan Christus!
- 41 - Geen Genade Zonder Christus
- 42 - Wij Zijn Dubbelvla
- 43 - Ongerijmde Genade
- 44 - We Hebben Een Mooi Plekkie
- 45 - Eén Buiten De Omlijsting
- 46 - Ons Hemels DNA
- 47 - Pappa Maakt Een Foto Van Me
- 48 - Wie Ben Ik?
- 49 - Onbeschaamd Stoutmoedig
- 50 - Wow! Wat Een Genade!

Genade Knipoogje 1

Wettisch Isolement

Smerig

Ik wil deze serie Genade Knipoogjes beginnen met de allersmerigste vervanging van het evangelie, die in de christenheid een ereplaats gekregen heeft: Het wettisch isolement. Het is zo smerig omdat het zo'n grote aantrekkingskracht uitoefent op gelovigen die naar echte toewijding aan God hunkeren. Het is een evangenschap waar ikzelf met mijn gezin ook vele jaren in vertoefd heb en die enorm veel schade heeft aangebracht. Dit keer begin ik deze nieuwe serie Genade Knipoogjes dus niet met het genot, maar met de vernietigende zwartheid van godsdienst. Wetticisme komt in vele kleuren en maten. Ik moet ze nageven dat ze enorm vindingrijk zijn in het opsporen van gevaren, zoals ik dat aan den lijve heb gekend. Het één wordt als nog slechter en verwerpelijker dan het andere gelabeld.

Op water en brood

Christus heeft ons in de vrijheid gesteld en dit 'christelijk' wetticisme zet ons gelijk weer achter slot en grendel en op water en brood wanneer we die boodschap van wetticisme serieus nemen. Helaas lijkt een groot deel van de christenheid ook inderdaad bewust het isolement te kiezen. Ze gaan niet om met de ongelovige buitenwereld omdat dat, volgens hen, de wereld is. Ze gaan niet om met de gelovige buitenwereld omdat dit, volgens hen, Babel is. Ze gaan alleen nog om met die gelovigen die samen met hen het isolement kiezen. Daar letten ze dan heel goed op elkaar om te voorkomen dat er besmettingsgevaar mocht dreigen. Het kan namelijk zijn dat iemand een huis (geloofsgemeenschap) binnengestapt is dat melaats (zondig, oftewel open) is.

Bijbel misbruik

Voor dit strikt sektarisch gedrag misbruiken ze de Israëliische wetgeving betreffende een rein huis in Leviticus 14: 34-47. Als iemand zo'n melaats huis binnenstapt dan wordt hijzelf onrein.

Leviticus 14: 46 Hij die in het huis komt gedurende al de dagen dat men het afgesloten heeft, zal onrein zijn tot de avond.

De gedachte van het wettisch christendom is nu eenmaal dat verontreiniging sterker is dan het werk van de Heer. Onze volmaakte positie in Christus geldt voor de wettisch denkende gelovige binnen hun kijk op de zaken totaal niet voor de praktijk. Op geen enkele wijze!!!

Voor een wettisch denkend gelovige geldt alles wat voor het kruis en de opstanding gold ook nu nog even stellig. Vandaar dat bij hen het onovertroffen argument geldt:

Haggai 2: 12-13 Wanneer iemand heilig vlees in de slip van zijn kleed draagt en hij raakt met zijn slip brood, moes, wijn, olie of enige andere spijs aan, wordt dit dan heilig? De priesters antwoordden: Neen. En Haggai zei: Indien iemand onrein geworden door een lijk, iets van al deze dingen aanraakt, wordt het dan onrein? De priesters antwoordden: Het wordt onrein.

Het argument is dus: Je kan nog zo rein zijn in Christus, dat werk heeft nul komma nul betekenis als jij met iets onreins geconfronteerd wordt. Wat je positie in Christus ook mag zijn, je wordt gegarandeerd onrein. Vandaar dat je in dat isolement thuishoort! Vandaar dat iedereen jou moet controleren! Vandaar dat je niet zomaar bij een ander op bezoek kan!

Godslastering

Dit hele idiote gedoe, wat een radicaal om zeep helpen van Gods rijke overvloeiende genade in de praktijk is, gaat zelfs zover dat ik een leraar binnen zo'n isolement de volgende tekst zonder meer godslasterlijk heb horen uitleggen:

Jesaja 1:5-6 Het hele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid; van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf; wonden, striemen en verse kwetsuren, die niet uitgedrukt zijn noch verbonden noch met olie verzacht.

"Isolement is geboden" volgens deze leraar, 'want het hele Lichaam van Christus is ziek'. Okay, ik kan het nog enigszins harden als er beweerd wordt dat gelovigen die in Christus geborgen zijn toch niet echt gaaf zijn, in de betekenis van volmaakt. Okay, het deugt van geen kant! Het ontkent het hele werk van Christus! Maar vooruit, laten we dat door de vingers zien. Maar wie is dat Hoofd van het Lichaam van Christus? Dat is toch niemand minder dan Christus zelf? Wie heeft er belang bij om te verkondigen dat er aan Christus totaal niets gaaf is? Christus zou volgens die gedachte totaal onvolmaakt zijn, ja onrein! Belachelijk! Godslasterlijk! Daar kom je dan dus uit met wettisch isolement!

Okay, dat was even de beschrijving van de hel zoals wijzelf die ook hebben ondergaan, maar die hel is overwonnen en daar mogen we ons in de rest van deze serie op richten. Hier alvast een voorproefje:

Colosse 3:3 Jouw leven is verborgen met Christus in God.

Dat is meer dan voldoende geborgenheid. Daar kan geen enkel menselijk isolement tegenop. We hoeven onszelf niet meer op de vingers te kijken met de vraag: *'Doe ik het wel goed?'*

Een ander hoeft ons niet op de vingers te kijken met de vraag: *'Doe jij het wel goed?'*

God kijkt ons op de vingers en ziet Zijn Zoon aan de slag en zegt: *Jij doet het goed, zeg!*

1 Corinthe 4:5 Daarom, velt geen oordeel [over jezelf of over de ander] voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God [Jij doet het goed, zeg!].

Genade Knipoogje 2

Branden In De Hel

Doorsnee ongelovige loopt langs een groot reclamebord op het NS station. Hij leest: *‘Jezus houdt van jou!’*. De tred is opeens een stuk lichter en bijna dansend loopt hij wat dichterbij het bord. Dan leest hij: *‘Als je nu niet precies doet wat Jezus wil, dan zal je voor altijd branden in de hel!’*. Nog bedrukker dan daarvoor vervolgt hij zijn reis.

Hij hoeft nog maar één keer over te stappen en dan is hij op de fiets binnen tien minuten thuis bij zijn vrouw. Twintig jaar terug heeft hij haar leren kennen. Hij draagt nog altijd een foto van zijn aantrekkelijke schone, aan de rand van het zwembad, in zijn portefeuille. Precies zoals ze destijds was.

Ach, zij is nu een paar decennia en twintig kilo doorgegroeid. Destijds hield hij echt wel enorm veel van haar, maar nu ze er niet meer precies zo oogverblindend uitziet zoals hij het graag heeft, is dat maar wat moeilijk voor hem te verteren. Als hij straks thuiskomt dan zal hij de echtscheidingspapieren op haar vette schoot leggen. Ze zal wel moeten tekenen. Ze heeft niet precies gedaan wat hij wenste.

Ja ja, ik weet het! Ik noemde hem al niet voor niks doorsnee ongelovige, waarmee ik toch wel aangeef dat dit nou niet bepaald een heer met veel diepgang is. Maar ergens had ik verwacht dat Jezus toch wel anders zou zijn. Jij ook niet? Voordat je mocht denken dat ik echt iets op Christus Jezus tegen zou hebben, wil ik maar al te graag verklaren dat ik razend enthousiast ben over de levende Heer, die de Redder is van alle mensen en die mijn Leven is. Nee, ik heb het over de karikatuurjesus, waarmee een groot deel van de christenheid loopt te leuren.

Okay, ik zal proberen om de kortsluiting in mijn denken over dit onderwerp boven tafel te krijgen. Ik reis dus nog eventjes terug naar dat reclamebord op het perron. Gelukkig, daar staat ook een website, waar je op kunt reageren. Thuisgekomen mail ik gelijk naar die Site. Ik vraag: *‘Als Jezus nou zo van die ongelovige houdt, waarom stuurt Hij hem dan naar die plek van nooit ophoudende kwelling en pijniging? Kan dat nou niet anders?’* Het duurt een paar dagen, maar dan komt het antwoord: *‘Dat zou Hij wel willen, maar dan moet die ongelovige Hem eerst als zijn Redder aannemen.’*

Doorsnee ongelovige is inmiddels helemaal in elkaar geklapt. Geen vrouw meer, geen gezin meer en God heeft ook alleen maar een aanhoudende foltering voor hem! Hij ziet het leven helemaal niet meer zitten. Zo tref ik hem aan als ik met dit blijde nieuws bij doorsnee ongelovige aankom. *‘Je hoeft alleen maar Jezus als je Redder aan te nemen, dan gaat de deur open en kan God eindelijk Zijn liefde aan je kwijt!’* De blijde rilling, die ik toch verwacht had bij doorsnee ongelovige blijft uit. Zag hij het eerst niet zo zitten, nu lijkt hij pas helemaal van de kook. *‘Kan God mij dan zelfs niet eens onvoorwaardelijk lief hebben? Wordt er van mij eerst een onmogelijke opdracht verwacht? Wie is dan degene die de regels van het levensspel bepaalt?’*

Verbouwereerd sta ik hem met open mond aan te kijken. Nu is doorsnee ongelovige ook nog eens bezig mijn krachtig geloofsleven door elkaar te schudden. Dat kan ik toch zeker niet laten gebeuren! Ik probeer het nog eens! *‘God wil jou zo verschrikkelijk graag liefhebben! Hij zegt nota bene zelf dat Hij geen plezier in de dood van een zondaar heeft, maar veeleer dat hij zich bekeert en leeft! Jij moet je bekeren, anders kan God niet met Zijn liefde komen en moet Hij jou folteren voor alle eeuwigheid. Daar heeft Hij geen plezier in. Dat vindt Hij verschrikkelijk!’*

Zelfvoldaan kijk ik doorsnee ongelovige aan. Dat moet hem toch wel even van zijn sokken blazen! *‘Dus’,* begint doorsnee ongelovige na enige tijd, *‘als God iets echt heel erg graag wil, dan heeft Hij gewoon pech gehad omdat Hij nou eenmaal niet voor elkaar kan krijgen waar Die zo naar verlangt?! Ik ben dus eigenlijk degene die bepaalt of Hij Zijn zin krijgt?! Ik ben dus machtiger dan God?!’*

Vragend en helemaal vertwijfeld kijkt doorsnee ongelovige mij aan. Ook bij mij is nu de vertwijfeling helemaal toegeslagen. Inderdaad, doorsnee ongelovige kan toch zeker niet machtiger zijn dan God?! Nee, dat is ook niet zo!!! De Bijbel tekent een machtig soevereine God die alles in Zijn hand heeft en alles tot een goed einde brengt.

Waar ik, dankzij die reclameposter, mee geschermd heb is uitsluitend vrome godsdienst. De waarachtige God houdt alles in Zijn hand en heeft maar één plek voor ons allen. Dat is niet die denkbeeldige hel. Het is de plek van liefde aan Zijn Vaderhart.

Genade Knipoogje 3

Vrijgekocht!

Rechter Janssen weet zich nog goed te herinneren hoe hij in zijn jeugd altijd was opgetrokken met Kees Schultz. Onafscheidelijk waren ze. Alles deden ze samen. Kattenkwaad, maar ook de schoolexamens. Ze overhoorden elkaar, maar maakten ook samen muziek. Samen gingen ze vroom naar de kerk, maar vonden het ook erg leuk om naar de film te gaan. Twee handen op één buik.

Het samen optrekken leek nooit te zullen eindigen, maar toen de eerste van het tweetal verkering kreeg, kwam er toch iets tussen. Beiden zijn getrouwd en rechter Janssen heeft dan nog wel het eerste kind van zijn vriend, Jan Schultz, leren kennen. Daarna gingen ze beiden hun eigen weg.

Het was weer zittingsdag voor rechter Janssen. Hij had eerst niet zo op de naam van de verdachte in het eerste proces gelet: Jan Schultz. Het viel hem wel op hoe deze jongen uit een goed gezin toch zo helemaal vastgelopen was. Enorme schulden, die deze knul absoluut niet kon voldoen. Daar stond die voor hem. Hij moest er maar even een oordeel over vellen. Hij zou net de juiste uitspraak doen, toen hij plotseling beseftte wie deze Jan Schultz wel moest zijn.

Een boete daar nog eens extra overheen zou voor deze jongen echt nooit meer op te hoesten zijn. Hij zag nu wie het was. Het was de zoon van zijn vriend, maar hij kon nu niks meer veranderen aan het gigantisch bedrag. Rechter Janssen sprak het bedrag, waarmee de jongen aan zijn schuldeisers vastzat, uit. Hij wachtte een tijdje en zei toen: 'Dit hele bedrag voldoe ik. Je bent volledig vrijgekocht!'

Rechter Janssen had barmhartigheid toegepast. De prijs was betaald. Jan Schultz was vrij. Geen enkele schuldeiser zat hem meer op de huid. Veelal wordt dit voorbeeld toegepast als een evangelieverkondiging aan de ongelovige. Vaak wordt als een soort extra er nog aan toegevoegd dat de schuldige berouw en bekering moet tonen. Alsof er toch nog een zekere mate van eigen voldoening van de losprijs gevraagd wordt. Nee, rechter Janssen voldoet het hele bedrag uit liefde voor zijn vriend.

Tot op dit deel kent vrijwel iedereen het verhaal. Men kent de barmhartigheid van rechter Janssen en hopelijk kent men daarmee ook de barmhartigheid van God. Na de zitting zoekt rechter Janssen deze veroordeelde Jan Schultz echter op. Kijk, en dat vervolg is vrijwel onbekend.

Jan Schultz blijkt er slecht aan toe te zijn. Hij had niks meer, geen onderdak, geen voedsel, geen schone, nieuwe kleding, geen geld. Contact met zijn familie was al heel lang geleden vastgelopen. Hij zou echt niet weten waar hij naartoe moest.

Rechter Janssen neemt hem mee naar een restaurant en geeft hem ruimschoots te eten. Hij neemt hem mee naar kledingzaken en kleedt hem aan. Daarna mag Jan mee naar het gezin van rechter Janssen, waar Jan liefdevol wordt opgevangen. Voortaan is hij één van het gezin Janssen.

Rechter Janssen heeft de stap verder genomen, de stap van barmhartigheid naar genade. In deze fictieve geschiedenis is er dus geen enkele stap van Jan Schultz zelf bij. Nergens neemt hij het initiatief. Nergens is er sprake van een keuze van Jan, waardoor het goed komt. Het hele initiatief ligt bij de rechter. Precies eender ligt dat bij ons.

Wijzelf zaten met onze zonden aan de grote slavendrijver vast. Christus was ons barmhartig. Hij heeft de losprijs betaald. We zijn vrijgekocht! Van slaven zijn we nu vrijen geworden.

Christus heeft echter ook stap twee genomen. Heel veel gelovigen vinden die tweede stap te ver gaan. Zij zien Gods barmhartigheid al aan voor Zijn overvloedige genade. Toch geeft God jou overvloedig te eten. Hij kleedt jou met Christus! Hij neemt je op in Zijn zorg.

Efeze 2:7 om in de komende eonen de overweldigende rijkdommen van Zijn genade te tonen in overeenstemming met Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Onafscheidelijk zijn we nu verbonden aan die God van alle genade. Hij overlaadt ons en blijft ons maar overladen met Zijn genade. Hij gaat Zijn hele weg van genade!

Genade Knipoogje 4

Wat zijn we goed hè?

Als jij de dag zonder koffie kan beginnen,
Als je aan de gang kunt gaan zonder pepillen,
Als je altijd vrolijk kunt zijn,
Als je telkens de pijn en moeite kan negeren,
Als je klagerige mensen, die altijd wat te mopperen hebben, kan verdragen,
Als je elke dag hetzelfde eten voorgeschoteld krijgt en toch dankbaar blijft,
Als je begrip hebt voor het feit dat familie en vrienden het gewoon te druk hebben om bij jou langs te komen,
Als je het door de vingers kan zien dat, als het mis gaat, iemand dat helemaal op jou afreageert, terwijl jij daar totaal geen schuld aan had,
Als je iemands gebrek aan opvoeding kan negeren zonder hem zelfs een enkel keertje toch te corrigeren,
Als je de verleiding kan weerstaan om een rijke beter te behandelen dan een arme,
Als je de wereld onder ogen kan zien zonder leugen of bedrog,
Als je stress zonder medische hulp aan kan,
Als je kan ontspannen zonder sterke drank,
Als je heel eerlijk vanuit je binnenste kan zeggen geen enkel vooroordeel te hebben tegen een bepaalde godsdienst, ras, cultuur of politieke overtuiging,
Dan zijn we echt wel heel erg goed. Zo goed is de allerbeste nog nooit geweest!

O mensen! Wat ben ik God dankbaar dat onze goedheid vastligt in de genade van Christus Jezus! Was dat niet het geval, dan had je alleen maar de mogelijkheid tot één van de volgende twee groepen te behoren:

A. De Wetticist

B. De Loser

A. De Wetticist

De Wetticist is ervan overtuigd dat hij wel bij God kan aankomen omdat hij zijn zaakjes goed op orde heeft. Okay, hij vindt dat lijstje hierboven wel een beetje erg ver gaan. Hij heeft zo zijn eigen niveau waar zijn gedrag aan moet voldoen. Maar dat lukt dan ook prima. Heel wat beter dan die belachelijke Loser!

B. De Loser

De Loser is ervan overtuigd dat het nu toch wel eens tijd wordt dat hij zijn zaakjes goed op orde heeft. Hij kijkt naar die Wetticist en kruipt vol zelfverachting bijna in de grond. Wat brengt hij het er zelf toch slecht vanaf!

Ben jij zo'n Wetticist?

Voel je dan niet veroordeelt. Gods genade in Christus Jezus overstroomt jou volledig. Daar kan je zo van genieten. Je hebt gelijk, er is dan geen eigen eer meer. Dat is uitgesloten. Maar die eer, ook al kreeg je het vanuit heel de kerkelijke gemeenschap, was Bijbels gezien toch alleen maar fictie. In het vuur van God blijft er niks van over.

Ben jij zo'n Loser?

Voel je dan niet veroordeelt. Gods genade in Christus Jezus overstroomt jou volledig. Daar kan je zo van genieten. Je hoeft niet meer de grond in te kruipen. Jij mag er zijn in Christus.

Iedereen krijgt lof van God!!!

Beiden kunnen nu lof van God bij elkaar vergaren door wat Christus in hen gaat uitwerken. Wat een genade!

1 Corinthe 4:5 Dan [In Gods oordeel] zal aan elk [Echt aan iedereen!] zijn lof geworden van God.

Genade Knipoogje 5

Godsdienstig Verfijnde Waanzin

“Okay! Snel, snel, snel! Er moet vandaag nog zoveel gedaan worden voor de Heer! Ertegenaan met z’n allen! Vandaag kunnen we in geloof bergen verzetten voor de Heer!” Helemaal verslaafd zijn aan je werk voor de Heer. Elk momentje rust hunker je alweer naar stevige inspanningen voor de Heer. Je komt eigenlijk niet tot echte ontspanning. Dat komt je veel te ongeestelijk over.

Het is als de drugsverslaafde die de straat over zwerft, voortdurend op de uitkijk of hij nog eens shot kan scoren. Het is als de alcoholist die enorme hoeveelheden kratten heeft ingeslagen om vooral niet droog te komen staan. Het is als de eetverslaafde die weer veel te veel naar binnen heeft geslagen en kokhalzend nog het laatste stukje wegpropt.

Je bevestiging in jouw goed christen zijn vind je juist in jouw enorme toewijding aan de dienst van de Heer. Volgens jou is dit een deugd, die je koestert. Jouw bewijs dat je de Heer echt op de eerste plaats hebt staan.

Tja, ligt het wellicht aan de verkeerde kijk op God zelf?

Mattheus 25:24 : Heer, ik wist van U, dat U een hard mens bent, die maait, waar U niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar U niet hebt uitgestrooid.

De Bijbel noemt jouw gigantische inzet voor de Heer geen deugd. Het is een kenmerkend patroon van het leven naar het vlees. Je voelt je schuldig naar God als je een dag niet geproduceerd hebt. Vraag je je dan echt nooit af waar de genade in zo’n leven zit?

Het resultaat is dat je dan toch uiteindelijk je lastige Chef, zoals je God ten onrechte ziet, bedondert. *Romeinen 7: 8-11 Uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; toen het gebod kwam, begon de zonde te leven, en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij ten dode te zijn; want de zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid.*

Zelf je stevig inspannen om heilig voor zo’n God te leven leidt geheid tot zonde. Het is een heidens plaatje van een Jezus die maar voortdurend blijft eisen: *‘Meer! Meer! Meer!’* Heb je dan nog nooit de echte stille stem van de Heer zelf gehoord?

Markus 6: 31 Hij zei tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig.

Echt leven uit de volheid van Zijn genade houdt in dat we niet elke werkmogelijkheid die zich aandient ook aangrijpen. Geniet er maar van om bij Vader op schoot te zitten. Geniet er maar van dat Christus jouw leven is. Laat Hem dan ook maar bepalen wat Hij zal uitwerken in jouw leven.

Ik moet eerlijk zeggen dat waar het zo makkelijk was om te rennen voor de Heer, ik nu zo’n trage leerling in die genade van de Heer ben. Telkens opnieuw zeg ik tegen mezelf: *‘Het kan best een tandje rustiger. Laat Hem Zijn werk maar doen! Hij doet het veel beter.’*

Nee, de Heer rent niet mee in die godsdienstig verfijnde waanzin. Hij werkt Zijn leven uit in jou en mij vol rust, genade en liefde. Heerlijk, zoals je daarvan mag genieten!

Genade Knipoogje 6

Selectief of Inclusief

Selectieve meneer Janssen

Hij had me zondagochtend toch een fijne dienst gehad! Dominee had gesproken over de liefde van god. Hij had ook nog een opdracht meegekregen: Hij moet zijn naaste liefhebben als zichzelf! Na de dienst had hij gelijk koffie ingeschonken voor die lieve zuster Smit en de organist. Dat werd enorm gewaardeerd.

Exclusieve god

Een selectieve groep mag zich verblijden in de specifieke keuze van deze god. Hij had namelijk in zijn genade zijn hele liefde toegespitst op dit uitverkoren gezelschap.

Selectieve meneer Janssen

Helaas, je kan niet altijd in die heerlijke sfeer van de kerk verblijven. Het werd dus tijd voor meneer Janssen om huiswaarts te keren. Natuurlijk nam meneer Janssen nog een uittreksel uit de preek bij de uitgang mee. Met enorm veel zin zijn naaste lief te hebben als zichzelf arriveerde hij bij zijn huisdeur.

Helaas had meneer Janssen een Marokkaans gezin als burens. Die jeugd stond voor zijn huis wat met elkaar te praten. 'O', dacht meneer Janssen, *'van mij mogen ze best waar dan ook een gezinsleven vormen. Natuurlijk mogen ze trouwen en ergens gaan wonen, maar waarom moet dat nou juist perse in mijn straat?'*

Exclusieve god

O ja, het reddingswerk van Christus wordt iedereen aangeboden. Helaas is het echter nou eenmaal een feit dat maar een klein handjevol mensen kunnen rekenen op gods genade.

Selectieve meneer Janssen

'Waarom moet die tsunami van wezensvreemde culturen zich nou ook juist pal naast mijn voordeur zo dominant profileren?', jammert meneer Janssen innerlijk tot zijn god. *'Had zuster Smit hier gewoond, dan had ik mijn liefde voor de naaste spontaan kunnen betonen!'*

Exclusieve god

De verlossing van de zonde door het zoenoffer was slechts een onverdiende genade, zoals die geschonken wordt aan enkele uitverkorenen. Helaas, de rest van de mensheid gaat nou eenmaal reddeloos verloren, voor altijd!

Selectieve meneer Janssen

Meneer Janssen is zijn veilige woning binnen gegaan. Hoofdschuddend kijkt hij nog eens naar buiten: *'Die mensen voegen niks toe. Je hebt er alleen maar ellende van! Hoeveel van die jochies hier voor mijn huis zullen wel al in de criminaliteit zitten? Dat komt allemaal omdat ze niks hebben met onze christelijk, joods cultuurgoed. Anders zouden ze wel, net als ik, liefde voor hun naaste kennen!'*

Exclusieve god

De genadebesluiten voor de redding van enkelen, zijn door god reeds aan het begin der tijden voor alle eeuwigheid vastgelegd, en daar valt voor een mens niets meer aan af te dingen. Die anderen vallen er nou eenmaal buiten.

Selectieve meneer Janssen

De burens van meneer Janssen krijgen familiebezoek. Dat huis stroomt vol. Via zijn spionnetje (verdekt opgesteld spiegeltje) volgt meneer Janssen alle beweging totdat iedereen goed en wel binnen is. 'O', verzucht meneer Janssen, *'Alles is al voller dan vol en dat blijft maar doorstromen! Wij lijden in dit land echt aan een gelijkheidssyndroom! Maar het is nergens voor nodig om ongelijke gevallen gelijk te behandelen!'*

Exclusieve god

Sommige mensen zijn nu eenmaal uitverkoren om deel te krijgen aan de genade van god door het zoenoffer van Jezus. Daar heeft echt niemand invloed op. Is die groep vol, dan is die groep vol!!!! Niet iedereen is nu eenmaal gelijk voor god.

Ik heb zo'n vermoeden dat je de lijnen wel parallel ziet lopen. De menselijke leer dat alleen een bepaalde groep door God uitverkoren zou zijn om gered te worden en de menselijke houding van discriminatie. Gelukkig, God is absoluut niet zo!!! God heeft de wereld lief! Zijn liefde is in daden omgezet en die liefde deed pijn. Die liefde gaat door tot in de eeuwigheid.

1 Corinthe 13:8 De liefde vergaat nimmermeer;

Gods liefde overwint alle dingen.

1 Timotheus 4:10 De levende God, die de Redder is van alle mensen,

Titus 2:11 De genade van God is verschenen, alle mensen reddend,

O ja, die nepgod van meneer Janssen kan dan misschien wel de opdracht geven om de naaste lief te hebben. De God, die liefde is, eist niks maar bewerkt Zijn liefde gewoon in ons.

2 Corinthe 5:14 De liefde van Christus dringt ons,

Wat een grandioze God!!

Genade Knipoogje 7

Welke Jezus?

Met deur tot deur evangelisatie ben ik enorm veel mensen tegengekomen die aangeven dat zij zich van Jezus hebben afgewend. Zij geloven niet meer. Nu kom ik met een idiote vraag volgens veel gelovigen: *'Zijn die mensen ongelovigen?'*

Inmiddels ken ik ze bij bosjes die direct met hun oordeel klaar staan: *'Natuurlijk zijn dat ongelovigen! Zij hebben zich nota bene van Jezus afgekeerd! Moet je nog een duidelijker aanwijzing hebben?'* Met het veroordelende vingertje priemend naar deze ongelovigen citeren ze daarbij ook nog graag favoriete Bijbelteksten.

Hebreeën 6: 4-6 Het is onmogelijk om hen, die afgefallen zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen,

Hebreeën 10:26-27 Indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de weerspanningen zal verteren.

(Door de Hebreeën letterlijk als de Hebreeën te zien, die inderdaad een dergelijk tijdelijk oordeel bij de verwoesting van Jeruzalem ondergingen, daardoor vallen dergelijke teksten zeer vanzelfsprekend op zijn plek. Een dergelijk misbruik van deze teksten, zoals ik die hierboven tekende, doet dan ook afbreuk aan deze woorden.)

Ik moet eerlijk bekennen dat ik er een aardige tijd behoorlijk mee gezeten heb als mensen beweerden dat zij zich hadden afgewend van Jezus. Ik was dan ook totaal niet vertrouwd met de streng reformatorische manier van denken die in de Nederlandse Biblebelt, waar Gouda (waar ik toen woonde) toe behoort, gebruikelijk was.

Naarmate ik me meer en meer ging verdiepen in de argumenten van deze *'afvalligen'*, kwam ik er achter dat ik me met hen net zo hartgrondig zou afwenden van die door mensen bedachte Jezus. Ik denk zelfs dat nou juist veel van die afvalligen iets geproefd hadden van die onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde van God, waardoor zij zich wel moesten afwenden van die uitgevonden Jezus.

2 Corinthe 11:4 Als de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt,, dan verdragen jullie dat prima.

Galaten 1:7-8 Er zijn sommigen, die jullie in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, aan jullie een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij jullie verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Het is eerder uitzondering dan regel dat tegenwoordig nog gewoon Christus Jezus wordt verkondigd als Degene met Wie wij gestorven zijn, als Degene met Wie wij begraven zijn, als Degene met Wie wij opgewekt zijn, als Degene met Wie wij zijn gezet in de hemelse en als Degene die komt om ons vernederd lichaam te veranderen zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt.

De vrijzinnigheid verliest aan alle kanten haar kerken. Die gebouwen worden bijna overal omgeturnd tot winkelcentra of wooneenheden. Ik zou zeggen: *'Prijst de Heer!'* Die verkondiging van ongelof als godsdienst was nou niet bepaald tot verheerlijking van God.

De Biblebelt, waar Gouda dan ook toe behoort, is er ondanks alle orthodoxie ook niet veel beter aan toe. De strenge, oordelende, zelfbedachte Jezus heeft daar de overgrote meerderheid van Zijn schepselen uitverkoren tot een altijddurende foltering. Slechts een heel, heel klein groepje uitverkorenen loopt de kans gered te worden. Wat die orthodoxe Jezus eist is in het gareel lopen van Zijn volgelingen. Men hoort zich te houden aan de zondagsrust, Zondaren horen niet thuis binnen Zijn gelederen. Strenge eisen over de opvoeding. Lange jurken. Zwarte pakken. Geen omgang met ongelovigen of andersdenkenden, ook als het familie is.

Orthodoxe Jezus eist, eist, eist!

Christus Jezus schenkt, schenkt, schenkt.

Orthodoxe Jezus vraagt liefde en toewijding van zijn volgelingen om dan wellicht een klein groepje daarvan te antwoorden met Zijn liefde.

Christus Jezus heeft ieder onvoorwaardelijk en onbegrensd lief. Hij wijdt Zich volledig aan een ieder van ons toe om ons aan het hart van Vader te drukken.

Orthodoxe Jezus schrijft een bepaalde kledingcode voor.

Christus Jezus plaatst ons in de vrijheid.

Hopelijk zullen er nog veel afvalligen van die orthodoxe Jezus bijkomen. God heeft hen ieder stuk voor stuk onontkoombaar lief. En weet je wat? Al diegenen die nu nog opgesloten zitten in die orthodoxe gevangenis zijn eveneens het voorwerp van Zijn onontkoombare liefde. Vrome godsdienstige Jona kwam ook met die genade in aanraking:

Jona 4:2 Ik wist, dat U een genadig en barmhartig God bent, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad.

God zal ook zeker in Zijn grote genade met jou tot Zijn doel komen!

Genade Knipoogje 8

Ook Hoeren Gaan Naar De Hemel!

O, we weten het allemaal zo goed! We delen iedereen in. Christenen? Dat zijn mensen die heilig en rein voor Jezus leven. Mensen die niet feilloos door onze maatstaf komen, die hebben per definitie al afgedaan. O, wat zijn we toch geweldig goed!

Johannes 8:11 Jezus zei: Ik veroordeel jou niet.

De maatschappij smijt jou weg. Ze spugen op je. Je past niet in het keurig christelijk milieu.

Buitengesloten. Jezus zegt: *'Ik veroordeel jou niet!'* Godsdienst had Hem uitgekotst. Hij vond Zijn vrienden in het uitschot van de maatschappij. Hij omhelsde ze. Hij zag ze als de kroonjuwelen van Gods liefde en genade.

Christus is daar op die uitgekotste plek bij jou!

Christus is niet in de kerk. Hij zit in die kroeg bij de alcoholist. Hij zit in het peeskamertje bij die illegaal. Hij zit in de coffeeshop bij de verslaafde. Christus zit op het plein bij de hangjongeren. Hij drukt je aan Zijn hart en zegt: *'Jij bent echt mijn kostbaarste schat! Ik vind je helemaal te gek!'*

Jij bent de reden dat godsdienst Christus uitgekotst heeft!

Godsdienst denkt namelijk nog altijd dat ze beloond moet worden om haar goede gedrag. Dat goede gedrag zit echter stampvol huichelarij. Dat legde Christus bloot. *'Jullie zijn geen haar beter'*, zei Hij, *'maar o, wat versieren jullie je mooi! Alles puur nep!'*

Romeinen 2: 1-4 Daarom zijn jullie, wie jullie ook zijn, niet te verontschuldigen, wanneer jullie oordelen. Want waarin jullie een ander oordelen, veroordelen jullie jezelf; want jullie, die oordelen, doen precies dezelfde dingen. Rekenen jullie hier misschien op, jullie mensen, die oordelen over hen, die zulke dingen doen, en ze zelf doet, dat jullie het oordeel van God kunnen ontlopen? Verachten jullie zo de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseffen jullie niet, dat de goedertierenheid van God jullie tot boetvaardigheid leidt?

De godsdienst in zijn hemd gezet!!!!

O lekker jongens, we kunnen weer met de vinger wijzen! Die vingers blijken naar jezelf te wijzen! Je hebt een oordeel over een ander. Je eigen oordeel is voldoende om jezelf te veroordelen!

Gods concrete liefde voor iedereen, zelfs voor de godsdienstige mens!

Het is de rijkdom van Gods goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, die naar alle mensen uitgaat. Echt alle mensen! Godsdienst spuugt daarop! Godsdienst veracht die rijkdom van genade. Uiteindelijk zal het nou juist die rijkdom van genade zijn, die ook hen in Gods armen zal sluiten. Gods genade zal ook de godsdienstige mens zover brengen dat ze zien dat ze hetzelfde zijn als al die mensen die ze veroordeelden. Die illegale hoer in haar peeskamertje. Die hangjongeren op het plein. Die drugsverslaafde, voor wie geen beurs veilig is. Die alcoholist, die zijn vrouw in elkaar slaat. De godsdienstige mens is dat alles eveneens. Als de ogen daarvoor open gaan, zal die goedertierenheid van God hen tot boetvaardigheid leiden. Dan mogen ze aan het hart van God uithuilen. Rijkdommen van genade zullen hen dan ook overstromen.

God zit graag bij het uitschot en noemt hen Zijn juweeltjes.

Gods liefde stroomt rijkelijk naar jou, naar jou, naar ons allen!

Genade Knipoogje 9

Geen Schepje Er Bovenop!

Emoties als graadmeter

Meet jij je geestelijk leven af aan je eigen emotionele schommelingen? Ik ben bang dat velen daar een hartgrondig 'Ja' op antwoorden. Nou heb ikzelf Asperger, een autistische aandoening. Dat houdt in dat ik op regelmatige basis overprikkeld ben, waardoor mijn emoties alle kanten opstuiteren. Geen goede graadmeter dus om je geestelijk leven aan af te meten. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik in het verleden veelvuldig mijn geestelijk leven wel degelijk heb afgemeten aan mijn emotionele ervaring. Stom hè? Nou, het is net zo stom als wanneer jij zonder die autistische aandoening dat doet. Je emoties vertellen je wellicht iets over je lijfelijk welbevinden, maar niks over je geestelijke status.

Een Voorbeeld:

Mijn geestelijk leven tekent zulke gigantische schommelingen! De ene keer ben ik zo ontzettend dicht in intieme gemeenschap met God. De ander keer lijkt Hij zo ver weg. Dan is de hemel van koper! Ik kan me geestelijk soms zo op de allerhoogste bergtoppen wanen om vervolgens in de diepste afgrond te kelderen. Een krachtig kolkend idealisme overstelpt me: Een bezielende, alles doordringende overtuiging dat in mij is opgewekt bij het beluisteren van een ingewijd, zegevierend christelijk leider. Het kan ook komen doordat ik zo'n door Gods Heilige Geest doordrenkt boek gelezen heb. Ik voel de plicht, ja de opdracht, om dit stukje christelijke dienstbaarheid nu helemaal zelf op me te nemen. Natuurlijk ga ik hiervoor uren in gebed. Ik zal aanhouden totdat ik mezelf echt helemaal tot deze taak opgetild voel. O, welk een heerlijke diepte en doorleving van Gods intieme nabijheid is dan mijn loon!

Een korte duur van zogenaamde geestelijkheid

Deze grandioze hoogte en diepte van mijn geestelijke omgang met God houdt helaas maar een zekere tijd aan. Het hoeft maar één misser binnen die vele gebedsuren te zijn. Er is die dagen misschien alleen maar die ene verleiding. De hele hoogte, diepte, breedte en lengte van mijn geestelijk feest met de Heer zakt als een plumpudding in elkaar. Al mijn geweldige rijke ervaringen met de Heer zijn helemaal terug naar af en ik zal weer helemaal van voren af aan dat proces moeten opbouwen. Ik zit op het laagste niveau, waar een christen maar kan zitten en satan heeft vrij schieten op mijn persoontje. Ik zal weer aan de bak moeten. Er moet weer een schepje bovenop gegooid worden.

Helaas heel erg herkenbaar

Dit was een voorbeeld, waarvan ik toch wel erg bang ben dat velen zich hierin zullen herkennen. Ik weet hoe ikzelf in de tachtiger jaren tot diep in de nacht op mijn knieën gelegen heb in de afsmeking van een opwekking in mijn leven. We zoeken de kick omdat we zo gewend zijn geraakt ons geestelijk leven af te meten aan onze emotionele schommelingen. Ervaren we niks, dan gooien we er gewoon nog een schepje bovenop.

Zogenaamde overwinning!

Onze hele maatschappij is erop gericht dat wijzelf ons beste beentje voor zetten: Ga ertegenaan! Ga ervoor! Geef niet op! Zet je in om je doel te bereiken! In het bedrijfsleven wordt dit hogelijk gewaardeerd! In de sport ben je een topper met die mentaliteit! Als artiest scoor je met zo'n inzet!

Zo 'n leven gaat uiteindelijk helemaal mis!

In het christendom word je gelukkig meestal nog gecorrigeerd als je aangeeft dat je er vol voor moet gaan als je naar de hemel wilt. Meestal weet men nog wel dat de redding niet een kwestie is van doorzetten en er nog maar een schepje bovenop gooien. Bij de overgrote meerderheid onder de christenen gaat het echter mis bij het leven nadat ze gered zijn. Omdat de Heer zoveel voor ons gedaan heeft, daarom willen wij ons nu zo goed mogelijk inzetten. Dat is de vrij gangbare lijn van denken. Als we ons echt heel goed inzetten, dan voelen wij ons lekker. Dat gevoel beschouwen we dan als het schouderklopje van God. Blijft dat gevoel uit, dan gooien we er nog maar een schepje bovenop.

We willen overwinning over onze zonden

Als een fanatiek atleet ontzeggen we ons daarom van alles en gaan er stevig tegenaan, op weg naar de overwinning.

1 Corinthe 15: 57 God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.

Bijbelse overwinning is een cadeautje. In de Bijbel heeft overwinning niks met 'ertegenaan gaan' te maken. Het is een geschenk van God.

Onze strijd of Zijn reeds behaalde overwinning?

Veel christenen denken dat ze tegen de verleidingen van het vlees moeten strijden om geestelijk te kunnen wandelen. De Bijbel leert dat het precies andersom is.

Galaten 5: 16 Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Heerlijk wandelen door de Geest. Geniet maar van het leven uit genade en het resultaat is dat je niet voldoet aan het begeren van het vlees.

Een schepje erbovenop om geestelijk te overwinnen?

Nee! Geniet van dat grote geschenk van God: De overwinning door onze Heer Jezus Christus!

Evangelische Maskerswinkel

'Goedemiddag!', De vriendelijke verkoopster houdt de deur al voor me open en ik kon zo binnenlopen. 'Kan ik u helpen of wilt u even rondkijken?' Nee, ze drong niet aan, maar haar eigen masker was zo perfect gegoten dat je direct al kon zien dat zij een zeer toegewijd christen was.

Hoewel de verleiding groot was om enige hulp te aanvaarden koos ik er toch maar voor om eerst even zelf rond te neuzen. Boven de toonbank prijkte een affiche met allerlei aanbiedingen. Ik las: 'Op zoek naar serieuze, toegewijde of orthodoxe maskers voor een Bijbelstudie of samenkomst? Wij hebben gegarandeerd uw keuze!'

Na enig rondscharrelen vroeg ik aan de 'den Heere toegewijde' verkoopster of ze ook iets hadden voor de burens. Nee, niet een masker voor de burens, maar een masker voor mij voor de burens. 'O ja, we hebben prachtige exemplaren', galmde haar stem in dat rustige timbre dat thuishoort in zo'n zeventiende eeuwse kapel met gigantische akoestiek.

Ja hoor. We liepen een afdeling binnen die ik eerder nog niet had opgemerkt en daar zag ik gelijk al eentje die goed zou zijn voor mijn buurman! Ja, voor mij dan hè, bij de buurman. Het 'Ik Laat Me Niet Kisten' masker sprong als het ware zo van de muur op me af. 'Bedankt', zei ik tegen de toegewijde en wilde weer even in alle rust alles op me in laten werken.

Kijk, daar hing het 'Ik Kan Het Allemaal Hebben' masker. Daarmee word ik zeker niet meer in de hoek gezet als doetje. Al de pijn, al de moeiten in het leven worden zo in één klap achter dit masker weggestopt! Wat een oplossing!

Toch zocht ik eigenlijk meer iets dat zowel in de buurt als in de samenkomst goed tot zijn recht zou komen. Ah, daar lag die! Het 'Ik Ben O Zo Heilig' masker. Niemand die mijn falen voor de Heer nog zal ontdekken. Iedereen zal naar me opkijken. Al mijn verslaving, al mijn eenzaamheid, al mijn namaak, keurig verstopt achter mijn 'christelijk' masker.

Daar loop ik de samenkomst binnen met mijn 'Ik Ben O Zo Heilig' masker op. O, ik merk opeens een warmte van de medegelovigen. Ze respecteren me, ze achten me hoog, ja ze zien mijn veel heiliger levenswandel. Wat goed van mij! Nu nog de Heer overtuigen. Ik begin met mijn hulde aan Hem!

Psalm 66:3 Vijanden brengen U veinzend hulde.

Psalm 81:15 die Yahweh haten brengen Hem veinzend hulde,

Het masker werkt niet bij de Heer. Hij kijkt er dwars doorheen en ziet dat het spel is. Het is nep! Ik doe alsof ik Hem hulde breng door alle goede akkoorden te bespelen volgens mijn plan. Hij noemt het echter wat het is, veinzerij!

Colosse 2:17 Terwijl de werkelijkheid Christus is.

De werkelijkheid is Christus zelf. Hij is mijn leven. Ik ben met Hem gestorven en met Hem opgewekt tot een nieuw leven. Christus is mijn identiteit. Waar Christus is, zijn geen maskers meer nodig. Hij is namelijk de werkelijkheid! In Christus gaan alle maskers af!

Genade Knipoogje 11

Ben Jij Geschikt?

Jij kijkt naar jezelf en je vindt jezelf nou niet bepaald de uitgesproken figuur die God zal gebruiken. Je denkt aan je weinige capaciteiten. Je ziet je tekortkomingen. Om nog maar te zwijgen over al je zonden! Dus wacht jij op het juiste moment. Nou, dat wordt dus ontiegelijk lang wachten. Jouw leven gaat dus geheid ongemerkt voorbij.

Laat me je uit de droom helpen. Er bestaan geen superhelden! Natuurlijk heb je binnen de fictie de Man van staal, die Superman heet. Maar dat is dan ook fictie! Allicht is daar ook nog die vreemde rood/blauwe verschijning die webrags uitschiet om aan te slingeren: De Spiderman. Ook hij bestaat in werkelijkheid niet!

Superhelden zijn fictieve karakters, die voorkomen in strips, films en televisieseries. In het echte leven komen ze niet voor. Geestelijke superhelden zijn al evenmin een realiteit. Daarop wachten voordat de Heer je zal kunnen gebruiken, betekent dat je je hele leven weggooit.

Maar al die superheiligen dan, over wie we al die biografieën lezen? Inderdaad, leuk leesvoer. Sterke karakters voor in zo'n boek. Echte personen, wiens leven zo geestelijk is opgepimpt, dat het interessante fictieve karakters worden binnen zo'n boek. In het echte leven hadden ze net zo weinig capaciteiten als jij, net zoveel tekortkomingen als jij, om maar te zwijgen over al hun zonden!

'Als jij zou weten wat ik allemaal misdaan heb, dan zou je wel inzien dat God mij nooit zomaar zou kunnen gebruiken!', sta je nu al denkbeeldig naar me toe te schreeuwen. Dus jij wou beweren dat je nog veel ergere dingen gedaan hebt dan iemand vermoorden? dan overspel plegen? dan stelen? dan liegen? dan dronkenschap?

Hebreeën 11 wordt door ons, christenen, de lijst van geloofshelden genoemd. Weet je dat de Bijbel zelf die term helemaal niet kent? Zoals ik hierboven al schreef over helden: Dat zijn uitsluitend fictieve karakters. Ze bestaan niet! Het is echter goed om die lijst in Hebreeën 11 wel te lezen, maar dan ook de andere Bijbelplaatsen, waar het leven van deze mensen beschreven wordt. Zij deden namelijk al die dingen als moorden, overspel, stelen, liegen en dronkenschap.

Doe nou eens grondig onderzoek naar de levens van die mensen die in Hebreeën 11 vermeld worden. Ze hebben vrijwel de meeste zonden begaan nadat hun leven met de Heer allang begonnen was. Val dus voor je eigen leven uit genade nou niet in dat laffe excuus: *'Ja, eh maar, ik heb die zonden gedaan nadat ik Jezus als mijn persoonlijke Redder vertrouwd heb'*. Daarin sta je namelijk op gelijke voet met deze gelovigen uit Hebreeën 11.

Als je echt Hebreeën 11 grondig onderzocht hebt en vergeleken hebt met de beschrijving van hun levens in het Oude Testament, dan kom je vast en zeker tot de vraag: *'Is dit nou echt het allerbeste lijstje gelovigen waar God mee aankomt als de mensen waarin Hij krachtig Zijn genade uitwerkt?'* Ja inderdaad! Jij hoeft dus ook nergens meer op te wachten! God kan zo Zijn genade in jou uitwerken!

Komt er nu iemand bij jou met de drogredenering dat hij al veel verder is doorgegroeid in zijn geestelijk leven als jij en dat hij geestelijk dus boven jou staat, dan weet je in elk geval dat zo'n gelovige liegt dat hij barst. Natuurlijk kan het best zijn dat hij er zelf nog in gelooft ook, maar dat doet niks af aan de leugen.

Het hele idee dat er binnen de gemeente, het Lichaam van Christus, supergelovigen zouden bestaan die het al stukken verder hebben geschopt dan de rest is een fictie die gebaseerd is op eigen inspanningen en dus op vlees. Evenmin als Superman en Spiderman voorkomen in de gewone wereld, zo komen er ook geen geloofshelden voor in de Gemeente. We zijn allemaal stuk voor stuk gelovigen die alleen maar afhankelijk zijn van Gods genade. We hebben allemaal stuk voor stuk onze aanvechtingen, onze twijfels, onze verleidingen en onze zwakheden. Mocht je daar nog aan twijfelen, lees dan die Hebreeën 11 nog maar eens grondig door.

God zoekt geen perfecte mensen om te gebruiken in Zijn genade. Hij zoekt jou in al je zwakheid. Hij vindt jou in al je zwakheid en in al je zwakheid gaat Hij jou gebruiken. Hij gaat Zijn genade in jou openbaren. In jezelf valt er wellicht nog veel op je aan te merken, maar in Christus heeft God jou volmaakt.

Efeze 1:23 Jij bent de volheid van Hem, die alles in allen volmaakt.

Colosse 1:28 Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens [dus ook jou] in Christus volmaakt te doen zijn.

Dat werkt genade ook bij jou!

Genade Knipoogje 12

Zij zien jou wel zitten!

We kunnen soms zo verschrikkelijk in de put zitten, hè? We vergelijken onszelf met andere mensen en gek genoeg komen wij dan altijd slechter uit dit vergelijkingsonderzoek: 'Niemand ziet mij staan! Iedereen loopt aan mij voorbij! Moet je eens kijken hoe ze om meneer huppeldepup heen hangen, alsof die honing aan zijn gat heeft plakken!
NIEMAND ZIET MIJ STAAN!!!!'

Eventjes, heel eventjes zijn we weer vergeten dat de Heer ons zag staan en vanaf het allereerste begin (zelfs nog voordat er sprake van tijd was) ons helemaal te gek vond. Hij is verzot op jou! Je mag er zijn zoals je bent! Je hoeft je voor Hem niet op te poetsen! Hij vindt jou helemaal het einde, al aan het begin.

Maar je staat nu midden in de gewone wereld van alledag en ja, dan begin je toch weer aan je waarderingcijfers te twifelen. Op het werk doe jij het maar middelmatig. Je collega gaat als een speer naar de top, maar jij, wie ziet jou nou zitten? Heeft de baas nog wel oog voor jou? Maak jij niet een grote kans er als eerste uit te liggen als het bedrijf moet inkrimpen?
NIEMAND ZIET JOU STAAN!!!!

Eventjes, heel eventjes zijn we weer vergeten dat Christus Jezus ons zag staan en vanaf het allereerste begin het plan had opgevat om speciaal voor jou die weg naar het kruis op Golgotha te gaan. Hij is verzot op jou! Je mag er zijn zoals je bent! Hij heeft voor jou de dood overwonnen en Hij is nu jouw leven!

Maar ja, hier midden tussen je vriendinnen val je uitsluitend op als het muurbloempje. Je vriendinnen zouden zo over de rode loper van de grote wereldsterren kunnen lopen. Zij hebben de schoonheid van Max Factor aan hun kont hangen. Zij hebben de vriendjes voor het opscheppen, maar jou ziet niemand zitten! Bij willekeurig welk feest dan ook ben jij altijd de eerste die maar weer naar huis gaat.
NIEMAND ZIET JOU STAAN!!!!

Eventjes, heel eventjes zijn we weer vergeten dat God ons ziet zitten aan Zijn rechterhand in Christus Jezus. Vanaf het allereerste begin had Hij die plek al voor jou in gedachten, want Hij is helemaal dol op jou! Je mag er zijn zoals je bent! Hij heeft jou aan Zijn hart verheven!

Maar ja, in de gemeente waar jij zondags samenkomt val je helemaal niet op. Er zijn er met een geweldige gave van het woord, anderen kunnen een muziekinstrument bespelen, weer anderen doen de voorzang, maar jij, wat kan jij nou? Na afloop bij het koffiedrinken vormen de groepjes zich om de populaire gelovigen en jij staat apart je koekje op te eten en je koffie naar binnen te werken.
NIEMAND ZIET JOU STAAN!!!!

Jazeker, er zijn wel degelijk hele legioenen die jou zien staan.
Efeze 3: 10-11 Nu wordt via jou aan de overheden en de machten in de hemelse de veelkleurige wijsheid Gods bekend gemaakt, volgens het plan van de aionen, dat God in Christus Jezus, onze Heer, heeft uitgevoerd,

Zij zien jou daar wel zitten! Zij zien jou daar wel staan! Alle geestelijke overheden, alle hemelse machten! Zij kijken naar jou en via jou schittert die enorme veelkleurige wijsheid van God hen toe. Alle facetten van de heerlijkheden van Christus zelf worden aan hen getoond en jij bent het middel dat God daarvoor gebruikt!

God toont zowel aan de goede hemelse engelenmachten als aan de demonische boze geesten Zijn overvloeiende heerlijkheid in Christus Jezus en Hij gebruikt jou daarvoor als Zijn middel om die heerlijkheid te verkondigen.

Ver voordat de tijd begon had God een plan voor alle tijdperken, alle aionen. In dat plan was jij al vertegenwoordigd als het ultieme middel dat God zou gaan gebruiken om al die hemelse machten met Zijn blijde nieuws te bereiken. Het geeft niet dat jij niet weet hoe het werkt. God doet dit in Zijn genade en Hij gebruikt jou daarvoor.

O ja, zij zien jou wel degelijk zitten!

Genade Knipoogje 13

De kracht van Gods woord

Een selectie uit Psalm 119:

Gods Woord geeft leven

Vers 25 Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar Uw Woord.

Vers 107 Ik ben al te zeer verdrukt, o Yahweh, maak mij levend naar Uw Woord.

Gods Woord richt ons op

Vers 28 Richt mij op naar Uw Woord.

Gods Woord is een lamp en een licht

Vers 105 Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Gods Woord is waarheid

Vers 160 Heel Uw Woord is de waarheid,

Gods Woord geeft vreugde

Vers 162 Ik verblijd mij over Uw Woord als iemand die rijke buit vindt.

Gods Woord geeft verstand

Vers 169 O Yahweh; geef mij verstand naar Uw Woord.

De Bijbel is de waarheid!

De Bijbel geeft leven! De Bijbel geeft verstand! De Bijbel is een lamp! De Bijbel is een licht! De Bijbel geeft vreugde! De Bijbel richt ons op! Gods plan kan je lezen in dat Woord. In dat Woord vind je Gods plan van liefde en genade voor jou heel persoonlijk terug. God heeft jou aan Zijn hart gedrukt. God verklaart aan jou: 'IK HOU VAN JOU!' Die liefde kan je nooit verknallen. God zegt het in Zijn woord. GOD HOUDT VAN JOU!

Genade Knipoogje 14

Pappa Schreef Jou Twee Brieven? Nee, Veel Meer!

Heb jij de Bijbel wel eens zo gelezen alsof God jou heel persoonlijk Zijn liefde bekend maakt? Pappa God schenkt je Zijn onvoorwaardelijke liefde in Zijn Woord.

(Citaten uit het Bijbelboek Jesaja)

Mijn lieve kind,

Ik verlang ernaar om jou genadig te zijn. Ik verhef me om me helemaal over jou te ontfermen (30: 18).

Ik heb je vastgegrepen en je geroepen. Ik heb jou uitverkoren en je niet versmaad. Wees maar niet bang. Ik ben bij je. Kijk nou niet zo angstig in het rond, want Ik ben jouw God. Ik maak je sterk en Ik help je. Ik ondersteun je (41: 9-10).

Wees nou niet bang. Ik heb je vrij gemaakt. Ik heb je bij je naam geroepen en je bent nu helemaal van Mij (43:1).

Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen! Ik acht jou zeer hoog en Ik heb je lief! (43:4).

Blijf nou niet steken in wat er vroeger gebeurd is. Denk niet meer aan wat er zich toen heeft afgespeeld. Ikzelf maak iets totaal nieuws! Wil je het zien? Kijk, Ik baan een weg in de woestijn. In de wildernis leg ik rivieren aan (43: 18-19).

Ik ga voor je uit. Wat oneffen is maak Ik glad. Barrières op jouw weg zal ik verbrijzelen en verpletteren. Ik deel schatten en rijkdommen aan jou uit. Hierdoor zul je zeker weten dat Ik jouw God ben, die je bij je naam geroepen heeft (45:2-3).

Ik droeg je al vanaf het moment dat je nog in jouw moederschoot zat. Daar zal echt nooit wat aan veranderen. Ik zal namelijk altijd Dezelfde voor jou zijn. Tot in hoge ouderdom zal Ik je blijven dragen. Ik ben Degene die jou altijd redt! (46: 3-4).

Ik ben jouw God. Er is beslist geen andere God zoals Ik. Vanaf het allereerste begin verkondig Ik al hoe het alles afloopt! Heel vroeger heb Ik al bepaalt wat nog niet eens gebeurd is. Alles verloopt precies volgens Mijn plan. Ik zal datgene doen waar Ik een plezier in heb (46: 9-11).

Ik heb gezworen dat Ik nooit meer boos op jullie zal zijn en jullie zelfs niet zal bedreigen. Wat er ook gebeurt, Mijn genade, Mijn goedertierenheid en Mijn vrede zal nooit van jullie wijken (54:9-10).

Ik noem jou Mijn welgevallen, omdat Ik een welgevallen aan jou heb. Ik zal Mij altijd over jou verblijden (62: 4-5).

Je zult het wel gemerkt hebben. Ik heb uitspraken die direct van toepassing zijn op Israël alleen, gebruikt en toegepast op ons. Dat kan uitsluitend wanneer je eerst ziet wie hier letterlijk aangesproken wordt en ook de verschillen onderkent tussen ons (De Gemeente, het Lichaam van Christus) en Israël (De Vrouw van God).

Gods liefde is telkens eender in alle tijden en in al Gods huishoudingen, omdat God liefde is. De relatie is natuurlijk verschillend. Het Lichaam is vanzelfsprekend totaal iets anders dan de echtgenote. Ook is onze hemelse positie en hun aardse positie van belang om goed te onderscheiden. Waar hun rijkdom dus vanzelfsprekend een aardse is, kan dat bij ons even vanzelfsprekend absoluut niet aards zijn. We zijn echter wel degelijk rijk in Christus.

(Hier nog zo'n brief van Pappa met citaten uit de Efezebrief)

Mijn lieve kind,

Ik heb jou rijk gezegend met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus (1:3).

Ik heb jou uitverkoren in Christus al van voor de grondlegging van de wereld (1: 4).

Ik heb jou vrijgemaakt door het bloed van Christus. Dat betekent dat echt al jouw misdaden vergeven zijn. Dat heb Ik gedaan in overeenstemming met die grote rijkdommen van Mijn genade. (1: 7).

Mijn kracht aan jou is zo overweldigend groot! Die kracht komt overeen met de sterkte waarmee Ik Christus uit de doden heb opgewekt! (1: 19-20).

Ik heb Christus, als Hoofd boven alles wat er maar is, aan jou geschonken (1: 22).

Omdat Ik zo grandioos veel van jou houd heb ik jou met Christus levend gemaakt. Dat is nou mijn genade! Ik heb jou dus met Christus opgewekt en jou met Hem een plek gegeven in de hemelse. Daar zal ik je in de komende aionen de overweldigende rijkdommen van Mijn genade laten zien (2: 4-7).

Het is mijn genade die jou gered heeft. Dat is niet van jezelf. Het is mijn cadeautje aan jou. Anders zou je maar trots worden (2: 8-9).

Jij bent Mijn gedicht. Ik heb jou geschreven in Christus Jezus. Het doel van dit gedicht was om nou eens echte goede werken te laten zien. Ook die goede werken heb ik al van tevoren helemaal klaar gelegd. Daar mag jij nou in wandelen (2: 10).

Die heerlijke brief van Pappa kan jezelf natuurlijk nog gewoon helemaal uitlezen in Efeze. Welk gedeelte van de Bijbel je ook pakt. Telkens komt een ontiegelijk genot aan liefde je tegemoet! Ik hoop dat je iets van dat genot hier te pakken hebt gekregen.

De Bevriende Handelsrelatie

Voorbeeld van een ontvangen brief

Meerdere handelaren ontvingen op een dag een officieel schrijven van een bevriende relatie. Hierin werden ze uitvoerig gewaarschuwd voor een mogelijk economisch gevaar. Ook gaf hij een uitgebreide beschrijving hoe hij zelf voor hen allemaal voorziet in alles om dat gevaar te ontlopen.

Eén van de handelaren leest de brief

Hij kent het huidige economisch klimaat en heeft daar alle vertrouwen in. Het gevaar dat volgens deze brief dreigt is volgens hem helemaal niet aan de orde. Hij beschouwt daarom de brief ook als een vervalsing en gooit het bij het oud papier.

Een andere handelaar

Die had ook zo'n schrijven ontvangen. Die herkende het handschrift maar al te goed. Deze brief kwam zonder meer van de bevriende handelsrelatie die hem ook persoonlijk had ondertekend. Hij betwijfelt echter enorm sterk of alles wat zijn vriend hem geschreven had ook echt zo letterlijk opgevat kan worden. Daar zag hijzelf in zijn directe omgeving geen enkele aanleiding toe. Zijn twijfel brengt hem ertoe om het onderwijs over de weg tot ontkoming niet letterlijk te nemen.

Daar komt nog een derde handelaar om de hoek kijken

Deze leest de brief als een algemene verhandeling over handelsbetrekkingen. Het gevolg daarvan is dat hij de toepassing in deze brief voor zijn directe omstandigheden volledig mist. De brief doet hem dus eigenlijk niks.

Maar daar komt nummer vier al aan

Deze herkent de handtekening en erkent tevens het gezag van de informatie. Hij leest de brief echter oppervlakkig en trekt daardoor de conclusies, die hij feitelijk zelf al voorhanden had. Als gehoorzaamheid aan het gezag van deze bevriende relatie gaat hij ijverig aan de slag. Daarbij laat hij feitelijk de uitgebreide beschrijving van hoe het wezenlijke economisch gevaar geweken was links liggen.

Wie was de ongelovige?

Was deze bevriende relatie God geweest, en was die brief de Bijbel geweest, en was het plan ter ontkoming aan die economische ramp de redding van alle mensen geweest, wie van de vier was dan de ongelovige geweest?

De eerste handelaar

Hij had de brief als een vervalsing bij het oud papier gegooid. Dat moet dan dus de openlijke ontkenner van het Woord van God, de Bijbel, zijn. Naar de maatstaven van de christenheid is dat dan ook de ongelovige. Het probleem is dat die andere drie de christelijke ongelovigen zijn.

Gods woord letterlijk?

Hoeveel christenen vinden de Bijbel een bar en boos moeilijk boek? Is dat wellicht 99%? Ik denk dat ik het dan heel positief inschat. Het letterlijk nemen van wat God in Zijn Woord, de Bijbel, heeft opgeschreven heet zelfs onder evangelische christenen fundamentalisme. Het is echter juist het letterlijk nemen van wat er staat, tenzij de Bijbel zelf letterlijk aangeeft dat het overdrachtelijk bedoeld wordt, wat de Bijbel zo'n duidelijk en inzichtelijk boek maakt!

Gods woord oppervlakkig lezen?

Als we zo wie zo al echt lezen, dan nog lezen we het zeer apart. Wie leest een net ontvangen brief in kleine stukjes en beetjes? Wie haalt één zin uit een brief en geeft het een leven los van het hele betoog waar het in staat? Het oppervlakkig lezen van de Bijbel leidt tot al die christelijke prestatiedrang zonder dat Gods plan van genade herkend wordt.

Komt God nou wel tot Zijn doel met die vier voorbeelden?

Helemaal! Ongeacht wat we in die vier voorbeelden bij die handelaren zien. Ongeacht wat we in de praktijk van het christendom en daarbuiten momenteel zien. Want God schenkt genade! Want God

schenkt geloof! Want God schenkt redding! Niet voor die vier voorbeelden alleen! Nee, Hij is een Redder van alle mensen! Gods plan gelukt! Lees het maar na in Zijn liefdesbrief.

Verhongerden Onder Grondig Bijbelonderwijs

Er zijn mensen die hebben het over de zondagse prediking. Ikzelf heb helemaal niks met die uitdrukking. In DWDD (dat is: de wereld draait door) gaf Adriaan van Dis zichzelf deze week het complimentje dat hij wel dagsluiter zou kunnen worden. Dat was waarschijnlijk precies vanwege de lading die het woord 'prediking' met zich mee draagt. Feitelijk denkt vrijwel iedereen dan gelijk aan opgeklopte woorden vol lucht.

Ik ben fan van Woordverkondiging. Ook dit woord is inmiddels aan inflatie onderhevig. Helaas zijn er al velen die dan denken aan woordjes in het algemeen, die men dan op zeer inventieve wijze aaneen rijgt. Voor mij is Woordverkondiging nog altijd verkondiging van het Woord, oftewel Bijbeluitleg.

Daar waar het Woord van God tekst voor tekst, woord voor woord, uitgelegd wordt, daar heb je voor mijn gevoel de meest wezenlijke vorm van verkondiging te pakken. In elk geval is dat vrijwel gegarandeerd de meest opbouwende en versterkende aanpak.....

TENZIJ.....

Christus en Zijn overvloeiende rijkdommen van genade er niet in voorkomen!

Johannes 1: 17 De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Johannes 14:6 Jezus zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;

Handelingen 13:38 Zo zij jullie dan bekend dat door Hem [Christus] aan jullie vergeving van zonden verkondigd wordt;

Romeinen 3:21-22 Gerechtigheid van God is openbaar geworden, ..., en wel gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus, voor allen en over allen die geloven;

Colosse 3: 4 Christus ..., Die ons leven is,

Christus, het enige ware Brood des Levens, dat bij elke ware Woordverkondiging uitgedeeld wordt. Je uitleg van het Woord mag nog zo nauwgezet zijn, het mag nog zo welbespraakt gebracht zijn, het mag nog zo vol vuur en vlam zitten, de luisteraars slepen zich totaal ondervoed met hun hongerbuikjes huiswaarts wanneer dit ware Brood des Levens onthouden wordt. Een prediking zonder Christus als de levenskracht van de gelovige en zonder Gods overvloeiende genade als de enige rustplek om in te wandelen is geen Woordverkondiging! Het is een regelrechte uithongeringactie!

Een voorbeeld uit het leven gegrepen van Spurgeon:

In het bijzijn van een vooraanstaande leraar had een jongeman mogen preken. Na afloop vroeg hij aan die leraar wat hij ervan vond.

'Dit was toch wel heel armoedig', zei die leraar.

'Arm?', vroeg de jongeman. 'Ik heb er enorm veel tijd in gestopt!'

'Ongetwijfeld'.

'Waarom vond u mijn uitleg van dit gedeelte dan niet goed?'

'O, ja maar...', zei de oude leraar, 'die uitleg was enorm goed!'

'Nou dan! Wat was er dan zo armoedig aan mijn prediking? Vond u de metaforen niet toepasselijk of sloegen mijn argumenten nergens op?'

'O, wat dat betreft zat je preek prima in elkaar, maar evenzogoed was die nog wel armoedig!'

'Kunt u me dan duidelijk maken wat er zo armoedig was aan mijn preek?'

De leraar keek de jongeman aan en zei: 'Christus had er geen plek in!'

'Ja!', zei de jongen verongelikt, 'Het ging niet over Christus in dit gedeelte. Je kan niet altijd over Christus prediken. Je moet prediken wat er in de tekst staat!'

De leraar zei: 'Weet je niet dat vanuit elke stad, plaats en zelfs het kleinste gehucht in Engeland, waar je je ook bevindt, dat daar een weg is naar Londen?'

'Ja', zei de jongeman.

'Precies!', zei de oude leraar, 'zo is er vanuit elk Bijbelgedeelte een weg naar het hart van de Schriften. Dat hart, dat is Christus! Wij als verkondigers van dat Woord mogen die weg naar dat hart tekenen. Ik heb trouwens tot nu toe nog geen enkel gedeelte gevonden, waar Christus geen plek in had.'

Zo vaak vinden predikers in Bijbelgedeelten aanleiding om tot een beter en nog reiner ethisch gedrag op te roepen, simpel omdat ze het karakter van Christus er niet in ontdekken. Zoveel ogen zijn nog gesloten

voor de Bron van het ware Leven, waardoor ze oproepen tot een poging van een nog wat ethischer leven in eigen kracht. Ze kunnen ook met die oproepen blijven doorgaan omdat geen enkel mens aan die hoge eisen echt voldoet.

Elke bladzij van de Bijbel spreekt van de opgestane en verheerlijkte Heer als jouw leven. Woordverkondiging, oftewel tekst voor tekst uitleg, is een puur genot juist omdat we telkens Christus op weer een nieuwe sprankelende wijze ontmoeten. Het borrelt en kookt van overvloeiende genade voor elke stap.

Ik wil jou, als gelovige, oproepen om daar met volle teugen van te gaan genieten.

Ik wil jou, als verkondiger, oproepen om vanuit die enorme rijkdommen van genade je medegelovigen nu ook echt te voeden.

Gods genade is Christus in jou, meer dan overvloedig!

Genade Knipoogje 17

Onbetaald Verzoend

Moest God Zijn woede kwijt?

Een heel gebruikelijke leer binnen de christenheid is dat de Vader Christus gestraft heeft in mijn en in jouw plaats. God moest Zijn razende woede over ons, met zonden beladen mensen, ergens kwijt. Daartoe vond Hij, volgens die leer, een gewillig werktuig in Zijn Zoon op het kruis. Nu kon Hij Zijn woede uittieren op Zijn Zoon.

Gruwelijk!

Dit is een gruwelijk beeld van God. Het is duidelijk wie het meeste baat heeft bij een dergelijk verwerpelijke voorstelling. Als satan God als satan weet voor te stellen bij de mensheid, dan is het duidelijk wie voor de vriendelijke vrede-stichter kan doorgaan, met dank aan de christenheid.

Onbijbelse leer

Laat ik helder en duidelijk stellen dat ik geloof dat de leer van de plaatsvervangende strafuitoefening op Christus niet Bijbels is! Ik geloof dus niet dat Vader op wat voor manier dan ook Zijn razende woede op Jezus bevredigde toen Hij aan het kruis hing. Integendeel! Op het kruis kwam de uiting van verenigde liefde van Vader en Zoon voor de gehele mensheid tot een gigantische climax!

2 Corinthe 5: 19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen,

God is nooit vijand van de mensen geweest!

Hier zien we God niet razen tegen Zijn geliefde Zoon. Hier zien we God in Zijn geliefde Zoon aan het werk. God hoefde hier ook niet verzoend te worden. Hetgeen hier met God verzoend wordt is de wereld. God is nooit, was nooit en zal nooit de vijand van de mens zijn! Als God ooit onze vijand was geweest, dan had er verzoening van God moeten plaatsvinden. Als iemand mijn vijand is en ik wil een verzoening met die persoon bewerken, dan stel ik alles in het werk om de oorzaak van die vijandschap weg te nemen.

Romeinen 5:10 Als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, gered worden, doordat Hij leeft;

Wij waren de vijanden van God!

God heeft in Christus voor ons een verzoeningswerk tot stand gebracht. Hij heeft de oorzaak van mijn vijandschap weggenomen. Zoals Paulus het in Corinthe schrijft: *Door mijn overtredingen mij niet toe te rekenen.*

Rekent God mij de overtredingen niet toe door als een razende de straf op Zijn Zoon uit te oefenen? Dan had er helemaal niet achter hoeven te staan dat de overtredingen mij niet meer toegerekend werden. Ik had dan kunnen vragen: *'Hoezo, niet toerekenen? Er staat toch geen schuld open? De straf is toch uitgewoed op Uw Zoon?'*

Alleen een schuld die nog altijd openstaat kan je vorderen, die kan je ook eventueel toerekenen of niet toerekenen. Niet toerekenen is hetzelfde als wanneer die schuld vergeven wordt.

Lukas 23:34 Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Onze zonden zijn niet toegerekend

Onze verzoening met God bestaat hierin dat de zondeschuld, die nog altijd openstond, ons vergeven is. Het is niet toegerekend.

Efeze 1:7 In Hem [Christus] hebben wij de redding door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade,

Colosse 1:14 in Wie [Christus] wij de redding hebben, de vergeving van de zonden.

De razende mensheid werd geconfronteerd met genade

Op het kruis kwam de woede van de vijandige mensheid tot een explosie. Nog altijd was daar geen razende God, die in blinde woede nog harder terugsloeg. Onze redding, onze verlossing, onze verzoening met God ligt in die onbegrijpelijke liefde en genade van God dat Hij juist midden in de climax van die menselijke woede-uitbarsting ons onverdiend vergeeft. Daarom staat er in Efeze ook achter dat het in overeenstemming is met de rijkdommen van Zijn genade. Genade is geen genade als er betaald is! Onverdiend toch gekregen. Zo is mijn God!

Het Verzoendeksel: Bron Van Vreugde

Zoenmiddel

De godsdienstige mens zou niet waarachtig godsdienstig zijn als ze niet aan bepaalde Bijbelse woorden hun eigen vrome invulling zouden geven. Zoals bijvoorbeeld het woord 'Zoenmiddel'. In het Nederlands zelf komt hier de gruwelijke voorstelling van een God die briesend zijn genoegdoening zoekt nog niet zo sterk tot uiting. Op drie manieren kan je dit woord in het Nederlands tegenkomen:

1. Zoenmiddel
2. Verzoendeksel
3. Genadetroon

Romeinen 3:25 Hem [Christus] heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, Hier komen we het Grieks zelfstandig naamwoord 'hilasterion' tegen, dat hier in de NBG is weergegeven met 'zoenmiddel'.

Genoegdoening?

We weten, de godsdienstige christenheid heeft bij voorbaat al de volslagen belachelijke opvatting op haar harde schijf staan dat God de Vader ons mensen met steeds met verder groeiende boosheid volgt. Christus is hierdoor binnen dat godsdienstige denken tot slachtoffer van Vaders vergeldingsdrang geworden. Met dit hele denken op de achtergrond herkent men in dit zelfstandig naamwoord 'hilasterion' dan ook een werkwoord met de betekenis van 'gunstig stemmen', 'genoegdoening zoeken' of 'bevrediging vinden'.

De Genadetroon

Het schijnt deze godsdienstige leraars niet te hinderen dat de Bijbel zelf een heel duidelijke verklaring van dit zelfstandig naamwoord heeft door het elders nog eens als dat zelfstandig naamwoord te gebruiken. Dat is deze tekst:

Hebreeën 9:5 daarboven waren de cherubs van de heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden; Het was dus het deksel waarmee de ark van het verbond werd afgesloten. Dat wordt ook wel de genadetroon genoemd. Het staat in het Heilige der Heilige en eens in het jaar, op de Grote Verzoendag, wordt daar bloed op gesprenkeld.

Plaats waar vergeving zich voltrok: Het Verzoendeksel

Het Griekse zelfstandig naamwoord 'hilasterion' wordt in de Bijbel dus niet gebruikt in juridische zin. Het is een aanwijzing van een plaats. Het is de genadetroon. Het is de plaats waar jaarlijks de zonden vergeven worden. Het wees destijds heen naar de plaats waar nu definitief de redding der mensheid tot stand is gebracht, namelijk de vergeving van de zonden.

Plaats waar vergeving zich voltrekt: Het kruis

Het kruis was net zo min de plaats waar Vader Zijn woede uitstortte over Zijn Zoon als dat in het Oude Testament het verzoendeksel de plaats was waar de hogepriester zijn woede uitstortte over dat lam. Verzoening was en is herstellend! Het is niet vergeldend! Het kruis was de plaats van Gods liefde, niet van Gods woede! Er was wel woede, maar dan van de mensheid! Die werd echter verzwolgen in Gods onmetelijke liefde van vergeving.

Hilarisch

Die overvloeiende, onbegrijpelijke liefde is voor ons de bron van ontembare blijdschap! Ook dat is terug te vinden in dat Griekse zelfstandig naamwoord 'hilasterion'. Het verwante Griekse woord 'hilaros' is namelijk ook volledig ingeburgerd in ons eigen Nederlands taalgebruik. In het denken van de 'serieuze' christenheid heeft God echter niets uitstaande met dit bekende woordje 'hilarisch', omdat men wel bij van alles en nog wat enorm kan lachen, maar dat bij God en hun eigen geloofsleven niet passend vindt. Vandaar dat veel ironische klanken in het Nieuwe Testament aan hen ook niet besteed zijn.

Echt plezier

De grootste bron van blijdschap, van vreugde en echt plezier is echter vastgezet in Gods werk van onbegrensde liefde en overvloeiende genade. Daar mogen we ten volle van genieten in de zekere wetenschap dat jouw God nooit en te nimmer boos op je is. Het grote bewijs ligt daar: Het kruis!

Godsdienst heeft Gods gezicht besmeurd met de modder van schuld en schaamte. Zijn genade veegt dat alles weg. God was liefde! God is liefde! God zal altijd liefde zijn! Wow! Wat een vreugde!

Genade Knipoogje 19

Een Door God Geslagene

Jesaja 53: 4 Wij hielden Hem voor een door God geslagene.

Wij hielden Christus Jezus voor iemand die door God geslagen was. Zo sterk zelfs dat het de officiële leer van de christelijke kerk is geworden. Om eerlijk te zijn, ikzelf heb jarenlang met een dergelijke verwrongen godsbeeld naar Christus gekeken. Ik heb het zelfs verkondigd als het evangelie dat Christus Jezus door God geslagen was.

Hoe dacht ik dat God in elkaar zat?

Ik was er stellig van overtuigd dat God de Vader Zijn woede over Zijn Zoon uitstortte. Daarmee zou dan voldaan zijn aan de eis van Zijn gerechtigheid. Wat voor een verknipte voorstelling had ik van God dat Hij Zich uit moest leven op Zijn Zoon om Zijn gerechtigheid voldaan te krijgen? Zoals ik het na mijn bekering geleerd had binnen de christenheid, zo heb ik dat zelf ook het grootste gedeelte van mijn christen zijn geloofd en verkondigd.

Hoe zag ik Christus werk op het kruis?

Onze zelfbedachte 'god' zag ons mensen zondigen en daar kon hij niet over uit. Hij was razend! Die zondaren waren weerzinwekkend voor deze 'god'. Zijn toorn ontvlamde en hij zocht naar wraakneming. Hij had zijn hand al toegerust tot hun verdelging. *'Iemand moet hiervoor betalen!'*, riep hij in zijn woede. *'Hier moet straf op volgen! Er zal bloed vloeien!'*.

Iedereen denkt zijn eigen god te zijn

Genesis 3:5 God weet, dat op de dag, dat jullie daarvan eten, jullie ogen geopend zullen worden, en jullie als God zullen zijn, kennende goed en kwaad.

Het was satan, de slang, die ons wijs maakte dat wij als God zouden zijn. En ja hoor! De hele godsdienstige wereld, inclusief het christendom gelooft het zonder meer. Ieder is zijn eigen godje. We denken lekker zelfstandig te zijn. Natuurlijk wel voor God, o ja. Alles voor God. Wij spannen ons in. Wij presteren. Zit iemand ons dwars, dan worden we boos. Dat kunnen we als zelfstandig godje toch niet tolereren? De God die we dienen zien we als een afbeelding van onszelf. Daarmee hebben we onze grote (af)god gecreëerd. Dus hij wordt net als wij boos als mensen hem dwarsbomen door zonde.

Nou heeft de christenheid hier wel iets op gevonden. Gods toorn werd door Christus werk op het kruis geneutraliseerd. Zijn woede is daarmee gestild. Als we dus bang zijn voor een boze god, komt Christus daartussen staan. We schuilen achter Jezus voor de boze 'god'.

Jesaja 53: 4 Wij hielden Hem voor een door God geslagene.

Ja, we hielden Hem daarvoor

Het was dus een verzinzel. Dat betekent die uitdrukking *"We hielden Hem daarvoor"*. Het is niet het alleenrecht van Jezus deze wereld zo lief te hebben. *"Alzo lief heeft God de wereld!"* Om die liefde te laten merken heeft Hij Zijn Zoon gezonden als beelddrager van Hem. Op het kruis, toen de woede van de mensheid op Hem afstormde (niet de woede van God), toen riep Hij:

Lukas 23:34 Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Wat is het dus? Vereffening van schuld of vergeving?

Was de rekening vereffend op het kruis, dan was vergeving hier niet meer op zijn plaats. Vergeving houdt in dat de schuld onbetaald en onverdiend toch helemaal kwijtgescholden wordt.

Welke voorstelling heb ik dan nu van God?

God kijkt naar de mens en kan er niet over uit. Hij is zo smoor op ons. Hij mag jou zo intens graag dat Hij enorm bewogen is als Hij ziet wat zonde met jou doet. Hij zegt: *'Mijn liefde voor hen drijft me ertoe om hen hiervan te redden, ook al wordt het Mijn dood.'*

De wonden van Christus vertegenwoordigen dus iets wat ons persoonlijk veel meer raakt dan de genoegdoening van de wraaklust van een beledigde en tegengewerkte (af)god. Die wonden spreken van Gods overvloeiende rijkdom van liefde en genade. Wat een genot!

Genade Knipoogje 20

Gods Gerechtigheid

Een kosmische rechter?

Hoor je ook bij die grote ontelbare schare die huiveren en rillen bij de bovenstaande uitdrukking: Gods gerechtigheid? Je ziet de sadistisch hulpjes van de kosmische Rechter van het hele Universum al de martelwerktuigen klaarzetten. Handenwringend staat de Rechter zelf zich al te verkneukelen in Zijn goddelijke rechtszaal. Hij zet zich neer op de rechterstoel met de voorzittershamer al in de aanslag. Eén kreet staat al als gegrift in zijn hele denken:
S C H U L D I G !!!!!!!

Onrecht

Staat Gods gerechtigheid garant voor het allergrootste onrecht dat ooit over deze wereld zal worden uitgestort? Ja, volgens de officiële christelijke geloofsbelijdenis staat Gods gerechtigheid hier nog altijd garant voor. Mensen die nog nooit van de Heer gehoord hebben en dus nooit een beslissing voor de Heer genomen hebben zullen tot in alle toekomstige tijdperken door God gemarteld worden vanwege hun ongelooft.

Gods gerechtigheid

In de christenheid een afgrijselijk iets waar men maar liever niet over nadenkt. Wij hebben een behoorlijke tijd in Gouda gewoond, een bolwerk van christelijke orthodoxie. Mensen die wij herkennen als echte oprechte gelovigen belijden daar nog dagelijks brandhout voor de hel te zijn vanwege deze gerechtigheid van God. God is volgens hen zo rechtvaardig! Hij kan geen zonde door de vingers zien! Geen enkele. Ieder heeft wel iets, dus de hel is een rechtvaardig verdiende eindbestemming in hun denken. De logica van christelijke orthodoxie.

Mensen die niet meer konden geloven in die gruwelijke god

Veel atheïsten daar in Gouda waren ooit zulke orthodoxe christenen. Terecht hebben ze afstand genomen van deze gruwelijke god. Met evangelisatie ben ik velen van hen tegengekomen. Ze staan niet open voor het evangelie. Wie kan dat hen kwalijk nemen? Zou God het hen dan kwalijk nemen omdat zij niet met die afgod van het orthodoxe christendom konden leven?

Gods gerechtigheid

We hebben lang genoeg stilgestaan bij de voorstelling van het orthodoxe wangedrocht. Nu gaan we naar de Bijbel. Gods gerechtigheid blijkt dan juist integendeel een aspect te zijn van Zijn overvloedige rijkdommen van genade!

Zacharia 7: 9 zo zegt Yahweh Zebaoth: spreekt gerechtigheid: bewijst elkaar liefde en barmhartigheid; Hoe werkt gerechtigheid dus? Door liefde en barmhartigheid te bewijzen. Dat is toch wel heel simpel, nietwaar? In het algemeen openbaart gerechtigheid zich in liefde en barmhartigheid. 'Ja', zegt men dan, 'maar hier staat niet dat dit de gerechtigheid van God is!'

Openbaring van Gods gerechtigheid

Jesaja 30: 18 Yahweh verlangt ernaar om jullie genadig te zijn. Daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over jullie te ontfermen, want Yahweh is een God van gerechtigheid; volmaakt gelukkig zijn allen die op Hem wachten.

Hier hebben we Gods gerechtigheid, oftewel de gerechtigheid van Yahweh. Hoe openbaart die gerechtigheid van God zich nu? God heeft doorlopend een intens verlangen om maar Zijn genade te bewijzen. Daarom staat Hij op en ontfermt Hij Zich.

Uitzien naar God vanwege Zijn gerechtigheid

In de orthodoxie wacht men op de Heer omdat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Daarbij heeft men dan dat plaatje van een gruwelijke martelgang voor de overgrote meerderheid. Deze tekst eindigt ook met mensen die op Hem wachten. Die worden volmaakt gelukkig genoemd. Waarom? Omdat Gods gerechtigheid zich uit in overvloedige genade en in ontferming.

1 Corinthe 4:5 De Here komt, dan zal aan elk Zijn lof geworden van God.

Genade Knipoogje 21

God Is Voor Jou!

Zeker weten! God is voor jou en jou en jou!

Is daar die diep gefundeerde en gewortelde zekerheid in je hart dat God voor jou is? Hij is namelijk wel degelijk voor jou, kan ik je verzekeren! Wanneer alles echt gesmeerd van een leien dakje gaat, dan is God voor jou! Maar ook als het leven je bij de vingers afbreekt, dan nog is God wel degelijk voor jou!

God is voor mij!

Het was toen David te Gath door de Filistijnen werd achtervolgd, dat hij de volgende woorden neerschreef:

Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor mij is.

Wat een moment om met zo'n verklaring te komen!

God is niet alleen met jou. Hij is voor jou!

In de vertalingen die ik erop heb nageslagen staat telkens '*dat God met mij is*'. Ga je echter naar de Hebreeuwse grondtekst dan blijkt dat hier nadrukkelijk staat '*dat God voor mij is*'. Natuurlijk is het een bemoediging om te weten dat God in elke situatie met je is. Het is echter nog een heel stuk bemoedigender wanneer Hij niet alleen maar met je is, maar dat Hij in die situatie ook voor je is. Anders had je eventueel nog kunnen fantaseren dat Hij dan wel met je is in die verschrikkelijke situatie om jou er dan vervolgens op te wijzen dat je dit wel aan jezelf te wijten hebt. Nee, in die situatie is Hij voor jou!

Midden in de ellende is God voor jou!

We kennen allemaal, stuk voor stuk, wel die uitermate beroerde situatie waar David zich in bevond ten opzichte van die Filistijnen. Iedereen heeft het wel een keer op de één of andere manier meegemaakt dat het leven je in het nauw heeft gedreven. Geen uitweg! Alles zwart! Op dat soort momenten zijn we geneigd om het uit te schreeuwen: '*Waarom heeft God zich tegen mij gekeerd?*'

Heeft God zich ooit tegen jou gekeerd? Nee! God is voor jou! Dat is een feit!

Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor mij is.

David zei hier niet: '*Ik voel het, God is voor mij*'. Het is nou juist in dit soort situaties van ons leven dat we helemaal niet voelen dat God voor ons is, maar dat we dan wel mogen terugvallen op de zekere wetenschap dat God voor ons is. De emoties kunnen van alles uitschreeuwen. Het feit is dat God voor ons is.

Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor mij is.

Als we in ons dagelijks leven leren op de feiten alleen terug te vallen, dan zullen we in de situatie, wanneer onze emoties om het luidst het tegendeel uitschreeuwen, in alle rust terug kunnen vallen op deze heerlijke wetenschap.

Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor mij is.

God is voor jou! Niets brengt dat aan het wankelen!

Psalm 136 God is voor mij, want Zijn goedertierenheid is voor de aïoon.

God is voor jou. Niets of niemand zal ooit Zijn hart aan het wankelen brengen. Zijn liefde, Zijn mensieliefde, Zijn bewogenheid, Zijn goedertierenheid en Zijn genade zullen altijd vanuit Zijn hart naar jou toe door blijven stromen.

Omstandigheden kunnen je soms verstikken.

Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.

Negatieve gevoelens lijken je soms te wurgen.

Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.

Op een bepaald moment kan het leven je totaal zinloos toelijken.

Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.

Vertrouw Hem wanneer het weer eens lijkt alsof je verdrinkt in een oceaan van ellende.

Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.

Hij zal Zijn genade bewijzen middenin al die ellende.

Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.

Hij verzekert jou van Zijn liefde.

Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.

God is voor iedereen! Altijd!

Het kan zijn dat je omstandigheden zich keren. Het kan ook zijn dat dit niet gebeurt. Maar in dat alles mag jij zeker weten dat Zijn liefdevolle, soevereine armen je zullen dragen. Telkens opnieuw zal Hij jou Zijn liefde toefluisteren.

Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor jou is.

Romeinen 8:31 Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

God Reageert Niet, Hij Regeert

'O, broeders en zusters! Het loopt helemaal mis! Dit had niemand kunnen voorzien! Nu moet God ingrijpen! We moeten hele strijdkrachten van gebed mobiliseren! Waar zijn onze gebedssoldaten? Zij moeten zich in de vuurlinie plaatsen om Gods burchten te bestormen! We moeten het met veel gebedseenheden voor elkaar krijgen om God in beweging te krijgen!'

God reageert niet.

Wij denken dat zaken mislopen in deze wereld. Er loopt niks mis. Niks gebeurt zomaar. God regeert! De soevereine God heeft allang het script geschreven van het drama dat wij 'leven' noemen. Wij kijken naar de wereld en hebben het gevoel dat het aan een zijden draadje bungelt. Voor ons gevoel is het nog helemaal onbeslist hoe dit zal aflopen. Dus schieten we weer in ons angstgebedje: 'God, grijp in!'

God reageert niet.

Kijk jij er misschien ook zo tegenaan dat de hemelse legermachten zich aan de ene kant van het strijdtoneel hebben geplaatst terwijl de demonen van de hel zich aan de andere kant hebben opgesteld? Beide groepen hopen natuurlijk dat ze zelf winnen. In het gebed strijdt jij er maar voor dat die hemelse legermachten mogen winnen.

God reageert niet.

In het christendom is het een algemene opvatting dat de afloop van het leven van een mens afhangt van de beslissing die de mens zelf maakt. De hele hemelse legermacht houdt zijn adem in: Wat zal hij beslissen? God is heftig aan het duimen voor een goede afloop. Familieleden zijn in doodsangst of hij wel goed terecht zal komen en smeken God.

God reageert niet.

Dit hele denken is eenvoudig godsdienstig humanisme. Het is een belediging voor de soevereiniteit van God. Het zet de mens achter het stuur en God mag de zenuwachtige medepassagier spelen die nog zoveel mogelijk mag proberen te redden wat er te redden valt. In dat plaatje heeft God dan nog net de mogelijkheid om ons soms te bemoedigen en ons soms te bedreigen in de hoop dat de mens daardoor de juiste beslissingen zal nemen.

Nee! God regeert!

Het is echt niet zo dat de hele hemel haar adem inhoudt in zenuwachtige afwachting op hoe het allemaal af zal lopen. Het is niet zo als bij een tot op de toppen van de zenuwen gespannen voetbalwedstrijd Nederland Spanje, waarbij de laatste minuten beslissend zijn en het nog alle kanten op kan. De koppen in het Nieuwsblad van Gods eeuwigheid zijn al geschreven. Je leest daar: '**GOD WINT!**'.

Ja! God regeert!

1 Koningen 22: 19 Hoor het woord van Yahweh. Ik zag Yahweh op zijn troon zitten,

Jesaja 6: 1 Ik zag Yahweh zitten op een hoge en verheven troon

Daniël 7: 9 Er werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder;

Openbaring 4: 2 Ik kwam in vervoering van de geest en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten.

Nee onze hemelse Vader loopt daar niet te ijsberen omdat Hij erover tobt hoe het allemaal opgelost moet worden. Hij zit omdat alles al in kannen en kruiken is! Tot op het allerlaatste detail heeft Hij het plan van de redding van de wereld al helemaal uitgewerkt en ook uitgevoerd!

God regeert!

Er hoeft niet door God gereageerd te worden op angstgebedjes van ons om de nare omstandigheden te veranderen. Hij had die omstandigheden al in Zijn planning staan ten gunste voor ons. Niets overvalt Hem als een verrassing. Alles is tot in de finesses voorbereid. Het is nergens meer voor nodig dat hij op onvoorbedachte wendingen nu nog zou moeten reageren.

Nee, God reageert niet! Hij regeert!

Genade Knipoogje 23

Wie Is Er Groter Dan God?

Wat krijgen we nou?

Waar kom ik nou weer mee aanzetten? Kan je het idioter bedenken? Iemand die groter is dan God! Nou ja!!

Toch denkt volgens mij de overgrote meerderheid van de christenen dat er genoeg te bedenken valt dat groter is dan God. Zaken die buiten Zijn invloedssfeer staan. Zaken waar Hij niet op kan ingrijpen.

De nare omstandigheden

In mijn vorig knipoogje eindigde ik met die nare omstandigheden in het leven waardoor we, als door de bliksem getroffen, gezamenlijk de handen ineen slaan om als één man God te bestoken met onze angstgebeden. Toch veranderen in de meeste gevallen die omstandigheden niet.

God in de nare omstandigheden?

Vraag nou eens iemand of God ons door die kwalijke omstandigheden ook wat geleerd heeft, dan komt er een geïrriteerde reactie: *'Daar had God niets mee te maken!'*

Is dat zo?

Wist Hij het niet van tevoren?

Heeft Hij het toegelaten?

Kon Hij het niet stoppen?

Ja, God heeft er wel wat mee te maken!

Ja, God wist het van tevoren!

Ja, God heeft het toegelaten!

Ja, God had het kunnen stoppen!

Iets groter dan God?

Al die christelijke excuses voor God betekent dat er volgens die verdedigende gelovigen iets of iemand is die groter is dan God. Moeten we dan toch maar accepteren dat God het ook allemaal niet meer op een rijtje heeft? Nee toch?

Psalm 135:6 Yahweh doet al wat Hem behaagt in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle waterdiepten;

Jesaja 14:24-27 Yahweh Zebaoth heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zo zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen: Dit is het besluit dat gemaakt is over de hele aarde, en dit is de hand die uitgestrekt is over alle volken. Want Yahweh Zebaoth heeft een besluit genomen; wie zal het verijdelen? En Zijn hand is uitgestrekt; wie zal haar afwenden?

Jesaja 46:10 Ik, die vanaf het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;

Efeze 1:11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil,

Is die laatste tekst je opgevallen?

Voor de gelovigen die, net als ik, er van overtuigd zijn dat we momenteel binnen het geheimenis leven heb ik die laatste tekst er ook bij geplaatst. Een kenmerk van de huidige tijd is inderdaad dat de Heer geen uiterlijke tekenen en wonderen doet. Echter, ook in onze tijd werkt de Heer niet uitsluitend in ons, maar wel degelijk in alles, naar de raad van Zijn wil.

Wie is er nou groter dan God?

Niemand! Absoluut niets en niemand! God is Degene die Zijn plan met allen en alles volvoert. Die beroerde omstandigheden dan? Probeer God niet te begrijpen op grond van je omstandigheden. God is midden in elke omstandigheid. Onze luxe en voorspoed verslijten we zo makkelijk voor Gods zegen. Maar komt er tegenwind, dan leert de Heer ons om ons oog weer op de echte zegen in Hem alleen te richten.

God is er!!!

In de storm, God is er! In de hitte, God is er! In gevaar, God is er! God is er om ons hart tot overstromens toe te vullen met Zijn liefde en genade.

Wat Is Er Zo Bijzonder Aan Zonde?

Zonde: Grote winnaar in de godsdienst

Zonde! In de godsdienst lijkt er vrijwel geen enkel onderwerp van groter belang te bestaan dan zonde! Wie of wat heeft dit onderwerp zo hoog op de vrome agenda geplaatst? Nou, eigenlijk denk ik dat daar een heel simpel antwoord op is.

De afwijzing van Christus

Afwijzing van Gods onvoorwaardelijke genade, niet alleen voor de redding maar ook voor de christelijke praktijk! De volle aandacht hoort Bijbels gezien uitsluitend, enkel en alleen op Christus gericht te zijn. Deze afwijzing van genade brengt godsdienst er echter toe om de volle aandacht nu op de zonde te richten.

Hoe sta ik dan tegenover zonde?

Ik haat de zonde! Ik haat het als ik het in mijn eigen leven opmerk en ik haat het als ik het terugvind in de levens van mijn geliefden! Het loon van de zonde is nog altijd de dood! Daar is nog altijd niks aan veranderd!

Het effect van zonde

Zonde heeft een verderfelijk effect op een persoon. Meedogenloos en in toenemende mate berooft het ons van het genot van al het goede dat we in het Leven van de opgestane Christus ontvangen hebben. Leegheid en zinloosheid zijn de enige emoties die overblijven.

De kijk van godsdienst op zonde

Waarom trekt godsdienst dan toch de volle aandacht van Christus af en richt het op de zonde? Wanneer wij precies zo over zonde zouden denken zoals God over zonde denkt, dan zou de zonde die ereplaats nooit ontvangen. Het heeft het echter ontvangen omdat godsdienst anders naar zonde kijkt dan God. Hoe kijkt godsdienst dan tegen zonde aan? Men bekijkt het door de ethische bril die de mens heeft opgezet nadat ze van de boom van de kennis van goed en kwaad hadden gegeten. Het was de vrucht dat de mens kennis kreeg over goed en kwaad. Men kreeg een ethisch oordeel.

Menselijk ethisch oordeel over zonde

Het ethisch oordeel maakt dat men de dienst aan God niet meer uitsluitend kan zien als dat men simpel op Christus gericht is en Zijn genade laat werken. Het ethisch oordeel maakt dat men de dienst aan God ziet als zien op zonde als een kwaad dat bestreden moet worden. Godsdienstige praktijk komt daardoor ook neer op: Het morele oordeel: "**zonde is slecht!**" Men moet er dus goed op letten om het te kunnen ontwijken. We oordelen daardoor elkaar en onszelf op grond van de morele gevolgen in het gedrag. We bekijken elkaar en onszelf dan ook voortdurend op basis van een juridisch gevoel van onschuld tegenover schuld.

Gods kijk op zonde

Vader God bekijkt de zonde niet door de ethische lens. Voor Vader zit er niets juridisch aan de zonde. Hij treedt dan ook niet voor ons op als Rechter. Hij bekijkt het als de Arts die ons geestelijk welzijn op het oog heeft. God staat echt niet te kokhalzen als Hij jou ziet zondigen. Hij walgt niet van jou! God deinst ook niet terug voor de zonde, zoals Superman dat doet als die met Kryptonite wordt geconfronteerd.

De zonde is overwonnen!

God heeft al lang en breed overwonnen! Ja, je leest het goed, God heeft al lang en breed overwonnen! God kijkt naar de zonde als iets dat al lang en breed is overwonnen! Het werk is reeds volbracht! Nee, God is niet in het minst geïntimideerd door zonde!

Kijk, zo kijkt God naar de zonde en als wij nou ook zo naar de zonde kijken komt de volle aandacht weer op de levende Christus terecht. Dan staan we weer op die basis van genade.

Schijnbaar Bijbelse onderbouwing

Godsdienst zou geen godsdienst zijn als ze voor hun onbijbelse praktijk geen Bijbeltekst hadden. Daar komt die:

Habakuk 1: 13 U, die te rein van ogen bent om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen,

Denken als Habakuk

De christenheid denkt veel te vaak net als Habakuk. Men denkt: 'God is zo moreel rein dat als Hij ons ziet zondigen Hij als de wederse weerga moet maken dat Hij wegkomt. Daar moet Hij absoluut geen contact mee hebben'.

O! Dat zit zo volkomen ernaast! **VERDER ERNAAST KAN JE OOK NIET ZITTEN!**

Onbegrip naar God toe

Habakuk 1: 13 U, die te rein van ogen bent om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen, waarom aanschouwt U de trouwelozen en zwijgt U, als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij?

Habakuk snapte er geen hout van. Kenmerkend zoals godsdienst er ook tegenaan kijkt!

God redt de zondaar

God ziet jouw en mijn zonden. Hij zet het niet op een lopen! Hij verstopt zich niet in de heilige kleerkast, hopen dat dit kwaad Hem niet zal treffen! Nee, Hij rent juist naar jou en mij toe! Hij zoekt je op om jou te laten delen in Zijn overwinning!

Vader is niet boos op je als je zondigt

Hij houdt van je en wil Zijn vrijheid met jou delen. Echte bevrijding van al dat kwaad dat je leven zo verwoest! Hij bevrijdt, niet omdat Hij een moreel goed leven van jou eist, maar omdat Hij jou één heeft gemaakt met de opgestane Christus. Zijn weg is de weg van genade!

Geen scorebord van een oordelend Rechter. Wel overwinningsleven in de opgestane Heer!

Genade Knipoogje 25

Genade & Zonde

Is genade een zonde-aanmoediging?

Ik kan me goed indenken dat gelovigen, die in hun praktijk voortdurend hun volle aandacht op de zonde gericht houden ten einde daar niet in te trappen, behoorlijk gechoqueerd zullen zijn door mijn vorig knipoogje. Misschien is jullie conclusie zelfs wel dat ik mensen aanmoedig tot zondigen.

Citaat

Hier volgt een ijzersterk citaat van Martyn Lloyd Jones, die dit tegenvuur blijkbaar ook kende:

“De ware prediking van het reddend evangelie van genade alleen leidt er altijd toe dat deze beschuldiging ertegenin gebracht kan worden. Er bestaat simpelweg geen betere toetsing of iemand het reddend evangelie van het Nieuwe Testament verkondigt dan deze, dat sommige mensen het verkeerd opvatten en verkeerd interpreteren. Zij horen erin dat de boodschap hierop neerkomt dat, omdat je nu eenmaal uit genade alleen gered bent, het er helemaal niet meer toe doet wat je ook doet. Je kan dus gewoon doorgaan met net zoveel te zondigen als je maar wenst, want daardoor zal de heerlijkheid van Gods genade alleen maar nog meer toenemen. Als mijn prediking en voorstelling van het reddend evangelie dit mogelijk misverstand niet oproept, dan is het blijkbaar niet het evangelie!”

Wild Side Of Live

Is de verkondiging van genade en genade alleen de oorzaak van het leven ‘*On The Wild Side Of Life*’? Veroorzaakt genade een leven waarbij je met iedereen het bed in vliegt? ‘*Jazeker!*’, schreeuwen de **Werk**-verkondigers op het hardst. ‘*Als je niet de grens trekt en niet waarschuwt dat je daar niet over mag, dan vraag je om ellende!*’, is hun motto.

Te ver gaan met genade

De **Werk**-verkondigers nemen een duidelijk standpunt in over genade: ‘*Je kan ook te ver gaan met genade!*’. Volgens hen levert dit ‘*te ver gaan met genade*’ een los leven op ten opzichte van de zonde. De jongerenkampen waar genade verkondigt wordt zouden daardoor, volgens deze **Werk**-verkondigers, verworpen tot hoerenkampen.

Horror

‘*Je kan ook te ver gaan met genade!*’. Is het horrorscenario van deze **Werk**-verkondigers reëel? Nee, het is een absoluut bezopen idee wat nog wel altijd zijn voedingsbodem vindt bij twee verschillende soorten gelovigen:

1. Zij die angstig zijn omdat ze Christus Jezus eenvoudigweg niet vertrouwen als Hij in andere mensen werkt.
2. Zij die bang zijn dat ze hun controle over andere mensen zullen verliezen, terwijl ze feitelijk wel al beginnen te geloven dat dit genade onderwijs waar is.

Waarschuwen voor Christus Jezus?

‘*Je kan ook te ver gaan met genade!*’. Feitelijk is deze uitspraak precies hetzelfde als dat je zou waarschuwen voor een leven met Christus Jezus met de woorden: ‘*Pas op! Dat kan helemaal uit de hand lopen!*’

Koninklijke heerschappij

Romeinen 5: 17 Zij, die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, zullen leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Door de overvloed van genade leven we en heersen we als koningen. Dat is zomaar één van die resultaten die de Bijbel tekent als gevolg van de overvloed van genade. Het leven dat dan openbaar komt is niet zomaar leven. Het is het leven van de opgestane Christus! Vandaar dat we ook als koningen heersen.

Opvoedende genade: Een hele stap verder

Het echte gevaar is absoluut niet dat we te ver zouden gaan met de genade. Het echte gevaar zit hem daarin dat we niet ver genoeg gaan met de genade!

Titus 2: 11-12 De genade van God is verschenen om ons op te voeden,

Niet strijden, maar vertrouwen

Genade richt onze blik op Christus. Genade voedt ons op. Het gevolg is dat we de goddeloosheid en wereldse begeerte achter ons laten. Niet omdat we onze blik daarop richten en ertegen strijden! Dat is het **Werk**-evangelie. Het is omdat we erop mogen vertrouwen dat Christus Zijn leven in ons uitwerkt, zoals Hij belooft heeft. Dat is genade!

Rusten in Christus

Ben je nog altijd bang dat die genade alleen geen vruchtbaar leven oplevert? Vertrouw je de opgestane Christus nog steeds niet? Jij mag rusten in Hem en genieten van Zijn werk in jou en Hij zorgt wel voor dat vruchtbaar leven.

1 Corinthe 15: 10 Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God, die met mij is.

Genade Knipoogje 26

Gods Mening Over Jou

Hoe oordeelt God over jou?

Vanuit welk gezichtspunt bekijkt God jou? Wat is Zijn mening over jou?

Eigen oordeel zou Gods oordeel zijn

Veel gelovigen zijn daar al heel kortweg klaar mee. *‘O, ik stel God zo verschrikkelijk teleur! Gelukkig kijkt God niet aldoor, anders zou Hij met Zijn bliksemend vuur me zo van deze aardkorst afvegen! God kan nooit tevreden over mij zijn!’*, zo redeneren ze maar door.

De reden waarom ze zulke gedachten over God hebben is omdat ze Gods mening inschatten via hun eigen beoordeling. Allerhande eisen van God hadden ze op een rijtje geplaatst en ze waren eraan gaan staan. Vervolgens beoordeelden ze hun eindprestatie en die bleek behoorlijk tegen te vallen. Gods mening moet dus, volgens hen, wel zeer ongunstig over hen uitvallen.

Publieke opinie zou Gods oordeel zijn

Anderen komen tot dezelfde conclusie omdat ze Gods mening gelijkstellen aan de publieke opinie over hen. Okay, je kan hele goede vrienden hebben die echt het beste met je voor hebben, maar hun liefde is beperkt en onvolmaakt. Soms loopt vriendschap uit op haat naar jou toe en soms weet je niet eens wat de reden daarvan is. Je valt je vriendenkring hard tegen. Dan moet Gods mening over jou dus, volgens jou, ook wel zeer ongunstig uitvallen.

Evangelisch getier

Laatst hoorde ik op You Tube nog een Amerikaans prediker tieren dat God de zondaar haat! *‘God kan jou niet uitstaan wanneer je zondigt’*, wierp hij zijn luisterend publiek in het gezicht. De altijddurende hel is in dat godsbeeld dan ook een gerechtvaardigde genoegdoening van god.

Triest

Triest als je jouw mening over jezelf tot Gods mening promoveert! Triest als je de mening van je vriendenkring over jezelf tot Gods mening promoveert! Gigantisch triest als je zo’n verwrongen godsbeeld hebt dat de enige mening van God over jezelf er één van haat en afgrijzen is.

Hebreeën 1:3 Christus is de afstraling van Gods heerlijkheid.

Hoe oordeelt God over jou? Vanuit welk gezichtspunt bekijkt God jou? Wat is Zijn mening over jou? Deze Bijbeltekst geeft daar een ondubbelzinnig antwoord op.

Good Cop, Bad Cop

Velen kijken naar Jezus en God als naar zo’n spelletje *‘good cop, bad cop’*, dat agenten bij een verhoor van verdachten wel eens opvoeren. De één is de rotzak, die als een razende tekeer gaat, terwijl de ander je heel aardig en vriendelijk manipuleert. Zowel God als Jezus is geen van beiden.

Hebreeën 1:3 Christus is de afstraling van Gods heerlijkheid.

Jezus Christus is ook niet de liefdevolle, achter wie je schuilt voor een razend tierende God. Christus is de afstraling van Gods heerlijkheid. Misschien denk je: *‘Nou en, Hij straalt dus net zo als Zijn Vader. Wat heb ik daaraan?’* Daarvoor gaan we kijken achter die woorden zelf.

Gods Heerlijkheid, Gods oordeel

Het Griekse woord *‘doxa’*, dat hier met *‘heerlijkheid’* is vertaald heeft een heel duidelijke eerste betekenis in: *‘mening, oordeel, gezichtspunt of inschatting’*. Dat betekent dus dat Christus de afstraling is van Gods mening of oordeel over jou. Wil je de zon leren kennen, dan kom je bij de afstraling van de zon, oftewel de zonnestralen, terecht. Wil je op precies dezelfde manier weten wat Gods mening over jou is, dan kom je bij Christus Jezus terecht.

Hoe handelt Christus met zondaren?

Heb je ontdekt hoe Christus met de zondaren, hoeren en tollenaars omging in de Evangeliën. Zie je Hem samen eten met hen tot afgrijzen van de geestelijke leiders van die tijd? Hij wees ze niet af. Hij veroordeelde ze niet. Hij zocht telkens weer een relatie met hen. Dat is nou de afstraling van Gods mening over jou!

Gods oordeel van liefde

Lees je dus over Gods heerlijkheid, denk dan in het vervolg aan Gods mening van liefde, genegenheid en betrokkenheid over jou. Weet dat Hij je helemaal te gek vindt! Hij mag jou zo graag! Dat heeft Christus helder en duidelijk gemaakt. Zet dus die wettische bril over jezelf af en dompel je onder in Gods mening van onvoorwaardelijke liefde en overvloeiende genade over jou. Gods liefde voor jou is onuitputtelijk! Geen enkele misser, geen enkele stomiteit, geen enkele zonde kan Gods overstromende vloed van liefde keren.

God vind jou te gek!

Dat is Zijn mening over jou! Van die overvloeiende liefde en genade mogen we met volle teugen genieten!

Genade Knipoogje 27

Dat is nou Vader!

Het eigen feest

Hij voelde zich echt helemaal te gek: 'Dolle pret! Hoe hoog zweef ik nu wel niet in de wolken?! Twee meter, drie meter, honderd meter?' Het verstand van de jongen was helemaal leeggelopen. Dus vond hij dit het moment bij uitstek om zijn liefhebbende vader financieel leeg te schudden.

De luxe van Business Class vliegen liet hij zich heerlijk aanleunen. Ver weg! Zo ver mogelijk van de vertrouwde omgeving! Altijd zon, mooie vrouwen, drank en een grandioze accommodatie. Daar moest en zou hij zijn! Feesten en beesten, dat was zijn planning! Dat was zijn levensdoel!

Het buitgemaakte fortuin stortte als een waterval neer tussen al zijn aangekochte vrienden. Van kroeg naar nachtclub. Van nachtclub naar cruise. Van cruise naar dure hotels. Van hotels naar Dark Rooms. Van Dark Rooms weer naar het hotel, waar op een dag

Uitgefeest

Op een dag blijkt de financiële waterval helemaal opgedroogd te zijn. Eind van de rit feesten en beesten. Einde ook aan al die aangekochte vrienden.

Hongerig, geplukt door zijn maten in dwaasheid, Daar ligt hij, weggeworpen, afgelikt en afgedankt. Het feest is uiteengespat en de scherven liggen vertrap in het mesthoekje van een boerenerf.

Behoorlijk uitgehongerd zou hij maar wat graag zijn lijf weer willen vullen met wat restjes van het veevoer. 'O mensen! Die kontlikkers bij mijn vader hebben het beter voor elkaar dan ik!' Vol ziedende woede steeg deze gedachte als een stinkende damp op uit zijn brein toen hij eindelijk eens de feiten op een rijtje kreeg.

Vaders feest voor de zoon

Gefrustreerd over zijn eigen falen en met een heel angstig voor gevoel begon hij aan de reis terug naar zijn familie. In de armen van Vader gevallen hakkelde hij wanhopig: '*Pa, ik heb het echt verknald! Elk recht op de gunst van de familie heb ik helemaal verspeeld!*'

De liefhebbende vader voorkwam nog verder gehakkel met een stevige omhelzing. Als een gek seinde hij zijn werknemers in om voor de allerheerlijkste maaltijd te zorgen en een feest aan te richten.

Razend boze broer

Broertje criticaster, die zich gespecialiseerd had als jurylid '*Vaders Liefste*' fronste de wenkbrauwen vanwege deze grillige vergeving. Zijn razernij deed bij hem alle stoppen doorslaan! Maar al die drukte had geen enkele invloed op de liefde van Vader.

Dit is nou Vader!

Vader: '*Die loyaliteit van mijn oudste zoon is wel mooi, maar wat is erop tegen om nu te knallen met een groot feest? Mijn zoon is terug! Hijs de vlaggen! Laten we allemaal plezier maken en vrolijk zijn! Alle vroegere missers denken we niet meer aan! Alle dwaasheid is achter ons gelaten! Vergeving vormt het fundament voor toekomstig geluk!*'

Genade Knipoogje 28

Toorn Van God

Colosse 3:6 om welke dingen de toorn van God komt.

Godsdienst pikt het niet als je ongelimiteerd spreekt over de liefde van God. In het vorige knipoogje zagen we de liefde van de Vader. Tegenover die liefde stelt godsdienst altijd direct de toorn van God. Bij godsdienst moet alles in evenwicht hangen, anders zou het oneerlijk zijn. Dat is zo ongeveer het emotioneel gevoel van godsdienst dat hier aan hangt. Er is echter in de verste verte geen sprake van evenwicht.

God is liefde

Liefde is het wezen van God. Dat is God Zelf. Dat is de gehele geaardheid van God. Koppel je werkelijke, onvervalste liefde los van God, dan hou je niks over. Je hakt dan namelijk Zijn wezen in gruzelementen. God is liefde!

God is niet toorn

Nergens wordt toorn het wezen van God genoemd in de Bijbel! Toorn is niet de geaardheid van God! Hij oefent toorn uit. Wel degelijk! Koppel je echter toorn los van God, dan hou je altijd nog God over. Er wordt dan niets aan de identiteit van God ontnomen. God is liefde!

De Bijbelse uitdrukkingen

De Bijbel spreekt over de toorn van God als de toorn van het Lam, de komende toorn, de dag van de toorn, de grote dag van hun toorn en de beker van Zijn toorn, die komt over de kinderen van de toorn.

“Toorn” in het Grieks

Het Griekse woord voor ‘toorn’ is ‘orge’. Kijk, hier zijn we al gelijk op bekend terrein als we bijvoorbeeld denken aan bandeloze feesten, die orgiën genoemd worden. Een typisch Nederlands woord met deze Griekse wortel. We worden door dit Griekse woord dus in de juiste denkrichting gezet. Het is de passie die op gigantische wijze getriggerd is, wat tot een enorme emotie-uitbarsting leidt. Wat is die passie anders dan Gods liefde voor Zijn schepsel? Die liefde is geprikkeld! Innerlijke vuren van liefde overstelpen Hem! Liefde voor ons!

God is liefde!

Toorn van God is daardoor dan ook een uitingsvorm van Zijn liefde. Er is namelijk niets dat uit Gods natuur voort kan komen dat in tegenspraak is met de liefde, Die Hijzelf is. Zijn liefde heeft voor de verzoening van ons mensen gezorgd. Zijn liefde heeft onze zonden vergeven. Zijn liefde heeft ons vrijgekocht van satan en de machten van de dood. Nu ziet Zijn liefde ons belaagd worden door demonische leringen, door vleselijke begeerten, door wereldse denkbeelden. Hij ziet ons vastgrijpen aan een identiteit die Hij ons niet in liefde geschonken heeft. Hij ziet ons verworpen tot een onecht personage. Gods liefde, Gods passie voor ons is geprikkeld. Met Goddelijke jaloezie komt Hij je terugveroveren. *‘Jij hoort voor altijd bij mij! Ik hou van je!’*, schreeuwt Zijn liefde ons toe. Overstelpende liefde dat zich in een enorme emotie-uitbarsting manifesteert. Gods liefde geuit in toorn.

Toorn van God als uiting van Zijn liefde

Toorn van God is liefde dat ons nooit zal laten gaan en ons nooit de heerlijkheid van Zijn liefde wil doen missen. Het is een ontzagwekkende, gepassioneerde, jaloerse, intense en bezitterige liefde. O, als we ook maar iets daarvan doorgronden, dan zijn we toch zo vervuld met aanbidding!

Is toorn een openbaring van God genade?

Ja, voor de volle honderd procent! Het is namelijk God die werkt in ons in tijden dat wij dachten dat we Hem de rug hadden toegekeerd. Het is Gods terugwinnende liefde voor ons. God is liefde! Uit Hem komt niets anders voort dan liefde voor ons, ongeacht of we het wel of niet verdiend hebben. Zo is toorn van God een passionele uiting van die liefde van God!

Geen evenwicht

Met de excuses aan godsdienst. Alweer hangt dit knipoogje niet in evenwicht. Alles is uit balans. Tegenover liefde van God staat niet de toorn van God. Nee, toorn is de passionele uiting van diezelfde liefde. Wat een genade!

Wordt Iemand Gered Door Het Geloof?

Je moet toch geloven?

Handelingen 16: 30-32 Hij [de gevangenvaarder van Filippi] leidde hen [Paulus & Silas] naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om gered te worden? En zij zeiden: Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult gered worden, jij en je huis. En zij spraken het woord van God tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren.

Veel gelovigen lezen dit verslag heel oppervlakkig. Ze kijken naar vers 30 & 31 en concluderen dat deze gevangenvaarder gered werd door een bepaalde handeling. Dat vroeg hij tenslotte toch ook zelf: 'Wat moet ik doen?' Paulus antwoord was ook niet: 'Nee, je moet niks doen! Christus heeft het alles gedaan!' Nee integendeel, je leest inderdaad dat deze gevangenvaarder iets moest doen. Hij moest geloven in de Heer Jezus.

Eigen geloof, een armzalige grondslag

Ik had het al over een oppervlakkige lezing. Als vers 32 er nou niet achteraan was gekomen, dan hadden we, in tegenstelling tot het hele verdere onderwijs van de Bijbel over de redding, wellicht kunnen concluderen dat zijn redding de basis vond in zijn eigen beslissing voor het juiste geloof. Wat zou dat een wanhopige grondslag zijn van je redding. Telkens opnieuw ga je je dan afvragen of je nog wel het juiste geloof bezit of dat je wel genoeg geloof bezit. Het is dan helemaal afhankelijk geworden van je eigen geweldige geloofsprestatie.

Gods woord, de echte en enige grondslag

Waar zijn redding echter rotsvast in vaststond was in dat woord van God, wat ze toen tot hem gingen spreken. Dat geeft vers 32 toch wel zonneklaar aan!

Opsomming woorden van God met "Redding"

Hier heb je eventjes een kleine opsomming woorden van God met ditzelfde werkwoord 'redden'. Een geweldig plan van God ontvouwt zich gelijk met Zijn volk Israël, met de hele wereld, met alle mensen, met het verlorene en met de zondaars.

Mattheus 1:21 Hij [Christus Jezus] is het die Zijn volk zal redden van hun zonden.

Lukas 19:10 De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Johannes 3:17 God heeft Zijn Zoon ... in de wereld gezonden, opdat de wereld door Hem gered zal worden.

Johannes 12:47 Ik ben ...gekomen om de wereld te redden.

Romeinen 5:10 Wij zullen ..., nu wij verzoend zijn, gered worden, doordat Hij leeft;

Romeinen 11:26 Geheel Israël zal gered worden.

Efeze 2:5 Door genade zijn jullie gered.

Efeze 2:8 Door genade zijn jullie gered, door het geloof, en dat is niet uit jezelf: dat is een gave van God;

1 Timotheus 1:15 Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden.

1 Timotheus 2:4 God die wil, dat alle mensen gered worden.

Titus 3:5 God heeft, niet om werken van gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, maar naar Zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,

Geen enkele grondslag van eigen werk

Kijk, deze woorden van God geven de vaste grondslag van onze redding. Onze redding is nou juist niet om iets wat wij zouden hebben gedaan. Zelfs niet ons kleine minuscule beslissinkje kunnen we hier opvoeren. Het is niet onze geloofskracht dat ons redt. Het is de levende en opgestane Heer zelf die ons redt.

Grondslag van genade ook voor de gevangenvaarder

Nadat Paulus en Silas de heerlijke woorden van genade aan deze gevangenvaarder van Filippi hadden voorgesteld had ook hij die vaste grondslag onder de voeten. Als zijn geloof voor hemzelf wellicht onduidelijk en onzeker was, mocht hij zien op het heerlijke werk dat God in Christus Jezus volvoert en zijn redding stond weer als een paal boven water.

Genade, vaste grondslag van onze redding

Ook dat geloof is een cadeautje van God, wat niet uit onszelf is. Heerlijk toch! Veel gelovigen ervaren dit als een tekort van het woord van God. Ze hebben er problemen mee om geloof als een onderdeel van die rijkdommen van genade te zien. Het is juist helemaal te gek!!!!

Mijn geloof kan schudden van jawelste, maar.....

....de grondslag van mijn redding schudt nooit!

nooit!

Nooit!!

NOOIT!!!

ECHT NOOIT!!!!

ECHT HELEMAAL NOOIT!!!!!!

ECHT ABSOLUUT HELEMAAL NOOIT en te nimmer zal die grondslag meer eraan gaan!!!!!! De grondslag van onze redding ligt namelijk absoluut zeker en vast in de opgestane, levende Heer, Christus Jezus!

Wat een genade!

Knock-out

Herinneringen

Soms komen op de meest onverwachte momenten plotseling herinneringen bovendrijven van heel vroeger. Ik zal zo'n dertien, veertien jaar oud zijn geweest toen ik samen met mijn ouders en twee nichtjes, die bij ons logeerden, naar het Amsterdamse bos ging. Ik weet het nu niet meer terug te vinden, maar er was een vijver waar we met zijn allen, op mijn moeder na, het water ingingen.

Verdrinken van mijn vader

Ik was in elk geval zo oud dat ik eigenlijk nog niet kon zwemmen. Ik bleef daarom aan de kant wat badderen. Plotseling kwam er uit het midden van de vijver een gil van mijn vader: '*Fennie! Fennie!!!*' Door de één of andere oorzaak was mijn vader bezig te verdrinken. Proestend bovenkomend schreeuwde hij uit alle macht om de aandacht van mijn moeder te trekken. Moeder keek op en begon te wuiven naar mijn vader: '*Ja, prachtig Paul! Ja, ik zie het wel!*' De ernst van de situatie ontging mijn moeder totaal.

De redding van mijn vader

Mijn oudste nicht, Rina, had wel door wat er gebeurde en die was zo snel mogelijk naar mijn vader toe gezwommen en sleurde hem zo goed en zo kwaad als het ging met zich mee. Veilig en wel kreeg ze vader aan de kant, waar we met zijn allen hem op de wal trokken. Vader heeft altijd al heel veel last van spataderen gehad en die waren in het koude water veel te snel afgekoeld waardoor er een totale verkramping in de benen optrad.

Ondanks veel ongecontroleerde bewegingen was het voor vader onmogelijk geworden om zich boven water te houden. Het was aan de tegenwoordigheid van geest en ook wel aan de kracht van mijn nicht te danken dat zij, ondanks alle tegenwerkingen van vader, hem veilig aan land wist te krijgen. Ze zei: '*Ik stond op het punt om hem knock-out te slaan. Hij zat me zo in de weg met al zijn gekronkel*'.
'

De redster en de Redder

Mijn nicht Rina was hier overduidelijk actief als de redster van mijn vader. Koste was kost wilde ze het leven van mijn vader redden. Als dat betekende dat hij daarvoor knock-out geslagen moest worden, dan ging ze daarvoor. Dat is enigszins een plaatje van Christus, de Redder.

Johannes 4:42 Deze [Christus] is werkelijk de Redder van de wereld.

1 Timotheus 4:10 De levende God, die een Redder is van alle mensen,

1 Johannes 4:14 De Vader heeft de Zoon gezonden als Redder van de wereld.

Reddingsboei, oftewel een onmachtige redder

Ik heb Christus in het verleden, zo vaak volkomen ten onrechte, voorgesteld als de reddingsboei die wel in het water wordt gegooid om de mens te redden, maar die in zichzelf onmachtig is om dat reddingswerk uit te voeren. De drenkeling moet zichzelf met die reddingsboei redden. Wat moet Christus dan wel een onmachtige Redder zijn als dit waar is!

Een onmachtige reddingsbrigade

Stel dat de reddingsbrigade uitvaart om drenkelingen te redden die in de branding dreigen om te komen en ze zouden naar de plek toe varen om hen reddingsboeien toe te werpen. Ze kijken toe hoe die mensen onmachtig zijn om de boei te grijpen en laten hen verdrinken. Aan land gekomen verklaren ze aan de pers dat zij de redders zijn van deze drenkelingen. Als dan aan hen gevraagd wordt waar deze geredde drenkelingen zijn, verklaren ze dat die helaas de boei niet gegrepen hebben. Die nepredders zouden zo op staande voet ontslagen worden en misschien zelfs wel een heel juridisch proces aan de broek krijgen omdat ze hen hadden kunnen redden, maar het niet gedaan hebben. Die zogenaamde christus, die als reddingsboei wordt toegeworpen, moeten we maar snel vergeten.

Tot het uiterste voor allen

Christus is de Redder van alle mensen. Hij is de Redder van de wereld. Hij gaat tot het uiterste om ons te redden. Eventueel met een grandioze knock-out! Dat is een heerlijke boodschap van genade!

1 Corinthe 15:22 Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Genade Knipoogje 31

Alleen God Opent Verblinde Ogen

Verontruste gelovigen mailden me dat het verzoeningswerk van Christus dan wel een feit kan zijn voor iedereen, maar dat een ongelovige toch verloren gaat als hij geen duidelijke keuze voor de Heer maakt. *Handelingen 4:12 Er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten gered worden.*

'Zonder een beslissing voor Jezus is iemand toch nog verloren!', was de ernstige vermaning.

Er is de laatste jaren iets veranderd in mijn denken. Een aantal jaren terug zou ik de vraag 'Wanneer ben jij gered?', beantwoord hebben met te verwijzen naar ergens in Juni 1967. Toen heb ik namelijk in een samenkomst op de vraag van de evangelist mijn hand opgestoken en koos ik voor Jezus. (Eerlijk gezegd had ik toen geen flauw idee wat ik daar deed.).

Tegenwoordig verwijs ik naar omstreeks het jaar 33 als het tijdstip van mijn redding. Christus heeft mij gered toen Hij het verzoeningswerk volledig tot stand heeft gebracht. Alles rondom mijn redding is gebaseerd op genade en genade alleen. Dus ook niet een genade plus mijn geloofswerk van handopsteking.

Efeze 2:8 Door genade ben je gered,

Ik was een ongelovige, die stekeblind was.

2 Corinthe 4:4 ongelovigen, wier overleggingen de god van deze aïoon met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is.

Wie kan een blinde kwalijk nemen dat hij blind is? Wie roept een blinde nou op om nu eens eindelijk te gaan zien?

Van het volk Israël en zeker de geestelijke leiders lezen we over een geestelijke blindheid.

Jesaja 29:10 Yahweh heeft jullie ogen toegesloten; de zieners heeft Hij verblind.

Jesaja 43:8 Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen,.

Jesaja 56:10 De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis,

Jesaja 59:10 Wij tasten als blinden langs de wand, als wie geen ogen hebben, tasten wij; wij struikelen op de middag als in de schemering,

Mattheus 15:14 Laat hen [de geestelijke leiders van het volk] gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden.

Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.

Waarschijnlijk zijn de meeste gelovigen er al zo aan gewend om te lezen over de geestelijke blindheid, dat de letterlijke betekenis hiervan hen toch ontgaat. Als Asperger, die dus altijd alles eerst letterlijk opvat, kom ik echter niet om de letterlijke betekenis van blindheid heen. Het niet begrijpen van de letterlijke boodschap van geestelijke blindheid maakt dat veel gelovigen de bekering echter als een inspanning onzerzijds zien. Dit niet zien is ergens ook een geestelijke blindheid.

Jesaja 6:10 Sluit de ogen van het volk, opdat het niet zie met zijn ogen, zodat het zich niet bekeert, en Hij het geneest.

Mattheus 13:15 De ogen van het volk heeft Hij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en zij zich bekeren, en ik hen zou genezen.

Waar de Heer de blinde ogen geneest, is er dus als logisch gevolg sprake van bekering. Alles is Zijn werk. En jazer, dat zal ook gebeuren bij dat hele blinde volk.

Romeinen 11:26 Zo zal gans Israël gered worden,

Een klein voorbeeld daarvan zien we al bij de Emmausgangers.

Lukas 24:45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

Al de heerlijkheden van Christus kunnen nog zo stralen. Als de Heer de ogen niet opent, dan kan de blinde wel horen dat het een prachtige dag is, maar hij of zij kan het niet zien. Inhoudelijk was de prediking van Paulus erop gericht dat de ogen geopend werden. Dat werkte bekering uit de duisternis tot het licht uit.

Handelingen 26:18 om hun ogen te openen tot bekering (van bovenaf) uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God,

Werden ze toen gered? Nee, de ogen gingen open voor Gods reddingswerk dat al een volkomen feit was. Dat is namelijk in Christus 2000 jaar terug beslist.

Je kan veel gelovigen enthousiast vertellen over de rijkdommen in Christus, maar ze herkennen die heerlijkheid van Gods vrijheid en genade niet. Voor veel van die gelovigen is de veiligheid van regels en wetten, die hen weer in gebondenheid leidt, de enige weg om God te dienen en ons getuigenis van een God van genade en liefde is voor hen dan ook beangstigend.

Bij veel gelovigen zijn helaas de ogen nog gesloten. Ze zijn nog blind. Daar past geen veroordeling. Hoe lang ben ik niet blind geweest als gelovige voor de rijkdommen in Christus? Paulus bad voor hen dat de ogen verlicht mochten worden.

Efeze 1:18 verlichte ogen van jullie harten, zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen,

Dat mogen we voor elkaar bidden.

Gods rijkdommen van genade zijn al voor een ieder een feit. Wat heerlijk als God ons de ogen daarvoor opent! Hij garandeert dat dit eenmaal voor allen een feit zal zijn. Die garantie is Zijn reddingswerk, dat reeds volbracht is.

Genade Knipoogje 32

Ongepast

Genade is: Alles vanuit Christus! Alles in Christus! Alles door Christus! Alles tot Christus!

Romeinen 11:6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

In het vlees zijn of naar het vlees leven, dat past niet bij genade. Vreemd genoeg denkt vrijwel de hele christenheid dat slechte, immorele daden de kenmerkende zaken van het vlees zijn.

Galaten 5: 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke,

Vandaar dat het gros van de gelovigen die daden bestrijdt. Die slechte uitingen van het vlees passen namelijk niet bij genade! Ongepast.

Dit bestrijden van de werken van het vlees is echter heel bizar omdat men dan vlees met vlees bestrijdt. *Romeinen 8:8 zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.*

Men gelooft dat iets niet van God mag en dus begint men zelf zich daar tegen te verweren. Men begint met eigen werk en soms wordt God daar dan nog bij geroepen in gebed. Het blijft echter zelfwerkzaamheid en dat is vlees. Dat past niet bij genade! Ongepast.

Genade is: Alles vanuit Christus! Alles in Christus! Alles door Christus! Alles tot Christus!

Romeinen 3:24 We zijn om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Galaten 5: 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke,

Deze hele brief aan Galaten tekent genade tegenover het zelf proberen. Dat zelf proberen is een werk van het vlees. Uiteindelijk mondt dit zelf proberen (werk van het vlees) uit in deze verschrikkelijke uitingen van het vlees. Die uitingen passen niet bij genade! Ongepast.

Wel Gepast?

Het bestrijden van deze werken van het vlees is op zichzelf opnieuw een werk van het vlees. Zelf proberen niet te hoereren. Zelf proberen niet in onreinheid te leven. Zelf proberen niet losbandig te zijn. Zelf proberen geen afgoderij te plegen. Zo'n werk van het vlees, hoe vroom, hoe godsdienstig ook bedoeld, past absoluut niet bij genade! Ongepast.

Genade is: Alles vanuit Christus! Alles in Christus! Alles door Christus! Alles tot Christus!

Romeinen 6:3-4 Wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn in zijn dood gedoopt? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen.

Galaten 5: 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke,

Genade betekent dat jij met Christus één gemaakt bent in Zijn dood. Genade betekent dat jij met Christus gekruisigd bent. Genade betekent dat jij met Christus begraven bent in Zijn graf. Genade betekent dat jij t.o.v. al die zonden volslagen dood bent. De zonde, die eerst de baas was over jou, kan nog zoveel bevelen. Jij bent dood. Reageren op de verleiding van de zonde is een onmogelijkheid als je dood bent. Dat past totaal niet bij genade! Ongepast.

Wel Gepast?

Galaten 5: 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke,

Genade betekent dat zoals Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit van de Vader, jij nu ook precies eender in nieuwheid van het leven mag wandelen. Jij leeft nog wel, maar dat is niet meer jou ik, maar Christus leeft in jou! Zou Christus, die nu jouw leven is, in verleiding gebracht worden door

hoererij? Nee! Dat is alleen maar een werking van jouw vlees. Het is een uiting van eigen inspanning. Die verleiding heeft dus alleen maar kracht als jij de Bijbelse waarheid van Christus als jouw leven voor jouw praktijk naar het rijk van de fabelen verwijst. Dat past totaal niet meer bij genade! Ongepast.

Gods genade is altijd weer meer dan wat we gedacht hadden. Het is voortdurend rijker en overvloediger. Dit korte bestaan hier op aarde zullen we niet uitgedacht raken over deze overstromende rijkdom van Gods genade. We mogen die rijke God Vader, die in soevereine macht ons hele doen en laten bestuurt, loven en prijzen. Dat past bij genade.

Genade Knipoogje 33

So You Think You Can Save

Je komt het de laatste jaren steeds meer tegen op de commerciële Tv-zenders. Competitie op allerlei vlak. De beste vaders, die van alles kunnen. De beste acapella zanggroepen tegenover elkaar. De beste stemmen, die elkaar aftroeven. De beste danscoaches, die hun teamleden afpeigeren om er het beste uit te halen.

Iedereen is op zichzelf fabuleus goed en de inzet is ook verbluffend en toch valt er elke week genadeloos eentje af, die de minste was. Niet iedereen verwerkt dat verlies even goed. Om je op zo'n moment toch nog sportief te gedragen is misschien wel één van de grootste inspanningen binnen zo'n competitie.

Grandioos zijn! Gewoon verbluffend presteren! Fabuleus goed een prestatie neerzetten! Je ziet het voor je ogen gebeuren en toch is dat nog niet voldoende en de harde zwoeger moet zijn verlies incasseren.

Is dit nu niet precies de manier waarop vrijwel de gehele christenheid tegen God aankijkt? Iedereen vindt God grandioos! Zijn prestaties worden eenvoudigweg als verbluffend gezien! Wat God allemaal werkt bij een gelovige is in één woord fabuleus! Maar moet die God uiteindelijk niet gewoon zeggen: *'Ik heb Mijn stinkende best gedaan! Alles wat Ik maar had heb Ik in dit gevecht gestopt! Maar ja, het blijkt toch teveel gevraagd iedereen te redden.'*! Tja, je kan nou eenmaal niet alles hebben. Net als die alles kunnende vaders moet Hij wel Zijn verlies als een man kunnen dragen. Net als die grandioze acapella groepen moet ook Hij toch uiteindelijk Zijn grenzen kennen. Soms moet je gewoon tevreden zijn met wat je bereikt hebt.

Ik weet het, dit klinkt zelfs voor hen die geloven dat de menselijke keuze bepaalt in hoeverre God Zijn zin krijgt, als godslastering in de oren. Gelukkig maar! Dat betekent namelijk dat je feitelijk toch in een soevereine, almachtige God gelooft. Mocht je er dan toch nog vanuit gaan dat sommigen uiteindelijk verloren gaan, dan ligt dat dus niet aan Gods missers, of Gods verlies van de wedstrijd, of Gods onbekwaamheid. Hij is namelijk de soevereine, almachtige God.

Efeze 3:11 Het plan van de aionen, dat God in Christus Jezus, onze HeEr, heeft uitgevoerd, Zal het plan van God uiteindelijk een diep tragisch plan blijken te zijn?

Okay, jij hebt het idee, dat Gods redding van deze wereld als een zogenaamde *'So You Think You Can Save'* competitie verloopt, aan de kant geschoven. Jij gelooft in de soevereine, almachtige God. Toch ga je ervan uit dat van de miljarden personen die God geschapen heeft, het overgrote merendeel voor altijd een nooit afnemende foltering gaat ondergaan. Dat moet die soevereine God dan blijkbaar in Zijn plan hebben opgenomen. Wow!

Inderdaad, een diep tragisch plan, dat alleen in het denken van een gruwelijk wezen kan opkomen. Zijn dit inderdaad de enige twee opties?:

1 Timotheus 2:4 God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen.

2 Petrus 3:9 God wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

1. God wil wel, maar helaas zal Hij aan het eind toch Zijn verlies moeten incasseren. Of...
2. God is almachtig en dus ligt het verloren gaan van velen binnen Zijn plan.

Nee! Er is nog een andere mogelijkheid, namelijk de Bijbelse: God is soeverein en almachtig, maar het wezen van God is tevens Liefde.

1 Johannes 4:8 God is liefde.

1 Johannes 4: :16 God is liefde,

Dit is niet een kenmerk van God. Het is Zijn wezen. Alles wat Hij doet, tot in Zijn oordelen aan toe, is doordrenkt van Zijn liefde. God heeft dan ook geen verlies te incasseren. Zijn liefde zoekt het verlorene tot Hij het gevonden heeft.

Lukas 15: 4 Hij gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt.

Lukas 15: 8 Zij zoekt zorgvuldig, totdat zij hem vindt.

Lukas 15: 32 Hij was verloren en is gevonden.

Het verlies van jou en mij, ja ons allen. God heeft dat nooit geïncasseerd! God heeft het nooit geaccepteerd! Hij is liefde! Dat is Zijn wezen. Dat dreef Hem en dat drijft Hem totdat Hij jou vindt. Nooit, nee nooit zal Hij jouw verlies accepteren! Zijn liefde openbaarde zich in Zijn Zoon.
Johannes 1:29 Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. (waaronder jouw zonde)
Johannes 4:42 Wij weten, dat deze de Redder van de wereld is. (Dus jouw Redder)
Romeinen 11:15 De verzoening van de wereld, (Dus jouw verzoening)
1 Johannes 4:14 Vader heeft de Zoon gezonden als Redder van de wereld. (Dus jouw Redder)

Zonde is je doel missen. Zou God een competitie aangaan om sommigen te redden en het merendeel te verliezen? Dan zou God Zijn doel missen! Dat maakt God tot de grootste Zondaar!
Nee! Absoluut Nee!!!!!!!!!!

Genade is geen competitie.
Genade is het keiharde feit van Gods liefde!
Genade is het keiharde feit van Gods overwinning!
Genade is het keiharde feit van jouw verzoening door God!
Genade is het keiharde feit van jouw redding door God!
De soevereine God van liefde had de redding van de wereld reeds in Zijn plan! Dat plan voltooit Hij ook!
Prijst God!

Genade Knipoogje 34

Van Gesloof Tot Geloof

Vrucht van de Geest

Ken je de vrucht van de Geest? Ben je ook zo enthousiast over wat vervuld zijn met Gods Geest uitwerkt? Dankzij Gods genade mogen we veel dingen kennen die gewoon openbaar komen vanuit een levend geloofsleven. Nou zijn het juist die kenmerkende zaken die Gods Geest als vanzelf in ons uitwerkt die als een molensteen om de nek komen te hangen bij de persoon die verstrikt is geraakt in het wetticisme. Heel duidelijke voorbeelden vind ik bijvoorbeeld het Bijbellesen en het bidden. Dit soort zaken, die zo als heel natuurlijk voortvloeien uit een leven vol genade, vormen wellicht wel de allereerste doelen waar wetticisme haar pijlen op richt.

Genot van genade bederven

Wetticisme grijpt met haar tentakels naar dit soort zaken, die God ons geschonken had met de bedoeling om ons plezier in onze omgang met Hem te geven. Het grijpt dit en verandert het in niets minder dan werktuigen om onze religieuze prestatiedrang op bot te vieren.

God een plezier doen?

Nou is het echt niet zo dat wij God een genoegen doen door Bijbel te lezen of te bidden. Feitelijk valt er door ons zelfs helemaal niks te doen om God te plezieren. Nee, dit zijn zaken die God in ons uitwerkt om ons een plezier te doen.

Dode godsdienst

Maar o, wat een ellende als deze cadeautjes van genade omgedoopt worden in het stilstaande water van dode godsdienst. Al dat leven, dat zo helemaal te gek is aan het Bijbellesen en bidden, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het heeft geen echte inhoud meer, niet voor God en ook niet voor onze ervaring. Bijbelstudie is dan geen vreugde meer. Het is een opdracht. Bidden is dan geen relatie meer. Het is tot 'een stille tijd' verworpen. Het zijn taken geworden die we 'als goed christen' verplicht zijn te doen, zoals wanneer een ondeugend joch naar zijn kamer wordt gestuurd om zijn zonden te overdenken.

Stiekeme slippertjes

Ik hoop dat je me de vergelijking niet kwalijk neemt, maar eigenlijk heeft wettisch gedreven godsdienstige ijver enorm veel overeenkomsten met stiekeme slippertjes die regelmatig herhaald worden. Okay er is wat platte bevrediging. Inderdaad! Maar hoe men die relatie ook mag benoemen, het heeft totaal niets te maken met een echt intiem kennen.

Veel rijker

Kijk, God heeft echt veel en veel meer voor ons om te ontvangen dan een kortstondige bevrediging van één nacht.

Romeinen 11:36 Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.

Filippi 3: 8 Zeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat.

Niets vereist

Echt God kennen in alles wat en Wie Hij is en wat Hij doet, dat biedt God ons in Zijn genade aan. Niet voor één nacht. Niet voor één week, voor een heel leven. Het is allemaal al in kunnen en kruiken om ervan te genieten. We hoeven echt helemaal niks te doen om weer te genieten van wat Hij werkt en wat Hij schenkt. Moet ik iets doen om van de heerlijke rijkdommen in Gods woord te genieten? Nee, die schatten liggen kant en klaar voor mij om te proeven. Moet ik iets doen om van de heerlijke gemeenschap met de Heer in het gebed te genieten? Nee! Hij zegt: 'Vertel Me alles maar'.

Filippi 4: 6-7 Laat bij alles je wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus.

Geniet!

Dat niks doen ligt ons nou juist niet. Ik zal het daarom nu eens anders zeggen. Stop met die wettische slippertjes met God! Stop met al dat gesloof voor God! Stop met je godsdienstige hyperventilatie! Kalmeer nou eens en ruik die heerlijke rozen van Zijn genade eens! Geniet daar ten volle van!

Genade Knipoogje 35

Ont-'Moeten' = Ga-'Laten'

Wat een ontmoeting! Zo relaxt!

Je kan een ontmoeting grandioos voorbereiden of gewoon afwachten. Feitelijk doet het er bij de uiteindelijke ontmoeting niet zo heel veel meer toe. Bij die ontmoeting gaat het om die persoon, bij wie je eindelijk heel dicht bij bent. Hoe heftig je ook in de weer geweest bent, bij de ontmoeting valt dat allemaal van je af en ben je helemaal tot rust gekomen. We zijn bij de Heer en we zullen nu voor altijd bij de Heer blijven. Hij heeft dat zelf allemaal geregeld en wij mogen relaxen in Zijn aanwezigheid. Wow! Wat een ontmoeting.

Kwijtgeraakte relaxte rust

Het lijkt er echter op dat een heleboel gelovigen die ooit een ontmoeting met de Heer hebben gehad, die relaxte rust toch helemaal zijn kwijtgeraakt. Ze rennen zich rot. Dat doen ze allemaal uit opdracht van de Heer zelf. Althans, dat denken ze. Het wordt voor deze gelovigen hoog tijd voor een nieuwe Ont-'Moeting'.

Ontmoeten is: Van het moeten ontdoen

'We moeten dit voor de Heer, we moeten dat voor de Heer'. Veel gelovigen hebben dat woordje 'moeten' voorin hun drukke tijdsschema voor de Heer staan. Het wordt tijd voor hen om al die 'moetens' uit dat schema te wissen. Als het schema dan leeg staat kunnen we dat vod ook in de prullenbak gooien. Dan is het weer tijd om met de Heer te genieten in plaats van voor Hem te rennen. Dit proces noemen we Ont-'Moeten'.

Renners voor Christus?

Velen vinden de basis voor hun rennen voor Christus in de Bijbel. Nu blijkt inderdaad die Bijbel stampvol te staan met allerlei 'moetens' zonder dat de Griekse grondtekst daar aanleiding toe geeft. Blijkbaar waren Bijbelvertalers ook al oververtegenwoordigd door opgefokte renners voor Christus. Ik loop nou samen met jullie de NBG vertaling er eens op door en pik uit de honderden voorbeelden uitsluitend enkele direct praktische uitspraken er tussenuit. Eerst komt de NBG-vertaling. Daaronder de letterlijke weergave.

Daar komt die:

1/ Romeinen 6:11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

Letterlijk: 'Beschouw jezelf als dat je inderdaad dood bent voor de zonde'.

2/ Romeinen 13:1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden,

Letterlijk: 'Laat elke ziel onderworpen zijn aan de overheden'.

3/ 1 Corinthe 5:11 Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die,; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten.

Letterlijk: 'Ik schrijf jullie niet vermengd te zijn met met zo één niet samen te eten.'

4/ 1 Corinthe 7:2 Met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben.

Letterlijk: 'Laat ieder zijn eigen vrouw hebben'.

1 Corinthe 7:11 Dan moet zij ongehuwd blijven ... en een man moet zijn vrouw niet verstoten.

Letterlijk: 'Laat haar ongetrouwd blijven.... En een man laat zijn vrouw niet los'.

Galaten 5:26 Wij moeten niet praalziek zijn,

Letterlijk: 'Laten we niet zoeken naar lege eer'.

Colosse 3:8 Thans moet ook gij dit alles wegdoen:

Letterlijk: 'Nu hebben jullie dit alles ook weggedaan'.

Titus 2:2 Oude mannen moeten nuchter zijn,

Letterlijk: 'Dat de senioren nuchter zijn'.

Hebreeën 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen,

Letterlijk: 'Dat we niet ons samen synagoge zijn verlaten'.

"Moeten" teksten

Met pijn in mijn hart heb ik heel veel teksten weggelaten. Het werd ondanks een voorzichtige keuze toch nog een hele waslijst. Voor vrijwel elk wettisch geponoerd gebod van de christenheid is wel een 'MOETEN' tekst, zonder dat daar in de originele grondtekst enige aanleiding toe is.

Ik eindig hier met een wel heel opvallende:

2 Corinthe 2:7 zodat jij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken.

Letterlijk: 'Zodat jullie integendeel in genade met hem omgaan'.

De genade is weg vertaald en tot vergiffenis omgebogen. Zoals het tegenwoordig ten onrechte in het christelijk pastoraat wordt geleerd, wordt dit vergeving schenken ook nog eens verplicht gesteld met het toegevoegde woordje '**MOETEN**'.

Onze levenssfeer is genade en genade alleen

Vanuit die volheid van genade mogen we met elkaar omgaan. Dat is te danken aan onze onderlinge verbondenheid met de levende en opgestane Heer. Uit Hem mogen we volledig leven. Dat is het leven van genade. Daarom adviseer ik een ieder die nog onder de last van het '*moeten*' gevloerd ligt om nu heerlijk te gaan genieten van die overvloeiende rijkdommen van genade. Dan ga je Ont-'Moeten' en bij die heerlijke ontmoeting erken je 'Ik Ga Laten!' Alles mogen we overlaten aan onze capabele opgestane Heer! Wat een genade!

Genade Knipoogje 36

Nederlands: Genadetaal

Onze Nederlandse taal zit toch maar eigenaardig in elkaar. Wat nog vreemder is, is dat vrijwel geen enkele Nederlander de eigenaardigheden in haar eigen taal nog opmerkt.

Ik kan niet zeggen dat ik nou ontzettend veel inzicht in het hele sportgebeuren heb. Integendeel zelfs, je zou mij zondermeer een sportobeet kunnen nomen (Totaal onkundig op het gebied van sport). Toch komen sommige sportverslagen mij soms ter ore. Dan hoor ik het volgende:

'Het is vandaag een uitnemend spannende race. De hele tijd lag Juttemus aan kop met Alexandria direct op zijn hielen. Juist op het allerlaatste moment veranderde alles toen Peterson hen allen voorbijging. Aan de Finish lag Peterson op kop. Juttemus zat hem als tweede op de hielen en daar op de derde plaats stond de totale nieuwkomer in deze sport: Weber. De verliezers renden zich rot in de vergeefse hoop toch nog tijdig de finish te bereiken.'

Inderdaad, in de officiële sportverslagen zal je vergeefs naar namen als 'Juttemus', 'Alexandria' en 'Peterson' zoeken. Hier komt met name mijn vakbekwame onkunde op het terrein van de sport om de hoek kijken. Voor mij gaat het echter om die uitermate vreemde draai in onze Nederlandse uitdrukkingen.

Typisch Nederlandse uitdrukkingen

Degene die de eerste plaats behaalde, die 'lag' op kop.

De tweede plek werd ingenomen door een persoon die hem op de hielen 'zat'.

Dan heb je op die derde plaats iemand die op de derde plaats 'staat'.

Uiteindelijk wordt van de verliezers, die pas na deze eerste drie plaatsen verschijnen, verklaart dat zij zich nou juist rot 'rennen'.

Typische werkwoorden

Het vreemde zit hem dus in de werkwoorden die gebruikt worden: 'liggen', 'zitten', 'staan' en 'rennen'. Het meest ontspannende tref je aan op de eerste plaats: 'liggen'. Vervolgens zijn 'zitten' en 'staan' ook nog houdingen van rust. De enige werkelijke inspanners zijn de grote verliezers. Zij 'rennen' zich rot.

Genadetaal?

Op sportgebied lijkt onze Nederlandse taal dus zeer opvallend een genadehouding aan te nemen. Alleen diegene die werkelijk volkomen overgegeven erbij is gaan liggen, alleen die is de ware grote overwinnaar. Ook de zitters en staanders vallen nog in de prijzen. Maar degene die uit alle eigen macht zich helemaal rot rent, is per definitie gedoemd te verliezen.

Staan:

Wij staan in genade, in het evangelie, door geloof. De Heer houdt ons staande.

Romeinen 5:2 Deze genade, waarin wij staan.

Romeinen 11:20 Jullie staan door het geloof.

Romeinen 14:4 De Here is machtig hem vast te doen staan.

1 Corinthe 15:1 Het evangelie,, waarin jullie ook staan.

2 Corinthe 1:24 Door het geloof staan jullie vast.

Zitten:

Wij zitten met Christus aan de rechterhand van Vader.

Efeze 2:6 God heeft ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,

Liggen:

Onze rust ligt in het volbrachte werk.

Hebreeën 4:3 Wij gaan tot de rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn,

Hebreeën 4:10 Wie tot Zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.

Wie helemaal tot rust is gekomen van al zijn eigen werken deelt met de grote Overwinnaar de eerste plaats. Die *'ligt'* aan kop! Al diegenen die nog steeds niet tot rust zijn gekomen van hun eigen werken, of dat nou gelovigen of ongelovigen zijn, die *'rennen'* zich rot zonder op juiste wijze de finish te halen.

Genade gaat nog verder

Gelukkig gaat de genade van God nog altijd een hele stap verder. Nog verder dan onze Nederlandse genadetaal. Ook die afgepeigerde rotnrenners zullen uiteindelijk door Gods genade in de kraag gegrepen worden. Al *'rustend'* zullen ook zij dan uiteindelijk die overwinningsplek mogen delen. Gods genade reikt altijd nog een hele stap verder. Ik wens jullie allemaal veel *'lig'* genoeg, daar aan kop bij het Hoofd!

Een Gelovige Doet Goede Werken

JAZEKER! GELOVIGEN DOEN GOEDE WERKEN!

2 Corinthe 9:8 Jullie zullen in elk goed werk overvloedig zijn,

Efeze 2:10 We zijn geschapen om goede werken te doen,

Efeze 4:28 Je spant je in om met je handen goed werk te verrichten,

Filippi 1:6 Er is een goed werk in jullie begonnen,

Colosse 1:10 Jullie zullen in elk goed werk vrucht dragen.

2 Thessalonica 2:17 Jullie worden sterk in alle goed werk en woord.

1 Timotheus 2:10 Vrouwen komen voor haar godsvrucht uit door goede werken.

1 Timotheus 5:10 Inzake goede werken moet van de weduwe getuigd kunnen worden, dat zij kinderen grootgebracht heeft, gastvrijheid bewezen, de voeten der heiligen gewassen, verdrukten ondersteund en alle goed werk behartigd heeft.

1 Timotheus 5:25 De goede werken zijn aanstonds duidelijk,

1 Timotheus 6:18 Dat de rijken rijk zijn in goede werken,

2 Timotheus 3:17 De mens Gods is tot alle goed werk volkomen toegerust.

Titus 2:7 Houd als oude vrouwen aan de jonge vrouwen in jezelf een voorbeeld voor van goede werken,

Titus 2:14 Een eigen volk, volijverig in goede werken.

Titus 3:1 Herinner hen eraan dat zij tot alle goed werk bereid zijn,

Titus 3:8 Dat zij die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken.

Titus 3:14 Laten ook de onzen leren voor te gaan in goede werken,

Hebreeën 10:24 Laten wij elkaar aanvuren tot goede werken.

1 Petrus 2:12 Dat de heidenen op grond van jullie goede werken God mogen verheerlijken.

Goede werken

Nou kijk eens! Daar staat het dubbeldik: **CHRISTENEN DOEN GOEDE WERKEN!**

Ik heb er ook nog eens zo'n 18 overduidelijke Bijbelteksten bij geplaatst die niet verkeerd begrepen kunnen worden: **CHRISTENEN DOEN GOEDE WERKEN!**

Verademing!!! We doen goede werken!

Voor een uitermate grote groep lezers die voortdurend bij mijn boodschappen van genade en genade alleen iets ondergingen als afkickverschijnselen bij een drugsverslaafde zal deze ondubbelzinnige uitspraak van mij als de grootste verademing aller tijden ervaren worden, zo van: *'Jongens, we kunnen eindelijk de naald er weer injassen! Daar komt het shot!: CHRISTENEN DOEN GOEDE WERKEN!'*

Ben jij zo'n christelijk werkverslaafde?

Koester dit moment dan even heel erg. Ja, inderdaad! Wij doen goede werken! Dat is namelijk onafscheidelijk verbonden aan wie we zijn. Ik hoop dat het trillen nu een beetje gezakt is. Kan je het weer aan? Ik moet je nu wel weer even waarschuwen. Er staat namelijk weer een doodgriezige genadeboodschap om de hoek je op te wachten.

Op de korrel genomen

Ik hoop dat jullie doorhebben dat ik het wetticisme gewoon even een beetje op de korrel neem. Maar evenzogoed zit er ook een kern van waarheid in. Er zijn heel wat gelovigen die helaas stevig zullen moeten afkicken van de werkboodschap, die ze evangelie noemen.

Genade alleen!

Veel Bijbelteksten hierboven heb ik, geheel binnen de traditie van het werkchristendom, slechts ten dele geciteerd. Nemen we het geheel van Paulus uitspraken dan blijkt dat een gelovige geen gelovige is omdat hij goede werken doet, zoals hierboven veelal gesuggereerd wordt. Een gelovige is een gelovige op grond van genade en genade alleen. Die genade werkt de goede werken.

Hier komen de teksten in zijn logisch verband:

2 Corinthe 9:8 God is machtig om alle genade in jullie overvloedig te schenken, opdat jullie, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mogen zijn,

Efeze 2:10 Wij zijn Zijn maaksel, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Filippi 1:6 Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

2 Timotheus 3: 16-17 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Titus 2:14 Christus heeft Zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Goede werken zijn Gods verantwoording

De goede werken zijn en blijven dus geheel de verantwoording van God die met Zijn genade in ons werkt. Wettisch christendom zal altijd de vinger opheffen en waarschuwen voor een losbandig leven als gevolg van een dergelijke genade. Beter bewijs dat je de gezonde boodschap van genade en genade alleen brengt bestaat er niet. Dit soort vragen kreeg Paulus al voor zijn kiezen.

Romeinen 6: 1 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade zal toenemen?

Romeinen 6:15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn?

Afkicken is lastig, ik weet het, maar Gods genade bevrijdt, werkt Zijn goede werken in ons uit en is een overvloedig genot!

Genade Knipoogje 38

Doe Eens Wat Minder Voor God!

Job 22:2 Kan een mens God een dienst bewijzen? Neen!

Job 35:7 Wat kan God uit jouw hand ontvangen?

Psalm 50:12 Indien Ik [God] honger had, zou Ik het jullie [mensen] echt niet zeggen,

Handelingen 17: 25 God laat Zich niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had,

Daar heb je het dus. God heeft die enorme inspanningen van ons helemaal niet nodig. Hij laat Zich niet door onze handen dienen. Het is zelfs onmogelijk Hem een dienst te bewijzen. Wat zouden we Hem kunnen aanbieden. Hij gaat ons echt niet om eten vragen. Dat hele rennen voor God kan dus best wel een tandje minder.

Alles is gedaan!

Het geweldige van Gods blijde nieuws is nou juist dat Hij alles, echt alles, voor ons gedaan heeft! Het is het kenmerk van godsdienst die inspanning voor God van ons mensen vraagt. Daarin staat de christelijke godsdienst niet op zichzelf. Elke godsdienst heeft dat kenmerk. Levend geloof is dat we Hem mogen kennen die voor en aan ons werkt, die in ons werkt en dwars door ons heen naar de ander werkt.

Christus, ons Leven

We mogen Christus in al Zijn heerlijkheid kennen als ons leven. Aangezien Hij ons leven is, kunnen we dat leven dus ook in alle facetten aan Hem overlaten! Wij zijn allen stuk voor stuk leden van Zijn Lichaam. Bij al die enorme godsdienstige inspanningen krijg je soms de indruk dat wij allen stuk voor stuk sloofjes van God zijn. Nee! We zijn leden van Zijn Lichaam!

De vraag is niet: Ken jij je opdracht? De vraag is: Ken jij Hem?

Jeremia 9:24 Wie roemen wil, die roemt dan maar hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik Yahweh ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want in zulke mensen heb Ik behagen, luidt het woord van Yahweh.

Jeremia 31:34 Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent Yahweh: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord van Yahweh

Hosea 6:3 Ja, wij willen Yahweh kennen, ernaar jagen Hem te kennen.,

Johannes 8:19 Indien jullie Mij zouden kennen, zouden jullie ook mijn Vader kennen.

Johannes 17: 3 Dit nu is het leven van de aïoon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.

Hebreeën 8:11 Niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Heer, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen.

God werkt Zijn dienstbaarheid in ons

Dus, is mijn bewering dan dat dienst totaal onbelangrijk is? Absoluut niet! De Bijbel garandeert ons dat als we Hem kennen als ons leven Hijzelf Zijn dienstbaarheid in ons uitwerkt.

Handelingen 4: 20 Wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben.

Paulus besteedt de hele brief aan Filippi om aan te tonen dat genade dienstbaarheid uitwerkt omdat dat nou ook precies de gezindheid van Christus in ons is. Zelf je inzetten voor de dienst van de Heer is echter een activiteit van een totaal ander kaliber. Dat is bouwen met hout, hooi en stro (1 Corinthe 3: 12-15). Het verbrandt allemaal in het vuur van Gods oordeel.

We mogen Christus kennen als ons Leven

We mogen in Hem rusten terwijl Hij Zijn dienstbaarheid in ons uitwerkt. Dode godsdienst zal je telkens oproepen om nog meer voor de Heer te presteren terwijl genade heerlijk geniet van Zijn werk in ons. Laten we dus maar eens wat minder voor God doen, zodat het genieten van de dienstbaarheid, die God in ons werkt, kan beginnen!

Genade Knipoogje 39

Bij God In Een Uitkering Zitten

Ontslagen

Ben je wel eens Ontslagen en dat je bij de overheid moest aankloppen? Verhoudingsgewijs heeft de overgrote meerderheid van de Nederlanders dat ooit wel eens meegemaakt. Maar, beroerd is dat hè? Niemand is daar echt gelukkig mee.

Schijn van werk

Veel uitkeringstrekkingen voelen zich bekeken als klaplopers. Er zijn daarom ook genoeg die de schijn van een vaste baan nog een tijd lang volhouden door keurig op de juiste tijd van huis te gaan en weer op tijd te verschijnen voor het avondeten. Zo kan tenminste niemand met de vinger wijzen.

Lapzwans

De overheid doet ook alles om uitkeringstrekkingen zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Kijk, zelfs de overheid is niet blij met je als je je handje ophoudt. Ze willen zo snel mogelijk van je af. *'Terecht! Lapzwans dat je ook bent!'*, is een vrij gangbaar oordeel.

Iedereen afhankelijk van genade

We zijn allemaal afhankelijk van Gods genade. Degene die dat met beide armen omhelst geniet er natuurlijk volop van. Maar ook degene die er totaal geen rekening mee wenst te houden. Ook hij of zij is totaal afhankelijk van Gods genade.

Wat gedaan werd uit liefde van Jezus

Wanneer onze werken door het vuur van de beproeving gaan blijft alleen over wat Christus in ons bewerkt heeft.

1 Corinthe 3: 12-15 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.

Wat verwacht je van genade?

We zijn allemaal afhankelijk van genade die Christus in ons werkt. Veel gelovigen kijken tegen het uitsluitend leven uit genade aan alsof je bij God in de uitkering gaat zitten. Men verwacht dan ook, net als bij het vooroordeel bij uitkeringsgerechtigden, dat er niks uit de handen komt van dergelijke genadewandelaars, maar dat ze wel datzelfde handje ophouden. God is voor deze critici een soort overheid, die voor de uitkering zorgt. Ze denken dat God net als de overheid niet blij is met dergelijke lapzwansen. God zet dus, net als de overheid, van alles in het werk om dit werkschuw tuig weer aan de slag te krijgen. Vandaar al die opdrachten en aansporingen zoals zij, waar in werkelijkheid beloften staan, dat in de Bijbel lezen.

Schijn van werk

Zelf gaan deze critici van de genadewandel elke ochtend met hun lunchpakketje de deur uit om driftig aan het bouwen te gaan met hout, hooi of stro. Ondertussen kijken ze soms even met een schuine blik naar die lapzwansen, waar genade zomaar goud, zilver en edelstenen laat schitteren.

Onrechtvaardig loon

Bij de loonbetaling komt het erop aan. Tot grote schrik van de critici heeft God niet door dat zijzelf geen uitkeringstrekkingen waren. God doet alsof ze allemaal met hun handje op hebben gezeten en kijk nou eens! Ondanks dat die lapzwansen van genadewandelaars zich totaal niet hebben ingespannen liep die uitkering bij hen hoger op dan bij hen, de harde werkers.

Wat gedaan werd uit liefde van Jezus

Er komt een doop met vuur. Vrijwel de hele christenheid smeekt erom zonder te beseffen waar ze nou eigenlijk zo om smeken. Hier komt het en het verbrand al het werk van de noeste arbeiders. Uitsluitend datgene wat Christus zelf bewerkt heeft in iemand houdt stand.

leders concrete identiteit

Nee, God is geen uitkeringsinstantie. God heeft jou zo volkomen één gemaakt met Zijn geliefde Zoon, dat Christus identiteit jouw identiteit is. Vandaar dat het ook vanzelfsprekend is dat Hij in jou werkt. Waarom zouden we dat blijven minachten dor te verwachten dat God met minder (onze inspanningen) ook wel tevreden zou zijn.

Geniet van dit hele werk van Christus!

Genade Knipoogje 40

Klem Je Vast Aan Christus!

Sta je voor een moeilijke beslissing?

Heb je geen idee wat je kiezen moet?

Klem je vast aan Christus!

Was de preek niet te volgen?

Kom je net uit de kerkdienst en je hebt weer eens geen flauw idee waar het over ging?

Klem je vast aan Christus!

Willen je kinderen niks van God weten?

Gaan ze een weg die zo totaal anders is als waarin jij ze hebt opgevoed?

Klem je vast aan Christus!

Stapelen de schulden zich op?

Blijven de rekeningen maar binnenstromen?

Klem je vast aan Christus!

Ben je onherstelbaar ziek?

Stelt de dokter een diagnose die je eigenlijk niet horen wilt?

Klem je vast aan Christus!

Leren ze in jouw kerk verkeerde dingen?

Weet je niet of je daar nog wel past?

Klem je vast aan Christus!

Oordeelt iedereen jou?

Word je met de nek aangekeken omdat je met de verkeerde mensen zou omgaan?

Klem je vast aan Christus!

Veroordeelt men je omdat je te licht over de zonde denkt?

Klem je vast aan Christus!

Ben je uitgespuugd als gelovige?

Mogen je kinderen niet meer naar een christelijke school omdat jij in Christus als de Redder van alle mensen geloofd?

Klem je vast aan Christus!

Je worstelt met de praktijk?

Jij gelooft in genade, maar je weet niet hoe je het van je hoofd naar je hart krijgt?

Klem je vast aan Christus!

Zijn je emoties één grote warboel?

Weet je daardoor niet of je nu wel of niet Gods liefde ervaart?

Klem je vast aan Christus!

Ben je enorm teleurgesteld in een geliefde broeder of zuster?

Klem je vast aan Christus!

Kan je niet onvoorwaardelijk liefhebben?

Vind je het maar moeilijk om beroerde mensen echt lief te hebben?

Klem je vast aan Christus!

Klem je vast aan Christus!

Hij is Degene die zo enthousiast dol op jou is!

Hij is Degene die zichzelf helemaal weggegeven heeft voor jou!

Hij is Degene die jou koestert met Zijn liefde!

Hij is Degene die jou overlaadt met al Zijn rijkdommen van genade!

Hij is Degene die jou vol tedere bewogenheid troost!

Hij is Degene die jou draagt in Zijn warme Vaderarmen!

Hij is Degene die jou vormt met Zijn liefde!

Hij is Degene die jou voortdurend in de meest intieme relatie draagt.

Hij is Degene die jou ondersteunt met Zijn trouw!

Klem je vast aan Christus!

Hij draagt je momenteel in Zijn armen om je nooit meer los te laten!

Hij heeft Zich helemaal één gemaakt met jou!

Hij is jouw leven!

Jij bent van Hem!

Hij stelt al de heerlijkheden van Zijn genade tot in alle eeuwicheden in jou ten toon!

Klem je vast aan Christus!

Weet één ding absoluut zeker:

Hij klemt jou voor altijd en immer onlosmakelijk aan Zijn hart!

Genade Knipoogje 41

Geen Genade Zonder Christus

Wat is genade?

Ik heb een tijdje rondgestruind op de christelijke sites van het internet. Het valt gelijk op dat de overgrote meerderheid denkt vanuit één of meerdere christelijke opdrachten. Praktisch christenleven betekent voor het merendeel gehoorzaamheid aan de eisen van God. Genade is voor dergelijke actievelingen voor God een woord dat uitsluitend thuishoort bij de redding als een soort strik op de verpakking. Om gered te worden moeten mensen met berouw naar voren komen, het zondaarsgebed bidden en Jezus in hun hart vragen. Als ze dat allemaal gedaan hebben zijn ze naar hun idee gered en krijgen dan vervolgens te horen dat zoiets nou genade is.

De visie

Nu begint in de visie van zulke actievelingen voor God de opdracht! "*Gered om te redden*" heeft de ene beweging als motto. "*Gered om te dienen*" is weer een motto van een andere beweging. Het doel van de redding is volgens dit soort actievelingen voor God om handen en voeten voor God in deze maatschappij te zijn. Dus, ertegenaan!

Wat is redding?

De Bijbel heeft het over de redding door Christus als een voldongen feit voor de hele mensheid. We mogen de mens voorhouden dat de zonden vergeven zijn. Daar is voor eens en voor altijd mee afgerekend! Aan die redding zit niks geen activiteit van de mens. Natuurlijk is het volle genot van die heerlijke waarheid er pas als je het ook daadwerkelijk gelooft.

Wat is geloof?

Geloof is geen menselijke actie, waar op zich kracht aan verbonden is. Geloof is vertrouwen op de krachtbron van een ander. Als we het blijde nieuws van Christus voldongen werk geloven, dan vertrouwen we dus op de kracht die er in Zijn werk ligt. Wat begint er nu als we eenmaal dat geweldige werk van Christus doorhebben?

Efeze 2:10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Wat is nou weer wandelen?

Heerlijk ontspannen wandelen in Zijn genade! Dat begint er dan. Hoe zit het dan met al die opdrachten? Hoe zit het dan met '*gered om te redden*'? Hoe zit het dan met '*gered om te dienen*'?

We moeten toch aan de slag voor Christus?

Christus werkt Zijn Leven in ons uit! Wat hou je over als je dat zelf zou willen proberen? Eens even kijken!!!

Efeze 2:10 Z.jn maak.el z.jn w.j, .n Jez ge.chapen om goede we.ken .e doen, d.e God .evo.en bere.d heef., opda. W.j daa..n zouden wandelen.

Het hele werk van genade is naar de knoppen als je Christus activiteit eruit haalt. Het is een prachtig gedicht wat God geschreven heeft, maar er komt niks van openbaar. Je probeert namelijk zelf te redden of te dienen. Okay, je vraagt God daar natuurlijk wel bij te hulp. Het blijft echter jouw initiatief, jouw verantwoordelijkheid, jouw werk!

Hoe ziet jouw dienst er dan uit als het Christus werk niet is?

Lukas 15:29 Ik dien U nu al zoveel jaren en nooit heb ik Uw gebod overtreden, maar U hebt mij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.

Daar heb je de oudste zoon van de Vader van alle barmhartigheid. Zijn hele leven heeft hij God gediend. Voor hem was zijn omgang met vader geen feest, nee! Daarvoor moest hij even bij Vader weg, samen met zijn vrienden. Wel actieve trouwe dienst! Een heel leven!

Dienst zonder Christus is geen genade!

Het is dus ook niet dat prachtige maaksel van God, waar die geweldige werken als een soort bonus al in vervat zitten. Het is niet dat prachtige gedicht van God, waarin God alles wat Hij wenst al neergeschreven heeft. Het is een dienen naar het gebod. Een dienen waar Paulus ook over spreekt: *Romeinen 7:6 Het dienen in de oude staat van de letter.*

Galaten 4:9 De zwakke en armelijke eerste beginselen van de wereld, waaraan jullie je weer dienstbaar maken.

Komt God ook tot Zijn doel met die actievelingen?

O jazeker! Zijn genade zal ook hen overweldigen. Zijn genade kan nu echter al heerlijk tot Gods lof en eer werkzaam zijn in jou en mij. Leer daarvan te genieten.

Efeze 2:10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Echte dienstbaarheid begint niet bij eigen inspanning

Dienstbaarheid begint bij Gods overvloeiende rijkdommen van genade. Het zijn die goede werken, die God tevoren al bereid heeft, waar wij relaxed in mogen wandelen.

Genade Knipoogje 42

Wij Zijn Dubbelvla

Christus in mij/Ik in Christus

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Romeinen 6:11 Reken ermee dat je wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

Dit geeft overduidelijk aan dat wij onlosmakelijk één gemaakt zijn met Christus. Paulus zegt daarom dan ook over ons dat Christus in ons leeft, maar dat wij tevens leven in Christus.

Wat is deze eenheid nou concreet?

Zodra we afstappen van onze onlosmakelijke eenwording met Christus denken we dat we nog wel overweg kunnen met één van deze voorstellingen, maar onze gedachten botsen zodra we beide zaken als even concreet aannemen.

1. Zo denken we bijvoorbeeld over het in Christus zijn als in een auto, of in een huis zijn. Dat spoort echter niet omdat we dan ook, tegen de Bijbelse gedachte in, uit Christus zouden kunnen stappen.

2. Zo denken we bijvoorbeeld over het leven van Christus in ons alsof Hij een achterafkamertje in ons hart zou kunnen betrekken. Dat is echter direct in strijd met de Bijbel omdat Christus ons leven is. Wij horen Hem dus geheel toe.

Onze eenheid is dus geheel Christus in ons en wij in Christus.

Is het nou mogelijk om deze bijzondere eenheid nog een tikje helderder en duidelijker voor te stellen zodat we het wat beter begrijpen? Laat ik een poging wagen.

Het voorbeeld:

“Ik ben gek op dubbelvla! Je kan ze natuurlijk kant en klaar in de supermarkt in die pakken kopen, maar ik meng zelf toch veel liever de verschillende soorten thuis aan de eettafel als we aan ons toetje beginnen.

Ik pak het pak vanillevla. Dat staat nog keurig gescheiden van de chocoladevla op tafel. Ik giet daarmee mijn kom halfvol. Daarna pak ik dat pak chocoladevla en vul mijn kop daarmee aan. Die pakken staan keurig gescheiden, maar in mijn kom roer ik die twee verschillende soorten vla tot een eenheid. Ik roer net zolang totdat er in mijn kom alleen nog dubbelvla aanwezig is. Nu is, met de beste wil van de wereld, het volslagen onmogelijk om die twee verschillende soorten vla, die ik in mijn kom geschonken heb, weer uit elkaar te halen. Zij zijn een echte onafscheidelijke eenheid geworden. Zo is Christus ons leven geworden. Christus is in ons en wij zijn in Christus! Wij zijn echte dubbelvla!”

Elke eigen inspanning is in dit voorbeeld ook gelijk weggefallen!

Mochten we nog enigszins de indruk hebben dat er voor ons toch ook nog een kwestie van toewijding speelt, bij dit duidelijk voorbeeld van dubbelvla is dat radicaal van tafel geveegd. Zodra er sprake is van dubbelvla kan de vanillevla echt niet meer stellen dat het zich toch nog wat extra moet toewijden aan de chocoladevla om dat leven als dubbelvla te openbaren. Dat is onzin. De eenheid is tot stand gebracht en daar valt verder niks meer aan te verbeteren. Het valt ook niet meer uit elkaar te halen.

Jouw openbaring van Christus in je leven is genade en genade alleen. Jij bent dubbelvla!

Genade Knipoogje 43

Ongerijmde Genade

Efeze 3: 18-19 Jullie zullen samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat jullie vervuld worden tot alle volheid van God.

Waar genade werkt is echt al het onmogelijke mogelijk! Datgene wat jouw kennis te boven gaat, dat kan je kennen! Dat is die grandioze liefde van Christus! Daar kan je je echt geen voorstelling van maken! Stel je voor!

Vier dimensies

Wat kunnen we nou te pakken krijgen van die geweldige liefde van Christus? Nou, daar is Paulus ook niet onduidelijk over: De breedte, de lengte, de hoogte en de diepte. Vier dimensies. Opnieuw zeggen we: *'Ja zeg hé, wij zijn begrensd tot drie dimensies!'*

Nee, nee! Deze vier dimensies ben jij in staat om te vatten. Inderdaad is het waar dat als je voor een huis staat en men vraagt aan jou een beschrijving van dat huis te geven, dat je dan niet verder komt dan drie dimensies.

Christus volgen. Wat zie je dan?

Veel gelovigen denken dat we van een afstandje tegen de liefde van Christus staan aan te kijken. Voor hen is het al geweldig als ze denken dat ze Christus volgen. Ze kijken tegen Zijn rug aan en zien dan drie dimensies, althans dat denken ze. Ik heb zelfs daar geen enkele voorstelling bij. Voor zover ik begrijp geeft de Bijbel ook nergens aan dat we achter Jezus of Christus aanlopen.

Terug naar die vier dimensies

Ik erken gelijk dat als ik door een straat loop of fiets ik slechts een driedimensionale weergave van de huizen kan geven. Toch heb ik wel degelijk eens een vierdimensionale beschrijving van een huis gegeven. Dat was namelijk toen ik voor het eerst mijn eigen eengezinswoning betrad. Daar komt die!

Mijn beschrijving van ons huis

Ik had de sleutels van mijn eigen woning gekregen en samen met Machtelt stapte ik voor het eerst ons huis binnen. Ik rende de trap op en riep naar Machtelt: *'O Machtelt, moet je eens kijken: Hier voor me is een grote slaapkamer, maar links van me is er ook één en rechts van me ook nog één plus een badkamer!'*

Ik keek omhoog en riep: *'We hebben ook nog een gigantische zolder!'* Toen keek ik naar beneden, waar Machtelt stond en riep: *'Die huiskamer beneden, waar jij staat, is ook grandioos!'*

Mijn beschrijving uitgelegd

Op de tussenverdieping van ons huis beschreef ik dus wat er voor en achter en naast me was. Ik beschreef de breedte en de lengte. Toen ik omhoog keek en naar de zolder staarde beschreef ik de hoogte, maar toen ik naar beneden keek en Machtelt in de woonkamer zag staan, beschreef ik de diepte.

Middenin

Terwijl ik dus middenin het huis stond beschreef ik de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van het huis. Dat is het! Alleen door er middenin te staan kan je het vierdimensionaal beschrijven. Dat is nou ook precies waar wij door genade geplaatst zijn! We zijn middenin Christus geplaatst. Daar kan je nooit en te nimmer terecht komen door eigen inspanningen voor de Heer, hoe fanatiek je ook denkt achter Hem aan te lopen. Nooit zal je dat bereiken.

We hoeven ook niks te bereiken

Christus zelf heeft het allang voor ons bereikt!

Hij heeft in Zijn genade ons volkomen één gemaakt met Zichzelf in Zijn sterven.

Hij heeft in Zijn genade ons volkomen één gemaakt met Zichzelf in Zijn graf.

Hij heeft in Zijn genade ons volkomen één gemaakt met Zichzelf in Zijn opstanding.

Hij heeft in Zijn genade ons volkomen één gemaakt met Zichzelf in Zijn verheerlijking.

Hij heeft in Zijn genade ons volkomen één gemaakt met Zichzelf in Zijn plaats aan de rechterhand van de majesteit in de hemelse.

Samen genieten, Wow!

Jij bent in Christus geplaatst. Ik ben in Christus geplaatst. Gezamenlijk zijn we allen uit genade in Christus geplaatst. We kijken naar voren en roepen: 'Wow!' We kijken achter ons en roepen: 'Wow!' We kijken omhoog en roepen: 'Wow!' We kijken naar beneden en opnieuw roepen we: 'Wow!'. We genieten gezamenlijk van de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte en we zijn in staat om die liefde van Christus te kennen die ons kennen ver te boven gaat: 'Wow!'

We Hebben Een Mooi Plekkie

Naar het concert

Als we naar een concert toegaan, dan hou ik er altijd van om een behoorlijk stukje vroeger te komen. Vaak heb je van die meterslange rijen en als je dan aan het eind moet aansluiten kan je een mooi plekje met een goed uitzicht op de artiesten wel op je buik schrijven. Voor mij is zo'n concert ook een heel brok beleving. Het liefst zit ik er vrijwel midden in bij de artiesten. Dat kan natuurlijk niet, dus neem ik genoegen met het beste alternatief. Als ik echter alleen het geluid hoor en van de actie niks meekrijg dan had ik nog beter thuis een CD op kunnen zetten. Ik ga voor een goed plekje.

Oordeel van een jochie

Harry Ironside, een prediker uit het begin van de twintigste eeuw, had een keer in een dienst over de hemel gesproken. Aan het eind van de dienst kwam er tussen de rij handenschudders ineens ook een klein jochie met zijn hand uitgestrekt naar hem toe. Ironside vroeg hem: *'Hoe vond jij nou de dienst?'* *'Mooi meneer'*, antwoordde de jongen beleefd.

'Heb je ook iets begrepen van wat ik gezegd heb?', vroeg Ironside.

'Nou meneer', antwoordde de jongen, *'ik begreep het niet allemaal zo goed, maar ik denk dat ik één ding wel door heb'*.

'Okay, wat is dat dan?', wilde Ironside weten.

'Nou meneer, we hebben echt een prima plekkie! Zo is het toch, meneer?'

Ons Thuis

Zo is het maar net! In veel liederen zingen we ons verlangen uit naar thuis. Daarmee bedoelen we de hemel. Maar hebben we door wat we dan eigenlijk zingen? Thuis is thuis omdat we er nu al wonen. Anders zouden we het niet thuis noemen.

Heel vaak voelen we het nog niet zo. Het gebeurt nogal eens dat we in ongeloof er zelfs eigenlijk niet eens vanuit gaan dat we daar al wonen. Maar dat verandert niks aan onze thuissituatie. Dat is echt een uitstekend plekkie!

Efeze 2: 4-6 God, die rijk is aan erbarming, heeft, om Zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons, dood zijnde voor de overtredingen mee levend gemaakt met Christus, door genade zijn jullie gered, en heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,

Een grandioos plekkie!

Jij en ik zitten daar!

Jazeker, daadwerkelijk zitten wij daar in Christus aan de rechterzij van Vader. We hebben werkelijk die plek boven alle geestelijke overheden en machten en krachten. In Christus hebben we die plaats in de hemelse. Wat een te gek plekkie! Onze eenwording met Christus was niet uitsluitend bedoeld voor de vergeving van onze zonden. Onze eenwording met Christus was niet uitsluitend bedoeld voor onze verzoening. Onze eenwording met Christus betekent dat we Zijn plek aan het Vaderhart delen. Wat een gigantisch plekkie!

Dat plekkie lag vast in het geweldige feit dat God soeverein handelt in alles. Daardoor hebben wij nu zo'n heerlijke rust in Christus op dat plekkie! God handelt alles af naar de raad van Zijn wil. Onze roeping voor dat plekkie lag al vast in die soevereine planning van God.

En straks?

Dan wordt volgens diezelfde soevereine raad van God ons lichaam verlost. We ontvangen een verheerlijkt lichaam. Dan zien we met eigen ogen dat prachtige plekkie. Daar kan geen concert tegenop. Van mij mag het nu al zo ver zijn! Nog even, dan zien we onze Heer van aangezicht tot aangezicht. Wow! Wat een plekkie!

Genade Knipoogje 45

Eén Buiten De Omlijsting

Schilderij Wollewei

Godfried Bomans laat Erik Pinksterbloem de avond voordat hij op school een spreekbeurt zou houden over de insectenwereld bij zijn opa logeren. Voor het slapen gaan onderzoekt hij het schilderij 'Wollewei', dat op de zolder staat. Daar belandt hij onverwachts door de toverkunsten van zijn betovergrootmoeder als een heel klein persoon tussen de insecten in het schilderij.

Ballingen binnen de lijst

Natuurlijk is zo'n ervaring een grandioze voorbereiding op een spreekbeurt voor de klas, maar dat is toch niet echt waar ik als onderwerp voor dit knipoogje aan dacht. Het ging mij meer om het motto dat Bomans zijn boek meegaf, waarvoor hij een uitspraak van Leonardo DaVinci citeert: *'Wij zijn allen ballingen, levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit weet, leeft groot. De overigen zijn insecten.'*

Met een sprongetje de lijst in

Gegarandeerd dat men je voor getikt zal houden als je voor een schilderij staat en je beweert dat alles wat je daar ziet ook echt leeft. Voor Erik was dat echter iets geheel vanzelfsprekends. Hij pakte namelijk de onderlijst van het schilderij met beide handen beet en sprong er zo, tjoep, overheen naar binnen.

Het bestaan binnen de lijst

Binnen het schilderij ontstaan er zeer veel gesprekken met insecten van allerlei soort. Een hommelmel, die aan filosofie doet prijst Erik om zijn wijsheid. Iets wat echter zeer meewarig werd ontvangen was de opmerking van Eric dat er buiten de omlijsting ook leven is. Die Erik is dan misschien wel wijs, maar toch ook een beetje van lotje getikt.

Christus ging onze lijst binnen

Christus is onze omlijsting binnen gesprongen. Niet om een avontuur te beleven zoals Erik. Hij is bij ons naar binnen gesprongen om Zich helemaal één te maken met ons mensen. Als Hij sprak over het leven buiten de omlijsting kreeg Hij meewarige blikken. Ach, die Christus is dan misschien wel wijs, maar toch ook..... (alleen de godsdienstige mensen maakten deze zin af).

Zijn eenwording met ons binnen de lijst

Lukas 12:50 Ik [Christus] moet gedoopt worden met een doop, en hoe beklemmt het Mij, totdat het volbracht is.

Hij heeft Zich helemaal één gemaakt met ons in Zijn sterven.

Hij heeft Zich helemaal één gemaakt met ons in Zijn graf.

Hij heeft Zich helemaal één gemaakt met ons in Zijn opstanding.

Hij heeft Zich helemaal één gemaakt met ons in Zijn verheerlijking.

Hij heeft Zich helemaal één gemaakt met ons in Zijn gaan buiten de omlijsting.

Ontdekking van die geweldige genade

Er zijn er gelukkig al die de geweldige genade ontdekt hebben dat zij één gemaakt zijn met Christus in Zijn sterven.

Er zijn er gelukkig al die de geweldige genade ontdekt hebben dat zij één gemaakt zijn met Christus in Zijn graf.

Er zijn er gelukkig al die de geweldige genade ontdekt hebben dat zij één gemaakt zijn met Christus in Zijn opstanding.

Er zijn er gelukkig al die de geweldige genade ontdekt hebben dat zij één gemaakt zijn met Christus in Zijn verheerlijking.

Er zijn er gelukkig al die de geweldige genade ontdekt hebben dat zij één gemaakt zijn met Christus in Zijn gaan buiten de omlijsting.

Ons genot van het Leven buiten de lijst

Wat een grandioze genade om nu al in ons denken buiten de omlijsting te mogen leven. We kunnen niet meer zwijgen over dat geweldige leven buiten de omlijsting en spreken er dus over. Meewarige blikken

zijn ons deel. Ik vermoed dat ze zelfs niet eens denken dat we wijs zijn. Maar ze twijfelen er niet aan of we wel van lotje getikt zijn (zeker de godsdienstige mensen).

Nu al over de rand

Een heerlijk leven vol genade is nu al ons deel buiten die omlijsting. Al hebben we nog met de dagelijkse praktijk van het schilderij te maken, we zijn als het ware al over de rand geplaatst. Daar in het bovenhemelse is onze positie in genade. Wow!

Buiten zal binnenkomen

Wat deze wereld betreft? De grote Koning der koningen zal binnenkort over de lijst het schilderij binnenstappen en Zijn heerschappij van vrede vestigen. Dan komt de werkelijkheid van buiten de omlijsting het schilderij binnen. Wat een genadetijd staat deze wereld nog te wachten! Prijst God!

Genade Knipoogje 46

Ons Hemels DNA

De rups is reeds een complete vlinder

Als we een rups bij een bioloog zouden brengen met de vraag om zijn DNA te omschrijven, dan zou die bioloog het volgende zeggen: *'Ik weet dat hij op jou overkomt als een rups, maar volgens elk uitgetest DNA onderzoek is dit volledig een complete vlinder.'*

Wow! Gods schakeling binnen in dit schepsel dat in geen enkel opzicht lijkt op een vlinder, geeft toch een perfecte complete vlinderidentiteit weer. Omdat die rups in essentie al alles van een vlinder in zich bezit zal het op een dag ook de uiterlijke symptomen en het gedrag gaan vertonen van een vlinder.

Ons DNA

De rups verandert dus in datgene wat in wezen al waar over hem is. Zo is het ook met ons!

Als we ondertussen naar die rups zouden schreeuwen om zich meer als een vlinder te gaan gedragen zou dat alleen het gehoor van die rups maar schaden.

God heeft ons het DNA van godsvrucht geschonken. We zijn heiligen en rechtvaardigen. God zegt dat Hij weet wat ons DNA zegt. Hij weet wie we zijn! Geloof jij dat ook? Wie dit daadwerkelijk gelooft gaat daar ook in staan. En dat verandert je concreet!

Gewoon genieten

Zie je die rups al allemaal sprongetjes maken om de wijde wereld in te vliegen? Nee! Hij houdt zich bezig met zijn buikje rond en vet te eten. Moet Hij dan niet klaar zijn om straks ook echt wel die wereld in te vliegen. O ja! Daarom geniet hij nou juist zo van het voedsel dat hij aangereikt krijgt. Hij groeit vanzelf in datgene wat hij feitelijk al is, die vlinder.

Onze identiteit

Onze identiteit in Christus maakt dat we al heilig zijn. We kunnen wel allerlei inspanningen verrichten om te proberen heilig te leven. Behalve dat het uitermate frustrerend is omdat elke eerlijke gelovige tot de slotsom moet komen dat het niet lukt, is het ook nog eens uitermate belachelijk om iets te proberen te zijn wat je allang bent.

Onze identiteit in Christus maakt dat God een plezier in ons heeft. Hij zegt: *'Dat is Mijn Zoon in Wie ik een welbehagen heb'*. Als we nu heel hard aan het werk gaan om te proberen God een plezier te doen, is dat opnieuw uitermate frustrerend. Bovendien is het gewoon regelrechte onzin om iets te proberen te worden wat we allang zijn.

Vergeefse moeite

Iemand kan ons oproepen om meer op Christus te gaan lijken. Men kan met een kamp aankomen waarin jongeren zich trainen in meer Christus gelijkvormigheid. Men kan schreeuwen: *'Ja! Ja! Je kunt het! Geloof dat je het kan voor God!'* Uitermate vermoeiend en schadelijk voor onze geestelijke oren. Christus zelf werkt Zijn leven in ons. Wie kan beter lijken op Hemzelf dan Hijzelf?

Christus, ons Leven

We zijn één gemaakt met Christus in Zijn sterven, één met Hem in het graf, samen met Hem opgewekt en samen met Hem gezet in de hemelse. Hij heeft Zijn DNA op ons gedrukt. Dus leef ik niet meer, maar leeft Christus in mij. Uiterlijk hebben we wellicht niets weg van Christus, maar in essentie is alles aan Zijn DNA ons DNA geworden.

Opstanding

Als we straks overgaan van rups naar vlinder, dan zal het ook lichamelijk zichtbaar komen.

1 Corinthe 15: 42 Er wordt opgewekt in onvergankelijkheid;

1 Corinthe 15: 43 Er wordt opgewekt in heerlijkheid;

1 Corinthe 15: 43 Er wordt opgewekt in kracht.

1 Corinthe 15: 44 Er wordt een geestelijk lichaam opgewekt.

Daar vliegt die vlinder uit. We zullen delen in Christus heerlijkheid. Dat staat nu al vast in onze identiteit in Christus, ons hemels DNA.

Pappa Maakt Een Foto Van Me

Als een prima donna leunde ze voorovergebogen tegen de ruit. Een lach van oor tot oor verlichtte haar gelaat, zoals dat alleen bij zo'n vijfjarig kind past. Buiten viel de regen met bakken uit de hemel. De donder knalde! De bliksem flitste! Buiten rende de vader van het kind van de auto naar de voordeur. Even keek hij naar het raam en zag haar staan. Binnengekomen rende hij naar haar toe: *'Waar ben jij meE bezig?'* beet hij haar toe. Zijn dochttertje wees naar de bliksem en zei: *'Ik denk dat God me op de foto zet!'*

Deze meid begreep nou echt helemaal het hart van Vader God. Heb jij ook door hoe God naar jou kijkt? Pappa is machtig trots op jou!

Efeze 2:7 God gaat in de komende eeuwen de overweldigende rijkdommen van Zijn genade tonen, in overeenstemming met Zijn goedertierenheid, over ons in Christus Jezus.

God heeft daar eventjes een aantal eeuwen (tijdperken) voor nodig om al die genade van Hem via ons ten toon te spreiden. Hij roept dus naar iedereen: *'Moet je nou eens kijken naar ...[vul hier je eigen naam in], Wow! Wat een heerlijke rijkdommen Van genade vind je bij hem/haar terug!'*

Jouw leven is dus als het ware één groot plaatjesboek van Gods trots over jou! In jou ziet Hij echt totaal niks anders dan Zijn grote liefdesexplosie! God is trots op jou. Kijk, jij mag dus best wel een beetje trots op jezelf zijn! Wat heeft God daar niet eventjes voor grandioze genade in bewerkt!

Vraag nou eens aan één van je kleinkinderen: *'Weet jij wel hoe mooi je bent?'* Zonder enige aarzeling zullen die gewoon *'Ja'* antwoorden. *"Ik weet het"*. Nu zullen er gelijk wel weer waarschuwingen binnenkomen dat je de zonde van hoogmoed niet zomaar in die kleine kinderhartjes mag laten groeien. Triest waanidee!

Er is geen enkele sprake van hoogmoed als je instemt met de geweldige schoonheid die je simpelweg ontvangen hebt. Dat eerlijke *'Ja'* van zo'n klein kind is een uiting van vertrouwen in hen die hen dit in liefde gezegd hebben. Ze hebben te horen gekregen dat ze kostbaar en prachtig zijn en dat geloofden ze gewoon.

Geloof jij ook wat Pappa over jou zegt?

Efeze 2: 10 Jij bent Gods gedicht, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat jij daarin zou wandelen.

Wat een vakmanschap! Wat een schoonheid! Is het erkennen van deze genade hoogmoed? Nee, dat is roemen in Christus Jezus, oftewel trots zijn op wat Christus in en aan jou doet!

Sefanja 3: 17 God verblijdt Zich over jou met vreugde; Hij zwijgt in Zijn liefde; Hij juicht over jou met gejubel.

Hier spreekt God over Sion, oftewel Jeruzalem als Zijn geliefde. Natuurlijk is Zijn vreugde over Zijn vrouw groot. Onze relatie met Hem is als het Lichaam van Christus zeker niet minder. Het is Zijn liefde, die even sterk op ons gericht is.

Romeinen 8: 31 Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

God kijkt naar jou en kan geen genoeg van je krijgen. Net als bij dat vijfjarig fotomodel flitst Hij jou van alle kanten. Misschien ben je nu aan de rolstoel geketend en vind jezelf dat je er niet meer uit ziet. Maar meid, wat ben jij mooi! God zal hele tijdperken er voor apart zetten om jouw schoonheid ten toon te spreiden. Misschien is je gezicht in een hevige brand zo beschadigd dat jijzelf er voor weg schrikt. God kijkt naar je vol verrukking en verblijdt Zich over jou met enorme vreugde. Hij juicht en jubelt over jouw schoonheid!

Dat zogenaamd volwassen gedrag, waarbij je niet meer gelooft in je schoonheid, is eerder een doorkankerend gezwel dat het genot van Pappa's omhelzing dreigt weg te vreten. Pappa is helemaal gek op je! Hij houdt echt van je! Omdat dat de echte waarheid is, is al het andere slechts bijkomstig. Geniet van die liefde en genade!

Genade Knipoogje 48

Wie Ben Ik?

Toen President Eisenhower in 1958 astronauten voor zijn NASA project zocht, kreeg elk zorgvuldig uitverkoren kandidaat twintig heel belangrijke vragen te beantwoorden. De eerste was nog redelijk simpel. Dat was: 'Wie Ben Jij?' Telkens werden de vragen lastiger totdat het bij vraag 20 vrijwel niet meer te doen was om er een antwoord op te geven. Wat waren dan wel die vragen?

Elke vraag apart was toch telkens precies dezelfde vraag: 'Wie Ben Jij?'

John Glenn weet zich nog maar al te goed te herinneren hoe die eerste vragen meevielen:

1. Ik ben een man
2. Ik ben Marinier
3. Ik ben piloot
4. Ik ben echtgenoot
5. Ik ben officier

Hoe meer je bij het einde aankwam, hoe zwaarder het viel om nog antwoord te kunnen geven.

Tja, "Wie ben jij?" Als mensen elkaar voor het eerst ontmoeten, dan is dat altijd de eerste vraag. De vraag die er dan gelijk op volgt is: 'Wat doe je?' Kijk, en dat is in onze westerse maatschappij wel zo'n beetje bepalend geworden voor hoe men naar je kijkt.

Het is echt heel wat anders wanneer je losjes de opmerking kunt plaatsen dat je hersenchirurg bent als dat je er niet onderuit komt en wel moet vertellen dat je putjesschepper bent. Maar is dat nou ook werkelijk wat jou identiteit bepaalt? Eigenlijk is het ook maar triest voor zo'n chirurg als die alleen maar chirurg is. De Bijbel geeft het echte antwoord wie jij bent.

Romeinen 6:14 Jij bent niet onder de wet, maar onder de genade.

Romeinen 7:6 Wij zijn van de wet ontslagen, dood voor haar,

Romeinen 8:37 Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Romeinen 14:8 Wij zijn van de Heer.

1 Corinthe 1:9 Jij bent door God geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.

1 Corinthe 3:17 Jullie zijn Gods tempel, en die is heilig!

1 Corinthe 3:23 Jij bent van Christus,

1 Corinthe 6:11 Jij hebt je laten afwassen, jij bent geheiligd, jij bent gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

1 Corinthe 6:20 Jij bent gekocht en betaald.

1 Corinthe 15:10 Door de genade van God ben ik, wie ik ben,

2 Corinthe 2:15 Wij zijn voor God een geur van Christus.

2 Corinthe 5:6 Wij zijn altijd vol goede moed,

2 Corinthe 5:20 Wij zijn gezanten van Christus,

2 Corinthe 7:13 Wij zijn vertroost.

2 Corinthe 12:10 Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Galaten 2:19 Ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.

Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Galaten 3:26 Jullie zijn allen zonen van God,

Galaten 4:7 Jij bent geen slaaf meer, maar zoon;

Galaten 5:13 Jij bent geroepen om vrij te zijn;

Efeze 2:10 Wij zijn Gods gedicht, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Efeze 2:19 Jullie zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,

Efeze 5:8 Jij bent licht in de Heer;

Filippi 3:20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Redder verwachten,

Colosse 2:12 In Christus ben jij ook mee opgewekt

Colosse 3:3 Jij bent gestorven en jouw leven is verborgen met Christus in God.

Een kleine greep uit Gods beschrijving van wie jij bent. Nou eventjes rustig tot je door laten dringen. Dat ben jij dus! Jij bent dus niet zoals mensen tegen je aankijken! Onze onderlinge beoordeling bepaalt niet wie we zijn! Jij bent die persoon, die God zegt dat jij bent! Je gevoelens lopen hier misschien nog niet helemaal mee in de pas? Dat maakt niet uit! Dit blijft de werkelijkheid. Zoals God jou ziet, dat is wie jij werkelijk bent, of je dat nou ook zo voelt of niet. Omarmen we Zijn waarheid dan is dat een vol genot van Zijn genade voor altijd!

Genade Knipoogje 49

Onbeschaamd Stoutmoedig

Boud manhaftig viert hij het leven! Driest en onverschrokken stort hij zich in overstromende volheid! Onversaagd, vermetel toont hij alles wat in en door hem werkt! Aller aandacht is strak gespannen op zijn fiere heroïek. Manmoedig en onbeschroomd leeft hij zijn leven uit de dood!

Dit is dan de ingetogen beschrijving van wie jij bent in Christus!

Genade.....

Ja, rijkdom van genade....

Ja, rijkdommen van genade.....

Ja, overvloeierende rijkdommen van genade rusten jou toe tot alles wat en wie jij bent!

Ja, overvloeierende rijkdommen van genade werken in jou uit alles waartoe jij geroepen bent.

Vind jij dit nou eigenlijk wel een beetje boel over de top? Vind je dat dit nou niet zozeer jouw leven als gelovige typeert? Ach ja, en je doet nog wel zo je best, maar dit, nee dit is te gek!

Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Alles wat gedaan wordt voor de Heer komt inderdaad nooit op dit peil. Ik ben nu zo'n 68 jaar. Op mijn 17e leerde ik de Heer kennen. Bij mij was dit er zo ongeveer 30 jaar lang ook niet bij. Ik probeerde het natuurlijk wel, maar het kwam niet van de grond. Ja, jij doet je best. Ik probeerde. Ik deed voor de Heer. Tja, een zielige imitatie van Gods overvloeierende rijkdommen van genade.

Galaten 2: 20 Ik leef, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Christus leeft!!!!!!!!!!

Dat leven doet Vader God in mij!!!!!!!!!!

Efeze 2:5 God heeft ons levend gemaakt met Christus;

Christus leeft!!!!!!!!!!

Dat leven doet Vader God in ons!!!!!!!!!!

Colosse 2:13 God heeft jullie mee levend gemaakt met Christus.

Christus leeft!!!!!!!!!!

Dat leven doet Vader God in jullie!!!!!!!!!!

Colosse 3:3 Jouw leven is met Christus verborgen in God.

Christus leeft!!!!!!!!!!

Dat leven doet Vader God in jou!!!!!!!!!!

Colosse 3:4 Christus ..., Die ons leven is,

Christus leeft!!!!!!!!!!

Dat leven doet Vader God in ons!!!!!!!!!!

Jouw potentie is onbeperkt! Dat komt omdat de Persoon die jouw leven is onbeperkt is! Hij is Degene die jou Zijn bekwaamheid schenkt! Hij is Degene die Zijn bekwaamheden ook in jou uitwerkt! Onbeschaamd werkt die overvloeierende rijkdom van Gods genade het leven van Christus in jou uit!

1 Corinthe 15:10 Door de genade van God ben ik, wie ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar niet ik, maar de genade van God, die met mij is.

Jij deed je best en ik probeerde. Ik deed het voor de Heer. Gods bestemming voor jou is veel rijker, veel voller. Het is Christus die Zijn leven in jou uitwerkt! Waarom blijf je dan nog altijd maar in die wachtkamer van het leven zitten, waar jezelf maar wat aanknutselt voor de Heer?

Dit leven is geen wachtkamer. Het is het theater waar God als de ware Regisseur Zijn plan volvoert met jou als acteur. 'Theater' betekent letterlijk: 'Waar er geplaatst wordt'. God plaatst jou en Zijn plan wordt volvoert.

Filippi 2:13 God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou werkt.

Vastberaden en gewaagd voltrekt zich het liefdesdrama van God. De stukken worden gezet en we zien jou vrijmoedig, onverschrokken jouw pad bewandelen. Een pracht spel vol heldendom. Genade die werkt tot in het kleinst onderdeelje. Liefde die overwint! Eind goed, al goed! Pracht theater! Hoe kan het ook anders met zo'n Regisseur?

Boud manhaftig viert hij het leven! Driest en onverschrokken stort hij zich in overstromende volheid! Onversaagd, vermetel toont hij alles wat in en door hem werkt! Aller aandacht is strak gespannen op zijn fiere heroïek. Manmoedig en onbeschroomd leeft hij zijn leven uit de dood!

Dit is wie jij bent in Christus!

Genade Knipoogje 50

Wow! Wat Een Genade!

Genade!

Genade scheurt echt alle inspanning, al het eigen werk, om toch maar iets voor God te betekenen aan flarden. Je houdt niets anders over dan genade alleen. En juist dat is zo'n gigantische rijkdom.

Efeze 2: 8-10 Uit genade ben je gered, door het geloof, en dat is niet uit jezelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand zal roemen. Want wij zijn Zijn maaksel [gedicht], in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Wow!

Wat een te gekke genade! God heeft een gedicht geschreven. Dat ben jij en dat ben jij en dat ben jij. Dat zijn we allemaal bij elkaar als Lichaam van Christus. In dat gedicht staat niet alleen de redding als een voldongen feit. Ook al die werken, die Hij doet door ons heen, of we die nu al gedaan hebben, nog doen, of nog zullen gaan doen, ze staan al helemaal vast in dat gedicht. Wow! Wat een te gekke genade!

