

Genade Knipoogjes

Hein de Haan

Voorwoord

1. Mijn motivatie tot deze Knipoogjes
2. Geveinsde oprechtheid
3. Om Wie Draait Het?
4. Liefde Van God
5. Liefde Is Geen Eigenschap Van God
6. Zuivere, onvermengde, onversneden, ja pure liefde
7. Vallen Over Woorden
8. Stekeblind Voor De Werkelijkheid
9. Geniet Van De Werkelijkheid!
10. Het Draait Niet Om Mijn Geloof
11. Wie Doet Het Geloven Naar De Overkant?
12. Het Wondermiddel?
13. De Aard van Genade
14. Genade Komt Altijd Alleen
15. Vrijheid, Echte Vrijheid!
16. Wie zie jij in de spiegel
17. Diamanten Van Stof
18. Vader, God Van Alle Genade
19. De Heer is nabij
20. God Is Voor Mij!
21. Genade Is Oneerlijk
22. Een Schat Vinden
23. Gehoorzaamheid Aan De Bijbel
24. Zonde
25. God Antwoordt Heel Concreet Op Zonde
26. Toekomstige Zonden Zijn Al Vergeven
27. Stop Ermee!!!
28. Stop Nou Eens Met Dat Stoppen Met Zonde
29. Zondigen Wanneer Je Maar Zin Hebt?
30. Groeiend loon zonder werk
31. Depressie & Genade
32. Depressieve Heiligen
33. Wie Nam Wie Aan?
34. Aanhoudende Gebedsstrijd
35. Angst Voor God
36. God Is Niet Van Gedachten Veranderd
37. Godsdienst Dwingt. Genade Dringt.
38. Wettisch Denken t/o Genade Denken
39. Meende Paulus dat nou echt?
40. Adam & Christus - Twee Hoofdrolspelers
41. Hoe Ver Reikt Gods Genade?
42. Allemaal Of Enkele
43. Het Papiertje In Het Boek
44. Geloof Als Een Brandspuit
45. Het 'Doe Pad' Niet Doen
46. Wettisch Shoppen
47. Dubbele Uitwerking Van Genade
48. Blokkade Van Persoonlijke Omstandigheden
49. Redding Met Terugwerkende Kracht!
50. We mogen volop genieten

Voorwoord

In de loop der jaren heb ik op mijn website “Overvloeiende Genade” diverse columns geschreven met telkens opnieuw hetzelfde uitgangspunt: “Gods overvloeiende rijkdommen van genade”.

Voor mijzelf was het een genot om telkens vanuit een andere hoek bezig te zijn met Gods rijke liefde en genade. Ik hoop dat het voor de lezers net zo’n genoegen mag zijn om deze columns nu door te nemen. Hier hebben jullie alvast de eerste 50 Genade Knipoogjes. De allereerste is een soort verantwoording van waaruit ik telkens schrijf. Daarin kan je dus ook iets van mijn persoontje leren kennen. Belangrijker, en de volgende 49 daarmee vullend, is de wetenschap wie God is en hoe Zijn handelen met ons mensen verloopt.

Veel leesplezier,
Hein

Genade Knipoogje 1

Mijn motivatie tot deze Knipoogjes

Uitersten

Hoe je naar een bepaalde tijdsperiode kijkt is natuurlijk altijd gekleurd door je eigen emoties en ervaringen. Toch zou ik je graag eens mee willen nemen in de uitersten die ik proef tussen de zestiger jaren van de twintigste eeuw en de huidige woelige jaren van de eenentwintigste eeuw.

Onze Jezus hippiecultuur

Onder het hippievolk van de zestiger jaren was er spontaan een vrij zicht op Gods overvloeierende rijkdommen van genade. God, die in Zijn grote liefde naar verloren mensen als ons omziet! Iedereen vond elkaar in die liefde en vrede, waar God ons in onderdompelde.

Liefde

Er waren wel degelijk mensen die zich vijandelijk tegen ons opstelden. We zagen echter Gods onmetelijke liefde ook naar die vijandig gezinde mensen uitgaan. Daarom konden we ook niet anders dan van hen houden. Ons wapen tegen eventuele agressie was Gods overvloeierende liefde, genade en vrede, die ook voor hen was.

Every cow must get stoned

Ex drugsverslaafden vierden het feest van de bevrijding, die de Heer in hun hart bewerkte, door in het open weiland al hun verdovende middelen te verbranden. De koeien en schapen waren er dagen later nog stoned van.

Versteende godsdienst

Onder het evangelische christenvolk van de huidige tijd is er een vastklampen aan uiterlijk godsdienstige vormen ontstaan. Het geloof is tot een pakket normen en waarden teruggebracht, die via christelijke politieke partijen niet alleen de gelovigen maar ook de ongelovigen wordt opgedrongen.

Handelingen 15:10 Wat stellen jullie God op de proef door een juk op hun hals te leggen, dat noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen?

Haat

Een belangrijk onderdeel van de boodschap van de hedendaagse evangelische leidslieden is het angstbeeld van de grote vijand. Die vijand ziet men niet in de opstandige leringen tegen onbepaalde liefde en genade van God binnen de christenheid. Nee, het zijn de vriendelijke burens voor wie men, gedreven door angst, waarschuwt als het grootste gevaar. Godsdienst wapent gelovigen nu met haat en angst, wat sommigen zelfs tot letterlijke wapens doet grijpen.

Christelijk kwetsen

Geestelijke leiders zijn gestopt met de vreugdevuren om Gods liefde en genade te vieren. Wel organiseert men verbrandingen van boeken. Niet die van henzelf, maar die van anderen om de ander ook pijnlijk te kunnen treffen. In de zestiger jaren werd iemand die zich letterlijk vijandig gedroeg ook getroffen, namelijk door Gods onmetelijke liefde en genade. Nu worden onschuldigen in hun ziel getroffen door 'christelijke' haat en angst.

God is en blijft en zal altijd zijn: LIEFDE

Twee tijdsbeelden. Zo totaal verschillend. Toch is er één gemeenschappelijke factor die alle tijden doorkruist. God is liefde. God bewijst Zijn liefde in Christus Jezus. Hoe vijandig gezind we ook zijn of waren, God heeft bij voorbaat ons met Zich verzoend. Alle vijandschap is volkomen verdwenen in het werk van Christus. Er is definitief mee afgerekend.

Gods Liefde overweldigt nog altijd

Gods liefde en genade is, God zij dank, onafhankelijk van welk tijdsbeeld dan ook. Hij vulde ons destijds met Zijn onbegrensde liefde, vrede en genade. Ook nu vult Hij jou met Zijn onbegrensde liefde, vrede en genade. Al laat jij je ook nog zo meedrijven in je godsdienst van angst en haat, God houdt van jou en overweldigt je met Zijn genade en Zijn vrede. Mag ik jullie iets laten proeven van die overweldigende liefde in deze Genade Knipoogjes? God gaat door tot Hij de laatste aan Zijn hart heeft gebracht.

Genade Knipoogje 2

“Oprechtheid is het belangrijkste.
Wie dit kan veinzen komt het verst.”

Geveinsde Oprechtheid

Tja, een stelregel, waarmee je in de politiek kan scoren, maar ook zeker in de godsdienst. Eens in de vier jaar minstens hebben we dat spel van de landelijke verkiezingen. Wanneer de politicus als een volleerd acteur een oprecht karakter kan neerzetten wint hij of zij geheid aan populariteit. Nederland schreeuwt om een persoon die men vertrouwt. Nederland kijkt niet naar partijprogramma's. Nederland gaat niet af op een politieke koers. Hoe komt iemand over is in ons mediageile tijdperk de belangrijkste vraag. Maar nu de godsdienstige wandel.

Ongeveinsde liefde

Paulus spreekt hierover.

Romeinen 12: 9 De liefde is ongeveinsd.

2 Corinthe 6: 6 In ongeveinsde liefde,

Dit wordt meestal gelezen en opgevat als een opdracht om je in te spannen elkaar lief te hebben. Hoe wordt dit onmogelijke aangepakt als we het zo foutief als opdracht oppikken?

Ons groepje van aardige broeders & zusters

We beginnen daarom dan ook met het aanwakkeren van die broederlijke en zusterlijke contacten die toch al lekker lagen. Dat groepje hebben we dan al lekker op het punt van '*ongeveinsde liefde*' gebracht, denken we.

Een steviger klui: Die lastige broeders & zusters

Nu we deze basis van '*ongeveinsde liefde*' denken gelegd te hebben proberen we ook die karakters die ons niet zo echt liggen bij deze kring te betrekken. Ze zijn anders dan wij en we begrijpen dus ook niet alles van hen, maar ja, ze zijn wel onze broeders en zusters. We zetten dus wat meer onze schouders onder onze '*ongeveinsde liefde*'.

De zwaarste klus: Tegensprekende broeders & zusters

Nu die kring behoorlijk is uitgebreid wordt het tijd voor de zwaarste klus. Dat zijn die broeders en zusters die altijd anders reageren als dat we verwachten. Die broeders en zusters die zelfs hun twijfel uitspreken over onze leer en onze praktijk. We zetten ons vriendelijkste gezicht op en proberen hen te winnen met onze '*ongeveinsde liefde*'.

Toneelspel voor de Heer

Deze hele act wordt niet uitgevoerd om kiezers te winnen, niet om de populariteit van de gewone man of vrouw te verdienen. Deze vertoning wordt opgevoerd om de Heer te behagen. Hij wenst dat we ongeveinsd liefhebben en dus zetten we onze schouders eronder.

'*Ongeveinsde Liefde*' wordt gespeeld voor God alsof Hij op een toneelvoorstelling zit te wachten. Politici kunnen wellicht met oprechte veinzerij meer zetels winnen. God wordt niet over de streep getrokken door onze christelijke veinzerij.

We hoeven God niet te winnen voor ons

God hoeft ook niet over de streep getrokken te worden. Hij is zelf die streep al lang geleden over gegaan door onze zonden weg te doen, door ons een nieuw leven in Christus te schenken, door Christus Zijn leven in ons te laten werken.

Open & Eerlijk, oftewel Christus

Het Griekse woord voor oprechtheid betekent: '*zonder zich te verbergen*'

Oprechte mensen zijn dus open. Tevens wordt dit Griekse woord ook gebruikt voor de waarheid. Christus is de waarheid. Christus is oprecht. Christus is open.

Romeinen 3:4 God waarachtig [oftewel: Oprecht] en ieder mens leugenachtig,

Ongeveinsd

1 Timotheus 1:5 Het doel van elke vermaning is een ongeveinsd geloof.

Het doel van dit boek: “*Genade Knipoogjes*” is dat we gaan genieten van wie Christus is, van wie we zelf in Christus zijn, van wat Christus in ons werkt. Dat is simpel vertrouwen zonder zelf ook nog maar iets voor God te proberen, oftewel: dat is ongeveinsd geloof.

Geen toneelspel!

Geen veinzerij!

Geen eigen werken!

Heerlijk genieten van Gods eindeloze genade!

Genade Knipoogje 3

Om Wie Draait Het?

Om de Heer

'Het draait niet om jou. Het draait om de Heer.'

Bovenstaande uitspraak zal wellicht iedere gelovige bekend overkomen.

Zijn wij dus niks waard?

Jij hebt een minderwaardigheidsgevoel en zit emotioneel op die vanzelfsprekende wip er maar een eind aan te maken of toch nog maar dat laatste restje levensmoed de kans te geven. *'Wat ben ik eigenlijk nog waard?'*

'Het draait niet om jou. Het draait om de Heer.'

De rechtzinnigheid striemt in het laatste vleugje overlevingsdrift. *'Ik ben dus niks waard!'* De wip kantelt.

Alles draait inderdaad om de Heer

Bijbelser kan je het gewoon niet formuleren.

Het is de Heer die ver voordat iets bestond al het hele plan op stapel had staan.

Efeze 3: 11 Het plan van de aionen, dat Hij in Christus Jezus, onze Heer, heeft uitgevoerd,

Het is de Heer die op grond van dat plan roept.

Romeinen 8: 28 Wij ..., die volgens Zijn plan geroepen zijn.

Het is de Heer die op grond van dat plan uitkiest.

Romeinen 9: 11 Het verkiezend voornemen van God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep,

Het is de Heer die op grond van dat plan het rijke erfdeel schenkt.

Efeze 1: 11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren in de kracht van het plan van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil,

Ons gezichtspunt

Wij zien op naar Degene die het plan had. Het draait alles om Hem.

Wij zien op naar Degene die ons volgens dat plan geroepen heeft. Het draait alles om Hem.

Wij zien op naar Degene die ons volgens dat plan uitkoos. Het draait alles om Hem.

Wij zien op naar Degene die ons volgens dat plan een rijk erfdeel schonk. Het draait alles om Hem. Hij doet alles naar de raad van Zijn wil.

Dit is ons gezichtspunt.

Nu Gods gezichtspunt!

Hij had voor alles jou en mij al in gedachten in Zijn plan. Het draait alles om jou en mij.

Hij heeft jou en mij geroepen volgens dat plan. Het draait alles om jou en mij.

Hij heeft voor jou en mij gekozen volgens dat plan. Het draait alles om jou en mij.

God had het in gedachte om jou en mij dat rijke erfdeel te schenken. Het draait alles om jou en mij. De hele raad van Zijn wil is op jou en mij gericht.

Wij zijn het voorwerp van Gods genot

God kijkt naar jou en mij en Hij heeft een gigantisch plezier in ons. Met een enorm genoegen voltrekt hij al Zijn plannen aan ons. Dit hele genot van God aan jou en mij valt door een oubollige vertaling van Gods genoegen vrijwel helemaal weg. Toch staat het er letterlijk.

Efeze 1: 5 God heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil,

Het zat helemaal in de wil van God om jou tot zoon (erfgenaar) te maken. Dat zat in Zijn plan, maar hier blijkt uit dit woordje 'welbehagen' dat God daar een enorm plezier in heeft. Handenwringend van genot over jou en mij voert Hij Zijn plannen uit. Het draait bij Hem dus in alles om jou en mij.

Gods plezier komt tot uiting in genade

Filippi 2: 13 God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou werkt.

Dit is een genadetekst bij uitstek. Bij de godsdienst valt dit niet zo erg goed.

Uitgangspunt van de godsdienst

"Wij moeten zorgen heilig te leven. Wij moeten dit, wij moeten dat."

Die godsdienst heeft dus helemaal niet door hoe zo'n gigantisch plezier God erin heeft om met jou en mij bezig te zijn.

Gods plezier dwars door alles heen

God gaat aan de slag en geniet daarvan met volle teugen. Wij mogen in dat genot volkomen rusten. Het draait bij Hem dus in alles om jou en mij.

Ben je waardevol voor God?

Jij bent voor Hem even waardevol als Zijn Zoon Christus Jezus.

Efeze 1: 6 De heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

Dat werkwoord 'begenadigd' betekent dat God ons helemaal doordrenkt heeft met Zijn genade. Voller kan echt niet. Zo waardevol ben jij.

Om wie draait het?

Waar genade heerst is de discussie om wie het draait dus een non issue. Het draait om God. Hij werkt. Hij komt tot Zijn doel. Hij volvoert Zijn plan. Het draait om jou en mij. Elk individueel mens en daarmee dus ook alle mensen zijn het voorwerp van Zijn genade en plezier. Wat een gelukkige God en wat een gelukkige mensen!

Genade Knipoogje 4

Liefde Van God

God verklaart jou Zijn liefde

Hij is zo belachelijk gek op jou! Zijn hele hart gaat naar jou uit!

1 Johannes 4: 8 God is liefde.

1 Johannes 4: 16 God is liefde,

God is liefde!

Hij is niet alleen maar een bron van liefde. Hij is de liefde Zelf!

Liefde is geen eigenschap van God. Liefde is het wezen van God!

Wil je echt weten wat liefde is? Kijk naar God!

Elk los aspect van liefde is God

De gigantische diversiteit van alle geledingen van liefde totaal samengebald is God.

De ultieme liefde in al zijn volheid en diepte is niets minder dan de persoon van God zelf.

Liefde is God in heel Zijn wezen.

Liefde is Wie God is!

We zullen nooit ten volle de rijke overdaad aan liefde kennen en genieten totdat we Hem hebben leren kennen in de volle uitstraling van Zijn heerlijkheid, in de Persoon van Christus Jezus.

Efeze 3: 17-19 Christus zal door het geloof in jullie harten woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, zullen jullie dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat jullie vervuld worden tot alle volheid van God.

Christus in ons is: Liefde als wortel en grondslag

Die Liefde reikt tot bovennatuurlijke verzadiging van Gods volheid. Van nature verstaan we niet die gigantische dimensies van Zijn liefde, de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte. Het is Christus in ons die ons tot die ongekende hoogten voert.

Wil je weten hoe Christus Zijn praktisch leven in ons uitwerkt?

Galaten 5: 6 In Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.

Christus kennen, ook in onze dagelijkse praktische wandel, betekent dat we deelhebben aan die grote liefde van God die ons praktisch leven uitwerkt. Dat drijft ons in intens verlangen uit naar meer kennis van die God van liefde.

Filippi 3: 10 Dit alles om Hem [Christus] te kennen.

Wat een Liefde!

Genade Knipoogje 5

Liefde Is Geen Eigenschap Van God

Een halfzachte boodschap?

Je zou bij christenen verwachten dat ze boos worden als er smerige of gemene dingen over God worden gezegd. Helaas moet ik zeggen dat de verkondiging van de God, die Liefde is, ook binnen de christelijke godsdienst als een halfzachte boodschap wordt ervaren. Ik stuit er nogal eens op dat de verkondiging van Liefde en genade alleen als lafhartig van tafel geveegd wordt. Men wordt juist boos over een verkondiging van God als puur Liefde!

Altijddurende wraak

Hoe kijken die tegenstanders dan tegen God aan? Als volgt: Volgens hen is God niet alleen liefde. Hij is ook rechtvaardig. Het is nou juist die rechtvaardigheid die de verkondigers van liefde (volgens deze bestrijders) volkomen uit het oog verliezen. God zal wraak oefenen over alle zonden, wat zal uitlopen op een nooit aflatend blijvend vuur voor de goddelozen.

Eigenschap of wezen van God

Uit de felheid waarmee dit verkondigd wordt maak ik telkens op dat zulke predikers het gevoel hebben hiermee de eer van God te redden. Maar wat zeggen ze hiermee nou eigenlijk letterlijk? Ze geven aan dat volgens hen de Bijbel leert dat liefde slechts een eigenschap van God is, zoals rechtvaardigheid een andere, tegengestelde, eigenschap van diezelfde God is.

1 Johannes 4:8 God is liefde.

1 Johannes 4:16 God is liefde,

God is liefde! Het is dus geen eigenschap van God. Het is Zijn wezen!

Het verdelen van Gods eigenschappen?

Okay, die bestrijders zien Liefde dus niet als het wezen van God. Hoe stellen zij zich God dan voor? Zij geloven in een God die vele verschillende eigenschappen heeft. Die eigenschappen moeten ergens in evenwicht zijn. Daarbij wijzen ze met name op Gods rechtvaardigheid en Zijn wraak als voorbeelden van zulke eigenschappen. Alle eigenschappen van God liggen in hun denken dus op zo'n ouderwetse weegschaal verdeeld over beide schalen en die moeten dan ook prima in evenwicht hangen.

Op tilt geslagen predikers

Wanneer nou de predikers van zo'n uitleg te horen krijgt dat God liefde is en dat liefde dus niet zomaar een eigenschap van God is, dan slaat ze helemaal op tilt. Mijn kijk op God, waarbij ik specifiek inzoom op de Liefde van God, geeft in hun optiek een volkomen scheefgegroeide voorstelling van God. Voor hun gevoel ligt de weegschaal in zo'n verkondiging helemaal uit balans.

De puzzel Liefde met veel stukjes

Mijn vraag blijft telkens weer: Wat zegt Gods woord hier nou eigenlijk over? God is liefde! Dat is wie Hij is! Stel dit dan eens voor als een legpuzzel, dan is die hele puzzel liefde met daarin puzzelstukjes als toorn, wraak en rechtvaardigheid. De hele puzzel is echter liefde. Het kenmerk van die puzzelstukjes toorn, wraak of rechtvaardigheid is dus Gods liefde!

Taart verdelen

Nog een ander voorbeeld om na te denken over het wezen van God: Dat is een overheerlijke taart. Hoe maak je in zo'n taart nu de plek zichtbaar die Gods liefde, Gods gerechtigheid, Gods toorn en Gods wraak inneemt? Pak je

daarvoor een scherp mes, die de taart in gelijke delen verdeelt? Een heel groot stuk noem je de liefde van God met daarnaast dan nog wat kleinere taartstukken om Gods toorn, Gods gerechtigheid en Gods wraak voor te stellen? Hoe verdeel je Gods liefde, Zijn toorn, gerechtigheid en oordeel?

God is Liefde: de hele taart

Deze hele verdeling bestaat in de Bijbel totaal niet. God heeft één complete taart gebakken. Dat is Gods liefde. Onverdeeld, onaangesneden is dit de eenheid van het wezen van God. Wanneer we die eenheid zouden gaan aansnijden, dan komen we terecht in de eigenschappen van God, zoals blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, ontferming, nederigheid, toorn, wraak, oordeel en rechtvaardigheid. Al die eigenschappen stuk voor stuk dragen het kenmerk van het wezen van de taart: Gods liefde.

Wat een God!

God is niet gedeeltelijk liefde en gedeeltelijk iets anders. God is liefde! Elke andere voorstelling van zaken tast God in Zijn wezen aan. God is liefde! Dat maakt dat we gegarandeerd kunnen spreken over Gods onvoorwaardelijke en onweerstaanbare liefde voor jou en mij! Wat een God!

Genade Knipoogje 6

Zuivere, onvermengde, onversneden, ja pure liefde

Gladjanus Hein?

Ik loop op je af en ik overhandig je een glas water. *“Neem maar!”*, zeg ik. *“Je kan er rustig van drinken. Het is echt zuiver water!”*, verzeker ik je. Als je het dan zou opdrinken en daar zou toch blijken nog iets heel anders in dat glas te zitten behalve dat water, dan zou ik een vuile, vieze leugenaar blijken te zijn. Als boodschapper kan je me dan rustig niet te vertrouwen noemen. Een gladjanus, die je van alles probeert aan te smeren behalve de waarheid.

God is Liefde

Is God Liefde? Is God zuivere Liefde? Is Hij onvermengd puur alleen maar Liefde? O, absoluut!

1 Johannes 4:8 God is liefde.

1 Johannes 4:16 God is liefde;

God liegt niet

Zou er iets in God aanwezig zijn dat volkomen tegenstrijdig is aan alle heerlijke kwaliteiten van Liefde, dan zou niemand het aandurven om van God te verklaren dat Hij Liefde is. God zelf zou dan zeker vanwege die hele vreemde tweeslachtigheid in zichzelf niet als Zijn Woord in de Schrift hebben laten vastleggen dat Hij Liefde is. Zo’n leugen past niet bij God. God zadelt ons dus niet op met het doodenge idee dat Hij deels Liefde is en deels iets totaal anders.

Horror

Stel dat het inderdaad wel zo zou zijn zoals sommige theologen ons willen wijsmaken dat God slechts gedeeltelijk Liefde is, maar dat er ook een heel andere kant aan God is, namelijk iets wat volkomen strijdig is met welk kenmerk van Liefde dan ook. Hoe kan er dan ooit sprake zijn van vrede in onze relatie met zo’n God? We zouden dan het ene moment de voorwerpen van Zijn Liefde zijn om dan het volgende moment plotseling de slachtoffers te worden van Zijn briesende haat. Een godsbeeld dat nog het meeste weg heeft van een horrorfilm.

Vader God toont zich in Zijn Zoon

In mijn studies over het Oude Testament ontmoet ik telkens Gods onvoorwaardelijke liefde en genade terwijl ik vanuit veel verschillende theologische kanten hoor spreken over een woedende God in het Oude Testament, die het in Zijn toorn op de mensen voorzien heeft. Maar ik mag een relatie hebben met die Vader God van het Oude Testament, die Zich helemaal in Zijn Zoon geopenbaard heeft als Liefde.

Hebreeën 1: 1-3 God heeft tot ons gesproken in de Zoon, Deze, die de uitstraling is van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen,

Christus toont ons de Vader

Christus Jezus, de Zoon van God, straalde heel Gods heerlijkheid uit. Christus Jezus, de Zoon van God, was een afdruk van heel Gods wezen. Dat betekent dat Christus zelfs niet één heel klein facet van de heerlijkheid en het wezen van God achtergehouden heeft. De Vader kwam helemaal in al Zijn heerlijkheid in heel Zijn wezen in de Zoon tot uiting. Maar blijkbaar heeft volgens bepaalde theologen, die een razend woedende God voorstaan, de Zoon in Zijn wandel hier op aarde wel degelijk sommige aspecten van Vader God verwaarloosd.

Christus liegt niet

Ik begon deze overdenking met het feit dat ik als boodschapper niet te vertrouwen ben wanneer ik iemand een glas water zou overhandigen met de verzekering dat het zuiver water is als er toch ook nog iets totaal anders in zou zitten. Ik zou een vuile, vieze leugenaar blijken te zijn. Dat is feitelijk wat de theologie over de Zoon van God te zeggen heeft,

die Zich presenteerde als de uitstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen terwijl Hij volgens hen een zeker onderdeel van dat wezen van God maar even onvermeld liet. Een leugenaar volgens die theologie, iemand die niet te vertrouwen valt.

Christus, het beeld van God

Johannes 12:45 Wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft.

Johannes 14:9 Jezus zei: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien;

Colossenzen 1:15 Christus Jezus is het beeld van de onzienlijke God,

De Zoon heeft de Vader, die onzichtbaar is, in Zijn hele wezen aan ons mensen getoond. Nee, de Zoon heeft niks achter gehouden. Christus heeft geen oneerlijk getuigenis van de Vader gegeven. Hij heeft Hem volledig aan ons doen kennen. Er was simpelweg geen andere (helse) kant aan God, die de Zoon hier dan volgens de theologie per ongeluk vergeten zou zijn om aan ons te tonen.

Liefde, het totaalpakket

De Zoon van God heeft ons God de Vader doen leren kennen en de Vader is zuivere, onvermengde Liefde! Niks meer en niks minder! Een beschuldiging dat het enkel en alleen maar verkondigen van God als zuivere, pure Liefde betekent dat je bewust een bepaald facet van God achterwege zou laten is een regelrechte belediging van de God, die Liefde is. Liefde is het totaalpakket van Wie God is. Alles wat we van Hem leren kennen zien we door het oog van Liefde.

God bewijst Zijn Liefde

Het bewijs dat God Liefde is, dat is geleverd in het komen van de Zoon van God naar deze aarde om ons op te zoeken. Dat bewijs is geleverd door Zijn weg van vernedering tot de dood, ja, de dood van het kruis. Dat bewijs is geleverd toen Vader God Zijn Zoon opwekte en zo de dood overwon. Dat bewijs wordt nog altijd geleverd in het heerlijke feit van genade dat God het leven van Zijn Zoon in jou en mij uitwerkt. God bewijst voortdurend Zijn Liefde.

Niets weerstaat Gods Liefde

Verwerping door de mensheid houdt die Liefde niet tegen! Kapot theologiseren vernietigt die Liefde niet! De dood kan geen halt roepen aan die Liefde! Zonde kan die Liefde niet breken! Die Liefde werkt door en door totdat alles en iedereen daaraan onderworpen zal zijn en God (De Liefde) alles en in allen zal zijn. Wat een liefde!

Genade Knipoogje 7

Vallen Over Woorden

Een beetje doof

Een oud stel zit heerlijk in de huiskamer van een rustig avondje samen te genieten. De man kijkt op van zijn boek naar zijn vrouw en zegt: *'Meisje, ik ben nog altijd trots op je.'*

De vrouw kijkt verwaasd op van haar borduurwerk. *'Hè, wat?'*, zegt ze.

'Ik zei dat ik trots op je ben', schreeuwt hij nu toch maar wat harder. Haar gezicht was nu toch iets vertrokken terwijl zij schreeuwde: *'Wat!?'*

'Ik ben trots op je!!', schreeuwde de man nu de longen uit zijn lijf. *'Nou, ik kots ook op jou!!!'*, beet ze hem terug.

Onbegrip

Het hoeft maar een heel klein verschilletje te zijn en je begrijpt elkaar totaal verkeerd. Ik heb wel eens met iemand afgesproken om de Bijbelse uitdrukkingen uitsluitend te gebruiken op de manier dat de Bijbel het doet. Het beroerde is dat veel mensen je daardoor juist iets anders horen zeggen dan wat je letterlijk zegt omdat ze de Bijbelse inhoud van het woord missen terwijl ze overbekend zijn met het ingesleten godsdienstig gebruik van het woord.

Concreet prediken

Na een toespraak over Christus als ons werkelijke leven krijg ik een heel gesprek met een gelovige die me voor de voeten gooit dat ik uitsluitend in abstractheden spreek. Ik word nou nooit eens echt concreet.

Ach ik, arme zondaar?

Concreet prediken. De godsdienstige gelovige ziet zichzelf als zondaar, die niet aan de verleiding tot zondigen moet toegeven. Dat is een concreet leven voor Christus volgens de godsdienstige gelovige.

Geen zondaren meer!

Het concrete van de Bijbel is dat wij geen zondaren meer zijn.

Romeinen 5:8 God bewijst zijn liefde ten opzichte van ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

De concrete Bijbelse waarheid is dat we vroeger zondaren was en het dus nu dankzij het werk van Christus niet meer zijn.

Geen strijd tegen de zonde

Het concrete van de Bijbel is dat wij niet tegen de verleiding om te zondigen hoeven te strijden omdat die strijd voltooid is.

Johannes 1:29 Zie, het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Romeinen 6:14 De zonde zal over jou geen heerschappij voeren, want je bent niet onder de wet, maar onder de genade.

De concrete Bijbelse waarheid is dat nu we onder de genade leven de zonde geen baas meer speelt over ons omdat die zonde teniet is gedaan.

Wij leven niet voor Christus!

Het concrete van de Bijbel is dat wij nu niet voor Christus leven maar in Christus.

Efeze 1:1 De heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn;

Efeze 2:6 God heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,

Colosse 1: 2 De heilige en gelovige broeders in Christus te Colosse:

Colosse 1:28 Om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.

Geen Bijbelse grond voor een leven voor Christus

Is het concreet om toch voor Christus te leven? Nee! De reden is omdat de Bijbel voor een dergelijk leven geen enkele grond geeft. De gelovige leeft altijd in Christus Jezus. Als we die plek verlaten, bijvoorbeeld omdat wijzelf dat te abstract vinden, dan plaatsen we ons op een prestatie gerichte grondslag als een soort godsdienstig christenleven. Dit suggereert dat het christenleven totaal draait om hoe wijzelf het ervan afbrengen. Wat nog erger is: Het suggereert dat het werk van Christus voor en in ons totaal onbelangrijk is.

Een leven voor Christus schreeuwt het uit: *'U, Christus, kan en mag niets in mijn leven. Ik zal het zelf wel even klaren. Ja, natuurlijk wel met de godsdienstige inkleuring dat ik dit doe voor U'.*

Die vrouw hoorde haar man iets verschrikkelijks zeggen

Die oude vrouw hoorde in de lieve woorden van haar man iets volkomen verwerpelijks. Veel godsdienstige gelovigen, die uitsluitend onze prestatie voor de Heer op het oog hebben horen in de verkondiging van genade iets volkomen verwerpelijks.

God is Degene die de ogen opent

We mogen hen liefhebben en bidden dat God hun ogen opent.

Efeze 1: 15-20 Daarom houd ook ik, ..., niet op te danken, terwijl ik aan jullie denk bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie geeft de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen van jullie harten, zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan Zijn rechterhand in de hemelse gewesten,

Dat wordt straks nog heerlijk genieten voor al die ongelovigen en die godsdienstige gelovigen die nu vol afschuw zich afwenden van al dit genot.

Genade Knipoogje 8

Stekeblind Voor De Werkelijkheid

De enige echte werkelijkheid: Christus!

Colosse 2: 16-17 Laat dan niemand je blijven oordelen wat eten en drinken betreft of het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die alleen maar een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid Christus is.

De werkelijkheid is Christus! We bezitten alles in Hem! Hij is ons Leven! Hij bestuurt dus ook ons leven! Hij is de werkelijkheid!

Voor de praktijk naar een schaduw?

Wie in de christenheid heeft daar nu nog oog voor? Men weet precies te vertellen wat een gelovige hoort te eten en juist niet hoort te eten. Men oordeelt je op wat je drinkt of juist niet drinkt. Men kijkt hoe je met de zondag en de christelijke feestdagen omgaat of juist niet omgaat. Wil men een praktische boodschap dan bedoelt men deze zaken. Een schaduw! Niet de werkelijkheid! Daar is men blind voor. Stekeblind!

Wetticisme

Wat is nou de Bijbelse oorzaak van geestelijke blindheid? Wetticisme! Er is echt niets dat zo effectief het heldere zicht op de Goddelijke Minnaar volkomen vernietigt als wetticisme! Het grote geniep zit hem daarin dat een wettische houding de gelovige niet in één klap volslagen blind maakt. Het gaat stapsgewijs.

Staar als voorbeeld

Een aantal jaren terug kreeg ik last van staar en moest ik dus een staaroperatie laten ondergaan. Van de één op de andere dag kon ik alles weer helder zien. Ja, zelfs beter dan ooit! Vlak voor die operatie kon ik bijna helemaal niets meer zien. Dat was voor de doctoren dan ook het sein dat ik geopereerd kon worden.

Blind, geleidelijk aan

Ik was echter niet in één klap zo blind geworden. Het was in de loop der jaren steeds erger geworden. Staar is een duidelijk voorbeeld van hoe wetticisme in het leven van een gelovige werkt.

De start was Christus

Veel gelovigen beginnen hun leven met de Heer met een onbeperkt zicht op de heerlijkheid van Christus Jezus. Niets belemmert hen in hun uitzicht. Voor hen is Christus met al zijn liefde en genade ook echt de werkelijkheid.

Wettisch leven sluipt binnen

Net als de staar begint het wettisch denken langzaam zijn weg te vinden in hun denken. Het zicht op de Heer wordt heel langzamerhand stukje bij beetje minder. Daar komen de regels en voorschriften voor in de plaats.

De betekenis van het leven van Christus in hen lijkt langzaam af te nemen. Dat lijkt dan niet zo werkelijk meer.

Terugdenken aan de eerste Liefde

Van tijd tot tijd denken ze vertederd terug aan de tijd dat het zicht op Christus zo vanzelfsprekend leek. De liefde van Christus die hen toen drong lijkt er wel niet meer te zijn en dus zetten ze zelf hun beste beentje voor. Je kan toch niet zomaar wegblijven van de zondagse samenkomst? Je hebt toch wel de taak om de mensen te vertellen van het evangelie? Zo komt de opdracht binnen in hun leven in de plaats van Christus zelf.

Schijn hooghouden

Mensen met staar doen nogal eens alsof ze alles nog behoorlijk goed zien. Ze weten waar wat is, dus houden ze de schijn goed hoog. Schone schijn is nou precies één van de typische kenmerken van een wettisch denken.

Hoe blinder men is hoe luider men roept zelf het goede zicht te hebben.

Mattheus 15: 14 Blinden zijn zij, die blinden leiden. Ze zullen allemaal in een put vallen.

Christus zelf wees de geestelijke leiders van Zijn tijd aan als deze geestelijke blinden.

Gelukkig bereikt staar altijd het ergste punt van blindheid

Wanneer de staar op het ergst is, dan is het operabel. Wanneer de gelovige zelf tot de conclusie komt stekeblind te zijn, dan is vaak het moment aangebroken. Al die godsdienstige prestaties kunnen worden losgelaten. Er is weer het volle zicht op de rijkdom in Christus.

Volop tijd voor genot!

Genade Knipoogje 9

Geniet Van De Werkelijkheid!

Evangelie of mogelijk evangelie?

Hebreeën 11:1 Het geloof is de zekerheid van de dingen, die men hoopt, en het bewijs van de dingen, die men niet ziet.

Als ik heel eerlijk en concreet ben, moet ik zeggen dat ik de meeste jaren van mijn leven het volbrachte werk van Christus niet als het blijde nieuws, het evangelie, gezien heb. Ik dacht dat het wel zo was. Daarom was ik toch zeker al die jaren evangelist? Ik zag het echter niet als het evangelie. Ik zag het als een potentieel evangelie (Het had de mogelijkheid in zich om blij nieuws te worden).

Ons geloof maakte in mijn denken het verschil

Mijn visie was dat als mensen God om vergeving voor hun zonden zouden vragen, zij ook vergeving zouden ontvangen, als mensen zouden bidden of ze met God in het reine mochten komen, God dat gebed ook zou verhooren, als iemand tot God zou komen in geloof, de grote kloof van zonde dat hen scheidde van God overbruggt zou worden. Alles hing af van de persoon zelf, zijn geloof, haar beslissing.

Een gemeend "Het Is Volbracht"

Zo zie ik het evangelie van Jezus Christus niet meer. Het evangelie is geen stalletje op de markt waar je tegen betaling van jouw beslissing Gods redding kan kopen. Het evangelie is aankondiging van goed nieuws. Toen Jezus riep: '*Het Is Volbracht!*' meende Hij dat ook ten volle!

Wanneer ben jij gered?

Ken je die vraag? Mensen komen naar je toe en vragen dan: '*Wanneer ben jij gered?*' Weet je dat het Bijbelse antwoord voor iedereen dezelfde is? Dat was 2000 jaar geleden. We zijn gerechtvaardigd en verzoend met God op grond van het volbrachte werk van Christus, niet door onze beslissing.

De zonde van de wereld weggedaan?

Het blijde nieuws van God is niet dat Hij de zonden ons niet meer zal aanrekenen als we tot Hem komen. Het blijde nieuws is dat God ons de zonden niet aanrekent omdat Hij tot ons gekomen is. Als Degene die de zonde van de wereld wegneemt heeft Hij eens voor altijd afgerekend met dit probleem.

Wat is nou concreet een gelovige?

Wil ik nou beweren dat eigenlijk iedereen wel een gelovige is? Nee, natuurlijk niet! Een gelovige is iemand die zijn vertrouwen volkomen op de Heer Jezus gesteld heeft. De reeds aanwezige werkelijkheid van redding door Christus werk is voor deze gelovige in zijn ervaring nu ook werkelijkheid geworden. Als iemand zijn vertrouwen op de Heer stelt, brengt hij door zijn geloof niets tot stand. Zijn geloof is slechts een reactie op het feit dat hij eindelijk doorheeft wat Christus voor hem tot stand heeft gebracht. Als we geloven beginnen we eindelijk te leven binnen de werkelijkheid die al door Christus tot stand gebracht was. Het geloof in die reeds aanwezige werkelijkheid geeft ons nu ook het genot ervan.

God schenkt geloof

Geloof is het bewijs van de dingen die we niet zien. Het geloof brengt die dingen niet teweeg. Die dingen waren er al lang en zij zijn het resultaat van het werk van Christus. Je had er alleen nog geen oog voor. God zelf schenkt ons het geloof waardoor we nu wel die dingen, die we nog steeds met onze lichamelijke ogen niet zien, mogen kennen. Door geloof wordt het feit ook ervaring.

Evangeliseren is: De werkelijkheid doorgeven

Bijbels gezien valt er helemaal niets meer te doen voor de redding van de mensheid. God heeft al alles gedaan. Het evangelie verkondigen betekent dat we mensen aanzeggen dat echt alles volbracht is. Wie daar nu zijn vertrouwen op stelt geniet nu al met volle teugen van deze werkelijkheid.

Genade Knipoogje 10

Het Draait Niet Om Mijn Geloof

Het geloof van de Zoon van God

In mijn persoonlijke wandel met de Heer heb ik ontdekt dat het God zij dank niet draait om mijn geloof. Gelukkig maar! Ik durf zelfs zondermeer te stellen dat het niet de bedoeling is dat **MIJN** geloof werkt. Kijk maar wat Paulus zegt:

Galaten 2: 20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik rustend in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Mijn flaters

Betekent bovenstaande Bijbeltekst nu voor mij dat ik nou echt nooit terugval op mijn eigen geloof? Nou, heb je even tijd voor al mijn fiasco's? Nee, ik kan behoorlijk putten uit miskleuns in mijn geloofsleven die vrij algemeen zijn en waar de meeste van jullie je ook in zullen herkennen.

Hier komt er één:

In de tachtiger jaren had ik mijn baan opgezegd om in de dienst van de Heer te werken. We leefden in die tijd van giften. Dat hebben we ruim tien jaar gedaan. Er gingen heel wat maanden voorbij waarin we de touwtjes financieel niet aan elkaar konden knopen. Dan voelde ik me terugvallen op mijn geloof. Herhaaldelijk citeerde ik aan de Heer de Bijbelteksten waarin Hij beloofde rijkelijk te voorzien.

1 Kronieken 29:12 Rijkdom en eer komen van U, en U heerst over alles; in Uw hand is sterkte en kracht, en U hebt het in Uw macht een ieder groot en sterk te maken.

1 Kronieken 29:14 Het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.

2 Corinthe 9:8 God is machtig om alle genade in jou overvloedig te schenken, opdat jij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien,

2 Corinthe 9:11 terwijl jij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid,

Ik geloofde zus, ik geloofde zo

De Heer kende natuurlijk allang die teksten, maar ik reciteerde in mijn geloof al die beloften van God voor Zijn oren, oftewel ik bad met nadruk dat ik geloofde dat als de tijd er echt om zou dringen de Heer rijkelijk zou voorzien.

Deuken in mijn geloof

Keer op keer kwam dan die deadline die ik gesteld had. De dag brak aan dat het niet meer verder kon. Telkens kwam daar die eindstand waarop het zou vastlopen. Hield de Heer Zijn beloften? Werd mijn geloof beloond? Nee, keer op keer, ja telkens weer liep mijn geloof geweldige deuken op.

Geloofswerk met enorme schulden

Uit mijn nabije omgeving ken ik exact diezelfde frustratie van veel geloofszendingen. Ik weet hoe velen leven met tienduizenden en sommige zelfs met meer dan honderdduizend euro schuld, maar naar de buitenwacht toch telkens de vrome schijn hoog houden van geloofswerk.

Staan op de beloften

Ook ik heb niet bij de eerste de beste keer de handdoek in de ring gegooid. 'Gods beloften zijn onberouwelijk!', was mijn credo. Een volgende keer was de slag er des te harder door, maar ik ging door in mijn geloofsstrijd. Ik heb hele dagboeken vol geschreven die voor niemand ter inzage waren, waarin ik mijn vertwijfeling naar God toe uitschreeuwde.

Mijn oprecht geloof

Ik begreep er geen hout van. Ik stond toch zeker op de beloften van Gods Woord? Was mijn geloof voor God dan niet voldoende? Ik had toch zeker al het geloof dat ik maar kon opbrengen bij elkaar geschraapt om vol oprechtheid mijn geloof in de God die voorziet te proclameren?!

Mijn rondzendbrieven

Ik ben nooit gewend geweest om echte bedelbrieven uit te zenden, zoals het merendeel wel doet. Wij schreven uitsluitend nette rondzendbrieven over het geloofswerk dat we deden. Maar soms stond het water ons zo na aan de lippen dat we toch iets lieten ontglippen. Dat werd dan gelukkig soms door liefhebbende broeders en zusters opgepikt. Bij mij deed dat het vertrouwen in mijn geloof echter nog meer afbrokkelen. Het geloofswerk heeft dus blijkaar alleen echt zin als je het geloof ook goed adresseert, namelijk aan de mensen met geld.

Oprecht en eerlijk

Wat is nou het probleem bij al die geweldige inspanningen van geloof? Ik was best oprecht. Ik denk ook dat het overgrote merendeel van geloofszendingen zonder meer oprecht zijn. Oordelen hoort dan ook niet thuis bij het behandelen van dit onderwerp. We hoeven bij niemand onoprechtheid of oneerlijkheid op te plakken. In mijn kijk op geloof zat ik er alleen helemaal naast.

Wat is dan wel geloof?

Geloof is niet een soort valuta waardoor we God kunnen betalen voor alles wat Hij ons geeft. Geloof is ook niet iets dat bepaalde zaken in beweging zet. Geloof is heel eenvoudig de erkenning van wie God is in al Zijn heerlijkheid. De liefdevolle zorg van Vader is er altijd, of we het nou geloven of niet. Geloof is simpel mijn ja op wie Hij is en wat Hij doet.

Nu geen geloofsinspanning meer

Met mijn geloof, oftewel mijn staan op de beloften, hoe oprecht ook, kleunde ik er helemaal naast. Geloof is simpel vertrouwen op Jezus Christus, in Wie alle beloften ja en amen zijn. Dat wil zeggen dat Christus de vervulling van elke belofte van Vader is. Nee, we staan niet meer op de beloften. Ben je gek. Dat is geloofsinspanning, wat zo vermoeiend is! Bovendien werkt dat eigen werk helemaal niks uit! Nee! We rusten in Hem die de vervulling van alle beloften is. Wat heerlijk ontspannend!

Geloof van de Zoon van God

Ja, het is Zijn geloof waar we nu nog uit leven.

Galaten 2: 20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik rustend in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

We wachten nu niet meer op iets dat zou moeten gebeuren, dat toch niet komt. We mogen nu zien op wat onze liefdevolle Vader volbrengt in Zijn geliefde Zoon. Van voor de grondlegging van de wereld had Hij dit al in Zijn planning staan en nu voert Hij het uit in jou en mij. Dat is Zijn geloof waar wij nu in mogen rusten.

De Zoon van God gelooft! Dat is meer dan zat!

Genade Knipoogje 11

Wie Doet Het Geloven Naar De Overkant?

Verhaaltjes

Ik vertel altijd graag verhaaltjes, die eigenlijk een tekening zijn van wat ik probeer uit te leggen. Ook over het geloven wist ik altijd wel iets aardigs te vertellen. Het probleem was echter nogal eens dat het net niet helemaal klopte. Een voorbeeld daarvan vind je terug in het verhaal van de koorddanser over de Niagara Watervallen. Ik paste dat graag toe op het volgend Bijbelgedeelte.

Johannes 2: 23-24 Terwijl Jezus in Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed; maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende.

Ze geloofden, maar Jezus vertrouwde dat niet.

Koorddanser over de Niagara Watervallen

Ik vertelde dat een koorddanser een touw over de Niagara Watervallen had gespannen van de ene rotspunt naar de andere. Een grote massa mensen was op dit evenement afgekomen als bijen op de honing. Je kon vanaf het beginpunt van het touw niet helemaal kijken tot het eindpunt.

Heen & terug over het koord

Te midden van het gespannen toekijkende publiek begon de koorddanser zijn weg, stap voor stap, over het lange koord. Na enige tijd verdween hij aan de overkant. Het was uitsluitend aan het gejuich dat daar weerklonk te horen dat hij de overkant bereikt had. Na verloop van tijd kwam de koorddanser weer in zicht, terug op weg naar het beginpunt. Toen de koorddanser zijn laatste stap van het touw af weer op vaste bodem zette, brak het gejuich los.

Met de kruiwagen

Nu riep de koorddanser tot het publiek: *'Wie van jullie gelooft dat ik met een kruiwagen over dit touw heen en weer kan lopen?'* Dolenthousiast riep het publiek: *'Dat geloven we! Dat geloven we!'* Kijk, daar heb je dat geloof van al die mensen in Jeruzalem, die enthousiast waren over de tekenen. De koorddanser ging ook inderdaad met een kruiwagen voor zijn buik op weg naar de overkant over het touw. Je kan je voorstellen dat toen hij na enige tijd weer zichtbaar werd in de verte en weer terug op de rots zijn kruiwagen neerzette en er ook zelf weer bij kwam staan, dat het enthousiasme toen geen grenzen meer kende.

Iemand in de kruiwagen

Hij zette zijn kruiwagen weer gereed om over het touw te gaan en richtte zich weer tot het publiek: *'Wie van jullie gelooft dat ik met iemand in deze kruiwagen naar de overkant en terug kan wandelen?'* Er was geen houter meer aan. Iedereen stond te springen en op het hardst te schreeuwen: *'Dat geloven we! Dat geloven we!'* Nog steeds datzelfde geloof uit Johannes 2. 'Okay!', zegt de koorddanser en wijst iemand aan: *'Stap maar in'*. Die man stapte in en geloofde naar de overkant.

Neem een beslissing voor de Heer!

Dit voorbeeld gaf ik altijd en riep de mensen daarmee op de stap nu te nemen en in het volbrachte werk van Christus Jezus te stappen door te zeggen: *'Ja Heer, ik neem U nu aan als mijn Redder'*. Ik stelde het al die jaren vele malen zo voor dat als jezelf die stap nam, je ook daadwerkelijk gered zou zijn.

Waar gaat dit voorbeeld mank?

Romeinen 3: 10 Niemand is rechtvaardig,

Maar die zou wel een rechtvaardige stap kunnen nemen?

Romeinen 3: 11 er is niemand, die verstandig is,

Maar die zou wel een verstandige stap kunnen nemen?

Romeinen 3: 11 er is niemand, die God ernstig zoekt;

Maar die zou wel de juiste stap weten te vinden?

Romeinen 3: 12 allen zijn afgeweken,

Maar die zou zelf de juiste weg weer opgaan?

Romeinen 3: 12 tezamen zijn zij onnut geworden;

Maar die zou hier toch iets nuttigs doen?

Romeinen 3: 12 er is niemand, die doet wat goed is,

Maar een goede beslissing zit er nog wel in?

Romeinen 11: 32 God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten,

Maar deze kleine daad van gehoorzaamheid kunnen we wel?

Dood in zonde en misdaden

Het voorbeeld gaat mank omdat het hier geen juichende massa is, die zelf van alles en nog wat kan. Op die rotspunt, waar de koorddanser begint, ligt als het ware de hele mensheid hulpeloos en onmachtig op de grond. De koorddanser pakt de eerste, die vanwege de volkomen onmacht zich van niets bewust is. Hij legt hem in de kruiwagen en brengt hem naar de overkant. Daar tilt hij hem op veilige bodem en schudt hem tot leven. 'Kijk', zegt de koorddanser en wijst terug, 'Daar heb ik je van gered. Dat mag je nu geloven. En kijk nu naar jezelf.' De man die nu gered is en leeft, kijkt naar zichzelf en kijkt naar de koorddanser. Hij kijkt nog eens naar zichzelf. Eén en dezelfde!

Christus, nu ons Leven

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

De koorddanser lacht. 'Die werkelijkheid mag je nu ook geloven. Zo heeft Mijn geloof [van de koorddanser] jou naar de overkant gebracht'. Trouwens die onmacht om jezelf te redden, oftewel dat besloten zijn onder ongehoorzaamheid, dat had een reden.

Romeinen 11: 32 God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

Allen gered

De koorddanser gaat terug en één voor één redt hij al die onmachtigen, die daar als dood liggen. Hij ontfermt zich over allen. Zo zie je dat zo'n voorbeeld dat mank leek te lopen alleen maar rijker wordt als de ogen open gaan voor onbeperkte genade.

Genade Knipoogje 12

Het Wondermiddel?

Geloof: Het onderwerp van het evangelie?

Is Geloof 't wondermiddel bij uitstek tot genot? Dit is feitelijk wel de algemene opvatting van de evangelische wereld. Welke plek heeft 't onderwerp van de blijde boodschap dan nog?

Anekdote: Moeder & Zoon

Diep in de nacht wordt een moeder opgeschrikt door de deurbel. Beneden aangekomen krijgt ze van een politieagent het verschrikkelijke bericht dat haar oudste zoon dood in de hoerenbuurt is aangetroffen. Je kunt je voorstellen dat deze moeder ontroostbaar is. Ze komt om in haar verdriet.

Zoon: Wel of niet dood?

De volgende dag hoor ik dit bittere nieuws vlak nadat ik nog met haar oudste zoon aan de telefoon had gezeten. Dit kan onmogelijk kloppen. Dat was dus niet haar zoon die dood was aangetroffen. Haar zoon leeft namelijk.

De Zoon leeft

Is het nou een zeer gedurfde voorspelling van mij om te verwachten dat wanneer ik deze vrouw de bewijzen overleg dat haar zoon leeft zij in één klap volkomen bevrijdt zou zijn van haar verdriet?

Geloof als voorwaarde?

Is het nou niet in eerste instantie nodig dat ik haar de voorwaarde teken dat ze deze bewijzen wel zal moeten geloven? Als zij onvoorwaardelijk gelooft zal ze toch als beloning op haar geloof bevrijd worden van haar verdriet?

De mededeling zelf veroorzaakt de blijdschap

Het is natuurlijk zo dat zodra zij de bewijsvoering dat haar zoon leeft hoort, haar verdriet als vanzelfsprekend verdwijnt. De boodschap dat haar zoon gezond en wel leeft kan haar onmogelijk in dit verdriet laten. Dat verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Geloof wel of niet doet niets af

Haar zoon leeft, of ze dat nu gelooft of niet. Haar geloof doet totaal niets af aan de boodschap van dit blijde nieuws. Inderdaad, doordat ze dit blijde nieuws ook gelooft is er nu ook het genot van vreugde voor deze moeder. Die vreugde vindt zijn bron echter niet in haar geloof maar in het feit dat haar zoon leeft.

Geloof, het logische gevolg

Het blijde nieuws met de bewijsvoering erin dat haar zoon leeft heeft a.h.w. vanzelf het geloof bij die moeder losgemaakt. Het was dus niet de krachtsinspanning van haar geloof waar die vrouw met blijdschap op terugkijkt. Haar blijdschap is gericht op de levende zoon.

Toepassing: Christus & Wij

Christus heeft de dood overwonnen. Christus heeft ons vrijgekocht uit de macht van satan. Christus heeft ons verzoend met God. Paulus liep met de bewijsvoering van Christus opstanding rond toen nog 500 levende getuigen zijn woorden krachtig bevestigden.

1 Corinthe 15:6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, maar sommigen zijn ontslapen.

Die bewijsvoering was overweldigend. Onze Heer leeft en is ons Leven.

Gods feiten

Het is die levende Heer zelf die ons leven vervuld met blijdschap en genot. Het is de vrijheid in Christus die een feit is of ik dat nu wel of niet geloof. Die vrijheid mag ik me nu in verblijden. De verzoening met God is per definitie een feit.

Geloof, het logische gevolg

Ik omhels die heerlijke boodschap. Dat is geen krachtsinspanning waardoor ik mijn vreugde vind in mijn geloof. Mijn geloof is door die Heer zelf opgewekt omdat Hij de dood heeft overwonnen, de losprijs betaald heeft en de verzoening tot stand heeft gebracht.

Christus heeft de dood overwonnen en is Het Leven. Hij is Het Leven voor jou.

Christus heeft de losprijs betaald aan satan. Hij is vrijheid voor jou.

Christus heeft verzoening tot stand gebracht. Jij mag dicht aan het hart van Vader vertoeven.

Onweerlegbare feiten met het gevolg: Geloof

Het is een feit, of je het gelooft of niet. Je mag er zo onvoorwaardelijk van genieten.

Filippi 1:29 Aan jou is de genade verleend, voor Christus, in Hem te geloven.

Geloof is geen wondermiddel tot genot. We verblijden ons in het feit: Christus, de Opgestane die ons Leven is.

Genade Knipoogje 13

De Aard van Genade

Klagen of genieten

Je kan blijven klagen over al je mislukkingen in de praktijk van je christen zijn. Dat zal nooit tot een betere praktijk leiden. Je kan ook, ondanks je vanzelfsprekende mislukkingen, gewoon gaan genieten van die overweldigende rijkdommen van genade die God jou geschonken heeft.

Kijk eens naar dat gigantische plezier dat God in jou heeft.

Filippi 2:13 God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou werkt.

Opgefrist door de baby

Vader komt afgemat van al zijn beslommeringen en problemen op het werk thuis. De baby in de wieg kirt tegen hem. Hij neemt dat kleine hoopje mens en zet het op zijn knie. Hij wiegt de kleine prul tegen zijn hart. Hij kijkt in het engelengezichtje met die mooie blauwe ogen. Al heel snel voelt hij niets meer van zijn vermoeidheid en is helemaal opgefrist.

Wat doet die baby?

Dit is in zekere zin gewoon belachelijk. Wat doet dat kleine baby'tje nou feitelijk? Ze heeft eigenlijk nog geen enkele flauwe notie van alle rechten en plichten in deze wereld. Ze kan je ook echt niet vertellen wat liefde is. Toch, alle moeiten van het werk lijken als sneeuw voor de zon verdwenen. Vader heeft plezier in zijn kind.

De problemen van het werk zijn veel te hoog gegrepen voor dit zwakke, kleine ding. Vader hoeft geen empathie te verwachten van deze prul. Die eis stelt hij ook helemaal niet. Het hoofd van vader kan helemaal tolleren met van alles en nog wat. De kleine prul heeft geen idee. Het kleine hoopje mens blijft gewoon lekker reutelen en lachen vanwege al die aandacht waarmee vader haar overlaadt.

Deze baby heeft nog geen cent binnengebracht om het gezin te ondersteunen. Nee, ze kost bakken vol met geld en reken maar dat dit zo nog wel een tijdje door zal gaan. Toch houdt vader ontegenwoordig veel meer van haar dan hij beschrijven kan. Geen offer is te groot om dat voor haar te geven.

De aard van Gods genade

Dat is nou de aard van Gods genade voor ons. Het hangt niet af van onze trouw of hoezeer we Zijn liefde voor ons weten te waarderen. Hij houdt van ons met een onuitsprekelijke liefde en blijft ons overladen met de rijkdommen van Zijn genade.

Onze groei in genade

Deze baby wordt groter en groeit in haar zelfstandigheid steeds lossen van vader. Wij groeien echter in Zijn liefde en genade. Onze groei is dat we steeds meer die plek van overweldigende genade leren kennen. Vader blijft plezier in ons houden om zowel het willen als het werken in ons te werken.

Genade Knipoogje 14

Genade Komt Altijd Alleen

Zwartgalligen

Er zijn van die zwartgalligen die overal ellende en rampspoed zien. Hebben ze een schaafwondje dan ligt de vinger er bijna af. Ontsteekt het wondje, dan hebben ze een infectie. Ze onderscheiden een ader op de arm, de infectie trekt naar het hart.

Een ongelukje komt nooit alleen.

Tegenspoed

O mensen, wacht! Ik moet nu gauw dit hoofdstukje voortijdig afsluiten. Mijn PC begin te fikken! Machtelt dondert van de trap!! Er gaat een bal door het glas van de voordeur!!! De balken van het zolderdak begeven het!!!! Het huis stort in!!!! IK SPRING NOG NET OP TIJD HET RAAM UIT!!!!

Een ongelukje komt nooit alleen.

De gelukkige God

Onzin natuurlijk. Ongeluk bepaalt ons leven niet. De gelukkige God bepaalt dat en Hij werkt via genade.

Genade komt altijd alleen.

Geen genade plus

God leidt ons niet via ongeluk met alles wat daar dan nog aan vast zit. God leidt ons via genade. Het geweldige van genade is dat het altijd alleen komt. Godsdienst maakt van genade iets waar wij mensen nog iets aan toevoegen.

Godsdienst kent genade plus. De Bijbel kent dat niet.

Genade komt altijd alleen.

Blijven bij Gods genade

Genade komt altijd alleen. Het is dan ook genoeg om bij te blijven.

Handelingen 13: 43 Paulus en Barnabas spraken tot hen en drongen bij hen aan om te blijven bij de genade van God

Genade komt altijd alleen.

Geen genade met nog wat werk

Aan Gods genade wordt geen werk aan toegevoegd.

Romeinen 4: 4 Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting.

Genade komt altijd alleen.

Genade samen met werk is geen genade

Romeinen 11: 6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

Genade komt altijd alleen.

Geen genade met regels

Genade komt altijd alleen. Daar is geen wet bij nodig.

Romeinen 6: 14 Jij bent niet onder de wet, maar onder de genade.

Galaten 2: 21 Ik ontnem aan de genade van God haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus vergeefs gestorven.

Galaten 5: 4 Je bent los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht; Je staat dan buiten de genade.

Genade komt altijd alleen.

Dienst uitsluitend uit genade

Genade komt altijd alleen. Voor het hele leven. Voor de hele dienst.

1 Corinthe 15: 10 Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God, die met mij is.

2 Corinthe 9: 8 God is machtig alle genade in jou overvloedig te schenken, opdat jij, in alle opzichten altijd van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig zult zijn,

Genade komt altijd alleen. Die genade is namelijk meer dan genoeg.

2 Corinthe 12: 9 Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is genoeg voor jou,

Genade komt altijd alleen. Een prachtwerk van de gelukkige God!

Genade Knipoogje 15

Vrijheid, Echte Vrijheid!

Geen enkele fout!

Denk je eens in dat je nooit iets gedaan hebt waar je je schuldig over hoeft te voelen. Zou dat niet helemaal te gek zijn? Stel dat elke misser, elke fout in je leven, gewoon nooit had plaats gehad. Zou dat je overtuiging in Gods plan om jou te zegenen niet gigantisch aanwakkeren?

Nooit gezondigd!

Genade brengt zulk geweldig nieuws! Bijna te groots om waar te kunnen zijn. Hier komt die:

'Jouw zonden zijn verwijderd alsof ze nooit bestaan hebben'.

Zonden, die je deed, doet en nog zult doen. Ze zijn volslagen weggedaan! God kijkt naar je en constateert: *"Jij hebt nooit van zijn levensdagen gezondigd."*

Onmogelijk? Vind je dit idioot?

Laat ik het nog stilliger zeggen: Jezus Christus heeft zonde zo'n optater gegeven dat hij niet alleen maar verslagen is. De klap kwam zo hard aan dat zonde volkomen vernietigd is. Er is echt geen spoortje meer van te bekennen.

Bewijs?

Eén van die Oud Testamentische Messiaanse profetieën spreekt glasheldere taal:

Daniël 9: 24 ..., om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen,

Vernietigd!

Zoek in een Strong Concordant, of een ander hulpmiddel om bij de grondtekst te komen, eens dit werkwoord 'afsluiten' op in deze tekst. Je leest dan in de verklaring; woorden als 'verwoesten', 'verteren' en 'vernietigen'.

Het Lam van God, dat de zonde van de hele wereld wegneemt!

De zonde is verteerd, het is vernietigd. Vandaar dat, toen Johannes de Doper de Heer zag, hij het uitriep:

Johannes 1: 29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zei: Zie, het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Er staat echt niets het plan van God in de weg om Zijn weg van vrijheid met jou te gaan, ja met elke gelovige, ja met de hele wereld.

Dus:

Vader kijkt naar jou en zegt: *'Ik geniet toch zo van jou!'*

Genade Knipoogje 16

Wie zie jij in de spiegel

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Jij bent één gemaakt met Christus in Zijn opstanding en ook één met Hem in Zijn verheerlijking. Christus is nu jouw leven!!!

Gods woord, de Bijbel, is een spiegel. Zie jij iemand anders?

Zie jij het beeld van een persoon, gevormd uit de meningen van anderen?

Zie jij het beeld van een persoon, gevormd door de omstandigheden?

Zie jij het beeld van een persoon, gevormd door al je vroegere ervaringen?

Zie jij het beeld van een persoon, gevormd door al je eigen mislukkingen?

Jij bent wie God zegt dat je bent.

God kijkt naar jou en roept vol bewondering: 'Wow! Mijn Zoon.'

Je mag jezelf zien zoals Hij je ziet.

Je mag Christus in jezelf zien, want Hij is wie jij bent.

Genade Knipoogje 17

Diamanten Van Stof

De winterzon straalt laag de kamer in. Alles wordt verlicht, veel meer dan in de zomer als de zon feitelijk meer kracht heeft.

2 Corinthe 3: 18 Wij allen, die ... de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, veranderen naar Zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid,

Jij bent zo'n stofje

Dit is een belangrijke les, die ik al heel vroeg opdeed en nooit ben vergeten. Dat is de reden dat ik nu door dit winterzonnetje daar weer aan terug denk.

Jij en ik zijn stuk voor stuk stofjes. Dat minuscule, pietepeuterig, kleine stof.

Genesis 3: 19 Stof ben je en tot stof zal je weerkeren.

Genesis 18: 27 Abraham antwoordde: ..., hoewel ik stof en as ben.

Psalms 103: 14 Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn.

In het felle, lage zonlicht zie je het stof twinkelend door de kamer zweven. Had ik vandaag in een pikdonkere kamer gezeten met slechts enkele kleine lichtgaatjes, dan zouden de stofjes in die felle lichtbundeltjes nog grootser oplichten als een diamant.

Zo'n stofje doet niet zijn best om een diamant voor zijn donkere omgeving te zijn. Zelfs enige inspanning om licht te geven zou vergeefs zijn. De zon geeft zijn straal op het stofje en midden in de donkere kamer straalt jubelend een diamant.

In deze donkere wereld is de straal van Gods onbegrensde liefde en onvoorwaardelijke genade op ons gericht. Wij zijn ons bewust dat we slechts een stofje zijn. De wereld ziet een diamant. Christus, die ons leven is.

Het licht heeft alle kleuren van de regenboog in zich. De ene kleur weerspiegelt op mijn stofje, de andere kleur op een ander. We hoeven ons niet met elkaar te vergelijken. De Heer werkt in de één dit, in de ander weer iets anders. Het is hetzelfde licht dat weerspiegelt. Het is dezelfde Heer die Zijn genade uitwerkt in ieder van ons.

Zou de Heer in jou niet dezelfde heerlijkheid kunnen uitwerken, die Hij bij elk van Zijn kinderen bewerkt? Jij bent niet te min. Hoe min je ook mag lijken, juist daar komt de diamant zichtbaar als het licht erop schijnt.

Wees niet bang voor het duister waar je misschien wel in wandelt. Geen zorgen over de donkerte. Het is juist in het duister dat Gods diamant, die jij bent, op het sterkst zichtbaar wordt. Hoe donkerder, des te helderder jouw weerspiegeling.

Romeinen 5: 20 Waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,

Geniet van het zonlicht. Geniet van de opgestane Heer. Geniet van Zijn genade.

Genade Knipoogje 18

Vader, God Van Alle Genade

Pappa

Honderd tweeëntachtig keer noemt Jezus God Zijn Vader in de Evangeliën. 'Pappa', dat is liefdevolle geborgenheid en zorg. Vader komt met Zijn kracht en voorziening vol genade. Zo dicht bij Vader zijn we veilig. Alle angst verdwijnt uit het hart. Rust daalt neer. We zijn zeker. We zijn geborgen.

Onvoorwaardelijke Vaderliefde

Als je bent opgegroeid waar je vader onvoorwaardelijk van je houdt, waar hij zijn gevoelens van betrokkenheid in elk facet van je leven laat merken, dan ben je in een gezonde omgeving opgegroeid om iets te begrijpen van de onvoorwaardelijke zorg en liefde van Vader God. Heb jij die onvoorwaardelijke liefde van je eigen vader moeten missen, weet dan dat Vader God de missers van jouw vader compenseert, ja onmetelijk ver overstijgt. Misschien heb je zelfs misbruik door je eigen vader ondergaan. Elk vertrouwen is daarmee in stukken geslagen. Toch zal de zorg en liefde van Vader God ook dat helen.

Eisende Vader?

Velen denken dat Vader God een strenge, meedogenloze Vader is. Hij stelt Zijn eisen. Hij geeft Zijn opdrachten. Zij moeten als gehoorzame kinderen gehoorzamen. Nee!

Onvoorwaardelijk liefde!

Vader God is onvoorwaardelijk liefdevol. Hij wil elk gehoorzaam, zowel als elk ongehoorzaam kind aan Zijn hart hebben. Hij is niet eerder gerust of het allerlaatste, meest ondeugende kind rust van al zijn tegenstribbelingen in Vaders geborgenheid.

De Zoon toont ons Vader

Filippus kwam eens bij Jezus en vroeg:

Johannes 14: 8 Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg.

Zijn verzoek hield in dat hij Vader beter wilde leren kennen. Jezus antwoordde hem:

Johannes 14: 9 Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien;

Wil je weten wat voor soort Vader God is? Kijk naar Jezus. Zijn liefde is onvoorwaardelijk.

Johannes 13: 1 Hij heeft de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde.

Hij is het toonbeeld van empathie. Ons lijden is Zijn lijden.

Johannes 11: 35 Jezus weende.

Hij bekwaamt ons

2 Corinthe 2: 16 Wie is tot zo'n taak bekwaam?

2 Corinthe 3: 5-6 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft.

Vader God werkt Zijn leven in ons door Zijn genade.

Woedende Vader?

Veel gelovigen zien God als de strenge rechter. Zij schuilen als het ware weg achter Jezus voor die strenge God. Nee!!!

Johannes 10: 30 Ik en de Vader zijn Eén.

Pappa geniet mee

Als we weer eens vol vreugde genieten van wat overvloeiende genade in ons werkt, dan mogen we het uitkraaien van plezier: *'Pappa, kijk eens!! Pappa, kijk eens!!'*
Vader kijkt en geniet met volle teugen van jou.

Genade Knipoogje 19

Filippi 4: 5 De Heer is nabij.

Sta je voor een belangrijke beslissing en je weet niet welke je nemen moet, Ik ben er.

Als je de Bijbel leest, maar het lijkt je niets te zeggen, Ik ben er.

Als de rekeningen sneller binnen komen dan je salaris, Ik ben er.

Als je kinderen andere wegen kiezen dan jij gedacht had, Ik ben er.

Als de dokter een diagnose geeft waar je aldoor al bang voor was, Ik ben er.

Als er in de kerk die jij bezoekt ineens vreemde dingen gebeuren, Ik ben er.

Als je wel in genade gelooft, maar je krijgt het niet praktisch, Ik ben er.

Als je Gods aanwezigheid al zo lange tijd niet gevoeld hebt, Ik ben er.

Filippi 4: 5 De Heer is nabij.

Ik ben er. Ik leid je door Mijn Geest.

Ik ben er. Ik koester je met Mijn liefde.

Ik ben er. Ik voorzie naar Mijn rijkdom in wat jij nodig hebt.

Ik ben er. Ik troost je vanuit Mijn tedere bewogenheid.

Ik ben er. Ik openbaar je Mijn waarheid vanuit de Bijbel.

Ik ben er. Ik verander je door het nieuwe denken.

Ik ben er. Ik ondersteun je in Mijn trouw.

Ik ben er. Ik heb jou momenteel in Mijn liefhebbende omarming.

Genade Knipoogje 20

God Is Voor Mij!

Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor mij is.

'God is voor mij'. Kan jij dit ook met absolute zekerheid nazeggen?

'God is voor jou'. Als alles anders loopt dan jij gepland had.

'God is voor jou'. Als je leven in stukken uiteen lijkt te vallen.

In nood: God is voor mij!

Toen de Filistijnen David tot in Gath achternazaten, toen schreef hij:

Psalm 56: 9 Dit weet ik: dat God voor mij is.

Wat een moment om zo'n verklaring uit te spreken!

Allemaal, stuk voor stuk, zitten we wel eens in een soortgelijke situatie als David hier.

Het leven beknelt, de vijand rukt op, geen uitweg in zicht.

Leuke vooruitzichten verbleken en het wordt duister.

Juist op zo'n moment is de verleiding levensgroot om het uit te schreeuwen:

'Waarom is God tegen me?'

David zat in dat moment, met die levensgrote verleiding schreeuwend in zijn gezicht, en zei:

'Dit weet ik: dat God voor mij is.'

Niet: Dit voel ik!

Wat David niet zei is minstens zo belangrijk.

Hij zei niet: *'Dit voel ik: dat God voor mij is.'*

In tijden dat we het niet voelen mogen we op onze kennis terugvallen:

Dit weet ik: dat God voor mij is.

Altijd mag je op deze wetenschap terugvallen:

Dit weet ik: dat God voor mij is.

Niets zal ooit Gods hart tot jou veranderen. *'God is voor jou'.*

Niets zal ooit Gods idee over jou veranderen. *'God is voor jou'.*

Gods goedertierenheid

Zijn goedertierenheid tot jou is blijvend. *'God is voor jou'.*

Zijn sterke hand zal je leiden. *'God is voor jou'.*

Zijn uitgestrekte arm zal je dragen. *'God is voor jou'.*

In jouw vernedering is Hij bij je. *'God is voor jou'.*

Zijn goedertierenheid tot jou is blijvend. *'God is voor jou'.*

Verstikkende omstandigheden

Omstandigheden kunnen je verstikken. *'God is voor jou'.*

Negatieve gevoelens kunnen je beknellen. *'God is voor jou'.*

Het leven lijkt zinloos. *'God is voor jou'.*

Je lijkt te verdrinken in je problemen. *'God is voor jou'.*

Gods genade

God is voor je.

Zijn genade werkt aan je.

Zijn genade werkt in je.

Zijn genade werkt door je.

God is voor je

Rijkdommen van genade!

Het goede werk dat Hij in jou begon maakt Hij af (Filippi 1: 6).

Romeinen 8: 31 Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

God is voor jou met al Zijn rijkdommen van genade.

Genade Knipoogje 21

Genade Is Oneerlijk

Onbegrensde en onbeperkte genade

Genade is gewoon oneerlijk! Genade heeft de schijn dat het zonder enige beperking maar uitgestrooid wordt door de hemelse Vader. Geeft dat een verkeerd beeld van God? Volgens sommigen wel. Jezus bekommerde zich hier tijdens Zijn aardse dienst totaal niet om. Zijn liefde en genade stroomde onbeperkt en onbegrensd naar mensen toe waar je het allerminst zou verwachten. Daarmee ergerde Hij de zelfvoldane mens van Zijn tijd. Jezus kon daar niet zo mee zitten.

Woord & Daad

Het waren trouwens niet alleen Zijn daden, waar die mens problemen mee had. Ook de boodschap die Hij bracht klonk regelrecht vals in hun oren.

Werkers in de wijngaard

De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, zoals je die kan vinden in Mattheus 20, leverde in die zelfvoldane oren grote problemen op.

1/ Je had de harde zwoegers die zich de hele dag in de hete zon hadden afgepeigerd. Daar kon je nog eens bewondering voor hebben. Dat is je ware werklust waar het land het van moet hebben.

2/ Daarnaast heb je die lijntrekkers, die de hele dag wat rondlummelen. Ze verdoen hun tijd en op het allerlaatste moment, als de zon niet meer zo heet is, springen zij ook nog wat bij.

Hoe zit het met de eerlijke afrekening?

Beide groepen kregen precies dezelfde uitbetaling. Die luiakken kregen niets minder dan die harde werkers die zich de hele dag in die verzengende hitte uit de naad hadden gewerkt. Kom op zeg! Wat is daar nou eerlijk aan?

Zoekende Vader

Dan heb je nog dat verhaal van die verloren zoon (Lukas 15: 11-32)! De ergste nachtmerrie voor een echte ijveraar. Zo'n vogel die zijn hele leven vergooid heeft in een waas van drank, drugs en vrouwen. Pas als hij zijn laatste cent verdrongen heeft, dan denkt hij weer aan Vader. Hij wil wel voor een minimumloontje voor Vader gaan werken. Iedereen weet inmiddels hoe dit allemaal afloopt. Vader overlaadt Zijn zoon met alle rijkdommen. Niks: boontje komt om zijn loontje. Niks: op de blaren zitten. De naar varkens stinkende zoonlief wordt stilgezet in een innige omhelzing. Nog voor hij zijn zonden kan vermelden of vergeving kan vragen zijn al die zonden al helemaal van de baan. De zoon is niet alleen vergeven. Hij deelt in al de heerlijkheden van Vader. De gril wordt klaargezet. Familie en vrienden worden opgetrommeld. De JHHB (Jeruzalem HipHop Band) zet in en het wordt één groot feest.

God van alle genade is Redder van de hele wereld

Geeft zo'n verhaal nou niet de verkeerde boodschap af? Nee, zegt de God van alle genade. Nee, zegt de Redder van de wereld. Het geeft precies de juiste boodschap af! Die boodschap is: 'Het doet er totaal niet toe hoe triest jij eraan toe bent, hoe diep gezonken en hoe ver je ook weg mag zijn, Ik hou van je, Ik kies voor jou, Ik accepteer je volkomen zoals je bent, Ik maak je nieuw.'

Genade toont ons God!

Genade toont wie God is: Onbeperkte Liefde, Onbegrensde Genade. Het toont ons zijn idiote, belachelijke, onlogische, buitensporige, liefhebbende genade.

En wij dan? Die zelfvoldane mensen?

Wij mogen nu verder ons mond houden. Christus is Christus en Hij zal echt niet veranderen om aan onze maatstaven te voldoen. Gelukkig niet! God zij dank!

Genade Knipoogje 22

Een Schat Vinden

In één klap rijk

Heb je het verhaal wel eens gehoord, dat een Duitse installateur in een leegstaand huis bezig was met werkzaamheden aan de waterleiding toen hij, onder het bad verstopt, stuitte op een tamelijk waardevolle enveloppe. Daar zaten 218 briefjes van € 500,-- in. In één klap was deze installateur dus meer dan een ton rijker. Het geld bleek toe te behoren aan een 88 jarige man die in een tehuis woont. Vanwege dementie kan deze beste man zich helemaal niets meer van het geld herinneren. De Duitse installateur heeft het geld niet zelf gehouden. Hij heeft wel een vindersloon van € 3.000,-- ontvangen. Een keurige afhandeling van dit eigenaardige voorval.

Goed verstopte schat

Een schat verstopt waar je het absoluut niet zou verwachten. Er is echt niemand die deze schat ooit zou verwachten. De schat was zelfs zo verborgen in het brein van de rechtmatige eigenaar dat het daar ook volkomen safe zat. Toch ben je in één keer een ton rijker. Wat een apart gebeuren!

Goed verstopt geheim

Efeze 3: 6 Dit geheim, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie,

Efeze 3: 9 De bediening van het geheim ..., dat eeuwenlang verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,

Dat jij en ik samen met Christus zouden erven, dat was een geheim. Voordat God aan Paulus dit geheim openbaarde was er totaal niets, maar dan ook niets van bekend.

Verstopt in God

Het stond niet in de wet van Mozes. Geen profeet had hier iets over bekend gemaakt. Tijdens de rondwandeling op aarde heeft de Heer hierover gezwegen. Jouw en mijn erfenis zat verstopt met Christus in God.

Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gezegend heeft in Christus.

Alle geestelijke zegen in de hemelse in Christus. Het zat verstopt met Christus in God. Niemand kon daarbij. Niemand wist daarvan. Al die vierduizend jaren daarvoor was er niets over bekend.

Alle geestelijke zegeningen

Wat er verstopt zat met Christus in God waren geen 218 briefjes van € 500,--. Het was geen ton wat plotseling vanuit het niets jouw deel werd. Het zijn zelfs helemaal geen materiële zegeningen. Het zijn geestelijke zegeningen. Maar dan wel alle.

Allerlei?

Onze NBG vertaling kan maar moeilijk vatten dat wat er hier staat als ons deel nu ook werkelijk reëel zo bedoeld wordt. Daarom maken ze er maar 'allerlei' van. Het Griekse woordje 'pas' is echter niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het betekent 'alles', maar dan ook 'alles'.

Talrijk?

De NBV is de zogenaamde makkelijke vertaling. Zij geloven er echt helemaal geen barst van en spreken over 'talrijke' geestelijke zegeningen. Als het talrijk is dan kan het wat moeite opleveren om het allemaal nog te tellen, maar uiteindelijk valt die klus nog wel te klaren. Als je van Bill Gates zomaar uit het niets een ton zou krijgen dan is dat best talrijk. Maar als hij alles wat zijn bezit is jou zou geven, dan pas is er echt sprake van alles. We hebben niet een talrijke erfenis gekregen. Alles wat geestelijk Christus deel is, is nu plotseling als vanuit een geheim jouw deel. Alles, echt alles.

Geen armoedzaaiers met een ton

We zijn dus geen armoedzaaiers die slechts een ton gevonden hebben. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse in Christus.

Genade Knipoogje 23

Gehoorzaamheid Aan De Bijbel

Doe wat de Bijbel zegt

'Bij ons doen we alles precies zoals de Bijbel het voorschrijft. Denk niet dat we volgens onze eigen opvattingen leven. Nee! Dit is wat de Bijbel van ons vraagt!'

Denk nou niet dat als mensen hun geloof indelen naar regels, dat men dan de Bijbel aan de kant heeft geschoven. Integendeel! Men is er vast van overtuigd dat de regels die men zichzelf oplegt de Bijbelse regels zijn.

Doe wat de Bijbel zegt

Ik heb zelf vijftien jaar in de gesloten vergadering gezeten. Daar had men geen op schrift gezette regels. Men ging ervan uit dat wanneer iemand als een gelovige wenste te leven men vanuit de Bijbel de regels die zij in acht namen vanzelf ook volgde. 'Uiteindelijk, het was toch zeker de Bijbel die dit leerde?'

Andere groepen hebben wel duidelijke op schrift gezette regels. Een aantal regels van bepaalde kerkelijke groeperingen:

Want je kunt ervan op aan

1. Bijbelse grond om niet deel te nemen aan werelds amusement, zoals balsporten, circussen, racen, bowlen, schaatsen, theaters, speelhuizen enzovoorts.
2. Bijbelse gronden om niet naar dansfeesten te gaan, gemengd zwemmen, enzovoorts.
3. Bijbelse gronden voor mannen om kort haar te dragen.
4. Bijbelse gronden voor vrouwen om hun haar niet te laten knippen.
5. Bijbelse gronden om je haar niet te verven.
6. Bijbelse gronden voor vrouwen om geen mannenbroeken te dragen.
7. Bijbelse gronden om nette kleding te dragen, lange broek of jurk, hooggesloten met lange mouwen.
8. Bijbelse gronden om geen sieraden te dragen.
9. Bijbelse gronden om geen make-up te gebruiken.

In dit lijstje zijn de typische kerkelijke hoogtijdagen en alle gebruiken die daar bij horen nog niet eens vermeld. Vind je deze regels absurd maar zie je toch niks in genade en genade alleen? Waarschijnlijk heb jij dan andere (absurde?) regels die jij hooghoudt.

Alles zal veel beter gaan

Uiteindelijk hebben Baptisten heel uitgesproken regels binnen hun kerkverband. Pinkstergroeperingen hebben weer andere regels, die soms zelfs strijden met die van de Baptisten. De lijst met regels ligt bij de Methodisten weer totaal anders. De Presbyterianen zijn op sommige punten vergeleken met de voorgaande groeperingen vrijer, maar hebben zo weer hun eigen onverwrikbare, (Bijbelse?) opvattingen waar ze zich aan moeten houden. Het vrije, blije Roomse leven van de Katholieken heeft ook zijn duidelijk begrenzingen.

Als je doet wat de Bijbel zegt

Het opvallende van al de verschillende kerkelijke groeperingen is dat ze allemaal vinden dat de ander soms wel erg ver gaat in zijn bedilzucht. Ieder heeft echter de Bijbel als grondslag van zijn eigen regels. Wil je daar echt met de Heer leven? Dan moet je wel gehoorzaam zijn aan de Bijbel. De regels van die Bijbel hebben ze zelf al helder en duidelijk omljnd zodat de gelovige precies weet wat hem of haar te doen staat.

Die Bijbel verkondigt nou juist genade!

De Heer heeft ons echter niet nieuwe regels gegeven toen Hij kwam en de dood overwon. Hij heeft ons het Leven in Zichzelf gegeven. Hij heeft ons bevrijd van elke regel. Aan elk wettisch beginsel zijn we met Christus gestorven. Het nieuwe leven is Christus zelf en Hij is niet onderworpen aan wet of regel.

Johannes 8: 36 Wanneer dan de Zoon jou vrijgemaakt heeft, zal je werkelijk vrij zijn.

Romeinen 8: 2 De wet van de Geest van het leven heeft jou in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet van de zonde en de dood.

Galaten 5: 1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat je niet weer een slavenjuk opleggen.

Geniet van je vrijheid in Christus! Geniet van Gods overvloeiende rijkdommen van genade!

Genade Knipoogje 24

Zonde

Onze verantwoordelijke handen?

Luister je naar het gros van wat godsdienst onderwijst, dan is God totaal onbekwaam om met zonde om te gaan en de oplossing zou dan in handen van ons, gelovige mensen, liggen. Hier wringt iets gigantisch. Daarom doen we nu maar weer gauw Gods Woord open om het echte blijde nieuws over Zonde te laten horen!

Christus is gestorven voor de zonden

Wie blijft hierna dan nog over zonden doorgaan?

1 Corintiërs 15:3 Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften;

God handelt niet met ons in overeenstemming met onze zonden

Wie blijft er dus nog over zonden doorgaan?

Psalmen 103:10 God doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

De zonde is vergeven

Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?

Micha 7:18 Waar is een God zoals U, die de zonden vergeeft en de misdaad kwijtscheldt?

Lukas 5:24 De Zoon des mensen heeft macht op aarde om de zonde te vergeven.

Aan de zonden wordt niet meer gedacht

Wie blijft er dus nog over doorgaan?

Jeremia 31:34 Ik vergeef hun misdaad en denk nooit meer aan hun zonde.

Hebreeënen 10:17 Hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik absoluut niet meer aan denken.

De zonden zijn achter Gods rug geworpen

Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?

Jesaja 38:17 Al mijn zonden hebt U achter Uw rug geworpen.

De zonden zijn in de diepten van de zee geworpen.

Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?

Micha 7:19 Hij zal onze misdaden uitdelgen en al onze zonden in de diepten van de zee werpen.

De zonde is verzoend, door het niet toe te rekenen

Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?

Jesaja 6:7 Je misdaad is van jou geweken, en je zonde is verzoend.

2 Corintiërs 5:19 God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, door hun overtredingen hun niet toe te rekenen,

1 Johannes 2:2 Christus is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor die van ons, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

De zonde is weggenomen

Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?

2 Samuël 12:13 Yahweh heeft jouw zonde weggenomen,

Zacharia 3:4 Ik heb je zonde van jou weggenomen en heb je feestkleden aangetrokken.

Johannes 1:29 Het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

De zonden zijn uitgedelgd

Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?

Jesaja 43:25 Ik delg jouw overtredingen uit om mijnentwil, en denk niet meer aan jouw zonden.

Jesaja 44:22 Ik delg je misdaden uit als ene wolk, en je zonden als een nevel:

De zonde is teniet gedaan

Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?

Romeinen 6:6 Onze oude mens is met Christus gekruisigd is, zodat het lichaam van de zonde te niet gedaan is, waardoor wij niet meer de zonde dienen.

Hebreeën 9:26 Hij is eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen.

Genade neemt nu de heerschappij van de zonde overvloeiend over

Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?

Romeinen 5:20 Waar de zonde toenam, daar is de genade meer dan overvloedig geworden;

Romeinen 5:21 Zoals de zonde geheerst heeft door de dood, zo zal ook de genade heersen door gerechtigheid tot in het leven van de aïoon, door Jezus Christus, onze Heer.

We zijn aan de zonde gestorven

Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?

Romeinen 6:2 Hoe zouden wij nu, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Romeinen 6:7 Wie gestorven is, die is vrij van de zonde.

Romeinen 6:10-11 Dat Christus gestorven is, dat is Hij voor de zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij voor God. Zo is het net zo bij jullie, reken ermee dat je dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onzen Heere.

We zijn vrijgemaakt van de zonde

Wie blijft er dus nog over zonde doorgaan?

Romeinen 6:18 Wij, die vrijgemaakt zijn van de zonde, zijn daarmee dienstknechten van de gerechtigheid gemaakt.

Romeinen 6:22 Wij zijn nu van de zonde vrijgemaakt, en dus dienstbaar aan God gemaakt,

Romeinen 8:2 De wetmatigheid van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wetmatigheid van de zonde en van de dood.

God weet raad met de zonden

Wie blijft er dus nog over zonden doorgaan?

Jesaja 1:18 Al waren jouw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Echt zonde

Wat een heerlijke boodschap heeft Gods Woord betreffende de zonde! Waarom hoor je dat nou zo sporadisch? Echt zonde!

Genade Knipoogje 25

God Antwoordt Heel Concreet Op Zonde

God straft onmiddellijk

Ik vind het heel beschamend om te zeggen, maar is dit niet precies wat heel erg veel gelovigen feitelijk aangeven te geloven? Maar is Gods concrete antwoord op de zonde inderdaad zo'n soort woedende drift?

Leven in Christus

Romeinen 6:23 Het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het leven van de aïon in Christus Jezus, onze Heer.

God antwoordt hier wel heel concreet met iets op de zonde. Dat is echter niet de dood, zoals door het gros van de christenheid beweert wordt. Gods antwoord op de zonde is het Leven in Christus Jezus!

Je hebt beslist de gitzwarte bril van de straffende God nodig om ten onrechte hier te lezen dat God als reactie op de zonde de dood schenkt. Hoe lees jij?

God werkt altijd via genade

Laten we voorop stellen dat bij onze God van alle genade nooit iets valt te verdienen. God schenkt onverdiend omdat God altijd via de lijn van genade werkt.

De dood als verdienste

Romeinen 6:23 Het loon, dat de zonde geeft, is de dood,

In deze Bijbeltekst wordt er echter wel degelijk iets verdient. Hier is echter niet God aan de slag, maar de zonde zelf. Die verdient hier de dood.

Is straf nu wel of niet verbonden aan zonde?

Jazeker, wel degelijk! Maar de straf komt hier van de zonde zelf en niet van God! Het loon van de zonde is en blijft altijd de dood. Het is echter de zonde die met de dood aan komt zetten. God niet! Integendeel! God is in dit vers Degene die het Leven schenkt!

Zonde straft. God schenkt genade

Ik wil nog eens uitdrukkelijk benadrukken dat ik beslist de ernst van de zonde niet gering acht. Zonde heeft een verwoestend effect! Het punt is echter dat het blijde nieuws inhoudt dat we een reddende God hebben! Hij bevrijdt ons van de zonde en schenkt ons leven daarvoor in de plaats.

God haat zonde!

Jazeker! Dat is echter niet omdat God een overgevoelig karakter heeft dat niet tegen het aanstootgevende van het kwaad kan. Integendeel! Hij heeft het in Zijn geliefde Zoon weerstaan en teniet gedaan.

Johannes 1:29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

God haat zonde om wat het met de mensen doet die Hij liefheeft!

God Haat Zonde Om Wat Het Met De Mensen Doet Die Hij Liefheeft!!

God Haat Zonde Om Wat Het Met De Mensen Doet Die Hij Liefheeft!!!

GOD HAAT ZONDE OM WAT HET MET DE MENSEN DOET DIE HIJ LIEFHEEFT!!!!

God heeft jou lief

God heeft de zonde teniet gedaan. God schenkt het Leven en overvloeiende genade. Ja, God weet wel raad met de zonde en antwoordt er heel concreet op!

Genade! Meer dan overvloedig!! Het Leven in Christus Jezus, onze Heer!!!

Genade Knipoogje 26

Toekomstige Zonden Zijn Al Vergeven

“Dit kan niet waar zijn!”

Luid protest klinkt allerwegen: ‘Het kan toch zeker niet waar zijn dat al mijn toekomstige zonden nu al vergeven zijn?!’

Efeze 1: 7 In Hem [Christus] hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade,

Colosse 1: 14 in wie [Christus] wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden.

Okay, dus het kan gewoon niet waar zijn dat al jouw toekomstige zonden nu al vergeven zijn? Hoe zit het dan met deze twee glasheldere uitspraken?

Een aantal vragen om een eerlijk antwoord op te geven:

1. Van hoeveel zonden wist God al af voordat jij geboren was? (Allemaal!)
2. Hoeveel van die zonden moesten vergeven worden? (Allemaal!)
3. Hoeveel van die zonden vallen onder de vergeving zoals die beschreven wordt in deze twee teksten? (Allemaal!)
4. Hoeveel van die zonden waren toen nog toekomstig? (Allemaal!)
5. Hoeveel zonden vallen onder de uitspraak ‘Het Is Volbracht’? (Allemaal!)
6. Toen jij gered werd, hoeveel zonden heeft God toen vergeven?

Als je nu deze zesde vraag niet met ‘Allemaal!’ beantwoordt, zit er dan in dat antwoord nog enige eerlijke logica?

Is het te verklaren?

Valt het ook nog maar ergens te verklaren dat God wel van al jouw zonden al afwist voordat jij geboren was, dat God beseftte dat al jouw zonden vergeven moesten worden, dat al die zonden nog toekomstig waren toen Christus die verlossing bewerkte, dat de vergeving van al die zonden bevestigd werd met de uitspraak ‘Het Is Volbracht’, maar dat God dan toch uiteindelijk maar enkele zonden van jou zou vergeven?

Jouw tijdskamertje

Kan Gods plan inderdaad zo radicaal tegen Zijn eigen uitspraken ingaan dat God uitsluitend die zonden zou vergeven die jij beleden hebt? Wat je daarmee doet is God (natuurlijk denkbeeldig) opsluiten in jouw eigen tijdskamertje.

Jouw tijd geldt. Wat jij in die tijd doet heeft zijn invloed op hoeveel God kan vergeven. Ik kan je zoal zeggen dat God niet past in dat krappe kamertje van jouw tijd.

God zelf schiep de tijd

God staat buiten de tijd en overziet de hele ontvouwing van alle aionen. Alle tijdperken liggen in Zijn hand. Daar rusten ook al jouw zonden. Voor jouw in te delen in verleden, heden en toekomst. Hij ziet het in één oogopslag. Zijn werk van verlossing ligt ook in die hand en heeft daar dan ook betrekking op alle zonden.

Die ene smet

Wat een gruwelijk iets is het te moeten leven in de wetenschap dat één enkele niet beleden zonde je de opstanding in kan doen gaan met die ene smet die jou altijd zal blijven veroordelen omdat daar geen vergeving voor zou zijn. Die gedachte is voldoende om je voor de rest van je leven een emotioneel wrak te doen zijn.

Uit genade leven

We weten gelukkig dat het leven met de Heer een leven uit genade alleen is. Zo'n mensenwerk als zondebelijdenis staat haaks op Gods weg van genade. We mogen weten dat ook op vraag zes het antwoord is: 'Allemaal'. Zou dat niet zo zijn, dan is genade geen genade meer en vergeving geen vergeving meer.

De God van alle genade

De kennis van deze God van alle genade maakt ons rijk, maakt ons blij, maakt ons geestelijk voldaan. Het volgende protest dat dan allerwegen zal klinken is:

Romeinen 6: 1 Wat krijgen we nou? Mag je in de zonde blijven, opdat de genade maar zal toenemen?

Romeinen 6: 15 Wat nou weer? Zullen wij maar aan zondigen, omdat wij toch niet onder de wet, maar onder de genade zijn?

Wow! Beter bewijs dan dit protest kan je toch niet krijgen. Het bewijs dat je op de Bijbelse weg van Gods genade zit.

Genade Knipoogje 27

Stop Ermeel!!!

Onze rokende worst: Het gebod

Romeinen 7: 11 De zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood.

De zonde gebruikt dus het gebod om ons te misleiden. Het staat er zo letterlijk. Daar kan toch niemand omheen? Hiermee bedondert de zonde behoorlijk wat gelovigen. Dat wordt hier dus 'misleiding' genoemd. Hoe pakt zonde dat nu aan? Simpel! Hij houdt hen het gebod voor zoals de hond een rokende worst wordt voorgehouden. En net als die honden happen veel gelovigen toe.

Het lukken en het mislukken

Dus, het gebod 'Je mag niet toegeven aan die zonde' is de worst die wordt voorgehouden. De gelovigen gaan zich inspannen om niet toe te geven aan die zonde. De misleiding door de zonde is 100 % gelukt! En onze inspanning om niet toe te geven aan de zonde? Dat is ook 100 %, maar dan 100 % volkomen mislukt! De zonde heeft zijn trucje perfect op ons toegepast en wij zijn erin gestonken.

De ophaalbrug: Het gebod

Het gebod is als de ophaalbrug over de slotgracht van het kasteel. Zolang de brug omhoog staat en dus niet gebruikt wordt is het kasteel veilig achter de slotgracht. Als de kasteelheer misleid wordt om de ophaalbrug te gebruiken en hem dus omlaag doet, kan de vijand binnen komen. Nu blijkt plotseling dat we nog zo ons best kunnen doen om niet toe te geven aan die zonde, het lukt ons simpelweg nooit! We zijn dus misleid en ons geestelijk leven lijkt er helemaal aan te zijn. Door middel van het gebod heeft de zonde ons geestelijk leven vernacheld.

De enige overwinning: Gods genade in Christus Jezus

Romeinen 7: 24-25 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? God zij dank, genade, door Jezus Christus, onze Heer!

Leven in genade is uitsluitend overwinnend leven in Christus. Hij bestuurt ons leven.

Genade Knipoogje 28

Stop Nou Eens Met Dat Stoppen Met Zonde

Zondebeheer

We weten dat Christus resoluut heeft afgerekend met de zonde, maar ja! We willen nu toch wel graag ook nog zelf het aantal zonden in ons leven terugbrengen. Inderdaad, dat is zondebeheer.

'Stop met die zonde!!'

Oppervlakkig klinkt dat erg mooi! O, wat kan wetticisme toch heerlijk subtiel zijn. Het klinkt prachtig in het godsdienstig oor. Ach ja, het spreekt de Bijbel dan wel tegen, ja alles wat de Bijbel leert wordt ermee onder het tapijt geveegd.

'Stop met die zonde!!'

De klank van de oproep klinkt velen als muziek in de oren. Om een meer godvrezend leven te leiden zet men zich er dus nog wat harder voor in om slecht gedrag te veranderen en te vervangen door beter gedrag. Het draait in dat denken helemaal om het terugbrengen van het aantal zondedaden en het opvoeren van het aantal goede daden.

'Stop met die zonde!!'

Al dit *'doe het zelf'* werk heeft totaal niets met een godsvruchtig leven te maken. Godsvrucht is niet het terugdraaien van de zonden die we doen. Godsvrucht is ook niet het opvoeren van de goede daden die we doen.

1 Timotheus 3:16 Het geheimenis van de godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.

Christus, ons Leven

Ons godsvruchtig leven is Christus Jezus zelf. Hij is ons leven. Hij openbaart ook ten volle wie God is. Als woord betekent godsvrucht het erkennen van Gods soevereiniteit, Zijn almacht. Het is het erkennen dat God alles in handen heeft en dat niets Hem ontgaat. Dat leven bezitten we in Christus.

'Stop met die zonde!!'

De hele oproep is een ontkenning van wie we in Christus geworden zijn. Het is een ontkenning van Christus als ons leven. Men verkoopt deze algemeen aanvaarde prediking als een oproep tot een godsvruchtig leven.

Het is echter precies het tegenovergestelde.

2 Timotheus 3:5 Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

'Stop met die zonde!!'

De wettische predikers zijn als de dood voor de verkondiging van genade om uit te leven. Waarom? Omdat men ervan overtuigd is dat als je dat aan mensen verkondigt de gelovige die vrijheid helemaal niet aankan. Zij geloven namelijk letterlijk dat iemand die Christus als zijn leven erkent en uitsluitend daarvan uit leeft erop uit gaat om te zondigen!

Pleegt Christus Jezus overspel?

Ik vroeg iemand die na de dienst heftig tekeer ging tegen, zoals hij het noemde, deze goedkope verkondiging van genade of hij er dan van overtuigt was dat Christus je ertoe zou kunnen brengen om overspel te plegen.

Wild keek hij me aan: *'Dat blijkt wel!'* zei hij, *'kijk eens gewoon om je heen hoe makkelijk men ertoe komt om dat te doen'*. Voor alle zekerheid vroeg ik nog eens: *'Zou Christus overspel plegen?'*. Volmondig riep hij: *'Jazeker!'*, en liep boos weg.

Prediking over een onmachtige Christus

Deze onmacht van Christus wordt niet letterlijk vanaf de kansel gepreekt en ik had ook niet verwacht dat het zo volmondig toegegeven zou worden. Dat is echter het letterlijke geloof dat als achtergrond dient bij de prediking: *'Stop met die zonde!!'*

Ons Leven in Christus

We mogen genieten van het leven dat we nu in Christus ontvangen hebben. We mogen weten dat we dankzij Zijn werk nu al godsvruchtig zijn in Hem. We rusten in Hem, in de werkelijkheid van onze rechtvaardigheid in Hem. Waar je zo doordrenkt bent met Christus zelf is geen plek voor zonde.

Stop Met Dat Stoppen Met Zonde

Stop nou eens met dat voortdurend proberen te stoppen met het zondigen! Je mag volledig rusten in Hem die eens en voor altijd compleet heeft afgerekend met die zonde! Jij bent niet slecht! Jij bent heilig! Leef daaruit!

Genade Knipoogje 29

Zondigen Wanneer Je Maar Zin Hebt?

Betekent 'Genade' dat ik maar kan zondigen wanneer ik daar zin in heb?

Ja, inderdaad! Dat is inderdaad de consequentie van genade. Was dit niet de consequentie van genade, dan had Paulus nooit die tegenstand gehad die hij nu zo duidelijk verwoordt.

Romeinen 6: 1-2 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade zal toenemen? Volstrekt niet!

Romeinen 6: 15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

Eén met Christus, dus.....

De mensen waren geprikkeld door Paulus prediking van genade. Dat leverde deze twee tegenwerpingen op. De basisfout die aan deze vragen ten grondslag ligt is dat men niet ziet dat Gods praktische genade werkt op grond van het feit dat we één zijn gemaakt met Christus.

Mijn antwoord dat je maar kan zondigen wanneer je daar zin in hebt als je door genade geleid wordt, klopt helemaal met Paulus antwoord dat je volstrekt niet gaat zondigen als je onder de genade bent. We zijn geen zondaren meer, maar heiligen.

Zin van Christus

De vrijheid in Christus, waar genade je in plaatst, maakt dat je alles kan doen waar je zin in hebt. Genade gaat er namelijk vanuit dat jouw eenheid met Christus zo'n werkelijkheid is dat jij zelfs de zin van Christus hebt.

1 Corinthe 2: 16 Wij hebben de zin van Christus.

Christus zin is jouw zin

Waar heeft Christus zin in? Waar genade heerst, daar is dat jouw en mijn zin. Zonde hoort niet tot het favorietenlijstje van Christus.

Jesaja 53: 9 Hij [De beloofde Messias] heeft geen onrecht gedaan, en ook geen bedrog is in Zijn mond geweest.

Johannes 8: 46 Wie van jullie overtuigt Mij [Christus] van zonde?

2 Corinthe 5: 21 Christus, die geen zonde gekend heeft,

Galaten 2: 17 Staat Christus in dienst van de zonde? Volstrekt niet.

Hebreeën 4: 15 Christus de hogepriester, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder de zonde.

1 Petrus 2: 22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;

1 Johannes 3: 5 Geen zonde is in Hem [Christus].

Geen zonde in Christus, dus.....

Er is geen zonde in Hem, dus komt er ook geen zonde uit Hem. Die hele mogelijkheid was ten ene male uitgesloten. Dat is de reden dat Paulus reageert met 'volstrekt niet!'. Kijk eens wat het onderwerp is van Romeinen 6, zoals dat tussen die verzen 1 en 15 uitgewerkt wordt. Dat is onze eenheid met Christus.

Christus zondigt niet! Absoluut niet!!

Kunnen we zondigen als we daar zin in hebben? Ja, die vrijheid hebben we.

Zullen we zondigen onder genade? Nee, Christus zondigt niet.

Deze eenheid met Christus verklaart teksten die toch telkens opnieuw door hen, die zich Bijbelgelovige leraars noemen, ontkracht worden. Men redeneert dat dit toch niet waar kan zijn?!

1 Johannes 3: 6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

1 Johannes 3: 9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad van God blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

1 Johannes 5: 18 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.

“Niet zondigen” betekent “niet zondigen”!

We hoeven geen theologisch verzinsel op te bouwen om dat ‘*niet zondigen*’ te ontcrachten. Het betekent namelijk precies wat er staat. Gods Geest voorzag zelfs dat hier aan gesleuteld zou worden en definieert het nog even nader met ‘*hij kan niet zondigen*’.

Waarom kan zo’n gelovige zelfs niet eens zondigen?

Omdat de boze geen vat op ons heeft. Hier zien we helemaal onze eenheid met Christus nog nader uitgewerkt. Dit wordt namelijk verder alleen van de Heer gezegd.

Johannes 14: 30 De overste van de kosmos komt en heeft aan Mij niets,

Satan vindt geen aanknopingspunt bij de Heer.

De genade van God heeft ons één gemaakt met die Heer in Zijn dood, maar ook zijn opstanding en verheerlijking. De boze heeft nu ook geen vat meer op ons.

We mogen alles doen waar we zin in hebben

De zin van Christus is namelijk onze zin. Zonde valt buiten het plaatje van Christus zin. We hoeven er niet tegen te strijden. We hoeven ons er niet tegen te wapenen.

We mogen bekleed zijn met Christus en genieten van Zijn genade.

Genade Knipoogje 30

Groeiend loon zonder werk

Genesis 15:1 Hierna kwam het woord van Yahweh tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram Ik ben jouw schild; je loon zal zeer groot zijn.

Dat is nog eens een simpele Bijbeltekst. Maar wat heeft God ons daarin weer eens puur goud gegeven!!!

Letterlijk: 'Ik ben je schild, je loon dat enorm toeneemt.'

De vertalingen van de NBG en de NBV kunnen de pot op. Zij doen net alsof Abram een beloning van God krijgt voor het afwijzen van een cadeau van de koning van Sodom. Puur larie als je de grondtekst ernaast legt.

God zelf is ons loon

Er valt bij God helemaal niets te verdienen. Het loon, dat Hijzelf voor mij is, dat is er bij voorbaat altijd al geweest en het zal er ook altijd zijn. Het schild, wat Hij voor mij is, dat is er bij voorbaat altijd al geweest en het zal er ook altijd zijn.

Onvoorwaardelijk

Onafhankelijk van mijn prestaties: Hij is mijn Schild. Hij is mijn Loon.

Onafhankelijk van mijn ervaringen: Hij is mijn Schild. Hij is mijn Loon.

Onafhankelijk van mijn emoties. Hij is mijn Schild. Hij is mijn Loon.

God, voor mij & jou

Misschien had je door deze overdenkingen de gedachte dat ik een sterk christen ben. Ja, je kent die slapjanus Hein nog niet, hè? Nee, ik ben zo eentje die voortdurend op zijn bek gaat en momenteel ook niet weet, wat hij met de chaos aan emoties aan moet. Maar ondanks emoties: Hij is mijn Schild. Hij is mijn Loon. Kijk ik dan op die rijkdom van genade, dan is het daarmee niet schluss. Dan begint het pas. Dat neemt toe, ondanks emoties. Het blijft maar toenemen, ondanks emoties. Gods genade, dat zich openbaart als mijn schild, mijn loon, dat groeit maar aan en dat groeit maar aan waarbij het enorme proporties krijgt.

Genesis 15:1 Ik ben je schild, je loon dat enorm toeneemt.

En dat is God, voor mij & jou

Genade Knipoogje 31

Depressie & Genade

Hallo Overwinnaars!

1 Johannes 2: 13 Ik schrijf aan jullie, jongelingen, want jullie hebben de boze overwonnen.

1 Johannes 2: 14 Jullie zijn sterk en het woord Gods blijft in jullie en jullie hebben de boze overwonnen.

1 Johannes 5: 4-5 Al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

Blij zijn, hè? Denk erom!!!!

'Zo! Allemaal, stuk voor stuk zijn we overwinnaars. Nou niet zo sip kijken! Vooruit met de geit!'

Nee, dat krijg je meestal niet in je gezicht gesmeten. We zijn onderling meestal wel tactisch. Toch is de gedachte dat we gehoorzaam blij horen te zijn redelijk algemeen aanvaard in evangelisch Nederland. Ken je de liedjes, die we zingen?

Opdracht! O nee, opwekking

Opwekking 111: Wees blij en zing

Opwekking 299: Wees blij want Hij, Koning Jezus

Opwekking 138: Kom maar, wees blij en verheugd

Opwekking 3: Wees blij in de Heer

Opwekking 491: Kom, wees blij in de Heer

Stevig zingen we een eind weg als opdracht om blij te zijn. Eigenlijk, ja eigenlijk wordt het toch wel vaak als zonde ervaren om depressief te zijn.

Vrijgemaakt van die wettische beginselen

De overwinning wordt door Johannes getekend over de boze en over de wereld. Wij zijn vrijgekocht uit de macht van de boze. Wij zijn vrijgemaakt van alle beginselen van de wereld, waarbij het wettisch denken één van de eerste beginselen is. Dus ook dit evangelisch wetje dat je blij moet zijn hoort bij die beginselen van de wereld.

Galaten 4: 3-9 Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld Nu jullie echter God hebben leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijn, hoe kunnen jullie thans terugkeren tot die zwakke en armelijke eerste beginselen van de wereld, waaraan jullie je weer opnieuw dienstbaar willen maken?

Colosse 2: 8 Ziet toe, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,

Colosse 2: 20 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen:

Overwinning=Vrijheid!

Overwinning heeft dus alles te maken met een echte vrijheid van de macht van satan, maar ook een echte vrijheid van die principes waar de wereld aan vast zit. Die principes of beginselen, dat zijn geboden die opgelegd worden, je dienstbaar opstellen ten opzichte van de overleveringen van mensen. Overwinning heeft in het geheel niets te maken met emoties of gevoelens. Gevoel heeft namelijk alles te maken met jouw functioneren als mens. Emotie verloopt via je lichaam.

Het voorschrijven van blijde gelukkige emoties is weer een nieuw soort opleggen van menselijke regels hoe we als godsdienstige mensen ons behoren te gedragen. Het is een opnieuw buigen voor de eerste beginselen van de wereld.

Genadeloos

Degene die niet kan beantwoorden aan die beginselen valt dankzij deze menselijk overlevering als ongeestelijk door de mand. Dat ongeestelijk mens kunnen we dan met ons menselijk oordeel ook aanwijzen, waarmee hij of zij dan feitelijk al buiten de gemeenschap is geplaatst. Dit is ronduit genadeloos en onbijbels.

Is depressie zonde?

Nee! In Gods overwinning is zonde definitief weggedaan. Wat is depressie dan wel? Depressie is menselijk. Het is één van die ellendige zaken waarvan Paulus schrijft dat we er middenin kunnen zitten.

Romeinen 8: 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

We zijn niet zomaar overwinnaars. We zijn meer dan overwinnaars, maar wel midden in alle ellende. Het is geen overwinning uit die ellende. In de depressie waar je nu in zit is de Heer. Hij draagt je. Hij is je leven. Met Zijn overvloeierende rijkdom van genade is Hij je nabij.

Onze bron in Christus

Overwinning en zelfs ons meer dan overwinnaar zijn wijst ons op die rijke bron die we in Christus bezitten. Het wijst ons op de gelukkige God. Hij is de bron van alle genade, ook in de depressie. In het Grieks, waarin Paulus dit schreef, herken je het gelijk. Het is de aanmoediging om vol te zijn van Zijn genade.

Filippi 4: 4 Weest vol van de genade in de Heer ten allen tijde, wederom zeg ik jullie, weest vol van de genade in de Heer.

Genade Knipoogje 32

Depressieve Heiligen

In dit alles

Romeinen 8: 37 In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Meer dan overwinnaars. Letterlijk vanuit het Grieks dat Paulus gebruikt om zijn brieven te schrijven kan je het zelfs weergeven als 'hieperoverwinnaars'. Zijn we plotseling SUPERMAN nu we in Christus geplaatst zijn? Trekken we onszelf nu bij de haren uit het emotionele en lichamelijke zwakke moeras? Nee. Paulus tekent onze plek 'in dit alles'. Hieperoverwinnaars, maar wel midden in onveranderde situaties.

Paulus in de druk

In de Bijbel liggen de emotioneel zwakke mensen, die toch geestelijke overwinnaars blijken te zijn, voor het opscheppen. Paulus zelf is daar een levendig voorbeeld van:

2 Corinthe 1: 9-10 ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal,

2 Corinthe 4: 8 in alles zijn wij in de druk, maar niet in het nauw; om raad verlegen, maar niet radeloos;

2 Corinthe 7: 5 Want toen wij in Macedonië kwamen, had ons vlees geen rust of duur, doch wij waren van alle kanten in de druk: van buiten strijd, van binnen vrees.

Diep depri overwinnaar

Een op en top heilige in Christus die toch diep depri is. We hebben al gezien dat dit geen zonde is.

Het kan simpelweg de situatie zijn waarin jij je bevindt.

Het kan een aandoening zijn, waar je mee te leven hebt.

Het kan een handicap zijn waarmee je door het leven gaat.

Maar ondanks dat ben je wel degelijk overwinnaar! Je bent namelijk vrij van veroordeling, vrij van schuld, vrij van regels, vrij van satan. Laat niemand je wijs maken dat dit niet het geval zou zijn vanwege je handicap. Die kent zijn Bijbel niet.

Gods getuigenis over Job

Job 1: 1 Job, die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.

Job 1: 8 Job. ... niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.

Job 2: 3 Job.... niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.

Job was een heilige

Het doet me niets wat anderen zeggen. De Bijbel tekent hem als een heilige. Moet je nou eens kijken wat Job over zijn eigen situatie te vertellen heeft.

Job 23: 1-9 Job antwoordde: Nu wordt mijn klacht toch tot opstandigheid, hoewel mijn hand mijn zuchten nog bedwingt. O, dat ik Hem wist te vinden, dat ik tot zijn woning mocht komen! Dan zou ik Hem mijn rechtszaak uiteenzetten en mijn mond met bewijzen vullen. Ik zou de woorden vernemen, die Hij mij zou antwoorden, en ik zou verstaan, wat Hij mij zou zeggen. Zou Hij met overmacht tegen mij strijden? Neen, maar Hij zou acht op mij slaan. Dan zou een oprechte bij Hem pleiten, en zou ik voorgoed aan mijn Rechter ontkomen. Zie, ga ik naar het oosten, Hij is er niet; en naar het westen, ik bespeur Hem niet; werkt Hij in het noorden, ik aanschouw Hem niet; keert Hij Zich naar het zuiden, ik zie Hem niet.

Geen "Prijst de Heer", maar pijn!

Wow!!! Dat is heavy! Dat is geen 'Hallelujah, Prijst de Heer! Wees blij in de Heer en zing verheugd: Amen Hallelujah'. Dit is pijn! Dit is zwaar #@?>*!! Niets dan negatieve emoties. Welke 'wees blij' prediker zal het nog in zijn hoofd halen een aardig peptalkje aan heilige Job te spenderen? 'Was ik maar nooit geboren!!!' en 'het leven heeft totaal geen zin' zijn enkele van de coupletten van zijn levenslied.

God was niet weg bij Job

Was de rijkdom van wie God in zijn leven was nu verdwenen bij deze heilige Job? Nee. Totaal niet! Hij had juist een behoorlijk rijk inzicht in God.

Job 23: 10-11 Want Hij [God] weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. Mijn voet bleef vast in zijn spoor,

Job 23: 13-14 Hij [God] blijft Zichzelf gelijk; wie kan Hem keren? Wat Hij begeert, voert Hij uit. Want Hij zal volbrengen wat over mij beschikt is, en vele dergelijke dingen heeft Hij in de zin.

Job kende God als geen ander

Job 42:5 Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.

In plaats van over Hem gehoord te hebben is daar dat persoonlijk kennen, wat in het diepe dal geleerd wordt.

Oordeel of vol genade zijn

De vrienden van Job stonden klaar met hun oordeel. Heb jij je ook al in die lijn aangesloten? Hier heb je Job, een heilige die je grote dingen over zijn God kan vertellen. Hij had gedaan wat Filippi 4: 4 ons ook adviseert.

Filippi 4: 4 Wees vol van de genade in de Heer ten allen tijde, wederom zeg ik jullie: wees vol van de genade in de Heer.

Wie die volheid van genade in Christus gevonden heeft weet wat het is om daarin omarmd te zijn te midden van de diepste ellende.

Romeinen 8: 37 In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Genade Knipoogje 33

Wie Nam Wie Aan?

De evangelist

In mijn leven heb ikzelf nogal eens aan ongelovigen gevraagd: 'Wordt het geen tijd dat jij Jezus Christus aanneemt in je leven?' Binnen mijn denken van toen was dat een kenmerkende vraag voor een evangelist.

Ik heb nooit scores bijgehouden, maar ik denk dat het aantal dat ik ook volgens mijn denken van toen daadwerkelijk tot de Heer mocht leiden aanzienlijk was. Volgens sommigen heb ik een bepaalde kroon verdiend die niet voor andere gelovigen is weggelegd. Ik betwijfel die aanval op genade zeer sterk.

Aannemen

Nu komt het punt dat ik maken wil: Was de vraag die ik de ongelovige stelde Bijbels gezien correct? Nee, er deugt inderdaad niks van. Ik zal het nog radicaler stellen: Christus wil niet in het leven van iemand binnenkomen. Onze redding draait totaal niet om de vraag of ik Christus in mijn leven wil aannemen.

Johannes 15: 16 Niet jullie hebben Mij, maar Ik heb jullie uitgekozen.

Dit zei Jezus tegen Zijn discipelen. Het vlees leest deze uitspraak vanzelfsprekend omgekeerd: Wij kiezen voor Jezus, waarna Hij bij ons binnenkomt en ons sindsdien heel erg dankbaar is. Ben je mal. Jij hebt Christus niet aangenomen. Hij heeft jou aangenomen. Wat denk je nou? Dat jij God bent en Hij daaraan ondergeschikt zou zijn?

Efeze 1: 5 Hij heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil,

Waar danken we alles aan?

Johannes 15: 5 Zonder Mij [Christus] kunnen jullie niets doen.

We hebben alles te danken aan het feit dat God ons uitkoos en ons helemaal één maakte met Zijn geliefde Zoon.

Romeinen 6:8 Wij zijn met Christus gestorven,

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd,

Efeze 2: 5-6 Wij zijn mee levend gemaakt met Christus,....., Hij heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,

Efeze 3: 6 We zijn mee-erfgenamen, meeleden en meegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie,

Welke keuze?

We zijn wie we zijn in Christus.

We zijn met Christus gestorven. Dat gebeurde niet bij mijn keuze. Dat gebeurde 2000 jaar geleden.

We zijn met Christus gekruisigd. Dat gebeurde niet bij mijn keuze. Dat gebeurde 2000 jaar geleden.

We zijn met Christus levend gemaakt. Dat gebeurde niet bij mijn keuze. Dat gebeurde 2000 jaar geleden.

We hebben mee een plaats gekregen in de hemelse. Zelfs dat gebeurde niet bij mijn keuze. Dat gebeurde 2000 jaar geleden.

We zijn samen erfgenaam met Christus. We zijn samen lichaam in Christus. We zijn samen deelgenoten in Christus. Niet dankzij onze keuze een tijdje terug. Dankzij zijn keuze 2000 jaar terug.

Wanneer heeft Christus voor ons gekozen?

Romeinen 5: 6 Toen wij nog krachteloos waren, 2000 jaar terug.

Romeinen 5: 6 Toen Hij voor [ons] goddelozen is gestorven.

2000 jaar terug.

Romeinen 5: 8 Toen wij nog zondaren waren,

2000 jaar terug.

Christus koos jou

Hij koos voor jou. Hij heeft toen de wereld (dus ook jou) met Zichzelf verzoend. Hij heeft jou uit de dood opgewekt.

Hij heeft je gezet aan de rechterhand van de Vader.

Ik ben de gerechtigheid van God in Christus.

God heeft me uitverkoren.

Hij heeft me tot overwinnaar over al mijn vijanden gemaakt.

En ik? Wat kan ik dan nog doen?

Romeinen 5:11 Roemen in God, door onze Heer Jezus Christus,

2 Corintiërs 10:17 Roemt in de Heer.

Genade Knipoogje 34

Aanhoudende Gebedsstrijd

Gebedsstrijd

Nachtenlang heb ik geworsteld met God in het gebed. Nee, ik slaap tegenwoordig behoorlijk goed. Dit is niet iets van de laatste tijd. Maar in de tachtiger en negentiger jaren heb ik op mijn knieën met God gestreden om een doorbraak van de heerlijkheid van God in mijn leven.

Hunkering naar Gods heerlijkheid

Ik was in die tijd best behoorlijk beïnvloedbaar voor het charismatische denken hoewel ik al haast vanaf mijn bekering wist dat daar geen Bijbelse grond voor was. Ik wilde iets van God, namelijk Zijn heerlijkheid.

Invloed van een sekte

Ik zag Gods heerlijkheid als een soort emotionele krachtsexplosie. Iets dergelijks had ik in de zeventiger jaren ongeveer een half jaar lang ondervonden bij de sekte 'The Children Of God'. Dat gaf me ook het idee, tegen Bijbels weten in, dat als ik echt met de Heer wilde leven die beleving de praktijk moest zijn.

Hunkering naar beleving, niet naar de realiteit

De genade van God is juist dat Hij allang al Zijn heerlijkheid in de opgestane Heer in mij geschonken heeft. Ik was met Christus gestorven. Ik was met Christus opgewekt. Christus was ook toen al mijn leven. Daar zocht ik ook niet naar. Ik wilde een ervaring van God. Daarvoor bleef ik aanhoudend nachtenlang op mijn knieën.

Bijbelinleg

Als je iets zo wanhopig graag van God wenst wordt Bijbellezen ook niet meer luisteren naar wat er staat. Het wordt inleggen wat je erin wilt horen. Zo nam ik de volgende gelijkenis van de Heer ook helemaal niet meer letterlijk zoals de Heer het uitsprak:

De ONRECHTVAARDIGE rechter

Lukas 18: 2-8 Er was in een stad een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zei: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan.

En de Heer zei: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? Ik zeg jullie, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen.

Doorvechten in gebed!

Ik zal je zeggen wat ik erin las: We moeten worstelen en strijden in het gebed anders luistert de Heer niet. Als we echter maar lang genoeg aanhouden in ons gebed, dan zal Hij uiteindelijk wel slappe knieën krijgen en onze wens vervullen.

Doorvechten dus!!!

ONRECHTVAARDIG!!!!!!!!!!

Ik miste dus helemaal het punt dat de Heer hier maakte. De hoofdfiguur in deze gelijkenis is een onrechtvaardige rechter. Een Onrechtvaardige. Een ONRECHTVAARDIGE. Een ONRECHTVAARDIGE! Een ONRECHTVAARDIGE!!!!!!

Tot twee keer toe wijst de Heer op het feit dat deze onrechtvaardige rechter zich niet om God bekommerde. God had dus geen enkele plek in zijn leven. Hij was niet liefdevol, niet zorgzaam, Hij was geheel onverschillig voor de nood van deze weduwe. Dat is de hoofdfiguur.

Wat deed ik met mijn inlegkunde?

Ik legde al die eigenschappen van deze onrechtvaardige rechter op God en dus dacht ik God ook maar met al mijn gebedsworstelingen in het gezicht te gaan slaan. Ik moest en zou krijgen wat ik wilde.

God is geen rotzak!

Jezus sprak deze gelijkenis uit om ons te leren dat God niet zo is als die onrechtvaardige rechter. Als je echter je geloof laat leiden door je emotie neem je de letterlijke les van de Heer niet meer zo serieus. Daar kan ik over meepraten. Ik heb zeker twintig jaar lang zo verknipt tegen deze gelijkenis aangekeken en toegepast.

De werkelijk liefhebbende Vader

God is een liefhebbend Vader die zelfs al voordat wij erom gevraagd hebben in alles voorzien heeft. Hij is geen afstandelijk God die onbekommerd is over onze nood. Zijn genade heeft reeds rijkelijk voorzien in alles wat nodig is.

Dat is nou jouw Pappa!

Deze weduwe sprak tegen een rechter. Wij spreken met de Vader. Onze relatie is geen rechterlijk vonnis. Onze relatie is van hart tot hart, Pappa met Zijn zoon of dochter. En weet je wat? Pappa staat allang aan jouw kant en zegt jou de hemel leeg. Ons zwoegende gebed mogen we dus neerleggen en we mogen heerlijk ontspannen praten met Pappa. Wat een genot!

Genade Knipoogje 35

Angst Voor God

'Jij preekt ook altijd over genade'

Ik krijg dat nogal eens te horen. Misschien wel als verwijt, maar zo voel ik het niet. Inderdaad, genade is mijn ding. Ik weet gewoon niets anders dat zo te gek is.

Een toornende God met nog eens een hel ter beloning

Godsdienst heeft iets anders dat haar ding is. Er is één iets dat telkens weer terugkomt bij godsdienst. Angst voor een toornende God. Een God die klaar staat om met donder en bliksem te oordelen. Elke fout weet Hij te vinden en heeft daar ook een toepasselijke uitvinding voor: de hel.

Angst is het ding van godsdienst

Genesis 3: 10 Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd,

De eerste vermelding van angst in de Bijbel. De beloning van de kennis van goed en kwaad dat de mens had gekregen. Het allereerste ethisch reveil heeft angst voor God tot gevolg. Voordat de mens van de boom van kennis van goed en kwaad had gegeten maakte hij elke dag een wandeling met God. Wat een heerlijk intiem genot. Nu kwam God weer om zo'n intieme wandeling met de mens te maken. Voor God was daar echt helemaal niets in veranderd.

Genesis 3: 8 Toen zij het geluid van Yahweh Elohim hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor Yahweh Elohim tussen het geboomte in de hof.

De Ethiek

Godsdienst baseert zich op haar kennen van goed en kwaad. Godsdienst oordeelt over haar eigen en andermans daden. Godsdienst kent normen en waarden. Ook al was er bij God niets veranderd en kwam Hij opnieuw voor het genot van een wandeling met de mens.

De razende, tierende God

Het denken van de mens was veranderd. De mens was vervuld met angst voor God en verborg zichzelf. Hij zag God al razend binnenstormen: *'Deze misstap moet uitgewoed worden!'*. Wat zat de mens ernaast. God kwam voor Zijn dagelijkse wandeling het gezelschap van de mens zoeken.

God van alle genade

Wat zou er gebeurd zijn als de mens vanuit zijn schuilplaats al roepende naar God toe gerend was: *'God help me, ik heb het verknald!'* Wat denk je? Wat zal er gebeurd zijn? Als je toch een beetje die God van alle genade kent.

Ons verwrongen beeld

Vanaf dit moment is het plaatje dat godsdienst van God geeft een verwrongen karikatuur. Voortaan smeert het zijn eigen schuldgevoel en zelfveroordeling op het gelaat van God. De zonde veranderde God niet. Het veranderde de mens. Dankzij de kennis van goed en kwaad, het ethisch bewustzijn, kan godsdienst God alleen nog zien als een straffende Rechter die allereerst en vooral geïnteresseerd is in ons gedrag. De mens heeft totaal het besef verloren dat onze God een liefdevol Vader is die bezorgd is over ons welzijn.

God haat de zonde om wat het met ons doet

Heel wezenlijk en Bijbels is de wetenschap dat God beslist niet de zonde haat vanwege haar morele gevolgen. God haat de zonde om datgene wat het met de mensen doet die Hij liefheeft!

Wat doet zonde namelijk met ons mensen?

Zij kunnen God hierdoor niet meer anders zien dan als een wettische Persoonlijkheid die hun gedrag nauwkeurig ontleeft om elke misser te kunnen veroordelen. Godsdienstig wettisch denken gaat ervan uit dat er maar één afdoend antwoord is op zonde. Veroordeling en straf. Volgens religie kan niets anders de mens tot een positief leven leiden.

Liefde van Christus

2 Corinthe 5:14 De liefde van Christus dringt ons,

Toorn, woede, oordeel of straf. Het motiveert niemand tot een godsvruchtig leven. Het is de liefde van Christus dat die echte motivatie geeft. God is niet veranderd. God was en is en blijft de God van alle genade.

Genade Knipoogje 36

God Is Niet Van Gedachten Veranderd

Een harde god?

In het vorige hoofdstuk zagen we hoe godsdienst het beeld van God verandert in een strenge rechter. Sinds we godsdienstig zijn geworden, dat is: na het eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad, wordt God vrij algemeen gezien als een hard mens.

Mattheus 25: 24 Heer, ik wist van u, dat u een hard mens bent, die maait, waar u niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar u niet hebt uitgestrooid.

Een briesend, woedende god?

Godsdienst tekent een god die woest is over de zonden van de mens. De briesende woede komt zijn neus uit. Niets staat deze god nog in de weg om de mens voor altijd te verdoemen. Maar dan komt Christus en volgens de godsdienst zou Hij die woede hebben kunnen temperen.

Bang zijn voor god?

Godsdienst leert de mens angst aan voor een boos god. De enige achter wie we schuilen kunnen zou Christus zijn. Een vreemde, zeer onbijbelse, tweedeling van Christus en god. Ik geef bewust die verzonnen god geen hoofdletter omdat het idee zelf al een spotternij met de ware God van de Bijbel is.

God verandert niet van gedachten

Toen de mens voor de zonde, en daarmee voor de eigen morele beslissing, koos is God echter niet veranderd. De mens is hierdoor veranderd. Toen Jezus dan ook kwam om al het werk te volbrengen en de dood te overwinnen toen heeft Hij God niet van gedachten doen veranderen over ons. Ben je gek? God was niet van gedachten veranderd bij onze zonde en Hij is ook niet door het verzoenend werk van Christus van gedachten veranderd.

Christus, Gods heerlijkheid/Gods mening

Hebreeën 1: 3 Deze [Christus], de afstraling van Zijn heerlijkheid.

Jazeker! Dit is het Bijbels antwoord op dit vreemde godsdienstig idee dat God door het werk van Christus veranderd zou zijn.

Christus is de afstraling van Gods heerlijkheid. Het woord 'doxa', dat hier met 'heerlijkheid' vertaald is kan je ook weergeven als 'mening', 'oordeel' of 'gezichtspunt'. Gods heerlijkheid is dus onder anderen Zijn gedachten over ons. Wil je de mening van God over jou weten? Je hoeft dan maar te kijken naar Christus. Hij is daar namelijk de afstraling van. Letterlijk kan je ook zeggen dat Christus de weerspiegeling is van Gods mening.

Christus toont ons de Vader

Alles wat wij van Vader God weten heeft zich in Christus geopenbaard.

Hebreeën 1: 1 Nadat God eerst vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst van de dagen tot ons gesproken in (de) Zoon,

Jezus kwam laten zien wie Vader is. Hij heeft perfect en helder aangetoond dat Vader Liefde is. Dat is God. Niets meer en niets minder. Hebben we bepaalde ideeën over Gods handelen met deze wereld en met de mensheid? Het kan uitsluitend Bijbels zijn als het wortelt in deze wetenschap: Vader God is Liefde.

God is liefde!

Denk je na over Zijn gerechtigheid of Zijn genade? De wortel is Gods onvoorwaardelijke liefde.

Denk je na over Zijn oordeel of Zijn geduld? De wortel is Gods bruisende liefde.

Denk je na over Zijn soevereiniteit of Zijn zachte stem? De wortel is Gods overstromende liefde.
Gods mening over jou en mij is nooit veranderd. God was en is en zal altijd zijn: Liefde. Deze God van alle genade.

Genade Knipoogje 37

Godsdienst Dwingt. Genade Dringt.

Welke drijfveer?

Er bestaat geen grotere drijfveer voor je echte leven dan de genade van God.

Godsdienst zuigt je helemaal leeg. Een godsdienstig mens is een mens onder dwang. Genade dwingt niet. Genade dringt. Genade werkt een hart vol dankbaarheid uit. Onze heerlijke wandel in genade geeft een enorme geestelijke energiestoot, terwijl godsdienst je geestelijk volkomen uitput.

Moe met innerlijke kracht

Wordt iemand die uit genade leeft nooit moe? Wel degelijk! Lichamelijk kunnen we best wel eens aan het eind van ons Latijn zijn zodat we geen stap meer voor de ander kunnen zetten. Natuurlijk! Genade geeft echter telkens opnieuw nieuwe kracht aan de innerlijke mens.

2 Corinthe 4: 16 Al vervalt ook onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt.

Genade sterkt. Genade dringt

2 Corinthe 5: 14 De liefde van Christus dringt ons,

De is de meest bekende tekst met dit prachtige werkwoord 'dringen'.

Genade sterkt. Genade dringt.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt

Galaten 2: 14 Hoe kunnen jullie de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen?

Godsdienst legt hier pasbekeerde heidenen gelijk zware lasten op. Het beroerde werkwoord 'dwingen'.

Genade sterkt. Genade dringt

Het is opvallend dat dit werkwoord 'dringen' nergens slaat op godsdienstig wetticisme.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt.

Het is opvallend dat dit werkwoord 'dwingen' nergens slaat op Gods werking van genade.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt

Handelingen 26: 11 In alle synagogen trachtte ik [Saulus] hen [de gelovigen] dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen.

Het was een uitgesproken godsdienst dat Paulus dreef om deze gelovigen hiertoe te dwingen.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt

Handelingen 28: 19 Toen de Joden in verzet gingen, werd ik genoodzaakt (gedwongen) mij op de keizer te beroepen;

Toen Paulus zelf door die genade was overweldigd was het dezelfde godsdienst die nu hem dwong.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt

2 Corinthe 12: 11 Ik ben onverstandig geworden; jullie hebben mij ertoe genoodzaakt (gedwongen).

Hier was het de hoogmoedige godsdienst van de Corinthiërs die Paulus tot dwaasheid dwong.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt

Galaten 6: 12 Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten jullie te dwingen tot de besnijdenis,

Opnieuw dezelfde godsdienst als in 2: 14 met hetzelfde dwingen tot zware lasten.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt.

Genade sterkt. Genade dringt

Filippi 1: 23-24 Van beide zijden word ik gedrongen ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is nodiger voor jullie.

Beide keuzes waren goed. Genade dwingt niet één bepaalde kant op. Er is een zachte hand die ons leidt, de liefdevolle Vaderhand.

Genade, Gods werk in ons

Genade is die Goddelijke toerusting, waardoor we het leven van Christus Jezus mogen en kunnen openbaren. Genade dringt ons vanuit een leven dat met volle teugen geniet van Gods werk in en door ons.

Genade Knipoogje 38

Wettisch Denken t/o Genade Denken

Een simpele illustratie

Mattheus 22: 35-40 Een wetgeleerde, vroeg, om Hem [Christus] te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij [Christus] zei tot hem: Je zal de Here, je God, liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Je zal je naaste liefhebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten.

Wat denkt een wettisch mens bij dit gedeelte?

“Prima, hier heb ik tenminste een paar concrete bevelen waar ik mijn tanden in kan zetten! Ik zet me schrap en doe mijn uiterste best om deze op te volgen. Daarbij neem ik dus gelijk ook eventjes alle andere bevelen mee! Ik ga hier zeker hard aan werken. Ik lees mijn Bijbel stuk! Minstens een half uur per dag ga ik op mijn knieën (Ik denk dat ik daarbij de Handelingenmethode ga volgen: Aanbidding, Belijdenis, Dankzegging, Smeekbede). Mijn naaste zal mijn hulp ook zeker ondervinden! Bevel en gehoorzaamheid, daar draait het allemaal om! Dat verdient God toch zeker wel?!”

Ik hoor je al zeggen: ‘Wat kan daar nou mis mee zijn?’

Wat er mis mee is bewijzen de twee mogelijke gevolgen van dit schrap zetten en er tegenaan gaan.

Twee gevolgen:

1. Ik heb het er vandaag (deze week, maand, enz.) aardig goed vanaf gebracht. In elk geval een stuk beter dan Jan en Marja, die daar links in de rij zitten. Prima zo! Daar kan ik nog wel eventjes een tijdje meer door gaan!
2. O nee! Ik heb er weer niks van gebakken! Nietsnut die ik ben! Ben ik eigenlijk wel gered? Ik heb die zonde nu al duizend keer beleden! O, wat moet God teleurgesteld zijn in mij! Hij is misschien wel boos, en terecht! Zo’n minderwaardige schoft als ik!

Hoogmoed en wanhoop. De twee schalen van de weegschaal die wetticisme heet.

Wat denkt een genade mens bij dit gedeelte?

“Wow, het draait allemaal om liefde! En dat bent U, Heer! U hebt mij het eerst liefgehad! U stierf voor mij op het kruis en nu bent U mijn leven! Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij! Ik heb nooit echt die geboden kunnen volbrengen. Daar zou ik nog steeds niks van terechtbrengen. Maar U hebt die wet der geboden, die in inzettingen bestaat, voor mij buiten werking gesteld. Al mijn zonden zijn weggedaan! Niet alleen die ik gedaan heb, maar ook die ik nog zal gaan doen. Wat bent U een heerlijk, liefdevol en genadig God! Ik ben vrij en zonder enige veroordeling. U leeft Uw leven in mij en werkt Uw wil in mij uit en U zegt zelf dat U daar ook nog plezier in hebt! Hoe meer ik de diepte en de breedte en de lengte en de hoogte van Uw liefde leer verstaan, hoe meer ik U liefkrijg, Heer! Ik kan er niks aan doen! Ik hou van U omdat U het eerst van mij hield. Ik hou van U, Heer! En ik dank U dat U ook Uw liefde voor mijn naaste in mij wilt uitwerken, want Uw liefde is in mijn hart uitgestort.”

Gods heerlijke belofte ingelost

De belofte was al in de wet gegeven: ‘Je zal de Heer, je God, liefhebben’. Waar we niet een bevel, maar Gods genade voor de aandacht hebben, wordt die belofte ook ingelost. Wat een heerlijke God van genade mogen wij kennen.

Genade Knipoogje 39

Meende Paulus dat nou echt?

Lastige Paulus

Ik kom nogal eens figuren tegen, die aangeven dat ze de uitspraken van Paulus in de Bijbel maar bar lastig vinden. Nou heb ik dat nooit goed begrepen omdat ik de opbouw van Paulus spreken altijd zo lekker logisch vindt en vond. Maar toch.....

Echt waar?

Ergens hebben die mensen wel gelijk. Neem je Paulus heel letterlijk, dan vraag je je menselijkerwijs echt af: “Kom op Paulus, meen je dat nou echt?”

Laten we eens gewoon heel letterlijk volgen wat Paulus zegt:

Vijanden, echt waar?

Romeinen 5: 10 Als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, gered worden, doordat Hij leeft;

Kijk nou eens wat Paulus hier durft te beweren! Wij waren vijanden! Veel gekker moet het toch niet worden! Zie jij jezelf echt als een vijand van God? Dat plaatje heb je gereserveerd voor verschrikkelijke doerakken als Hitler, leiders van de IS, of nog erger. Maar Paulus schuift onszelf eventjes zo tussen dat verachtelijk groepje. Meent hij dat nou echt?

Geen keuzevrijheid, echt waar?

Romeinen 5: 10 Als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, gered worden, doordat Hij leeft;

Moet je nou eens kijken wat die Paulus daar verder nog uitkraamt! Op het moment dat wij vijanden waren zouden we zomaar door de dood van Zijn Zoon met God verzoend zijn. Dus helemaal niks door één of andere beslissing van onze kant. Wij zouden dus helemaal niet een eigen keuze hebben of we nou wel of niet met God verzoend willen zijn. God zou dat in Zijn Zoon zomaar al helemaal bedisseld hebben!!! Waar is onze keuzevrijheid dan wel? Meent Paulus dat nou echt?

Blanco cheque van redding, echt waar?

Romeinen 5: 10 Als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, gered worden, doordat Hij leeft;

Je zou denken dat Paulus met zijn extreme standpunten nu wel klaar zou zijn, maar nee hoor, hij gaat hier gewoon verder met zijn favoriete Oneliner “Veel meer...”. Blijkbaar vindt hij het nog niet genoeg dat wij als vijanden nu verzoend zijn met God. Nu worden we ook nog eens gered doordat de Zoon van God leeft! Paulus geeft hier eventjes een blanco cheque van redding weg zonder dat hij hier enig berouw of bekering of aannemen van Jezus tegenover stelt. De vastigheid zou enkel en alleen liggen in het leven van de Zoon van God! Paulus, kan je dat nou echt menen?

Dood: een beginsel. Echt waar?

Romeinen 5: 12 gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgedaan, zodat allen gezondigd hebben;

Wij mensen vinden het allemaal ellendig dat de dood er is en dat niemand daaraan ontkomt. We hebben de neiging om dat als een onderdeel van het leven op de koop toe te nemen. Maar Paulus lijkt ook hier weer uitgesproken moeilijk over te moeten doen. Hij geeft het door als een beginsel van God: “Door de zonde van één mens is de dood doorgedaan tot alle mensen!”

Dood voor alle mensen, echt waar?

Misschien vind je ook dat Paulus hier niet zo moeilijk had moeten doen. Dat geloven we toch zeker allemaal? Alle mensen gaan dood! Echt? Geloven we dat allemaal? Of zeggen we misschien ook hier *“Meen je dat nou echt, Paulus?”* Ik vind het bijna ongelooflijk dat dit geen enkel leerstellig probleem oplevert: *“Alle mensen de dood!”* Moeten we daar in onze uitleg niet een uitzondering op die *“Alle mensen”* bedenken? Moeten we Paulus woorden niet ontkrachten?

Rechtvaardiging ten leven voor alle mensen! Echt waar?

Romeinen 5: 18 gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

Paulus, meen je dat nou echt? Paulus, besef toch eens wat je hier opschrijft!!!! Jij beweert hier letterlijk dat precies eender als dat het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, dat het nu zo ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven is gekomen!!!! Paulus, meen je dat nou echt? Dat kan je gewoon niet zo menen!!!! We grijpen in. Dit kan Paulus absoluut niet zo bedoelen als dat hij het heeft opgeschreven! We moeten nu wel ingrijpen! We schrijven dikke exegetische werken als belangrijke leraren onder de gelovigen om uit te leggen dat Paulus precies het tegenovergestelde bedoelde als wat hij schreef. Paulus, dit meen je toch niet zo?

Ja, echt waar!!!

Ik begin een beetje te begrijpen waarom velen Paulus brieven zo lastig te lezen vinden. Laat ik dit zeggen: Paulus meende wat hij schreef. Wat nog belangrijker is, dat is dat God Paulus inspireerde om ons deze heerlijke hoopvolle boodschap te brengen: *“Door één daad van gerechtigheid is het voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven gekomen”*. Paulus meende het. Vandaar:

2 Corinthe 5: 19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en Hij heeft ons het woord van de verzoening toevertrouwd.

1 Timotheus 2: 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;

Genade Knipoogje 40

Adam & Christus - Twee Hoofdrolspelers

Zonde serieus nemen

Neem jij de zonde van alle mensen serieus? Ik ken in elk geval twee hoofdrolspelers die dit wel degelijk doen. Dat zijn:

a/ Adam

b/ Christus Jezus

Alleen de goeden of allen redden?

God had de zonde van alle mensen kunnen negeren. Dan had Hij uitsluitend die mensen tot Zich genomen die goed geleefd hadden, of die de juiste beslissing in het leven genomen hadden. Het probleem is echter dat de mens daar totaal niet toe in staat was.

God nam de zonde van alle mensen serieus door alle mensen te verzoenen. Nu kan Hij alle mensen tot Zich nemen zonder dat die mens goed dient te leven of dat die mens de juiste beslissing nam. Daar was de mens namelijk toch niet toe in staat.

Alleen de slechten of allen gevallen in zonde?

Adam nam de zonde van alle mensen serieus door ons met z'n allen in de dood te storten. Ook Christus Jezus nam de zonde van alle mensen serieus door diezelfde dood te overwinnen. Hij is de opstanding en het leven! In Hem worden wij allen levend gemaakt.

1 Corinthe 15: 21-22 Waar de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

De menselijke keus met rampzalige gevolgen

Inderdaad, de mens kon wel kiezen. Dat deed de mens toch voor die boom van de kennis van goed en kwaad? Die keuze pakte echter voor alle mensen ontzaglijk naar uit. We weten dit als mens zo goed dat we zelfs al de dood bij het leven hebben ingeburgerd. Volgens velen is de dood zelfs een onderdeel van het leven geworden. Wat een gotspe! Leven sluit dood uit en dood sluit leven uit. Alle mensen gaan dood dankzij Adams keuze. Dat gebeurt in ons aards bestaan, dat geen leven mag heten. Wij mensen kunnen uitsluitend kiezen met rampzalige gevolgen.

Christus keuze met gevolgen van Leven

De laatste mens koos ook om een weg te gaan tot in de dood, de dood van het kruis. Hij koos echter om de dood te overwinnen. Hij koos ervoor om ons allen in dat opstandingsleven te doen delen. Hij nam de zonde van alle mensen zo serieus dat Hij een verzoening werd voor al die mensen.

Twee hoofdrolspelers

Eén hoofdrolspeler bracht de dood voor alle mensen.

Eén hoofdrolspeler bracht het leven voor alle mensen.

Voor beide resultaten voelen wij ons tamelijk hulpeloos, nietwaar?

Prima, dat is de bedoeling ook!

Het is alles genade en genade alleen!

Johannes 6:33 Dit is het brood van God [Christus], dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.

Johannes 10:10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Johannes 11:25 Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,

Johannes 14:6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Romeinen 5:18 Zoals het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

Genade & genade alleen, overvloeiend in Leven!

Genade Knipoogje 41

Hoe Ver Reikt Gods Genade?

Inzonderheid? Is dat een toverformule?

1 Timotheus 4: 10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, INZONDERHEID van de gelovigen.

Gods genade

Misschien herken jij het volgende ook wel? Ik heb het altijd een genot gevonden om Gods genade in de Bijbel te ontdekken. Toen ik ook de praktische kant voor het alledaagse geloofsleven daarvan leerde kennen werd dat alleen nog maar grootser.

Lastige teksten, die nog verder gingen in genade

Toch bleven er Bijbelteksten waar ik niet zomaar 'ja' op kon zeggen. Ik had geleerd dat bepaalde leringen verkeerd waren en dat je daar ver van moest blijven. Er waren echter Bijbelteksten die dat verhinderden.

Zo'n typisch rebelse tekst

Romeinen 5: 18 Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

Dit was zo'n tekst die ik liever vermeed. Werd ik er met mijn neus bovenop gedrukt, dan zocht ik gelijk weer driftig in mijn exegetische werken om het toch maar iets anders te laten zeggen als dat het zo voor de hand liggend lijkt aan te geven.

Redder van alle mensen

Ook Paulus verklaring aan Timotheus dat hij zich echt enorm veel moeite getroost voor de boodschap dat de levende God een Redder is van alle mensen was zo'n lastige tekst. Met vele anderen binnen de godsdienst had ik er echter wel iets op gevonden.

Theologische vluchtstrook

Het woord 'inzonderheid' is niet zomaar een woord. Dat woord geeft de juiste inperking aan wie we onder die 'alle mensen' moeten verstaan, namelijk: de gelovigen. Wat is het toch prachtig hoe je met schijnbare theologische kennis de ander en ook jezelf een rad voor ogen kan draaien, hè?

Christelijk toveren

We hadden van het woordje 'inzonderheid' een toverformule gemaakt, die nu eens wel door de hele christenheid gehanteerd mocht worden. Was toveren dan niet fout? Ach, hier doen we niet moeilijk over.

Met de toverformule 'inzonderheid' kon je de reikwijdte van de genade, die echt uitgaat naar allen, beteugelen en inknotten en zover terugbrengen dat er slechts een klein groepje gelovigen van nu binnen haar smalle grenzen valt. Ja, Victor Mids & Uri Keller vallen hier echt bij deze onnavolgbare theologische illusionisten in het niet.

De andere teksten met "inzonderheid"

Eens kijken of we die toverkracht ook op de andere Bijbelteksten met 'inzonderheid' kunnen toepassen.

Galaten 6: 10 Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar INZONDERHEID voor onze geloofsgenoten.

Goed doen voor allen, maar dan beperken we die "allen" tot onze geloofsgenoten, want we komen hier weer dat woordje "inzonderheid" tegen. O, wat geweldig! Je hoeft alleen maar goed te doen voor je geloofsgenoten. Dat maakt het een stuk makkelijker.

Ja ja, zie je hoe we Paulus hier dankzij ons theologisch gekunstel het tegenovergestelde laten zeggen dan wat er werkelijk staat?

Die idioterie trekken we nog even door naar andere teksten

Filippi 4: 22 U groeten al de heiligen, INZONDERHEID die aan het huis van de keizer verbonden zijn.

Nou ja! Alleen zij die aan het huis van de keizer verbonden waren doen de groeten. Die andere heiligen hebben ook totaal geen belangstelling meer, zeg. (Volgens ons theologisch geplak en geknip dan, hè!)

Nog zo'n theologisch fantasietje

1 Timotheus 5: 17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, INZONDERHEID hun, die zich belasten met prediking en onderricht.

De predikers en leraars, die kunnen eer krijgen. De rest kan je aan je laars lappen.

Laatste bewijs van deze theologische gekte

2 Timotheus 4:13 Als je komt, breng dan de mantel mede, die ik te Troas bij Karpus liet liggen, en ook de boeken, INZONDERHEID de perkamenten.

Als Timotheus nou maar de perkamenten meeneemt. De rest kan hij thuis laten.

De christelijke toverformule werkt niet

Het spijt me, de toverformule werkt voor geen meter. Als dit theologisch gefrunnik nou in deze gevallen een verkeerd beeld geeft, dan dus ook in dat eerste geval. We zullen dan toch maar heel simpel lezen wat er staat. De genade van God reikt zo gigantisch ver. Het komt echt over alle mensen. We kennen een levende God, die de Redder is van alle mensen.

Genade Knipoogje 42

Allemaal Of Enkele

Satire

Ik ga in dit stuk iets beweren wat puur satire is! Opgelet dus. Ik vind namelijk helemaal niet dat we de Bijbel zouden moeten aanpassen. Integendeel, ik geloof in de letterlijke interpretatie van Gods woord. Maar waar de leer een bepaalde richting opgaat, daar zou je ook onderbouwing van de Schrift mogen verwachten. Vandaar!

De Bijbel aanpassen

Er schuurt nogal wat tussen datgene wat helaas ontzettend veel gelovigen geloven en wat je leest in de Bijbel. Het lijkt me nu wel eens tijd worden om de Bijbel eens echt aan te passen aan dit menselijke geloof. Daarom heb ik enkele woordjes in de Bijbelteksten, die voor verwarring zorgen, extra groot en extra vet aangezet om daarna tussen haakjes daar de opvatting, die je meestal hoort, voor in te vullen. Hopelijk wordt hiermee eindelijk eens wat men algemeen leert recht gedaan.

De verdraaide teksten

*Genesis 49: 10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen **DE VOLKEN (enkele uitverkorenen)** gehoorzaam zijn.*

*Psalm 22: 27 **ALLE EINDEN VAN (enkelen op)** de aarde zullen het gedenken en zich tot Yahweh bekeren; **ALLE GESLACHTEN (enkele uitverkorenen)** van de volken zullen zich neerbuigen voor uw aangezicht.*

*Psalm 72: 11-19 **ALLE (enkele)** koningen zullen zich voor Hem neerbuigen en **ALLE (een enkeling uit de)** volkeren zullen Hem dienen.*

*Psalm 86: 9-10 **ALLE (enkele)** volken, die U gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, o Adonai, en uw naam eren;*

*Psalm 145: 8-10 Yahweh is voor **ALLEN (enkelen)** goed, en Zijn barmhartigheid is over **AL (enkele van)** Zijn werken. **AL (enkele van)** Uw werken zullen U loven, Yahweh, Uw gunstgenoten zullen U prijzen;*

*Jesaja 49: 6 Ik stel je tot een licht van de volken, opdat Mijn redding zal reiken tot aan **HET EINDE VAN DE AARDE (de grenzen van Mijn uitverkorenen)**.*

*Johannes 3: 17 God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat **DE WERELD (enkelen uit de wereld)** door Hem gered zou worden.*

*Johannes 4: 42 Wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Redder van **DE WERELD (de uitverkoren groep)** is.*

*Johannes 12: 32 Als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik **ALLEN (enkelen)** tot Mij trekken.*

*Romeinen 5: 18 Gelijk het door één daad van overtreding voor [tot in] **ALLE** mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor [tot in] **ALLE (enkele)** mensen tot rechtvaardiging ten leven.*

*1 Corinthe 15: 22 Evenals in Adam **ALLEN** sterven, zo zullen ook in Christus **ALLEN (enkelen)** levend gemaakt worden.*

*1 Corinthe 15: 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in **ALLEN (enkelen)**.*

*2 Corinthe 5: 14 De liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat Eén voor **ALLEN (enkelen)** gestorven is. Dus zijn **ZIJ ALLEN (die enkelen)** gestorven. En voor **ALLEN (enkelen)** is Hij gestorven,*

*2 Corinthe 5: 19 God was in Christus **DE WERELD (de uitverkorenen)** met Zichzelf verzoenende,*

*Efeze 1: 9-10 God heeft ons het geheimenis van Zijn wil doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, **AL WAT (de enkeling die)** in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten,*

Efeze 1: 22-23 God heeft **ALLES (een enkeling)** onder Zijn [Christus]voeten gesteld en Hem als Hoofd boven **AL (de enkeling)** wat is, gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in **ALLEN (de enkeling)** volmaakt.

Filippi 2: 10-11 In de naam van Jezus zal **ALLE (een enkele)** knie zich buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en **ALLE (een enkele)** tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader!

Colosse 1: 19-20 Het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis, **ALLE DINGEN (een enkeling)** weer met [tot in] Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

1 Timotheus 2: 3 God, onze Redder, die wil, dat **ALLE MENSEN (de uitverkoren groep)** gered worden en tot erkenning van de waarheid komen.

1 Timotheus 2: 6 De mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor **ALLEN (de enkeling)**;

1 Timotheus 4: 11 De levende God, die Redder is van **ALLE (enkele)** mensen,

Titus 2: 11 De genade van God is verschenen, redding brengend voor **ALLE (enkele)** mensen,

1 Johannes 4: 14 Vader heeft de Zoon gezonden als Redder van **DE WERELD (de uitverkoren groep)**.

De Bijbel verbeteren? Echt?

Nou, kijk eens! Vrijwel iedereen onder de christelijke gelovigen zat er al tegenaan te hikken hoe telkens de Bijbel de gezonde leer ondergraaft. Nu heb ik dan maar eens de stoute schoenen aangetrokken om die gedeelten in de Bijbel die de gezonde leer zo ondergraven gewoon eens te verbeteren.

Geen dank! Geen dank! Ach, ach, wat een ovatie! Ach, iemand moest het toch doen? Nu is tenminste duidelijk dat deze zogenaamde gezonde leer niets meer of minder is dan vrijzinnige Bijbelkritiek. Dat is toch ook wat waard?

Genade Knipoogje 43

Het Papiertje In Het Boek

Christus werk voor iedereen

Is Christus nu voor een uitgelezen groepje mensen gestorven of is Hij voor iedereen gestorven? Nog een stapje verder. Zijn alleen gelovigen met Christus mee gestorven of zijn allen met Christus gestorven?

2 Corinthe 5: 14-15 De liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat Eén voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven.

Paulus schreef deze tekst

Mocht je dit een kwalijke leer vinden, dan moet je bij Paulus zijn. Ik denk wel dat hij geïnspireerd dit neergeschreven heeft. Dit vers geeft ondubbelzinnig aan dat iedereen met Christus is mee gestorven. Het wordt hier niet als een soort beloning op geloof getekend.

Genot van de werkelijkheid

Natuurlijk is het een heerlijk feit dat wanneer je zo intens met dit blijde nieuws geconfronteerd wordt en het dan ook in geloof omarmt, je ook toekomt aan dat leven in nieuwheid van Leven. Ook dat gaat de Heer dan in jou bewerken.

Iedereen heeft een plek in Gods liefde

We hebben een heerlijke boodschap van Gods liefde en genade die we mogen doorgeven aan elk mens. We mogen hen aanzeggen dat God in Christus vol liefde definitief heeft afgerekend met de zonde. Hij heeft ieder daarbij in betrokken, dus ook jou! Wat een liefde! Wat een genade! Om deze boodschap van eenheid in Christus duidelijk uit te leggen gebruikt Watchman Nee in zijn boek 'Het Normale Christelijke Leven' op badzij 32 een heel mooi voorbeeld:

Voorbeeld:

'Ik herinner mij, hoe ik eens een boek opnam, er een stukje papier in legde en tot de mensen zei: "Kijkt u eens goed. Ik neem een stukje papier. Het is een apart voorwerp, dat niet bij dit boek hoort. Maar omdat ik er op het ogenblik geen bepaald doel mee heb, leg ik het in dit boek.

Daarna verzend ik het boek per post naar Shanghai. Ik breng het naar het postkantoor en het papier ligt erin. Waar blijft het papier dan? Kan het boek in Shanghai terecht komen zonder dat stukje papier? Kan het papier achterblijven, of ergens anders terecht komen zonder het boek? Nee!

Waar het boek heengaat, gaat het stukje papier ook heen. Als ik het boek in de rivier werp, komt het papier ook in de rivier terecht en als ik het er dan weer vlug uithaal, heb ik het papier ook weer terug. Wat het boek overkomt, dat alles moet het stukje papier ook meemaken, want het is in het boek."

Ons overkomt wat Christus overkomt

"Uit Hem is het, dat jij in Christus Jezus bent". De Here God heeft ons zelf in Christus besloten en wat Hij met Christus gedaan heeft, dat heeft Hij met het hele menselijk geslacht gedaan. Zijn bestemming is onze bestemming.

Dus, we ZIJN gekruisigd!

Wat Christus is overkomen, dat hebben wij allen *"in Hem"* ondergaan. In Christus zijn betekent één geworden te zijn met Hem zowel in Zijn dood als in Zijn opstanding. Hij werd gekruisigd. En wij? Moeten wij God vragen ons alsnog te kruisigen? Volstrekt niet!

Toen Christus gekruisigd werd, werden wij gekruisigd en waar Zijn kruisiging heeft plaats gehad, kan de onze niet meer in de toekomst liggen. Probeer u maar eens één tekst in het Nieuwe Testament te vinden, waar staat dat onze

kruisiging in de toekomst ligt. Al de betreffende teksten staan in het Grieks in de voltooide, de voor eeuwig verleden tijd.'

Dus, GEEN dagelijkse kruisiging!

Tja, je kan Watchman Nee blijven citeren. Het gaat echter om het voorbeeld van het papiertje in het boek en het geweldige blijde nieuws: Eén is voor allen gestorven, dus zijn ze allemaal gestorven. Voor iedereen is er definitief afgerekend met het zondeprobleem.

Er is geen dagelijkse kruisiging nodig om alsnog af te rekenen met onze zondige praktijk. 2000 jaar terug heeft Christus daar definitief al mee afgerekend voor het hele menselijk geslacht. Dus ook voor jou! Veel genot toegewenst!

Genade Knipoogje 44

Geloof Als Een Brandspuit

Boodschap van verzoening

2 Corinthse 5: 19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en Hij heeft ons het woord van de verzoening toevertrouwd.

God heeft ons een geweldige boodschap van verzoening toevertrouwd.

Wat is geloof?

Geloof is niet de oorzaak waardoor er iets gebeurt aan de persoon die gelooft. Toen Jezus het uitroep 'Het Is Volbracht' meende Hij dat ook nog. Geloof is het werk van Gods Geest die ons wakker maakt voor deze werkelijkheid. Hierdoor wordt het voldongen feit van dit volbrachte werk ook onderdeel van onze ervaring.

Geloof: Erkenning van de werkelijkheid

Wij, de gelovigen, zijn dus niet degenen die met ons geloof ervoor zorgen dat God iets voor ons doet. Alles wat gedaan moest worden heeft God allang tot stand gebracht in Zijn Zoon Christus Jezus. Dit verliep geheel volgens het plan dat God zelf al ver daarvoor had. Geloof is de erkenning van deze werkelijkheid.

Allen, echt allen, geplaatst in de goddelijke liefde

Met het werk van de verzoening, het zoeken en het vinden van al het verlorene, plaatst God ons allen Zelf weer in Zijn geborgenheid van goddelijke Agape liefde. Wanneer we dit ontdekken en geloven proeven en ondervinden we weer het originele plan waarvoor Hij ons geschapen heeft. We voeden ons weer met de Boom van het Leven.

Alles is volbracht voor allen

Mensen die deze overvloeiende rijkdom van genade nog niet geproefd hebben kunnen atheïst, humanist, Moslim, Hindoe of Christen zijn, of welke andere godsdienstige of niet godsdienstige variatie ook. Het feit dat alles volbracht is en dat het woord van de verzoening er ook voor hen is verandert daar niet door.

Ethiek

Allen die nog niet genieten van het fruit van de Boom van het Leven zijn in hun ervaring overgelaten aan de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Hun leven wordt overheerst door de tirannie van de normen en waarden. Het oordeel wie goed handelt en wie kwaad handelt bepaalt hun leven.

'Het Is Volbracht!'

De bevrijding van deze moraliserende doodstraf is reeds bewerkt. Een bovennatuurlijk leven in Christus is tot stand gebracht voor een ieder. De dagelijkse praktijk kan voor elk mens inhouden een doorlopend uitspuiten van Christus liefde voor het verlorene.

Geloof in werking

Gods Geest maakt mensen wakker voor dit overvloeiende leven in Christus. Zo schenkt God een ieder geloof die de ogen opent voor die overweldigende genade. De brandslang wordt aan de brandspuit gekoppeld. De kraan gaat wagenwijd open. Geloof in werking. Alles wordt doordrenkt met het levende water. Het woord van verzoening weerklinkt in een verloren wereld. Jij bent Gods favoriete instrument om die verzoening van de wereld wereldkundig te maken.

Genade Knipoogje 45

Het 'Doe Pad' Niet Doen

Onze samendag

Machtelt en ik hebben vrijwel elke donderdag een samendag gepland. Dat is een dag dat we ergens in Nederland een hele dag door de natuur gaan wandelen.

Een pad negeren

Zo volgden we een keertje weer een routebeschrijving, die ons door prachtige gebieden leidde, toen ik las dat we een pad naar links moesten negeren. Ik keek dus uit naar dat pad naar links. Toen we het pad hadden bereikt was het voor mij ook overduidelijk dat je dat pad inderdaad het best kan negeren. Het had een duidelijke naam en die was: 'Doe Pad'.

Even afwijken?

We zijn dus maar rechtdoor gegaan op, zoals ik het dan ook maar even noemde, het genadepad. De route liet ons op dat pad. We hadden echter makkelijk eventjes af kunnen wijken op het 'Doe Pad'. Wie weet hadden we later de route wel weer gewoon op kunnen pikken. Ook een grote kans van niet.

Beginnen met genade

Als je naar de wegen van gelovigen kijkt, dan zie je eigenlijk telkens hetzelfde terugkomen. Men wordt gered uit genade en begint daar dan ook heel vaak mee. Dan ineens komt dat pad, waarvan onze routebeschrijving aangeeft dat we die het beste kunnen negeren. Dat blijkt vaak niet zo simpel te zijn.

Afwijken van genade?

Je bent pas tot geloof gekomen en geniet van de vrijheid in Gods genade. Daar komt een oudere broeder aan die zegt dat die piercings en tatoeages niet passen bij dat nieuwe leven. Je was net bevrijd maar nu word je toch weer gevangen gezet. De routebeschrijving had gezegd: Negeren. Maar zal zo'n oudere broeder het dan niet juist hebben?

Zelf werken om Christus te openbaren?

Je geniet van het nieuwe leven in de Heer. De Heer werkt Zijn werk in je uit. Plotseling bekijk je de resultaten van wat Christus in je uitwerkt. Dus dat is het leven van Christus? Dat hoort eruit te komen als je Christus laat werken? De volgende dag komt het nou juist niet uit je leven en dus zet jij je in om het toch voor elkaar te krijgen. De routebeschrijving had gezegd: Negeren. Maar dat was toch zeker het leven van Christus die zoiets uitwerkte?

Vrijheid wettisch opleggen

Je bent blij dat de genade nu je leven is binnen gekomen. Je ziet dat je bepaalde dingen nu eigenlijk niet meer als wet hoeft te volbrengen. Andere gelovigen doen, als vanzelfsprekend, die dingen nou juist wel. Jij gaat eens met ze praten en vertelt hen dat dit nu niet meer hoeft. Je legt hen jouw vrijheid bijna als een wet op. De routebeschrijving had gezegd: Negeren. Maar zij horen toch ook van die vrijheid te genieten?

Romeinen 7 – Het Doe pad

Romeinen 7: 9 Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, Eertijds leefde Paulus zonder wet. Als Jood is Paulus nooit zonder wet geweest. Pas toen hij door Gods genade overweldigd was werd hij vrij.

Romeinen 7 is niet het gewone Christenleven. Dat had Paulus al in Romeinen 6 beschreven.

In Romeinen 7 beschrijft Paulus wat er praktisch in je ervaring gebeurt als dat gebod komt in je leven, als plotseling die weg naar links, dat '*Doe Pad*', opdoemt.

Paulus beschrijft daar de praktische uitwerking van het niet negeren van dat zijpad.

Romeinen 7: 9 Toen echter het gebod kwam,

Het '*Doe Pad*' lonkte en Paulus ging van de routebeschrijving af, de weg van genade die Gods woord wijst. Dankzij het gebod kreeg de zonde praktisch weer vat op hem.

Van Romeinen 6 naar de overwinning van Romeinen 8

Paulus was gestorven aan de zonde. Dat is wat hij als ons echte leven uitlegt in Romeinen 6. Door het gebod aan te grijpen ging hij daar echter praktisch niet meer vanuit. De enige uitweg?

Romeinen 7: 25 God zij dank [Genade] door Jezus Christus, onze Heer!

Zicht op de genade negeert dat zijpad (*Doe Pad*) en zet de triomf in van Romeinen 8. Dit is het normale christenleven. Leven uit genade alleen.

Genade Knipoogje 46

Wettisch Shoppen

Een dagje shoppen

Kan een vrouw iets zaligers bedenken dan een dagje shoppen? Jazeker, shoppen zonder mij erbij verhoogt de feestvreugde van zo'n dag onnoemelijk. Maar Victoria had er deze dag, waarop we haar nu gaan volgen, in eerste instantie toch absoluut minder genoeg in.

Onverklaarbare techniek

Dit volgen gebeurt op een, voor ons simpele verstand, onnavolgbare manier. We zullen namelijk grotendeels meeluisteren naar haar onuitgesproken overwegingen. Vraag me niet naar de hiertoe gehanteerde techniek. Dat gaat het verstand van dit simpele schrijvertje ook ver te boven.

Kerkschoenen scoren

Victoria de Vroom is vandaag op zoek naar een paar degelijke zondagse kerkschoenen. Ze loopt daartoe een schoenenzaak binnen. Ze voelt zich onprettig. De verkoper die op haar afstapt is een man. Haar denken draait gelijk overuren. In gedachten neemt ze haar hele voorkomen grondig onder de loep.

O, mijn blouse, mijn knoopjes, mijn heupen, mijn enkels!

'Gelukkig heb ik vanmorgen gelijk voor een eenvoudige blouse gekozen, die niet al te zeer tekent. Knoopjes allemaal dicht tot boven aan toe? Eh, ja! M'n lange rok laat gelukkig ook nauwelijks iets zien van m'n heuprondingen en zolang hij niet aan mijn voeten zit krijgt die ook niks te zien van mijn benen! Gelukkig heb ik eraan gedacht om lange sokken over mijn nylons aan te trekken. Zo krijgt die ook geen kijkje op mijn enkels. En de schoenen, die ik nu draag, die eh, nou ja, eh, nou, die hebben ook helemaal niks werelds.'

De verkoper is een man!

Ze kijkt weer op naar de verkoper, die vriendelijk glimlachend op haar afstapt.

'Hij lacht tegen me. Maar waarom doet hij dat? Ik heb me toch zeker wel zedig en ingetogen aangekleed?? Hij blijft lachen! Moet ik nu teruglachen? Eh, ja, christenen horen altijd blij te zijn! Wij moeten juist bekend staan om onze vrolijke lach! Maar ja, als ik als meisje naar deze jongen lach, is dat dan geen flirten? Trouwens, het haar van deze jongen is veel te lang! Bovendien steekt er nog een stukje tatoeage onder zijn mouw uit. Nee! Nee, als ik teruglach, dan zou hij dat zo maar als een goedkeuring voor zijn goddeloos gedrag kunnen opvatten!!'

De verkoopster is gelukkig een vrouw

Nu valt haar nog een bediende in de hoek van de schoenenzaak op – een vrouw! Voordat de man haar aan kan spreken draait ze zich snel naar deze verkoopster. Aj, dit blijkt een nog grotere miskleun te zijn!

'Hoe kan zo'n meisje nou zo in deze zaak werken? Moet je haar blouse zien. Die zit echt veel te strak! Je kan zo haar figuurtje zien! En ze draagt een broek!!!'

Victoria laat haar ogen over het hele lijf van deze verkoopster gaan als een soort scanner, Ze is nu aangekomen bij de voeten.

'O mensen, kon ze geen gewone schoenen dragen?? Ze staat nog wel in een schoenenzaak!!!'

Voorin de schoen was hij open, waardoor je zo zicht had op een teenring.

'Hoe kunnen ze nou zo'n slechte vertegenwoordigster voor goede schoenen in deze zaak plaatsen?'

Oordeel op oordeel

In het voorbijgaan glimlacht de verkoopster tegen de mannelijke hulp. Ze wisselen enkele woorden, voordat ze op Victoria afstapt.

'O nee toch!!! Zo maar openlijk flirten met elkaar!!! Vandaar dat ze toch is aangenomen! En dan heeft ze ook nog eens drie piercings in d'r oor, die door haar veel te korte haar goed zichtbaar zijn! Nou ja, wat een vertoning!'

Niet te helpen

De verkoopster staat voor Victoria en vraagt: *'Kan ik u helpen?'*

Paniek stuitert Victoria alle kanten op.

'Hè? Wat zei ze? Had ze het tegen mij? O mensen, waarom blèrt dat geluidssysteem ook voortdurend die herrie. Dat wereldse ritme verleidt mijn voeten om mee te gaan en ik kan dat mens helemaal niet meer verstaan! Moet je nou toch eens horen!!! Ze loeien uit die speakers over liefde, maar ze bedoelen ongerechtigheid! Platte, wereldse seks! BAH!!! Nee, niks liefde. Dit is geen Agapè!!! Hoe zouden ze daar ook over kunnen zingen!!'

De verkoopster vraagt Victoria nog eens: *'Kan ik u helpen?'*

Stiekem geliefd muziknummer

Het nummer dat bij Victoria alle aandacht weg snoept is al jaren een struikelblok voor haar. Ergens voelt ze het genot van de zachte cadans, de schoonheid van de melodie en de prachtige tekstbewerking. Zonder al haar oordelen zou ze het zo de nummer één status geven voor het allermooiste wat ze ooit gehoord heeft. Vandaar dat het haar hele tienertijd al achtervolgt.

Zij hoort niet in die slechte omgeving

Ineens dringt het tot haar door.

'Dat mens wil me helpen. Maar met al die herrie om me heen, kan ik de zachte, stille stem van God voor dit moment niet verstaan! Hoe kom ik nu in deze situatie achter Zijn wil? O, mensen! Mijn ziel is in gevaar!!!! Ik hoor hier niet!!!!'
"Nee, u kunt mij niet helpen!', bijt ze de verkoopster toe, staat abrupt op en loopt de winkel uit.

Tjonge, wat een goed christen!

Eenmaal buiten beseft ze dat ze nog steeds geen nieuwe zondagse kerkschoenen heeft.

'Nou, dan maar geen kerkschoenen! Ik ben in elk geval voor geen enkele verleiding bezwiken! Ik heb mijn principes niet te grabbel gegooid! Ik was daar een overduidelijk licht van Christus voor deze twee verloren zondaren. Een licht in de duisternis, die helder scheen! Mijn gebrek aan goede ingetogen kerkschoenen draag ik graag als een offer voor de heiligheid van den Heere. Moet je eens opletten als ik dit zondag in de kerk doorgeef. O, ik hoop toch zo dat ik komende zondag mijn getuigenis mag geven!'

Duister, dat licht heet

Ja, het is wat als duisternis voor licht doorgaat.

Gebondenheid in wetten en regels vrijheid wordt genoemd.

Onrust en paniek vrede wordt genoemd.

Het doe pad een leven met God wordt genoemd.

Maar Christus is ons licht, ook voor de duistere wettische mens.

Christus is vrijheid, ook voor die gebonden wettische mens.

Christus is vrede, ook voor de panisch wettische mens.

Leef uit die overvloeiende rijkdommen van genade, waar Christus jou middenin geplaatst heeft. Geniet met volle teugen!

Genade Knipoogje 47

Dubbele Uitwerking Van Genade

Genade kent twee kanten

Het gros van de christenheid beperkt genade uitsluitend tot de vergeving van onze zonden en voor sommigen is zelfs dat twijfelachtig. Volgens sommigen is dat ingedamde stukje genade, dat vergeving heet, zelfs niet eens één van die twee kanten. Natuurlijk, we zijn helemaal losgemaakt van onze zonden. Ze zijn volkomen weggedaan, de zonden die we gedaan hebben, de zonden die we doen en de zonden die we nog zullen doen. Absoluut!

Gebroken zondemacht

De zonden zijn niet alleen vergeven. De zondemacht is gebroken. Wij zijn namelijk met Christus gestorven aan die zonden. Over een lijk heeft die macht geen heerschappij. We zijn in een nieuw leven opgewekt. Dat nieuwe leven is Christus, bij wie de zonde geen aanknopingspunt vindt. Wij mogen rusten in Christus. Dat is de ene uitwerking.

Christus is ons Leven

Veel gelovigen geloven echter helemaal niet dat Christus hun leven is. Zij gaan stevig aan de slag voor Christus. Zij strijden tegen de verleidingen van de zonde. Voor hen leeft dat namelijk nog voor alle 100 %. Daar zijn zij niet aan gestorven volgens hun praktijk. Die ene uitwerking van genade is echter ook wel degelijk voor hen een gegarandeerd feit, of ze er nu uit leven of niet. Ze genieten er alleen niet van.

De moeite om dit te geloven

Sommigen willen die ene uitwerking van genade wel geloven, maar zijn bang dat dit hen passief zou maken. Dan zou er toch helemaal niets meer door ons gelovigen georganiseerd en gedaan worden? Waar zij tegen aanhikken is die andere uitwerking van genade.

Johannes 1: 14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid.

Jezus was in Zijn drie jaren dienst hier op aarde vol van genade. Weet je misschien niet meer welke actieve uitwerking dit hier op aarde heeft gehad?

Revolutie voor de mensheid – 2^e kant van genade

Die periode van drie jaar heeft een complete ongeëvenaarde revolutie ontketend voor de mensheid. De revolutie van liefde en genade barstte los over de hele mensheid. Nu is Hij heen gevaren naar de hemel. Maar jij en ik zijn verbonden met die hemelse Heer uit genade. Hoe komt het dan in je hoofd om te denken dat dit een passief leven uitwerkt. Dit is die andere uitwerking van genade.

Overweldigende rijkdommen van genade

Johannes 1: 16 Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;

Dat was nog maar alleen voor die letterlijke volgelingen van Jezus in die tijd. Zou je verwachten dat nu de Heer is opgevaren en Hij ons met Hem gezet heeft in die hemelse gewesten, het nu een stuk minder zou zijn?

Efeze 1: 7 De rijkdommen van Zijn genade,

Efeze 2: 7 De overweldigende rijkdommen van Zijn genade.

Christus dienst in ons

Zouden die overweldigende rijkdommen van Zijn genade alleen een passieve houding uitwerken? Deze tweede uitwerking van genade is Christus actieve dienst in jou en mij.

1 Corinthe 15: 10 Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.

2 Corinthe 9: 8 God is machtig om alle genade in jullie overvloedig te schenken, opdat jullie, in alle opzichten altijd van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mogen zijn,

Die geweldige revolutie van genade, die Christus in Zijn drie jaar aardse dienst voltrok, werkt nog altijd door in jou en mij! Hoezo, passief? Wat, passief? Die tweede uitwerking van genade is Christus revolutie in jou en mij.

Gods dubbele deel

Je kan stoppen met al dat bidden en smeken om de uitstorting van een dubbel deel van Gods kracht. God heeft Zijn dubbel deel al lang en breed geschonken. We mogen ervan gaan genieten. Geniet van Gods overweldigende rijkdommen van genade.

Genade Knipoogje 48

Blokkade Van Persoonlijke Omstandigheden

God opent ogen

Telkens verbaast het me dat de meeste gelovigen eigenlijk niet genieten van de geweldige rijkdommen van Gods genade. De niet genieters zijn ruimschoots in de meerderheid. We mogen bidden dat hun ogen open zullen gaan en we mogen ook vertrouwen dat de Heer dat inderdaad zal doen. Uiteindelijk zal het volle genot van Christus werk het leven van elk mens vervullen. Feitelijk is alles daartoe door Christus allang tot stand gebracht.

Omstandigheden

Waardoor blijven de ogen van de niet genieters gesloten? Het zijn vaak de persoonlijke omstandigheden die de niet genietter verblinden voor Gods overvloeiende rijkdommen van Zijn genade. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan zijn de Emmausgangers.

Sombere gelovigen

Lukas 24: 14 Zij spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was.

Daar bespraken ze hun omstandigheden. Ze konden alleen maar de ellendige situatie bedenken dat hun Redder het verloren leek te hebben. Hij was hen ontvallen. Alle hoop was vervlogen. Hij was dood!

Lukas 24: 17 zij bleven met somber gelaat staan.

De Heer is er altijd bij in je leven en toch kan je met somber gelaat staan. Het hele denken wordt zo in beslag genomen door je omstandigheden, in dat denken is geen plek meer over voor de Heer, ook al is Hij je Leven. Hij is alles voor je en Hij is er! Toch staat je gelaat somber. Je bent een niet genietter.

Genade zonder uitwerking

Deze volgelingen van de Heer liepen dan wel samen met de opgestane Heer. Het leek op hen geen invloed te hebben. Ze zonken weg in hun eigen wanhoop. Het leven was hard en het enige wat ze konden zien waren de beroerde omstandigheden.

Stekeblind

Waren deze gelovigen kortzichtig? Nou, dat is wel het understatement van de eeuw! Ze waren niet kortzichtig, ze waren stekeblind voor de heerlijke bovennatuurlijke rijkdom van dat moment. De Heer die de dood had overwonnen en die hun leven was liep met hen de weg en zij zagen het niet! Ze interpreteerden het leven uitsluitend vanuit hun eigen beperkt menselijk voorstellingsvermogen. Ze stonden niet meer open voor de geestelijke werkelijkheid die naast hen liep.

Verschil in leer & praktijk

Jij geniet wellicht niet van al die geestelijke rijkdommen in Christus omdat jij alleen voor waar kunt houden wat je in deze wereld aan ellende meemaakt. Dat Christus je leven is beleid je in de kerk, maar je kent het niet als je huidige geestelijke werkelijkheid. Je bent blind voor al die heerlijke rijkdommen die in Christus jouw deel zijn.

Veroordeelt Christus?

Veroordeelde Christus hen voor hun onvermogen Hem te herkennen?

Lukas 24: 26-27 Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

Bijbelstudie om je vingers bij af te likken

De gelovigen die alleen nog maar wanhoop en ellende konden zien werden door de Heer getrakteerd op een prachtige uitleg van het volbrachte werk. Waar hun denken stampvol was van ellende eist de Heer niet eerst dat ze dat afleggen. Hij vult dit denken nog verder met de heerlijke plannen van God en Zijn uitvoering daarvan.

Genade schenkt door totdat de ogen helemaal open zijn

Veroordeling opent geen ogen maar slaat ze dicht. God vult ons met Zijn heerlijke rijkdommen net zolang totdat de ogen opengaan en we Hem ontwaren in ons leven.

Lukas 24: 31 Hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem;

Hij was er altijd al, maar nu konden ze genieten.

Genade Knipoogje 49

Redding Met Terugwerkende Kracht!

Bijzondere geschiedenis

Er staat een geschiedenis in de Bijbel waar je bij oppervlakkige lezing zomaar overheen leest. Voor mij bewijst dit Bijbelse plaatje overduidelijk hoe blij en gelukkig je wel kan worden van diepere Bijbelstudie.

Hier komt het gedeelte:

Jozua 3: 15-17 (Het geschiedde nu.....) dat, zodra de dragers van de ark aankwamen bij de Jordaan en de voeten van de priesters, die de ark droegen, aan de oever in het water gedompeld waren (de Jordaan nu was geheel buiten zijn oevers getreden gedurende de ganse oogsttijd) het water, dat van boven afkwam, bleef staan; het rees op als een dam, zeer ver weg bij Adam, de stad, die bezijden Saretan ligt, terwijl het water dat afvloeide naar de zee van de Vlakte, de Zoutzee, volkomen werd afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho. Doch de priesters die de ark van het verbond van Yahweh droegen, bleven onbeweeglijk staan op het droge, midden in de Jordaan, terwijl geheel Israël op het droge overtrok, totdat het ganse volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had.

Eindelijk genieten van wat allang ontvangen was

Dit is het moment dat het volk eindelijk eens gaat genieten van het land dat God hen gegeven had. Dit is voor veel gelovigen op zich al een idiote opmerking: 'Het land dat zij al ontvangen hadden'.

Genesis 13:17 Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u [Abraham] zal ik het geven.

Genesis 17:8 Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin jullie als vreemdeling vertoeft het ganse land Kanaan, tot een altoosduurende bezitting geven, en ik zal hun tot een God zijn.

Genesis 28:13 En zie, Yahweh stond bovenaan en zei: Ik ben Yahweh, de God van uw vader Abraham en de God van Izaäk; het land, waarop jullie liggen, zal ik aan u en aan uw nageslacht geven.

Enzovoorts. Veel tekstplaatsen die allemaal aangeven dat zij het reeds bezaten!

Realiteit: Reeds ons bezit - Vaak de ervaring: Nog toekomstig

Ook wij bezitten een geweldig rijk hemels erfdeel. In Christus is in alles reeds voorzien. We mogen genieten. Maar evenals het volk Israël door de wet (Mozes) niet van hun erfdeel kon genieten, zo kiest ook het merendeel van de christenheid tevergeefs eigen werk om zodoende van hun hemelse positie te kunnen gaan genieten.

Vandaar dat men er ook meestal over spreekt als iets toekomstigs.

De Levensvorst ging de dood in

Het was Jozua die hen hier eindelijk het volle genot van hun erfdeel gaf. Hoe? De Ark van het Verbond ging de Jordaan in en bleef zegevierend op het droge van het midden van de Jordaan staan. Alle stromen van de Jordaan stromen naar de Dode Zee. Alles spreekt van de dood. De Ark van het Verbond spreekt echter van de Levensvorst.

De Levensvorst: Overwinnaar van de dood

Christus is de dood ingegaan, niet om ten onder te gaan aan die dood maar om die dood te overwinnen! Hij is de Levensvorst die opstond uit de dood! Betekent dit nu dat de uitwerking van de dood stopte vanaf dit punt? Betekent dit dat de redding die Christus bewerkte 2000 jaar terug begon?

Betekent dit dat het genot van het erfdeel alleen gold vanaf dat punt?

De uitwerking van het Leven terug tot Adam

Nee! In plaats van dat de stroom stopte, keerde het terug op zijn schreden. De doodsjordaan trok zich terug tot Adam. De uitwerking van het betreden van de Jordaan door de Ark van het Verbond had niet alleen betekenis vanaf het punt waar de Ark de dood inging. De uitwerking van het werk van Christus gaat geheel en al terug tot Adam.

Verheldering van de werkelijkheid

Ik heb geleerd, en geloof daar ook in, dat een plaatje op zich helemaal niets zegt. Het is een heel goede mogelijkheid om de Bijbel te laten buikspreken. Het ligt echter totaal anders wanneer deze illustratie een scherpe verheldering geeft op de letterlijke waarheid van het Nieuwe Testament.

Romeinen 5: 15-19 Het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene [Adam] de velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één; want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.

Tot Christus en zo weer terug tot allen

De doodsstroom kwam vanaf Adam. Toen Christus de dood instapte om het te overwinnen stroomde de doodsrivier terug tot die ene Adam. Het genot van het werk van Christus geldt daardoor het hele geslacht van die ene.

1 Corinthe 15:21-22 Waar de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Van alles wat God bereid had was er terugwerkende kracht tot Adam. Voor het hele geslacht van Adam is er genot van wat Christus tot stand gebracht heeft. Niet de wet (Mozes) brengt dat genot. Christus alleen (Jozua) geeft dat genot.

Genade Knipoogje 50

We mogen volop genieten

Een andere planeet

De kreet dat we heerlijk mogen genieten van Gods overvloedige rijkdommen van genade kan je na al die hoofdstukken in deze verzameling Genade Knipoogjes wel al dromen. Maar dit keer laat ik het niet bij die oproep tot genot. Je kan namelijk theoretisch alles telkens goed begrijpen en toch niet tot dat genot komen. Het is voor jou alsof ik over een heel andere planeet spreek, waar een heel andere cultuur heerst, waar een andere taal wordt gesproken en waar heel andere regels gelden.

Fantasy

Zoals in bepaalde fantasieverhalen een soort liefdesparadijs getekend wordt waar alles vrede en rust is, zo ervaar jij de Bijbelse aftekening van het leven dat Christus in jou wil werken. Je vindt het ideaal, maar het lijkt jou onbereikbaar en te fantastisch.

Een onlogisch idee

Is God tegen te houden om te werken in jouw leven? Je hoort het soms bepaalde mensen zeggen: *'O, ik loop God maar voor de voeten! Hij kan niet tot Zijn doel komen met mij!'*

Als we even de vergelijking van die mensen doortrekken, dan blijkt direct dat zo'n idee niet logisch is. *'O, God is zo klein en nietig! Hij kan niets beginnen tegen zo'n imposant mens als ik!'* Het is toch eigenlijk vreemd om zo over de almachtige en soevereine God te denken? Toch vermoed ik dat een behoorlijk grote groep gelovigen het idee heeft dat wijzelf met onze *'vrije wil'* God allerlei belemmeringen kunnen opleggen en dat ook daadwerkelijk doen.

Jouw Leven in Christus werkt Christus uit

De waarheid is dat alles in Christus reeds volledig voor iedereen tot stand is gebracht. Als jij nu het leven in Christus kent, dan is het absoluut zeker dat Christus dat leven ook zal leven in jou. Ook dat is volkomen het pakje aan voor Christus.

2 Kronieken 30:12 In Juda bewerkte de hand van God, dat zij één van zin waren, om het gebod van de koning en van de oversten naar het woord van Yahweh te volbrengen.

Spreuken 21:1 Het hart van de koning is in de hand van Yahweh als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt.

Jesaja 26:12 Yahweh, U zult vrede over ons beschikken, want ook al onze daden heeft U voor ons verricht.

Johannes 3:27 Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn.

Romeinen 9:16 Het hangt niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt.

2 Corinthe 3:5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is het werk van God,

Efeze 2:10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Filippi 2:13 God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou werkt.

Alles is Gods werk en wij mogen ervan genieten.