

# Emo rijm

Zwaar, soms zwaar op de hand rijm van  
Hein de Haan

- 1 - De liefde
- 2 - De wereld
- 3 - Gebroken dood
- 4 - Blijvende Woorden
- 5 - Gedachtenflarden
- 6 - Het ongrijpbare Auw
- 7 - Uit De Knoop
- 8 - Na de storm
- 9 - P i j n
- 10 - Zeg het nou!
- 11 - De Asperger Is Geknakt
- 12 - Subliem gek
- 13 - Veertig Jaren
- 14 - Wetticisme
- 15 - Woorden
- 16 - Geen oordeel
- 17 - Goed & kwaad
- 18 - Ik zou wel vrienden willen
- 19 - In Zijn hand
- 20 - Kwetsen
- 21 - Maatschappij
- 22 - Mededogen?
- 23 - Noodgedwongen isolement
- 24 - Overprikkeling
- 25 - Pijn (Lukas 15:24 Zij begonnen vrolijk te zijn)
- 26 - Puur liefde

## De liefde

Ik vertel je de geheimen  
Ik vertel je nu het feit  
Dit is aan jou gegeven  
Als jouw omstandigheid  
De allersterkste echtheid  
De mooiste zuiverheid  
Maar waar is toch de liefde?  
Ik ben de liefde kwijt

Al kon je profeteren  
Al wist je nog zoveel  
Je zou me adviseren  
Jouw duiding is reëel  
Je wetenschap is zeker  
Jouw raad is wat mij leidt  
Maar waar is toch de liefde?  
Ik ben de liefde kwijt

Je geeft maar aan de armen  
Je zet je zo erg in  
Wie koud is mag zich warmen  
Jij geeft hun leven zin  
Je offert zelfs je leven  
Je bent altijd bereid  
Maar waar is toch de liefde?  
Ik ben de liefde kwijt

## De wereld

De wereld is een gekkenhuis  
Ik snap er werkelijk echt niks van  
Hij rijdt maar door, die dolleman  
En zoekt verhit een sterke man  
Het is niet goed, het is niet pluis

Hé wereld, wat valt er te geloven?  
Hé wereld, verwacht je ´t ooit van boven?  
Vertrouw je dat het ooit nog beter wordt?  
Hoop op genade, die wordt uitgestort!

Een aardkloot vol met razernij  
Wat kan ik daar nou toch van denken?  
Men blijft maar pijn doen en maar krenken  
Bombardementen als geschenken  
Zo breekt het hart geheel in mij

Hé aardkloot, wat valt er te geloven?  
Hé aardkloot, verwacht je ´t ooit van boven?  
Vertrouw je dat het ooit nog beter wordt?  
Hoop op genade, die wordt uitgestort!

Het ondermaanse is geschift  
Hoe kan ik het nog ooit begrijpen?  
Dat mensen naar de wapens grijpen  
Dat ze elkanders keel dichtknijpen  
Men laat zich drijven door de drift

Hé ondermaanse, wat valt er te geloven?  
Hé ondermaanse, verwacht je ´t ooit van boven?  
Vertrouw je dat het ooit nog beter wordt?  
Hoop op genade, die wordt uitgestort!

De samenleving is getikt  
Ik volg het echt totaal niet meer  
Dit zot maatschappelijk verkeer  
De aanval werkt als noodafweer  
Maar niemand noemt het een delict

Hé samenleving, wat valt er te geloven?  
Hé samenleving, verwacht je ´t ooit van boven?  
Vertrouw je dat het ooit nog beter wordt?  
Hoop op genade, die wordt uitgestort!

## Gebroken dood

Dwars door de dood daalt duizendmaal doodsgevaar dood  
daarvoor donderstraalt doodnormaal discriminatoir devoot  
Dwars door de dood demarqueert dijn-en-mijn-grenslijn  
Dwarse deelgenoot doodgemoedereerd dupeert die dijn  
Dwars door de dood doordringt de dood definitief dat doen en laten  
Dieper dan de dood draagt de dwangsom der dwaling doodsstraten

De dramatisch droevige doodsrijaal, doorlapt, dwars door de dood  
Dispensatie door dominerende Dimensionaal, dwars door de dood  
Laatste vijand tenietgedaan, dwars door de dood  
Verslonden in overwinning, dwars door de dood  
De dood overwonnen, dwars door de dood  
Leven, dwars door de dood, dwars door de dood.

## Blijvende Woorden

Kom op meisje, ik wil je gaan vertellen  
wat 't voor mij zeggen wil heel dicht bij jou te zijn.  
De woorden die nu in mijn hart opwellen,  
die koste wat 't wil echt niet te stuiten zijn.

Weet je niet meisje, hoe mooi je wel bent?  
Je ogen zijn stralend, eerlijk, oprecht.  
Ze zien in mijn hart dat is opengelegd  
voor je blik voor de volle honderd procent.

Weet je niet meisje, hoe lief je wel bent?  
Je arm is een schuilplaats waar 'k veilig in rust.  
Je wakkert me aan met je levenslust.  
Zo breek je de muur van m'n isolement.

Weet je wel meisje, je hebt heel m'n hart?  
M'n kracht en m'n leven, 't is nu jouw bezit.  
Je hebt alles wat los en vast aan me zit.  
Het hoort aan mijn meisje, mijn wereld apart.

Kom op meisje, we gaan 't nu beleven  
wat 't voor ons zeggen wil nu van elkaar te zijn.  
We hebben aan elkaar de jawoorden gegeven,  
die koste wat 't wil nooit meer te stuiten zijn.

## Gedachtenflarden

Daar zijn ze weer:  
Die beelden uit vergetelheid.  
Ze waren weg,  
Het geeft me zo'n onzekerheid.  
Verdrongen.  
Het knakt heel mijn persoonlijkheid.  
't getuigenis van stukgeslagen veiligheid.

Zijn warme liefde  
onvoorwaardelijk gegeven,  
zijn zachte handen  
die mij teder strelen,  
zijn zorg,  
zijn liefde, die mij in zijn armen borg,  
zijn steun,  
zijn kracht,  
waar ik onmachtig nu op leun.

Dan, als bij donderslag  
sta 'k midden in 't beleven  
van mannen die bij mij de liefde stelen.  
Indrukken, diep weggestopt,  
gevoelens, heel lang opgepropt,  
ze stampen door het heden heen,  
vertrappen tot ik moe gestreên  
me angstig aan zijn zorg ontruk.  
De steun is er, maar die lijkt stuk.

Het zijn alleen herinneringen.  
Het zijn geen actuele dingen.  
Hij slaat zijn arm weer om me heen  
en zegt: Ik laat je nooit alleen.  
Al wil je enkel nog maar huilen  
om angsten die van vroeger zijn,  
je mag nu in mijn armen schuilen.  
Ik snap je leed. Ik voel je pijn.

## Het ongrijpbare Auw

Verscheurdheid.  
Emoties lam geslagen.  
Ik leef in nieuwheid.  
Herinnering blijft knagen.

Het kind in mij gebroken.  
Het zingenot ontvlamd.  
Een hand lief uitgestoken?  
Geborgenheid verlamd.

Verkracht lig ik op bed.  
De hand heeft mij genomen.  
Ik heb het niet belet.  
't Gevoel, dat was wel fijn,  
vermengd met al die pijn  
van 't geheim.

Nee, niemand mocht het weten.  
't Meeste ben 'k vergeten.  
Kreeg ik waardering?  
Kreeg ik schande?  
Ik zocht genot met beide handen.  
'k Verleidde ook de and'ren.

Zijn zij de schuld of ben 'k het zelf?  
Ik was zo jong. Ik was pas elf.  
Ze pakten me gelukkig weer.  
Nee! Geen geluk! Het doet zo zeer.

Gevoelens zijn zo stom verward.  
Mijn hele body is verstard.  
Was sex maar nooit in mij ontwaakt.  
Waarom heb ik 't dan ook niet gestaakt?

Ik zocht zo sterk naar de waardering.  
Kreeg snel met alleman verkering.  
Genot voor even  
in een leven  
zonder de geborgenheid.  
Maar God zei: "Hé daar, wacht eens even,  
'k wil Mijn liefde aan je kwijt."

Weer zijn handen uitgestoken  
naar mijn leven dat gebroken  
in de schande voor Hem ligt.  
Kan ik Hem nu wel vertrouwen?  
Wil Hij echt mijn leven bouwen?  
Of slaat Hij nu mijn leven dicht?

'k Mag het bij Hem uit gaan schreeuwen.  
Mijn emoties lijken eeuwen  
van verscheurdheid, smaad en pijn.  
Maar ik mag het alles noemen.  
Hij zal mij toch nooit verdoemen.  
'k Mag geborgen bij Hem zijn.



## Uit De Knoop

Ik zit met mezelf in de maag  
Ik ken me echt wel langer dan vandaag  
Ik zit met mezelf in de knoop  
Er is leven, maar mijn vraag is: Is er hoop?

Ik zit met mezelf in de clinch  
Ik zie mezelf nog kleiner dan een inch  
Ik zit met mezelf in de knoei  
Voor mij is er toch echt geen reddingsboei

Ik sta nu mezelf in de weg  
Nu lukt zelfs niet mijn eigen overleg  
Ik sta nu geheel op dood spoor  
Wanneer ga ik er nu eens onderdoor?

God draagt mijzelf in Zijn hart  
Hij eist van mij niet dat ikzelf volhard  
God heeft mij steeds in het oog  
Hij troont mij triomfantelijk hemelhoog

## Na de storm

In onze liefde zette de storm op.  
De wolken van pijn, die pakten opéén.  
Wij dachten toen echt: Dit is de eindstop.  
De dorens die scheurden ons leven uitéén.

Maar, na de storm breekt de stralende zon door.  
Laat de buien maar plenzen. Ze wassen je rein.  
De tranen die stromen, die zijn er nu juist voor  
om de wond te genezen van de stekende pijn.

Onze liefde in nu juist nog sterker verhevigd.  
Het leven is één grote Huwelijksnacht.  
De storm heeft de band alleen maar verstevigd.  
't Is meer dan ik ooit had gedroomd of verwacht.

Ja, na de storm breekt de stralende zon door.  
Laat de buien maar plenzen. Ze wassen je rein.  
De tranen die stromen, die zijn er toch echt voor  
om de wond te genezen van de stekende pijn.  
De wond te genezen van de stekende pijn.

Echt, na de storm!

# P i j n

Het leven is pijn. Een meisje, tien jaren.  
Haar grotere broers namen haar mee naar bed.  
Als je dit doet, ja zo, dan ben je geweldig.  
Eén compliment en de norm is verzet.

Het leven is pijn. Een meisje van twintig  
gekleed in een bruidsjurk  
voor haar nieuwbakken vent.  
De liefde is puur, ze wil hem nu kennen,  
Maar 't is met die rauwe herinnering vermengd.

Het leven is pijn. Een vrouw nu van dertig.  
Haar man aan haar zij. Alles lijkt nu okay.  
Maar hij heeft haar pijn, haar gevoelens begrepen.  
Hij vlucht met zijn lusten nu naar de W.C.

Samen apart, maar de harten aaneen.  
Wat willen ze graag voor elkaar er echt zijn.  
Toch lopen ze beide op wegen alleen,  
want je lichaam echt geven dat doet toch zo'n pijn.

Het leven is pijn. Zij is in de veertig.  
Haar man is zijn hartstocht te buiten gegaan.  
Zijn liefde wil hij echt alleen aan haar geven.  
Ze wil, en ook niet. Ze kan het niet aan.

Samen aan 't grienen, samen heel boos.  
De broers wil hij 't liefste te graze gaan nemen.  
Is dit dan soms echt de weg die God koos?  
Hoe kan je in Gods naam het antwoord vernemen?

Het leven toch fijn, ondanks incest en pijn?  
Het kan, als je samen je handen leert vouwen.  
God richt dan je denken op Zijn eigen kracht.  
Elke pijn, elke wanhoop in Zijn hand toevertrouwen  
en de man vindt een vrouw  
waar hij samen mee lacht,  
mee huilt en mee vrijt.  
't Is God, die zo'n echtpaar met Zijn vreugd' verblijdt.

## Zeg het nou!

Zoals een broer en een zus,  
met hun emoties in de kast,  
verdringen we zo vaak het woord  
dat op dat moment juist past.  
Het bestaan wordt toch pas leven  
door de woorden die je deelt,  
maar is de deur op slot  
dan is die kans verspeeld.  
Zeg het nou!

Er komt nooit meer zo'n goed moment  
waarop jij kan laten proeven  
wie je in je hart echt bent.  
Waarom zou je nog verbergen  
wat kenmerkend is aan jou?  
Zeg het nou!

Een gedicht wordt geschreven  
met 't doel dat men het leest.  
Een lied wordt gezongen  
als een klacht of voor een feest.  
Argumenten zijn onnodig  
als 't om verwerking gaat.  
Wie je werk'lijk bent  
blijft verstopt als jij niet praat.  
Zeg het nou!

Er komt nooit meer zo'n goed moment  
waarop jij kan laten proeven  
wie je in je hart echt bent.  
Waarom zou je nog verbergen  
wat kenmerkend is aan jou?  
Zeg het nou!

Waarom nu nog steeds verbergen  
wat kenmerkend is aan jou?  
Spreek het uit!  
Zeg het nou!

## De Asperger Is Geknakt

Samenkomst genoten  
Van de liederen volgeschoten  
En de preek zat als gegoten  
Maar nu wel mijn hoofd gestoten

Prettig koffie blijven drinken  
Broeder duim was bij de pinken  
Ieder liet de preek bezinken  
En ik voelde me verdrinken

Van de kerk naar de visite  
Niet in stilte te genieten  
Communicatiesatellieten  
Alles maar in puin aan 't schieten

Toen maar onderweg naar huis  
Samen uit en samen thuis  
Zicht op rust na 't feestgedruis  
Bijna rijp voor 't gekkenhuis

Lekker in mijn eigen stoel  
Razend van het strijdgewoel  
Heel mijn denken: zwijnenboel  
Overdosis aan gevoel

Volstrekt rijp voor het gesticht  
Niet het Woord, wat zo ontwricht  
Het gelukkig Godsbericht  
Is een prachtig vergezicht

Al het onderling contact  
Is een non-agressiepact  
Maar voor mij een wurgcontract  
De asperger is geknakt

## Subliem gek

Krankjorim, krankjorim.  
Gedachten bezetten me, gevoelens verpletten me.  
Ze rennen als gekken m'n kop in en uit.

Decorum, decorum.  
Hoelang nog verzetten? Een masker opzetten?  
De gekte die spuit zo m'n neusgaten uit.

Teveel en nog meer.  
Het is toch genoeg, maar het wordt nog steeds meer.  
Het is echt teveel, het doet me zo zeer  
O, wie kan dit stoppen! Luister toch Heer!

## Veertig Jaren

Alweer veertig jaren terug op een mooie zaterdag  
Kwam je daar over de brug, meisje vol van zelfbeklag  
Tussen al dat kakelbont, slechts gekleed in stemmig zwart  
Was jij de geslagen hond, in je leed totaal verward

Veertig jaar is het geleden in dat grote open veld  
Ons gezamenlijk verleden, niets was ons toen nog voorspeld  
Maar jij rende naar mijn vriend, wilde weten wie het was  
Die jou nu zo onverdiend nog kon trekken uit 't moeras

Veertig jaren zijn verlopen, maar ik zie nog dat moment  
Gods genade legde open wie je nu in Christus bent  
't Zwarte jurkje werd vervangen door een bonte kleurenpracht  
Laat het hoofd nu niet meer hangen, het verschil van dag en nacht

Veertig jaren zijn verstreken, maar al na de negende maand  
Stond 'k het Ja-woord af te smeken bij mijn lieflijk aanstaand  
En toen trouwden we heel vrij met een heel echt hippie-feest  
Die huwelijksvrijbuitery staat me helder voor de geest

==

Kom op meisje, ik wil je gaan vertellen  
wat 't voor mij zeggen wil heel dicht bij jou te zijn.  
De woorden die nu in mijn hart opwellen,  
die koste wat 't wil echt niet te stuiten zijn.

Weet je niet meisje, hoe mooi je wel bent?  
Je ogen zijn stralend, eerlijk, oprecht.  
Ze zien in mijn hart dat is opengelegd  
voor je blik voor de volle honderd procent.

Weet je niet meisje, hoe lief je wel bent?  
Je arm is een schuilplaats waar 'k veilig in rust.  
Je wakkert me aan met je levenslust.  
Zo breek je de muur van m'n isolement.

Weet je wel meisje, je hebt heel m'n hart?  
M'n kracht en m'n leven, 't is nu jouw bezit.  
Je hebt alles wat los en vast aan me zit.  
Het hoort aan mijn meisje, mijn wereld apart.

Kom op meisje, we gaan 't nu beleven  
wat 't voor ons zeggen wil nu van elkaar te zijn.  
We hebben aan elkaar de jawoorden gegeven,  
die koste wat 't wil nooit meer te stuiten zijn.

==

Veertig jaren kwamen gingen, 't ging zo snel voor mijn gevoel  
Baby's, kleuters, wisselingen, kinderen op de ouderstoel  
Want je werd al gauw schoonmama, jij, mijn lieve hippiebruid  
En we werden opa, oma, maar 't verhaal is nog niet uit.

Veertig jaren zon en kleur, maar ook noodweer stormde rond  
Angst en transpiratiegeur leek het eind voor ons verbond  
Kon ik niet jouw pijn meer delen? Was er niet genoeg gevoel?  
Was ik dan die individuele in ons huwelijksgevoel?

In onze liefde zette de storm op.  
De wolken van pijn, die pakten opéén.  
Wij dachten toen echt: Dit is de eindstop.  
De dorens die scheurden ons leven uitéén.  
Maar, na de storm breekt de stralende zon door.  
Laat de buien maar plenzen. Ze wassen je rein.  
De tranen die stromen, die zijn er nu juist voor  
om de wond te genezen van de stekende pijn.  
Onze liefde in nu juist nog sterker verhevigd.  
Het leven is één grote Huwelijksnacht.  
De storm heeft de band alleen maar verstevigd.  
't Is meer dan ik ooit had gedroomd of verwacht.  
Ja, na de storm breekt de stralende zon door.  
Laat de buien maar plenzen. Ze wassen je rein.  
De tranen die stromen, die zijn er toch echt voor  
om de wond te genezen van de stekende pijn.  
De wond te genezen van de stekende pijn.  
Echt, na de storm!

En al worden we ook honderd, jij blijft steeds mijn grootste schat  
Jij bent wat mij verbijzondert, zo exceptioneel als wat  
En genade blijft ons dragen want Gods liefde eindigt niet  
Al zijn wij stokoud van dagen, 't beste ligt nog in 't verschiet

Alweer veertig jaren saam. Reden voor veel dankbaarheid  
Voor altijd in God aangenaam, geplaatst in heel Zijn waardigheid  
Die rijkdom gaat zo 'n heel stuk verder en overwint dan zelfs de dood  
Dan staan we op, spectaculairder, als Christus eigen deelgenoot



# Wetticisme

Tirannie en onderdrukking  
Het masker van religie  
Ontdaan van een illusie  
Verstoken van omschrijving

Verscheidene culturen  
Die het nu al generatieslang  
Als in vrome slakkengang  
Alsmaar door moeten bezuren

Zonder denominatie  
Buiten de nominatie.

Redding op papier  
Zwaar doorkliefde handen.  
Veroordeling en schande  
Christelijk vampier.

Uiterlijk ritueel  
Heel erg essentieel

Gedresseerd als Nazi's  
Op pad met aanbevelingsbrieven  
Drilt men geloofsproductieven  
Met gedoofde passies

Houding van oordeel  
Met religieuze invloed  
Slangengebroid  
Zonder een zeker erfdeel

De schalen zijn schoon  
Slechts van de buitenkant  
Groot geestelijk misverstand  
Leerstellig vertoon.

Kledingsvoorschrift: Pak en das  
Kerkcultuur: traditie zak en as

Een visioen om de haverklap  
Schuld gebondenheid  
Dat zonder een herstelbeleid  
Uitgroeit tot gevangenschap

Redding uit de hel  
Het vast reglementenboek  
Zelfonderzoek  
Maakt hoogmoed fel

Christus is mijn Vrijheid  
Wordt luid uitgehoond  
Wie zichzelf bekroont  
Begint zo weer een machtsstrijd.

De grootste liefdesgeschiedenis  
Met de Bijbel in de leiding  
Is voor godsdienst echt een kwelling

Gods genade schenkt behoudenis.

Gods liefdesgedicht. Onwijs gaaf!!  
Jezus Christus voor alle mensen:  
Nooit meer slaaf!!! Nooit meer slaaf!!!

## Woorden

Ik wil graag spreken, maar de woorden komen niet zo uit m'n strot.  
Ik blijf dus zwijgen, ook al ga ik daar zo langzaam aan zelf aan kapot.  
De strijd met m'n gevoelens waar ik soms geen enk'le raad mee weet,  
ligt vast geketend aan de stilte die geen redenaar verbreekt.

## Geen oordeel

Het leek me zo ontzettend echt  
Zo authentiek, zo puur oprecht  
Ik lag geveld door piëteit  
De vrome superioriteit

Het spuugde waarheid in mijn oor  
Het leek het enig rechte spoor  
Maar wat nu nog als waarheid klinkt  
Is straks als leugen sterk verminkt

Waar was ik toch zo van ontdaan?  
Wie kon mij zo in boeien slaan?  
Zijn liefde overstroomde mij  
Nu is dat sprookje wel voorbij

Het leek zo zuiver en reëel  
Zo geest'lijk en immaterieel  
Het was de schijn van vroom gedrag  
Dat weg puft als bij toverslag

Ik hou nu liever maar mijn mond  
En zwijg over die verse wond  
Geen oordeel over deze daad  
Zodat hij in genade staat

Het leek me zo ontzettend echt  
Zo authentiek, zo puur oprecht  
Geen oordeel over deze daad  
Zodat hij in genade staat

## Goed & kwaad

Er is geen goed hier zonder kwaad  
De trouw toont sterker bij verraad  
Wie moedig is, is meestal bang  
Wie kent de vrijheid zonder dwang?

Het knechtje dient altijd een baas  
De wijsheid heerst dankzij de dwaas  
Ben je bedreigd, dan ook geborgen  
Bang voor de nacht? Er komt een morgen

Verlorene wordt wel gered  
Wat was beschikbaar wordt bezet  
Beperkte aanbod is verruimd  
Het volgepropte huis ontruimd

De chaos roemt tegen de orde  
De enkeling staat in de horde  
Het ongemak voelt comfortabel  
Men vindt het monster adorabel

De simpelheid wordt weer complex  
Gezonde hap met heel veel snacks  
Ik ben concreet en dus abstract  
Met al mijn los en vast contact

Mijn hoogste top, mijn dieptepunt  
Was ingedikt en sterk verdund  
Men noemt de dood nu zelfs al leven  
Viel naar de grond en bleef toch zweven

Ben niet gauw boos, maar wel erg driftig  
De held' re lucht is ook erg giftig  
Geef mij maar licht in duisternis  
Wat blijdschap onder droefenis

De ego wordt vast heel sociaal  
Die lieve gast was zo brutaal  
Het smalle pad lijkt ook heel breed  
Je bent niet koud en ook niet heet

De redding in- of exclusief  
Verlegenheid, zo assertief  
Die altijd faalt, die zal pas slagen  
Die durft het niet, dus blijft maar wagen

Ik flop altijd met veel succes  
Ik ben heel stil een klessebes  
Zo word je heel gaaf waardeloos  
En zo verdien je veel cadeaus

Blijf dus maar kalm geagiteerd  
Dan ben je saai geamuseerd  
Met jouw benepen gulle hart  
Daar met een ieder, heel apart

De vrome man is heel erg hemels  
De vrome man is heel erg hels

Nou, eet nog maar een karvracht zemels  
Ik zeg: Tot ziens. Hier mijn vaarwels

## Ik zou wel vrienden willen

Vriendschap

Wat is vriendschap?

´k Heb geen idee

Ik ben verward

De inhoud blijft voor mij inktzwart

Is het de weerslag van je hart?

Het is bij mij niet opgestart

´k Heb geen idee wat vriendschap is

Vriendschap

Ik Heb echt geen clou

Kan ik het wel? Ik weet niet hoe

Het spelen van het spel ben ´k moe

Het gaat toch nergens echt naartoe

Ik lees mijn lijn van autocue

Ik ben verdwaasd. Ik ben ontdaan

Vriendschap blijft me overslaan

Ik kan het niet weer ondergaan

Het heeft me totaal stil gezet

De warmte, de genegenheid

Zit redelijk vol betrekkelijkheid

Het is voor mij echt naatje pet

Vriendschap

Wat is vriendschap?

Notie heb ik daar niet van

Ik zit ontredderd en ontsteld

In heel mijn exercitieveld

Het geselt me, het pest, het kwelt

Ik draag het niet meer als een man

Het is me zo vaak uitgelegd

Wat vriendschap is, het lijkt niet echt

Men heeft een kameraad, een vriend

Is dat nu wel of niet verdiend?

Zijn vrienden aan elkaar gehecht?

Met wie je bidt, voor wie je vecht?

Bij mij werkt alles averecht

## In Zijn hand

Hier heb je mijn erkenenis  
Het zwartste uur in al mijn nood  
De tranenplas, verdrinkingsdood  
Een koude stem van binnenuit  
Met een wanhopig angstgeluid  
Verzuipt de nagedachtenis

Geen lust tot terugblik is er nou  
Die voorvalrits, die moet er aan  
Mijn verzenen die prikkels slaan  
Elk bomenblad stil voortbewogen  
De korrel zand van geologen  
Gods hand blijft werkzaam in Zijn trouw

De bloemenpracht van Gods genade  
Het onkruid van het laatste jaar  
Beklemmend leven met elkaar  
Belagers, die elkaar versmoren  
In leegheid ijdel ringeloren  
Een souvenir van grote schade

Ik staar in grote boze vuren  
En kom ik daar dan weer voorbij  
Hoor ik mijn naam, iets breekt in mij  
Toch zet ik voort mijn pelgrimstocht  
Ik weet, mijn leven is gekocht  
Niets wat dit in de war kan sturen

Rijkdommen heb ik wel gekend  
Armoede heb ik ook gedeeld  
De pijn, gebrek, verzinnebeeld  
Met woede, bruutheid, vol van dromen  
Onder invloed van syndromen  
Ontwaakt uit mijn isolement

Geen terugblik, nee, die is er niet  
Soms kijk ik om, maar niemand daar  
Maar soms dan toch een exemplaar  
Ik hang er zelf te midden van  
De echtheid van een dolleman  
Het blad, het zand, een hele piet

Hij houdt ons allen in Zijn hand  
Niets houdt er zonder Zijn kracht stand



## Kwetsen

Kwetsen. We zijn gehard in kwetsen.  
We kwetsen anders denkers  
We kwetsen arme mensen werkers  
We kwetsen invaliden  
We kwetsen onze negroïden

Komt er ooit een einde aan?  
We sarren onze kroeskoppen!  
Kan het niet voorbijgaan?  
Verstarren, nee, geen mens kan stoppen.

Kwetsen. We zijn gehard in kwetsen.  
We kwetsen andere culturen  
We kwetsen zelfs de overburen  
We kwetsen ze als slaven  
We kwetsen al hun liefdesgaven

Komt er ooit een einde aan?  
We sarren onze kroeskoppen!  
Kan het niet voorbijgaan?  
Verstarren, nee, geen mens kan stoppen.

Kwetsen. We zijn gehard in kwetsen.  
We kwetsen Piet, dat moet hij snappen  
We kwetsen zwarte gemeenschappen  
We kwetsen uit Hollandse beschaving  
En Piet valt om van de verbazing

Ja, er komt een keer een einde aan  
Dat sarren van de kroeskoppen  
Het zal niet steeds maar doorgaan  
Want God, die zal het eenmaal stoppen

## Maatschappij

Ik wil leven en begrijpen  
Maar begrijp echt totaal niets  
Zwakken, die naar wapens grijpen  
Geen fiducia in nog iets

Desillusie, bloedtransfusie  
Drogbeeld nu op televisie  
Een hele zinsbegoocheling

Koldervisie, ook conclusie  
Fictie als een subdivisie  
Dat is m' n verbijstering

Existeren en beseffen  
Mijn besef staat nu op nul  
Broos en gammel gaat mij treffen  
Geen vertrouwen in het spul

## Mededogen?

Daar gaat die man  
Gebogen in zijn moeite  
Hij houdt van blijdschap  
Zijn existentie lijdt gebrek

Overpeins die mens  
Die al zijn zorg toch flikt  
Hij sjouwt de stenen weg  
Verzamelt daarmee bergen smart

Beschouw nou eens die ziel  
Met zijn ellende, kommer, kwel  
Hij klieft het hout, is daarmee  
Voortdurend in gevaar

Sla acht op die persoon  
Die telkens wordt gekweld  
Want hij vergaat van honger en  
Hij versmacht van dorst

Hoe luidt jouw oordeel over hem  
Die bungelt in die nood?  
Die leeft te midden van de pijn  
En in zijn martelgang nog wordt veracht

Ja, overweeg eens hoe hij leeft  
In zijn verschrikking en zijn last  
Zijn leven is totaal kapot  
Met enkel schade aan hemzelf

Neem alles van hem in je op  
Al zijn beklemming en paniek  
Hij is kapot, maar binnen in hem brandt  
Als stralend licht Gods heerlijkheid.

## Noodgedwongen isolement

Men snapt je niet  
Okay, men houdt beschaafd zijn mond  
Men ziet je graag gezond  
Maar slaat de grote wond van eenzaamheid  
Men snapt je niet

Niemand begrijpt je meer  
Ook als je uitlegt wat er speelt  
Want wat jou ook is toebedeeld  
Men vormt het eigen beeld van wat je lijdt  
Niemand begrijpt je meer

Je wordt niet aan gevoeld  
Men wenst je echt heel erg veel sterkte  
Je proeft dat niemand het echt merkte  
In al hun uitgewerkte sociale vaardigheid  
Je wordt niet aan gevoeld

Wie heeft er nog iets door?  
Het is slechts binnen- en geen buitenkant  
Je voelt je zonder handen aangerand  
Maar ook je geestverwant blijkt afgeleid  
Wie heeft er nog iets door?

Is er dan niemand, die iets ziet?  
De storm, die wakkert stevig aan  
Laat deze beker verder gaan!  
Niets wordt verstaan, afwezigheid  
Is er dan niemand, die iets ziet?

Men voelt het niet  
Men volgt het niet  
Om het te plaatsen lukt hen niet  
Men heeft zo 'n moeite te verstaan  
Het schijnt zo lastig te beseffen  
Wat je ook zegt, men vat het niet

## Overprikkeling

Groot blikje niks om bedenksels uit te blussen  
Grote box nop, dat ideeën verzandt  
Groot doosje nada sust mijn standpunten uit  
Groot karton nul laat geen spaan ervan heel

Groot kistje zero, dat bedenkt nooit een moer  
Een grote omhulsel van veel niemendal  
Een zeer grote trommel vol helemaal niks  
Een ruime cassette van nul komma nul

Massieve beschuitblik, goed stevig nihil  
Een koker vol lucht, waar je alles in mist  
Dat is mijn reflectie, volslagen debiel  
Zo loopt nou mijn denken, voor wie het niet wist

## **Pijn** (Lukas 15:24 Zij begonnen vrolijk te zijn)

Pijn  
Mijn liefde voor de kinderen  
Pijn  
Ik heb mijn kinderen lief  
Mijn hartenleed  
Het valt niet te verhinderen  
Mijn droefenis  
Mijn warmte zonder enig perspectief

Pijn  
Genegen innigheid voor al mijn kroost  
Pijn  
Mijn vlees en bloed door mij zo vurig gewild  
Mijn hartenleed  
Jaar in jaar uit geminne- en geliefkoosd  
Mijn droefenis  
Verknochtheid nu het aangeschoten wild

Pijn  
Verzorging uit affectie  
Pijn  
Mijn vrucht, inzet van mijn trouw  
Mijn hartenleed  
Geïsoleerde separatie  
Mijn droefenis  
Mijn pijn, mijn angst, mijn rouw

Pijn  
Mijn liefde voor de kinderen  
Pijn  
Ik heb mijn kinderen lief  
Feest  
Er komt echt een herstel  
Feest  
Al lijkt het nu nog donker als de hel

## Puur liefde

Haat verdrijft geen haat  
Wrok, je foute wapenrok  
Het wordt je heftig struikelblok  
Puur liefde alleen, daar toe in staat

Toorn verjaagt geen toorn  
Weerzin geeft niemand ooit weer zin  
De waan van nijd groeit uit tot waanzin  
Puur liefde alleen, zo schalt de hoorn

De afkeer keert een ieder af  
Geen vijandschap wordt broederschap  
Antipathie van stap tot stap  
Puur liefde alleen, it's only love

Aversie, dat wordt geen B-versie  
Geen alfabet, dit walgings-exemplaar  
De bitterheid loopt uit op abattoir  
Puur liefde alleen voor heel de populatie

Haat verdrijft geen haat  
Puur liefde alleen is daar nog toe in staat